

Περιεχόμενα

1. ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 15/10/2023 σελ.28,29



Η άλλη όψη

28

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.10.23

Σοφία Ζαχαράκη

«Με ενοχλεί οτιδήποτε μπορεί να περιορίζει»

► Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μιλάει στην «Απογευματινή» της Κυριακής για το εγχείρημα του νεοσύστατου υπουργείου και τις δυσκολίες, την πολιτική, την περιορισμένη προσωπική ζωή, τα παιδιά, τον αθλητισμό και για το εάν θα επέστρεφε στο επάγγελμα της δασκάλας



Συνέντευξη στην **ΔΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΪΜΕΝΟΥ**
sunday@apogevmatini.gr

Γυναίκα καριέρας, αεικίνητη και εργατική η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Με οτιδήποτε κι αν καταπιαστεί θα το φέρει εις πέρας. Όταν τη συναντάς, καταλαβαίνεις πόσο δυναμική είναι, αλλά παράλληλα σκέφτεσαι πως θα ήταν η φίλη που θα ήθελες να πας μαζί για ένα ποτό και να μιλάτε για ώρες. Εγώ τη συνάντησα στο προσωρινό της γραφείο. «Ελα να τα πούμε γρήγορα, γιατί έχω μισή ώρα», μου λέει. Μιλήσαμε για το νεοσύστατο υπουργείο, για το οποίο αμφιβάλλω αν γνωρίζουμε τα θέματα που διαχειρίζεται. Είπαμε όμως και για τη ζωή της: το άλλοθι που βρίσκει για να μη γυμνάζεται, τα γεμιστά, αλλά και τον βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει μια πολυάσχολη γυναίκα στην προσωπική της ζωή.

Έχετε αναλάβει ένα υπουργείο με μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Όμως η αλήθεια είναι πως ο κόσμος δεν το γνωρίζει και δεν ξέρει το έργο που γίνεται.

Πράγματι, οι πρώτοι μήνες είναι μήνες οργάνωσης κι αυτό για εμένα είναι άμεση προτεραιότητα. Δηλαδή το να αποκτήσουμε οργανισμό, δομή, τις δικές μας υπηρεσίες από την αρχή της χρονιάς και βέβαια να μη μείνουμε πίσω στις υποχρεώσεις που έχουμε ως υπουργείο. Κάποιος που το ακούει μπορεί και να μην ξέρει τι έχει από κάτω αυτό το υπουργείο: εμείς εδώ έχουμε όλα τα επιδόματα, έχουμε την εποπτεία δύο-δεκα κέντρων πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα, έχουμε τα θέματα ισότητας, την προστασία των γυναικών από τα θέματα της βίας. Μάλιστα, πρόσφατα πήραμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία δι-υπουργικά για μια ομάδα εργασίας όπου εμείς είμαστε επισπευδόντες για τη βία ανηλικών, διότι βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε ένταση μεταξύ των παιδιών. Στις αρμοδιότητές μας είναι επίσης το Δημογραφικό, το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής, τα θέματα νεολαίας, η προστασία του παιδιού και τα ζητήματα δικαιωμάτων. Αρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα, στο οποίο θα βρείτε και τα σχολικά γεύματα και τον προσωπικό βοήθο για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Όταν ήρθατε εδώ τον Ιούνιο, σκεφτήκατε «οχ, τι έχω να αντιμετωπίσω τώρα»;

Ακόμα το λέω αυτό το «οχ». Αρχικά να σας πω ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε το «εδώ». Εμείς τώρα φιλοξενούμαστε στο γραφείο της υφυπουργού κυρίας Συρεγγέλα. Η υφυπουργός μου είναι σε άλλο κτίριο, οι γενικοί γραμματείς σε άλλο, ο ΟΠΕΚΑ αλλού και το μεγάλο μας project είναι να βρούμε ένα κτίριο όπου να είμαστε όλοι μαζί. Μόλις ήρθα σκέφτηκα: «Οχ, μάλιστα, είμαστε ένα υπουργείο χωρίς δικές μας υπηρεσίες». Δανειζόμαστε τις υπηρεσίες από το υπουργείο Εργασίας. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Αδωνīs Γεωργιάδης σε αυτό και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Εγώ, ως δημόσιος υπάλληλος που ήμουν, γνωρίζω τη διοικητική δομή και την ιεραρχία, αλλά αυτό δεν παύει να είναι τεράστιο εγχείρημα. Το σημαντικό είναι να έχουμε σύντομα τον οργανισμό μας, για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες και να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια.

Αντιλαμβάνομαι ότι το συγκεκριμένο project που έχετε αναλάβει είναι μια μεγάλη πρόκληση για εσάς. Σας αγχώνει;

Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω, με αγχώνει και με προβληματίζει, γιατί ο καθένας θέλει να δώσει το maximum που μπορεί και αναρωτιέται κάθε μέρα αν το κάνει. Αρα, στο τέλος της μέρας ή μη σας πω πολύ νωρίς το πρωί -γιατί ο ύπνος έχει περιοριστεί- κάνω μια αυτοκριτική για το αν μπορέσαμε να πάμε ένα θέμα παρακάτω. Είναι τεράστια πρόκληση. Για εμένα είναι ένα στοιχείο να το μπορέσει αυτό το υπουργείο και να οργανωθεί διοικητικά, αλλά και να δώσει όλο αυτό το νήμα των δραστηριοτήτων και μια ουσιαστική προσφορά στον άνθρωπο. Γιατί είναι ένα



Η άλλη όψη

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.10.23

29

υπουργείο του ανθρώπου και βέβαια κι εγώ θέλω να συνδράμω όσο πιο ουσιαστικά μπορώ.

Αν σας έλεγαν πως αύριο μπορείτε να λύσετε ένα ζήτημα από αυτά που διαχειρίζεστε στο υπουργείο, ποιο θα ήταν αυτό;

Θα ήθελα να βελτιωθούν οι συνθήκες μέσα στα κέντρα πρόνοιας, στα κέντρα παιδικής προστασίας, εκεί όπου φιλοξενούμε τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, τους ηλικιωμένους συγγενείς μας. Να τους παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Γιατί όταν στρέφεται ένας άνθρωπος σε εμάς, το κάνει γιατί έχει απόλυτη ανάγκη και πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Πριν από λίγες ημέρες επιστρέψατε από το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα σε Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ήταν πολύ συγκινητικό να βρίσκεσαι σε ένα τραπέζι όπου γύρω γύρω είναι υπουργοί με μεγάλη εμπειρία, ενώ και τα θέματα ήταν πολύ σημαντικά. Αυτό που συγκράτησα είναι όλες οι διμερείς επαφές. Έκαστα πολλές, δεν σταμάτησα λεπτό. Και πράγματι έχουμε πράγματα να δώσουμε, όπως το πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής, που ενδιέφερε τους συναδέλφους μου από την Κύπρο ή την Ισπανία... Στις διμερείς επίσης έμαθα πάρα πολλά, τα οποία θέλω να μελετήσω και για εμάς εδώ. Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία έχουν αποιδρωματοποιήσει όλα τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μην έχουν αυτή τη στιγμή παιδιά σε ιδρύματα, πράγμα που κι εμείς το θέλουμε. Ήταν ένα μείγμα ευρωπαϊκών πολιτικών, των καλών πρακτικών και της εμπειρίας και των ομολόγων μου, όπου εγώ έβαλα ως προτεραιότητα τα θέματα της Θεσσαλίας.

Έχει χρόνο η Σοφία Ζαχαράκη για τον εαυτό της;

Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια ήταν λίγες οι περιοδοί που θα μπορούσα να πω ότι έχω χρόνο. Και ο χρόνος περιοριζόταν στο να τελειώσω η μέρα με μία φίλη ή έναν φίλο. Και τώρα αυτό κάνω. Ακόμα κι αν τελειώσω στις 23.00, θα κατεβώ εδώ στη γειτονιά να δω μια φίλη να τα πούμε. Ή ένα Σάββατο θα προσπαθήσω να δω τους κουμπάρους μου και τους φίλους μου. Αν είμαι βέβαια εδώ, γιατί τα τελευταία Σαββατοκύριακα είμαι συνεχώς στη Θεσσαλία. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένας χρόνος να πάω γυμναστήριο -ευκαιρία ψάχνω όμως- ή να δω τα ανίψια μου, που μου λείπουν τρομερά, ή τους γονείς μου, που είχα να τους δω δύομισι μήνες. Νωρίτερα είχαμε και την προεκλογική περίοδο και μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί δεν το είχα ξανακάνει. Ξεκίνησα πριν από 1,5 χρόνο χωρίς πολιτικό γραφείο, αλλά όσο χρόνο έβρισκα τον αφιέρωνα εκεί, στο να γνωρίζουμε ανθρώπους και να μας ανοίξουν τα στήθια τους.

Γεννηθήκατε, μεγάλωσατε και παρμένετε στο κέντρο της Αθήνας. Πώς είναι να είσαι παιδί του κέντρου;

Κινούμαι πάντα στην περιοχή του κέν-



“

Μόλις ήρθα στο νέο υπουργείο σκεφτήκα: «Οχ, μάλιστα, είμαστε ένα υπουργείο χωρίς δικές μας υπηρεσίες»



“

Ο γάμος ομοφυλοφίλων είναι μέσα στη στρατηγική που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση

τρου. Το σπίτι μου είναι στου Γκάζη. Είναι μια πολύ δυναμική γειτονιά και τα παιδιά του κέντρου το καταλαβαίνουν αυτό. Το σχολείο μου ήταν πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Σε χαρακτηρίζει αυτό, γιατί έχεις μάθει να ζεις στους έντονους ρυθμούς αυτής της πόλης, σε γειτονιές πολυπληθείς. Πήγα Δημοτικό στο δημόσιο σχολείο, μετά στο πανεπιστήμιο κι εκεί ασχολήθηκα με τη ΔΑΠ, περισσότερο για να κοινωνικοποιηθώ όμως, για να διευρύνω τον κύκλο μου.

Αρα δεν είχατε στο μυαλό σας την πολιτική;

Οχι! Καλλιεργήθηκε στην πορεία. Είχα έμπνευση από τον Παύλο Μπακογιάννη, γιατί η καταγωγή μας είναι από την Ευρυτανία. Υπήρχαν οι εικόνες και τα ακούσματα, αλλά η πολιτική είναι κάτι που καλλιεργήθηκε σιγά σιγά. Όμως πρέπει να σας πω ότι, παρά την ενασχόλησή μου με τη ΔΑΠ, δεν καθυστέρησα καθόλου να τελειώσω τη σχολή και μάλιστα κατ' ευθείαν στη δουλειά. Δουλεύω από τα 22 μου.

Μια γυναίκα καριέρας, που δουλεύει σε έντονους ρυθμούς, έχει χρόνο για την προσωπική της ζωή;

Δύσκολο. Στην αρχή προτεραιοποιείς τη δουλειά και δεν το καταλαβαίνεις. Φτάνεις κάποια στιγμή σε μια ηλικία όπου αντιλαμβάνεσαι ότι έχει περάσει πάρα πολύς καιρός. Νιώθεις χαρούμενη με όσα έχεις πετύχει και προχωράς στα επόμενα. Για μένα, κυρίως από το 2016 και μετά, που ανέλαβα εκπρόσωπος Τύ-

που του κόμματος και μετέπειτα υπουργός και υπουργός, έχει μπει ένας βαθμός δυσκολίας ακόμη πιο υψηλός.

Σας ενόχλησαν τα σχόλια που έγιναν μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας σχετικά με την οικογενειακή σας κατάσταση;

Και με ενόχλησαν και με προβληματίσαν, γιατί αυτές οι νοοτροπίες μπορεί να υπάρχουν ακόμα και να είναι ισχυρές. Εγώ είχα σκοπό να δουλέψω και η όποια κριτική πρέπει να γίνεται μέσα από τη δουλειά. Εγώ κρίνω τους ανθρώπους από την αξιοσύνη τους και από το αποτύπωμα που αφήνουν.

Σας ενοχλεί το πρότυπο της γυναίκας που έχουν κάποιιοι, ότι δηλαδή πρέπει να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά;

Με ενοχλεί οτιδήποτε μπορεί να περιορίζει. Δηλαδή είναι πολύ τιμητικό να έχεις ένα παιδί και να μπορείς να τα καταφέρνεις και στη δουλειά σου, αλλά αν επιλέξεις επίσης να μη δουλέψεις, πάλι είναι τιμητικό, γιατί αυτό έχεις επιλέξει να υπηρετήσεις. Όταν όμως εγώ χαρακτηρίζομαι μόνο από αυτό, χωρίς να βλέπει κάποιος οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει γίνει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά άδικο.

Θα τα αφήνατε όλα για να γίνετε ξανά δασκάλα;

Το να είσαι δασκάλα είναι πάρα πολύ ωραίο και μου έχουν λείψει και τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στα πλάνα, αλλά μου αρέσει κιόλας να είναι ανοιχτές οι επιλογές. Να λες πως ό,τι κι αν συμβεί αύριο, εγώ θα μπορέσω να το φέρω εις πέρας. Δηλαδή, να επανέλθω με την ίδια χαρά και την ίδια όρεξη που ήμουν στην τάξη, όπου ούτως ή άλλως ήμουν 12 χρόνια.

Μεγαλωμένη στο κέντρο, άρα φαίνεται ότι είστε Παναθηναϊκός. Γήπεδο πηγαίνετε;

Ναι, είμαι Παναθηναϊκός και πηγαίνω γήπεδο όταν προλαβαίνω. Λιγότερο τώρα, αλλά πηγαίνω.

Ο αθλητισμός έχει θέση στη ζωή σας;

Πολιά είχε. Τα τελευταία χρόνια όμως όχι και χρησιμοποίησα και τη δικαιολογία της δουλειάς. Είναι ένα άλλοθι πολύ πιστευτό.

Συζητάμε πολύ το τελευταίο διάστημα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Εσείς θα τον ψηφίζατε;

Είναι μέσα στη στρατηγική που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Για το πότε, προφανώς είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα το αποφασίσει.

Η μεγαλύτερή σας αγάπη;

Τα ανίψια μου.

Αγαπημένο φαγητό;

Τα γεμιστά.

Βουνό ή θάλασσα;

Βουνό και θάλασσα μαζί. Υπάρχουν τόσα μέρη όπου είσαι στο βουνό και γυρίζεις το κεφάλι σου και βλέπεις θάλασσα και το έχω ζήσει πολύ έντονα αυτό λόγω της εμπειρίας μου από το υπουργείο Τουρισμού.