

Περιεχόμενα

1. ΚΙ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ_ΒΗΜΑΓΑΖΙΝΟ 27/02/2022 σελ.6

2. ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ 27/02/2022 σελ.2



ΚΙ ΕΒΛΕΠΑΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ...

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΙΕΤΟΠΟΥΛΟ

Καμάρωνα από μικρός για το ότι ο παππούς και η γιαγιά μου (μπαμπάς και μαμά της μάνας μου) είχαν επτά παιδιά – έξι κόρες κι έναν γιο. Ως **πολύτεκνος**, τους θεωρούσα πάντα κάτι σαν εθνικούς ευεργέτες και ειδικά η γιαγιά Αλεξάνδρα ήταν στα μάτια μου μια ηρωίδα! Μικρός το έλεγα παντού, πιστεύοντας πως δεν υπάρχει γιαγιά που να έχει μεγαλύτερη με τέτοια άνεση τόσο πολλά παιδιά. Ωσπου ένα βράδυ, στο Κέντρο Νεοσυλλέκτων στη Σύρο, ενώ κοκορευόμουν για το γεγονός αυτό, ένας συμπολεμιστής «αγχαρειομάχος», με τον οποίο καθαρίζαμε τα μαγειρεία, με έβαλε στη θέση μου: ο παππούς και η γιαγιά του είχαν εννέα παιδιά – έξι κορίτσια και τρία αγόρια! Τον ρώτησα ταπεινωμένος: «Γιατί δεν τα έκαναν δέκα;». «Το ρώτησα κι εγώ στη γιαγιά» μου είπε. «Και τι σου απάντησε;» επέμεινα. «Ότι μετά τον θείο Σπράτο, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που γέννησε, αγόρασαν τηλεόραση». Το σκεπτόμουν το περιστατικό πριν από λίγες ημέρες διαβάζοντας ότι παρά τις αντίθετες προβλέψεις, πουθενά στην Ευρώπη μας δεν είχαμε boom γεννήσεων μετά τα λοκντάουν. Το ίδιο στατιστικό καταγράφεται και στην Ελλάδα. Οι γεννήσεις δεν αυξήθηκαν ούτε καν μετά το πρώτο λοκντάουν – το αυθεντικό και το ορθόδοξο. Παρόλο που τα ζευγάρια έμειναν πολύ στο σπίτι δεν υπήρξε διάθεση για τεκνοποίηση. Μάλιστα, όπως διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ στα «Νέα» στις 18 Φεβρουαρίου, όλες οι σχετικές στατιστικές μετρήσεις μαρτυρούν πως στις ημέρες (και νύχτες) των λοκντάουν τα ζευγάρια, «νόμιμα» και «παράνομα», παντρεμένα και ελεύθερης σεξουαλικής βοσκής, έκαναν και λιγότερο σεξ! Το ρεπορτάζ το σημείωσε με έκπληξη. Κακώς. Εκπληξη θα ήταν να έχει συμβεί κάτι διαφορετικό. Τώρα που πέρασε καιρός από την εποχή εκείνη το καταλάβαμε.

Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι τα μοντέρνα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να περνάνε ελάχιστο χρόνο μαζί και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για σεξ. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας αναφέρουν συχνά την πιθανότητα οι εραστές να έχουν π.χ. διαφορετικά ωράρια. Τονίζουν επίσης πως αν δουλεύουν και οι δύο, σε κάθε περίπτωση επιστρέφουν σπίτι κουρασμένοι και συχνά άκεφοι, αφού μεταφέρουν στην κρεβατοκάμαρα τις εντάσεις της δουλειάς. Οποίος πιστεύει όλα αυτά θεωρεί πως στα μοντέρνα ζευγάρια υπάρχει χρόνος για να περάσουν καλά μόνο το Σαββατοκύριακο και σημειώνει πως η πίεση είναι τέτοια, που και το Σαββατοκύριακο ο

καθένας κοιτάζει τον εαυτό του και όχι τη σχέση του. Οι γυναίκες βλέπουν τις φίλες τους ή τις μαμάδες τους ή τις αδελφές τους. Περνάνε τα Σαββατοκύριακα με κομμώτριες και «νυχούδες». Βολτάρουν για να δουν βιτρίνες – ποιο σεξ; Οι άνδρες από τη μεριά τους ξεδεύουν τον χρόνο τους για πολλά. Το Σαββατοκύριακο προσφέρεται για βόλτες με το αμάξι που όλη την εβδομάδα τους λείπουν. Οσοι αγαπούν τα σπορ τότε και μόνο έχουν χρόνο για να τα χαρούν, είτε παίζοντας είτε τρέχοντας σε γήπεδα. Περνούν επίσης χρόνο με φίλους – αν υποθέσουμε ότι δεν έχουν και μια κάποια δουλειά να κάνουν στο σπίτι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια ειδικά, και οι άνδρες και οι γυναίκες αποκτούν ενδιαφέροντα που δεν είχαν παλαιότερα: οι γυναίκες περνάνε πολύ χρόνο πια στα γυμναστήρια (και καλά κάνουν) και ο χρόνος του Σαββατοκύριακου είναι τρομερά γεμάτος: οι γονείς ασχολούνται με θυγατέρες και κανακάρηδες ποικιλοτρόπως, αλλά και με γιαγιάδες και παππούδες. Δεν πρόκειται για συνήθεια, αλλά για ανάγκη. Κατανοητή.

Μα θα πει κάποιος, τον καιρό των λοκντάουν δεν προέκυψε χρόνος; Και και ήταν άπλετος. Άνδρες και γυναίκες άρχισαν να τηλε-

εργάζονται ή να μην εργάζονται καθόλου. Δεν υπήρχε ούτε λόγος να δεις γονείς και φίλους (ίσως να σου φώναζαν «μείνε σπίτι») και δεν υπήρχε και δυνατότητα να βγεις: τα sms προσδιόριζαν το πού μπορείς να πας – φαρμακείο, σουπερμάρκετ, πάρκο για περπάτημα και σπίτι. Εκεί σε περίμενε το έτερον ήμισυ έτοιμο να σου αφιερωθεί και όχι να σου μιλήσει για τον προιστάμενο που σπάει νεύρα. Τα βράδια ξαφνικά μεγάλωσαν και τα πρωινά μπορούσες να τα περνάς στο κρεβάτι αφού έμενες σπίτι. Αλλά οι στατιστικές λένε πως όλο αυτό το διάστημα η ερωτική επιθυμία δεν φρόντισε. Ούτε καν αυτή των νιόπαντρων ή των ερωτευμένων ανόπαντρων, οι οποίοι βρέθηκαν με όλον τον χρόνο που κάποτε λαχταρούσαν. Γιατί; Γιατί καταπώς φαίνεται, η λαχτάρα και η επιθυμία σχετίζεται με την έλλειψη κυρίως: αν κάτι δεν το ποθείς, δεν το κυνηγάς. Στην προκειμένη περίπτωση, ο πόθος δεν έχει να κάνει με το άλλο σου μισό, αλλά με τον χρόνο που θα ήθελες να του αφιερώσεις: αυτόν ψάχνεις. Αν τον χρόνο αυτόν δεν τον κερδίζεις για να τον χαρείς, τίποτα δεν σου λέει το παραμικρό. Ούτε καν το σεξ! Αν είναι εύκολο (διότι είμαστε κάθε μέρα σπίτι), γίνεται ρουτίνα.

Κάποτε ο έρωτας ήταν σαν αυτόν μέσα στα καθράκια με λουλούδια και πουλάκια. Σήμερα είναι μια δύσκολη υπόθεση: ο έρωτας είναι ο χρόνος που αφιερώνεις στον άλλον και είναι και ο χρόνος που ο άλλος σου αφιερώνει. Η ερωτική συνειρήση είναι επιλογική: μια επιλογή που σε γεμίζει μόνο αν την αναζητείς. Για να φροντίζεις το πάθος αποδείχθηκε ότι πρέπει να νιώθεις όχι την παρουσία του άλλου, αλλά την έλλειψή του. Οσο πιο πολύ τον έχεις δίπλα σου τόσο λιγότερο νιώθεις την ανάγκη του – αυτό έγινε στα λοκντάουν. Για αυτό αυξήθηκαν τα ανακαταθλιπτικά και η χρήση τους, για αυτό μεγάλωσε τον καιρό εκείνο η κατακόλυση του αλκοόλ, ακόμα και κάποιων διεγερτικών: φαίνεται πως τα ζευγάρια κατανάλωναν οποιοδήποτε βοήθημα για να μη διαλυθούν. Όλοι ήταν τόσο κοντά, τόσο παγιδευμένοι στο ίδιο σπίτι, που βαριόντουσαν να πλησιάσουν τον άλλον περισσότερο. Μπορεί και να τρώμαζαν. Τι έκαναν; Ό,τι και ο παππούς και η γιαγιά του φίλου μου που δεν έκαναν το δέκατο παιδί και σταμάτησαν στα εννιά. Ανίκανοι να βγουν στην πόλη και αδυνατώντας να χάσουν τον άλλον για λίγες ώρες, ώστε να νιώσουν τη λαχτάρα και το ενδιαφέρον που προκαλεί η έλλειψη, κάθονταν σπίτι. Κι έβλεπαν τηλεόραση...

«**Παρά τις αντίθετες προβλέψεις, πουθενά στην Ευρώπη μας δεν είχαμε boom γεννήσεων μετά τα λοκντάουν. Το ίδιο στατιστικό καταγράφεται και στην Ελλάδα**»


2. ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 27/02/2022 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 27/02/2022

Σελίδα: 2



 **Χρόνο με τον χρόνο λιγοστεύουμε, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε εθνικό επίπεδο, τα αρνητικά φυσικά και μεταναστευτικά ισοζύγια της δεκαετίας 2011 – 2020 αναμένεται να οδηγήσουν σε μια μείωση κατά 450.000 περίπου του πληθυσμού μας, μια μείωση που θα οφείλεται κατά 60% στο αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων και κατά 40% στο επίσης αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο.**

