

Περιεχόμενα

1. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 18/06/2021 σελ.21



ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να ακυρώσει την Ιστορική Συνέχεια του Ελληνικού Έθνους που εκκινεί από την αρχέγονη Αρχαιότητα, συναντά το Βυζάντιο και συνεχίζεται ακατάπαυστα κατά τους νεότερους και σύγχρονους καιρούς

Μείζον πρόβλημα που επιβάλλεται να απασχολεί τους Έλληνες, είναι το δημογραφικό. Πρόκειται για ένα κεφαλαιώδες για την ύπαρξη του Έθνους ζήτημα, που απειλεί θανάσιμα την διατήρηση της εθνικής ομοιογένειας. Η υφεσιακή πορεία της Ελλάδος, ιδίως από το 2010, έτος κατά το οποίο η χώρα ένεκα ανεργμάτων πολιτικών εισήλθε στην φρικώδη εποχή της διεθνούς οικονομικής επιτηρήσεως, μία πορεία που έφθασε σε οριακό σημείο κατά την τραγική περίοδο διακυβερνήσεως του ιδεοληπτικού ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, είναι η βασική αιτία του οδυνηρού γεγονότος, ότι οι γεννήσεις των Ελληνίδων μητέρων, που ήδη από το 2011 είχαν μειωθεί τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με τα προμνημονιακά έτη, σήμερα υφίστανται περαιτέρω σημαντική μείωση.

Ασφαλώς, το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι χθεσινό. Ξεκίνησε με αργούς, πλην όμως σταθερούς ρυθμούς από το 1980. Ο ατομισμός, η καταναλωτική μαγία, η νομοθεσία που επιτρέπει τις υπέρμετρες αμβλώσεις, η υπερτέρηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην ιεραρχική αξιολόγηση των στόχων των νέων ανθρώπων, η απελευθέρωση και ταυτόχρονα υποδούλωση των γυναικών στη Νέα Τάξη, ήταν ελάχιστες μόνο αιτίες που κατέστησαν το πρόβλημα σοβαρό.

Βέβαια οι λόγοι αυτοί δεν είναι οι μοναδικοί για την περαιτέρω μείωση του πληθυσμού σήμερα. Στη "μεταμνημονιακή" υποτίθεται, Ελλάδα, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, δε μπορούν καν να σκεφθούν την δημιουργία οικογένειας, διότι γνωρίζουν ότι η στυγνή οικονομικοφορολογική πολιτική του ελληνικού κράτους, δεν τους το επιτρέπει. Δεν τολμούν να φανταστούν πώς θα είναι η ζωή τους αν τεκνοποιήσουν μία ή δύο φορές, τη στιγμή που όντας μονήρεις δεν τα βγάζουν πέρα, εί-



Γράφει ο **Ανδρέας Μητσόπουλος** Δικηγόρος - Συγγραφέας

ναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και ανασφάλιστοι, καταχρεωμένοι σε τραπεζικά δάνεια, σε κάρτες, καθώς και σε οφειλές προς το Δημόσιο, την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχοντας γίνει θύματα της Παγκοσμιοποιημένης Κοινωνίας. Σε μια συγκυρία άλλωστε, που η ανεργία διατηρείται διαχρονικά κατά την τελευταία δεκαετία, στα επίπεδα του 20% και θα επιταθεί σίγουρα, λόγω της έκτακτης οικονομικής καταστάσεως της χώρας ένεκα της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού, όλες οι αναζητήσεις για τις αιτίες του δημογραφικού προβλήματος, περιπετούν.

Ως προς το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων άλλωστε, επικρατούν κατά κράτος οι θάνατοι, με αποτέλεσμα, αν η κατάσταση δεν αλλάξει ριζικά το συντομότερο, την περίοδο 2020-2030, οι Έλληνες θα αποτελούν μειονότητα μέσα στην ίδια τους την χώρα, λόγω και της διογκωμένης λαθρομεταναστεύσεως και η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μία χώρα γερόντων. Αυτό το γεγονός και μόνο θα διαλύσει εντελώς τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί οι λιγοστοί σε παραγωγική ηλικία εργαζόμενοι, δεν θα αρκούν για να τα συντηρήσουν, καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές, ενώ τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρεοκοπήσουν, μη μπορώντας κάποια στιγμή να πληρώσουν τις συντάξεις εκατομμυρίων γερόντων, οι οποίοι θα έχουν αυξημένες ανάγκες όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική

τους περίθαλψη. Ως εκ τούτου, η κοινωνική συνοχή θα παύσει να υφίσταται, εξαπείας της πλήρους καταργήσεως του κοινωνικού κράτους.

Με γερασμένο πληθυσμό είναι αδιανόητο να υπάρξει ισχυρή Εθνική Άμυνα. Την στιγμή που λόγω κρίσεως περικοπώνται οι αμυντικές δαπάνες και οι εξοπλισμοί, οι ελάττωστοι νέοι με καταρρακωμένο εθνικό φρόνιμα εξαιτίας του ψευτοπροοδευτικού εκπαιδευτικού συστήματος, δεν θα αντεπεξέλθουν στις δύσκολες στιγμές που περιμένουν την Πατρίδα μας.

Εξάλλου για ποιους νέους ομιλούμε, όταν μόνο την τελευταία δεκαετία, μετανάστευσαν στο εξωτερικό εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, πολλά υποσχόμενοι επιστήμονες, αναζητώντας εργασία ανάλογη των προσόντων τους. Φωτεινά μυαλά που θα αξιοποιηθούν εκεί, θα ριζώσουν και θα δημιουργήσουν οικογένειες, ενώ η Ελλάδα θα στερηθεί μία ολόκληρη γενιά.

Οι υπόλοιποι νέοι, όσοι απομείνουν, πρέπει να είναι έτοιμοι να υπερασπισθούν την Πατρίδα μας, αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη επιθετικότητα των αλλοδαπών που πολλαπλασιάζονται με γοργούς ρυθμούς, που αυξάνουν την ανεργία και που λίαν συντόμως θα αποτελέσουν κίνδυνο για την εθνική ομοιογένεια, έστω κι αν οι πάσης φύσεως εθνοαποδομητές, θεωρούν ότι το "προσφυγικό" θα ωφελήσει το δημογραφικό πρόβλημα.

Η παρούσα κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να παραμένει αδρανής (όπως και οι προηγούμενες) ως προς την αντιμετώπιση του δημογραφικού κινδύνου, υποχρεούται να χαράξει πολιτικές που θα δίδουν κίνητρα στους Έλληνες να διευρύνουν τις Οικογένειές τους, γεννώντας περισσότερα παιδιά, όπως θέσπιση γενναίων φοροελαφρύνσεων σε κάθε ελληνική

οικογένεια για κάθε παιδί που γεννά, χορήγηση ατόκων δανείων, αύξηση των επιδομάτων για κάθε τέκνο και ιδίως αυτών που αφορούν τις **πολύτεκες** οικογένειες οι οποίες πρέπει να επιβραβεύονται και όχι να τιμωρούνται επειδή προσφέρουν παιδιά στην Πατρίδα. Οφείλει να δώσει φορολογικά και οικονομικά κίνητρα στους Έλληνες ακρίτες μας να παραμείνουν στις εσχαιές της Πατρίδος μας, οι οποίοι για κάθε τέκνο που φέρουν στον κόσμο θα πρέπει να επιβραβεύονται ποικιλοτρόπως. Είναι ανάγκη να θεσπισθεί Εθνική Σύνταξη, την οποία θα λαμβάνει κάθε Ελληνίδα μητέρα, αρκεί να προσφέρει στην Πατρίδα 4 παιδιά. Παιδιά που θα συνεισφέρουν στην πρόοδο της χώρας, ως εργαζόμενοι, ως στρατιώτες, ως επιστήμονες, ως φορολογούμενοι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Πατρίδα μας ευρίσκεται σε οικονομική δυσπραγία. Το 1950, όταν η Ελλάς εξήλθε από το τούνελ ενός δεκαετούς πολέμου, ήταν ένας δυστυχισμένος τόπος με το 90% των πολιτών της να πένεται. Συνήλθε όμως, γιατί μπροστά της διεγράφετο η Πρόοδος και γιατί βρέθηκαν στο τιμόνι της χώρας, Ηγέτες με Ανθρωπιά, Πατριωτικό και Κοινωνικό όραμα που ανόρθωσαν την Εθνική Οικονομία. Έτσι και τώρα, χρειάζεται Πατριώτες Ηγέτες για να μας απαλλάξουν από τα δεινά. Ανθρώποι της Αγοράς και της Βιοπάλης, που μέσα από τη δουλειά τους βελτίωσαν την οικονομική τους κατάσταση και την κοινωνική τους θέση. Θέλωμε πολιτικούς που θα παράδουν έργο, απαλλαγμένοι από αριστερίστικες ιδεοληψίες και νεοφιλελεύθερες πρακτικές.

Η ελληνική κοινωνία δεν πρόκειται να ανεχθεί πλέον, όλους αυτούς τους πολιτικούς και πολιτευτικούς ταγούς που ομιλούν ανερυθρίαστα, για επίλυση του δημογραφικού προβλήματος με την "ενσωμάτωση" εκατομμυρίων αλλοδαπών που κατακλύζουν την Ελλάδα μας, οι οποίοι ουδεμία σχέση και συνάφεια έχουν με τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό της Ευρώπης και τον Ηθικό Κώδικα της Χριστιανικής Πίστewας. Δεν θα συνθηκολογήσουμε με όλους αυτούς οι οποίοι με τις επικίνδυνες εθνομειωτικές ιδεοληψίες τους, λογαριάζουν να μετατρέψουν την Ελλάδα από ΧΩΡΑ με ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ, σε "χώρο", στον οποίο οι Έλληνες θα αποτελούν μία συνεχώς μειούμενη μειοψηφία. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να ακυρώσει την Ιστορική Συνέχεια του Ελληνικού Έθνους που εκκινεί από την αρχέγονη Αρχαιότητα, συναντά το Βυζάντιο και συνεχίζεται ακατάπαυστα κατά τους νεότερους και σύγχρονους καιρούς. Οι πολιτικοί αυτοί, αργά ή γρήγορα πρέπει να καταστούν εξοβελιστέοι από τον Ελληνικό Λαό, παραδίδοντας την σκυτάλη σε Πατριώτες και Ανθρώπους της Κοινωνίας, που θα εμψυχήσουν τον Πατριωτισμό και θα δώσουν κίνητρα στους Νέους, για να χαρίσουν στην αγαπημένη μας Ελλάδα, πολλούς και νέους Μεγάλους Έλληνες. Έλληνες που θα κρατήσουν την Πατρίδα, όρθια, ζωντανή και υπερήφανη.

ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ "ΧΩΡΟΣ"