

1. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Μέσο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: . . .20/03/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .20/03/2021

Σελίδα: 23



Αυξήσεις σε εργαζόμενους συνταξιούχους

Ποιες κατηγορίες δικαιούνται αναδρομικά από τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Της **ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ**

Στην τελική ευθεία για την καταβολή αναδρομικών αυξήσεων σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται εισέρχεται ο ΕΦΚΑ με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα. Ήδη, οι πρώτες αυξήσεις που προκύπτουν από τη μείωση της ποινής στην απασχόληση των συνταξιούχων πληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες και αφορούσαν τους συνταξιούχους με απασχόληση στο Δημόσιο. Οι πληρωμές συνεχίζονται για όσους συνταξιούχους βγήκαν στη σύνταξη μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ήτοι στις 13 Μαΐου 2016, και ακολουθούν οι αυξήσεις με τα αναδρομικά όσων ήταν ήδη συνταξιούχοι.

Να σημειωθεί ότι τα αναδρομικά προκύπτουν από τη μείωση στο 30% της ποινής για την εργασία των συνταξιούχων, όπως προβλεφθηκε με τον νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020), αντί της μείωσης 60% που ίσχυε με τον νόμο Κατρούγκα-

Τα αναδρομικά προκύπτουν από τη μείωση στο 30% της ποινής για την εργασία των συνταξιούχων βάσει του νόμου Βρούτση.

λου (Ν. 4387/2016). Για την εργασία συνταξιούχων στο Δημόσιο, ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε διακοπή σύνταξης (κύριας και επικουρικής) για όσο διάστημα οι συνταξιούχοι απασχολούνται σε θέσεις του Δημοσίου, ενώ ο νόμος Βρούτση προέβλεψε αναστολή σύνταξης για όσους είναι κάτω των 61 έως τις 28/2/2021 και κάτω των 62 από τον Μάρτιο του 2022 και μετά.

Αναλυτικά και βάσει των προβλέψεων του νόμου αλλά και της σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, αναδρομικές αυξήσεις, από



Οι πρώτες αυξήσεις πληρώθηκαν τους προηγούμενους μήνες και αφορούσαν τους συνταξιούχους με απασχόληση στο Δημόσιο.

τις 28 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, δικαιούνται τουλάχιστον τρεις κατηγορίες συνταξιούχων που εξακολουθούν να εργάζονται:

1. Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν από τις 28 Φεβρουαρίου

2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία είτε πριν είτε μετά τη συνταξιοδότησή τους.

2. Ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί τις 28/2 και ανέλαβαν εργασία μετά τις 28/2.

3. Ασφαλισμένοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί στις 28/2 και είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 28/2. Προσοχή όμως. Στην περίπτωση αυτή συγκαταλέγονται δύο υποκατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων: * Αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν ή ξεκίνησαν να εργάζονται μετά τον Μάιο του 2016 και συνεπώς υπόκεινται στη μείωση 60% του νόμου Κατρούγκαλου. Γι' αυτούς η νέα μειωμένη περικοπή (30%) εφαρμόζεται από τις 28 Φεβρουαρίου 2020, εφόσον συνεχίσαν να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή.

* Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και είχαν εξαιρεθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, διατηρώντας μέχρι σήμερα το προϋσχύον καθεστώς. Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν υπόκεινται σε περικοπές, έως και το τέλος Φεβρουαρίου του 2022. Ο νόμος Βρούτση ισχύει από 1.3.2022, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται. Στην περίπτωση δε που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι τις 28.2.2022, οι υπηρεσίες

του ΕΦΚΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί, ενέπιπταν στις προϊσχύουσες διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τους συνταξιούχους που είχαν ήδη αναλάβει ή ανέλαβαν μετά την ψήφιση του νόμου Βρούτση εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. Γι' αυτούς θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της σύνταξης, με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος.

Έτσι, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021, αφενός αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης τους από την επομένη της συμπλήρωσης του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι, εφαρμόζεται μείωση της σύνταξης κατά 30%.

Από 1ης Μαρτίου 2021 και εφεξής, η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

2. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημ. Έκδοσης: . . . 20/03/2021 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 20/03/2021

Σελίδα: 6



Ενωμένοι όπως τότε, 200 χρόνια πριν...

Ιδιαίτερα εμβληματική αυτή η χρονιά, 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία. Και ιδιαίτερα σημειολογική, αφού, μετά τη δεκαετή «κρίση των μνημονίων και την αναμενόμενη (εντός του έτους) λήξη της πανδημίας» (με την ολοκλήρωση των εμβολιασμών), προσδοκούμε στην ανάταση, στην αναγέννηση της πατρίδας. Μια αναγέννηση που δεν θα στηρίζεται στο εμφυλιοπολεμικό, διχαστικό κλίμα που έχει καλλιεργηθεί στις περιόδους του Covid-19 και της δεκαετούς οικονομικής (και κοινωνικής) κρίσης και συνεχίζει να καλλιεργείται και στις μέρες μας. Και καθώς στις 25 Μαρτίου (την επόμενη Πέμπτη) η στρατιωτική παρέλαση θα είναι σε εξέλιξη, ας αναλογιστούμε πως μόνο σε κλίμα ενότητας πριν από 200 χρόνια πετύχαμε το ακατόρθωτο: την απελευθέρωση της πατρίδας. Κι ας αναρωτηθούμε τι κέρδισαν στ' αλήθεια η πατρίδα και ο λαός από τις άγονες αντιπαραθέσεις, το κλίμα διχασμού, που σε πολλές περιόδους είχε καλλιεργηθεί.

Η χώρα μας πολλές φορές στο παρελθόν παρασύρθηκε και ζημιώθηκε πολλαπλώς από την επικράτηση πολιτικών και άλλων παραλογισμών. Ωστόσο, η Δημοκρατία μας είναι τώρα πιο ώριμη, πιο στέρεη και ικανή πλέον να αποτρέψει μια ενδεχόμενη διολίσθηση σε κλίμα διχασμού και νοσηρής και ανεξελεγκτής βίας. Διαθέτει τους μηχανισμούς και τα θεσμικά αντίβαρα για να αυτοπροστατευθεί και να απο-

μονώσει έγκαιρα, με ευθύ και καθάρτο τρόπο, τις σκοτεινές εστίες και τις «επικίνδυνες φιγούρες» όσων την επιβουλεύονται. Αρκεί βεβαία όλες οι πολιτικές δυνάμεις, η αξιωματική αντιπολίτευση ιδιαίτερα, να διαισθανθούν τους κινδύνους, να ασκήσουν σκληρά ναι, αλλά εποικοδομητική κριτική και να μην αφήσουν περιθώρια ανοχής στους λαϊκιστές, στους αρνητές των πάντων, στους υποκινητές του μίσους και στους θιασώτες της βίας. Ιδιαίτερα σήμερα την εποχή της κρίσης, η οποία έχει τις ιδιαιτερότητές της, τα δικά της ζητήματα. Σήμερα η εύκολη καταφυγή στο συναίσθημα, που άλλοτε αρκούσε για να κερδίσει κανείς μάχες, δεν αρκεί πια. Μπορεί να συνεγείρει οπαδούς, δεν κερδίζει όμως την κρίσιμη εκείνη μάζα που κρίνει αναμετρήσεις. Δεν κερδίζει πολίτες. Η σημερινή μάχη αλλού θα κριθεί. Αυτός που θα απαντήσει στις σύγχρονες αγωνίες, θα μακροημερεύσει.

Ποιος θα μας πει για περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Ποιος θα πείσει πως μπορεί να αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο, κοινώς να κάνει τη χώρα πιο παραγωγική, πιο τολμηρή, πιο αισιόδοξη στη νέα μετα-κορονοϊό ψηφιακή εποχή, την εποχή της πράσινης ανάπτυξης. Ποιος θα φέρει πίσω τα πιο παραγωγικά μυαλά της χώρας. Ποιος θα αντιστρέψει την υπογεννητικότητα, θα βοηθήσει στην επίλυση του δημογραφικού, τη δαμόκλειο αυτή σπάθη



Γράφει ο
Φώτης
Σιούμπουρας

που επικρέμεται και απειλεί τη μελλοντική ύπαρξη του έθνους, συνεπώς και του κράτους. Παντού διεθνώς, όπου έχουν επαφή με την πραγματικότητα, μιλούν γι' αυτά. Καιρός να μιλήσουμε κι εμείς, να επιδείξουμε πνεύμα συναίνεσης, σύγκλισης, συνεννόησης και να πάμε μπροστά. Το παρήγορο είναι ότι σήμερα οι περισσότεροι των πολιτών, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, απορρίπτουν τις διαχωριστικές γραμμές, το κλίμα διχασμού και τον καιροσκοπισμό πολιτικών δυνάμεων για κομματικό και μόνον όφελος. Και ελπίζουν ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης θα πετύχει τους δυσκολούς χειρισμούς που η συγκυρία απαιτεί.

Προσδοκούν δε εστω και στο παρά πέντε σε κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του τόπου, όπως τότε 200, χρόνια πριν, για την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου ανάτασης και επανεκκίνησης του Ελληνισμού, αλλά και ενωμένο το έθνος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του «Εξ Ανατολών» Σουλτάνου, που ονειρεύεται νέα αυτοκρατορία. Και, όπως λέει και ο προσφάτως τιμηθείς από την ελληνική Πολιτεία 96χρονος εθνικός μας ευεργέτης Ιάκωβος Τσουνης, «ας αφήσουμε στην άκρη όλα όσα μας χωρίζουν κι ας κρατήσουμε όλα όσα μας ενώνουν. Μόνον ενωμένοι εμείς οι Έλληνες μεγαλουργούμε».

