

1. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Μέσο: DEAL NEWS

Ημ. Έκδοσης: . . . 19/06/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 19/06/2020

Σελίδα: 19



ΘΕΣΕΙΣ

Του ΠΕΡΙΚΛΗ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ



ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

Διαβάσαμε την έκθεση της Κομισιόν σχετικά με τις επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυστυχώς, τα χαμπόρια είναι μαύρα και μάλιστα κατάμαυρα για την Ελλάδα μας.

Οι προβλέψεις όπως διατυπώνονται στην προαναφερόμενη έκθεση, είναι πως το 2070, δηλαδή μόλις 50 χρόνια μετά από σήμερα, οι Έλληνες θα έχουν συρρικνωθεί μόνο στα 8,5 εκατομμύρια έναντι των 10,7 εκατομμυρίων που αριθμούν σήμερα. Οι θάνατοι προβλέπονται να είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις ήτοι 130.000 θάνατοι με 65.000 γεννήσεις ετησίως, ενώ το ποσοστό της γονιμότητας θα παραμείνει κοντά και κάτω από το 1,5.

Περαπέραν προβλέπεται πως ενώ σήμερα αντιστοιχούν περίπου 4 ηλικιωμένοι σε 10 άτομα που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας, δηλαδή μεταξύ 20 έως 60 ετών, το 2070 θα αντιστοιχούν οι 7 ηλικιωμένοι σε 10 άτομα που είναι σε ηλικία να εργαστούν.

Αυτό το τελευταίο αποτελεί μια βραδυφλεγή νάρκη κατ' αρχάς στο ασφαλιστικό μας σύστημα, αφού προβλέπεται πως για την πληρωμή των συντάξεων ενός ηλικιωμένου θα υπάρχουν λιγότεροι από 2 σε ηλικία εργασίας για να μπορούν να συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα.

Η εξέλιξη αυτή είναι τραγική, αν λάβει κανένας υπόψη πως με βάση τα αναλογιστικά μοντέλα της κοινωνικής ασφάλισης, για να είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, απαιτούνται 4 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο.

Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε πως οι προοπτικές ειδικά για το ασφαλιστικό σύστημα της πατρίδας μας είναι εντελώς απογοητευτικές, δεδομένου πως τα στοιχεία της έκθεσης της Κομισιόν δείχνουν ότι για τη χώρα μας η σχέση μεταξύ συνταξιούχων και εργαζομένων τείνει δυστυχώς, προς το ένα προς ένα...

Αυτή, δυστυχώς, η κατάσταση, όπως εκτιμάται από ανεξάρτητα και έγκυρα όργανα, όπως εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυτή που μας αναμένει, εκτός και αν βέβαια αποφασίσουμε να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης.

Η δραματική εξέλιξη της μείωσης του πληθυσμού της Ελλάδας, και μάλιστα κατά περισσό-

τερο από 2,2 εκατομμύρια, για τα επόμενα 50 χρόνια, είναι εξέλιξη τραγική και συνάμα καταστροφική, διότι απειλεί αυτή καθ' εαυτή την ύπαρξη της ίδιας της ύπστασης της πατρίδας μας.

Αν σ' αυτή τη μείωση του πληθυσμού προσθέσουμε και την επικείμενη «γήρανσή» του, η οποία επίσης προβλέπεται, τότε πρέπει να παραδεχτούμε πως κάθε ικμάδα αυτού του τύπου πάει περίπατο και θα καταντήσουμε μια χώρα καταδικασμένη να εξαφανιστεί από τον παγκόσμιο χάρτη.

Όλο αυτό το δράμα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πριν έλθει και πριν το ζήσουμε.

Ο καλύτερος τρόπος, βέβαια, είναι να δώσουμε κίνητρα για τεκνοποίηση στα νέα ζευγάρια, εγκαταλείποντας πολιτικές του παρελθόντος, όπου η φορολογική συμπεριφορά της ελληνικής Πολιτείας, σχεδόν τιμωρούσε όσους είχαν περισσότερα από δύο παιδιά!

Γιατί το ζήσαμε και αυτό και μάλιστα πολύ πρόσφατα, από μια κυβέρνηση που, δυστυχώς, δεν ήταν αριστερή.

Διότι, βέβαια, δεν ξεχνούμε τους υπαιτιγμούς των επίσημων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πως δήθεν το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας μπορεί να επιλυθεί από τους μετανάστες που έχουν φτάσει στην Ελλάδα...α.

Αν ελληνοποιήσουμε κάποιους απ' όσους πρόσφυγες έχουν καταφθάσει στην πατρίδα μας, σίγουρα θα αυξήσουμε τον πληθυσμό της Ελλάδας, αλλά δεν θα εξακολουθήσει ο πληθυσμός αυτός να έχει την ελληνική συνείδηση που έχει σήμερα, ούτε και την θρησκεία που είχαμε ως τώρα.

Το μουσουλμανικό στοιχείο θα υπερισχύσει του ελληνικού και με δεδομένο ότι οι μουσουλμάνοι διακρίνονται από υπεργεννητικότητα σε αντίθεση μ' εμάς, σε λιγότερο από 20 χρόνια η χώρα μας θα έχει χάσει όχι μόνο την εθνική, αλλά και την θρησκευτική της ταυτότητα.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η αλήθεια για ό,τι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια που έρχονται και που δυστυχώς δεν είναι μακριά.

Γι' αυτό εμείς θα το ξαναπούμε, ας κοιτάξουμε το δημογραφικό πρόβλημα με μέτρα αποτελεσματικά που θα ενισχύουν τους πολύτεκνους και θα ανοίγουν οι πόρτες ειδικά για τα παιδιά τους.

Διότι χωρίς πολυτεκνία το δημογραφικό πρόβλημα δεν λύνεται!

2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Μέσο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: . . . 19/06/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 19/06/2020

Σελίδα: 12



Δεύτερο παιδί, του.. χρόνου

Η Μ. και ο Κ. έχουν ένα παιδάκι. Ένα κοριτσάκι 8 ετών. Θέλουν πολύ να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί αλλά η απόφαση συνεχώς μετατίθεται για το μέλλον. Δεν «βγαίνουν» οικονομικά και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να τους στηρίξει. Μένουν στο ενοίκιο και παρόλο που εργάζονται σε δουλειές που έχουν καλές προοπτικές, είναι και οι δύο εδώ και χρόνια καθηλωμένοι στη μισθολογική κλίμακα: η ανασφάλεια που νιώθουν υπερτερεί συντριπτικά της αισιοδοξίας.

Περισσότερο φοβούνται μη χάσουν τη δουλειά τους, παρά ελπίζουν ή διεκδικούν ο μισθός τους να πάρει ανοδική πορεία. Το πρακτικό αλλά και ψυχολογικό αποτύπωμα της δεκαετούς κρίσης έχει επιδράσει καθοριστικά στο νέο ζευγάρι, έχει ψαλιδίσει τις φιλοδοξίες του και την αυτοπεποίθησή του.

Το χειρότερο; Πάνω που φάνηκε ότι κάτι άρχισε να αλλάζει ήρθε η παγκόσμια υγειονομική κρίση να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο ανασφάλειας, εσωστρέφειας, οπισθοχώρησης. Αν και όλοι εύχονται να πρόκειται για σύντομη παρένθεση και να έρθει ταχύτατα η ανάκαμψη,

Γ Ν Ω Μ Η ΤΗΣ ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

ήδη το 28% των εταιρειών προχώρησε ή θα προχωρήσει σε μειώσεις προσωπικού μέσα στο 2020. Για το 76% των εταιρειών ήταν μια απόφαση που ελήφθη ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η νέα πραγματικότητα λοιπόν βάζει εκ νέου μια άνω τελεία στα όνειρα και στον μελλοντικό προγραμματισμό πολλών νέων οικογενειών.

Όταν διαβάζουμε έρευνες και εκθέσεις όπως η πρόσφατη της Κομισιόν σχετικά με το δημογραφικό, όπου αναφέρεται ότι οι θάνατοι το 2070 θα είναι υπερδιπλάσιοι από τις γεννήσεις και το ποσοστό γονιμότητας θα παραμείνει κοντά στο 1,5%, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που κυρίως έχει δημιουργήσει το πρόβλημα καθιστά σταθερά την Ελλάδα χώρα γερόντων και ναρκοθετεί διαρκώς το ασφαλιστικό σύστημα, είναι η απουσία πολιτικής: μακροπρόθεσμης, με όραμα, με στόχευση στα νέα ζευγάρια, σε νέους ανθρώπους όπως η Μ. και ο Κ.

Η πολυετής ύφεση επιδεινώσε την κατάσταση. Επίσης αρνητικά επιδρά ο σύγχρονος τρόπος ζωής των ζευγαριών που επιλέγουν να κάνουν λίγα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, προϋπήρχε ως προϊόν κοντόφθαλμων, ανέμπνευστων, αποτυχεσμάτων πολιτικών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων βαίνει μειούμενο εδώ και δεκαετίες. Το 2018 γεννήθηκαν στη χώρα 86.440 παιδιά, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ από το 1932, όταν στην Ελλάδα είχαν γεννηθεί 185.523 παιδιά.

Ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι νιώθουν οικονομικά και εργασιακά ανασφαλείς, ζουν σε συνθήκες αποτρεπτικές για να ξεκινήσει κανείς οικογένεια. Η βελτίωση της γεννητικότητας θα έρθει από θαρραλές τομές και πολιτικές που θα στηρίζουν τους νέους και θα λειτουργήσουν ως κίνητρο αντιστροφής του brain drain.

Το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, εν μέρει θα λυθεί με πολλές και κυρίως, καλές δουλειές.

3. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

Μέσο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 19/06/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 19/06/2020

Σελίδα: 9



Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ!

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της έκθεσης της Κομισιόν για την υπογεννητικότητα και τη γήρανση πληθυσμού στην Ευρώπη -και στην Ελλάδα που μας αφορά άμεσα- είναι εξαιρετικά δυσάρεστα και αποκαλυπτικά: δεν αφήνουν περιθώρια ούτε για συζητήσεις ούτε για αναβολές ανάληψης δράσης. Κάτι πρέπει να γίνει, άμεσα!

Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ δεν είναι ένα από τα πολλά ζητήματα στα οποία καλείται κάθε εξουσία να δώσει πειστική απάντηση. Είναι το ζήτημα που πρέπει να αρχίσει να αντιμετωπίζεται από... προχθές, ώστε να αυξηθούν κάπως οι πιθανότητες της εθνικής επιβίωσης. Έθνος χωρίς φυσικό φορέα, τους ανθρώπους του δηλαδή, δεν υπάρχει.

ΣΙΓΟΥΡΑ δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που φιλοδοξούν να σβηστούμε από τον χάρτη των ζωντανών εθνών και να αποτελέσουμε μια απλή καταχώριση στα ιστορικά βιβλία και στις εγκυκλοπαίδειες. Τα στοιχεία της Κομισιόν που αποκαλύπτουν την πτώση του αριθμού των γεννήσεων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Ελλάδα μάς δείχνουν ότι δεν είναι η οικονομία που επηρεάζει καθοριστικά τους νέους ανθρώπους στη δημιουργία οικογενειών. Αν αρκούσαν τα χρήματα για να γεννηθούν παιδιά και να επιβιώσουν τα ευρωπαϊκά έθνη, τότε θα βλέπαμε στις δεκαετίες της ακμής τον δείκτη των γεννήσεων να εκτοξεύεται. Όμως, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα τα χρόνια της υλικής ευμάρειας και της υπερκατανάλωσης (τη δεκαετία '80 και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωζώνη, την περίοδο 2002 έως 2010) συνοδεύτηκαν από την πτώση του αριθμού των γεννήσεων.

ΑΥΤΟ που αποφεύγεται να σχολιαστεί από τις πολιτικές δυνάμεις αλλά και από τους μηχανισμούς παραγωγής κυρίαρχης ιδεολογίας (πανεπιστήμια, διανόηση, ΜΜΕ, συγγραφείς, δημοσιολόγοι) είναι το σάπιο, παρακμακό αξιακό σύστημα της Δύσης. Είναι αναμφίβολο ότι σε ηθικό, πνευματικό και ιδεολογικό επίπεδο ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει τεράστια κρίση επειδή εγκατέλειψε τις βασικές πηγές της δυνάμεώς του: τον Θεό και την παράδοση. Οι ευρωπαϊκές ελίτ ασπίαστηκαν τον μηδενισμό, τον υλισμό και ταύτισαν την αναψυχή και τη χαρά με την ηδονοθηρία. Την κατηφόρα των λίγων ακολούθησαν οι πολλοί και τώρα αφανιζόμαστε όλοι.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αναστροφή της συλλογικής πορείας.