

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ...

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 22/03/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 22/03/2020

Σελίδα: 8



Αλληλαγές λόγω κορονοϊού στις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων



Στο πλαίσιο εφαρμογής των εντολών που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση για τον περιορισμό των μετακινήσεων αλλά και του συγχρωτισμού πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του θ-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων έχουν ως εξής:

1) Για τους συνταξιούχους μισθωτούς, δηλαδή αυτούς του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, των τραπεζών και κάποιων ακόμα φορέων, ημερομηνία καταβολής παραμένει η προτελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση η Δευτέρα 30 Μαρτίου.

2) Οι συντάξεις του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ θα καταβληθούν την Τρίτη 24 Μαρτίου, αντί στις 26.

3) Οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου, αντί στις 30.

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι δεν χρειάζεται κανείς συνταξιούχος να προσέλθει στο γκισέ κάποιας τράπεζας, ριψοκινδυνεύοντας την υγεία του, για να πάρει τη σύνταξή του, αφού έτσι κι αλλιώς θα πιστωθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα μπορούν να λάβουν τα χρήματά τους από τα ΑΤΜ των τραπεζών ή ακόμα και να πληρώνουν τις όποιες αγορές κάνουν μέσω της χρεωστικής τους κάρτας.

2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Μέσο: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 22/03/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 22/03/2020

Σελίδα: 34



Το δικαίωμα ζωής του αγέννητου παιδιού

Κύριε Διευθυντά,

Στην Ελλάδα πλεονάζει η δημοκρατία, αλλά μόνο στα λόγια πολιτικών και απλών πολιτών. Στην πράξη σου απαγορεύουν π.χ. να πεις τη γνώμη σου -παραθέτοντας πορίσματα επιστημονικών μελετών- για το δικαίωμα ζωής του αδύναμου αγέννητου παιδιού (αυτού που έχει εντούτοις ήδη κληρονομική μερίδα).

Αυτοί που υποκριτικά αγωνιούν μη τυχόν και κακοποιηθεί ένας σκύλος διαδηλώνουν για να τους επιτρέπεται να δολοφονούν εν ψυχρώ αθώα αγέννητα παιδιά, επιδοτούμενοι μάλιστα προς τούτο από τον ιδρώτα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Η αντίδραση είναι εν μέρει αναμενόμενη, αφού σε 200.000 εκτρώσεις ετησίως στην Ελλάδα από τους 2x200.000 εμπλεκόμενους πολλοί, νιώθοντας ένοχοι -η συνειδήσεις δεν φιμώνεται εύκολα-, αντιδρούν τελείως απαράδεκτα και αντιδημοκρατικά.

Μη αναμενόμενη όμως είναι η συμπεριφορά ενός απίθανου, άσχετου υπουργού, του Κων. Καραμανλή, ο οποίος τόσο λίγη σχέση έχει με τη λογική και τη δημοκρατική νοοτροπία.

Θέλω να κάνω μια εξομολόγηση: Στη μακρόχρονη υπηρεσία μου ως φαρμακοποιός προσπάθησα να υπενθυμίζω στους πελάτες μου την ιερότητα του ανθρώπινου προσώπου, με κείμενα, αφίσες, φωτογραφίες, εξομολογήσεις-εκκλήσεις ιατρών που ανέψαν κ.λπ.

Από κοντινή εκτρωτική (κατ' ευφημισμόν «μαιευτική») κλινική έφθαναν κατευθείαν πολλές συνταγές με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα και τα ίδια φάρμακα. Προφανώς ο όρκος που έδωσε ο γιατρός πήγε περίπατο...

Οι «παρ' ολίγον μπτέρες», θλιμμένες, πελαγωμένες, κοίταζαν στον πάγκο μου κείμενο του ανανήψαντος -μετά 20.000 εκτρώσεις- Ιατρού NATHANSON που καλούσε σε πανστρατιά σωτηρίας των παιδιών. Συνοδευόταν με φωτογραφίες από κλινική-κρεματόριο που έδειχναν ανοικτούς σάκους που ξεχειλίζουν από χέρια, πόδια, κεφάλια άτυχων εμβρύων -φρικτό όντως θέαμα- που θα κατέληγαν σε βιομηχανική εκμετάλλευση, παραγωγή καλλυντικών: Μια αδίστακτη, απάνθρωπη, ανήθικη κοινωνία προβαίνει σε γενικευμένη και διαρκή αντιγραφή της «βιομηχανίας Αουσβιτς-Νταχάου».

Άλλες γυναίκες απέστρεφαν απότομα το βλέμμα μονολογώντας, άλλες έβριζαν τον συνοδό τους «τι με έβαλες και έκανα;», άλλες, λίγες, λιποθυμούσαν ή με έβριζαν «γιατί τις τρώμαξα», για να τις βεβαιώσω ότι απλώς απεικονίζετο η φρικτή όντως πραγματικότητα.

Θυμάμαι ότι κάποτε η σύζυγός μου ευρέθη σε αίθουσα μαιευτηρίου, όπου πλήθος νεαρών γυναικών με βλέμμα θλιμμένο περιμεναν στη σειρά. Η νοσοκόμα δεν κρατήθηκε και ξέσπασε: «Επιτέλους, κυρία μου, μια εδώ μέσα να χαμογελά!»

Αυτά επειδή κάποιες άφρονες φεμινί-

στιες, χωρίς αιδώ, μιλούν για «γελαστές και ανακουφισμένες γυναίκες που ξεφορτώνονται (sic) το παιδί τους».

Ρωτήστε σχετικά τους ψυχιάτρους, αυτοί κάτι ξέρουν...

Οι ωραιότερες αναμνήσεις μου από τα 55 χρόνια μου ως φαρμακοποιός είναι όταν κάποιες μπτέρες μου έφεραν -αυτές όντως χαρούμενες!- και μου έδειξαν παιδιά τους «που σώθηκαν χάρις στα έντυπα αυτά», ευχαριστώντας με, ή όταν κάποιος άγνωστός μου ιατρικός επισκέπτης ήλθε ειδικά για να με ευχαριστήσει μετά 20ετία -«γιατί αυτό εδώ το έντυπό σου, όταν ήμουν νεαρός ακόμη, με έκανε να οδηγηθώ στην απόκτηση μιας ευτυχισμένης οικογένειας με τέσσερα παιδιά».

Απορώ πώς υπάρχουν γυναίκες που προσπαθούν να πείσουν εαυτάς και τους άλλους ότι τα πολύτιμα, μοναδικά δώρα του Δημιουργού Θεού στη γυναίκα, δηλαδή η δυνατότητα να γίνει αυτή δημιουργός μιας νέας ζωής και μια καρδιά που ξεχειλίζει από τρυφερότητα και αγάπη -δίδως μητρική-, μπορούν να διαστραφούν σε δολοφονικό οίστρο κατά των αθώων αγγελουδιών τους, ώστε αυτές από μανάδες να καταντήσουν πια μαινάδες...

Με τιμή,
Χρήστος Χρόνης,
φαρμακοποιός
Πετρούπολη