

1. ΑΝΤΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/10/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 14/10/2019

Σελίδα: 20



ΓΝΩΜΗ

Αντιδημογραφικό και αντικοινωνικό το... «Κ



ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα ότι θα καταβληθεί και εφέτος τα Χριστούγεννα το γνωστό «κοινωνικό μέρισμα» ποσού περίπου 300 εκατ. ευρώ στους οικονομικά ασθενέστερους φέρνουν ξανά στην επικαιρότητα το θέμα της αναποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών στη μείωση της φτώχειας στη χώρα μας, διότι δεν πάνε όλες σε πράγματι οικονομικά ασθενέστερους.

Διότι ουδέποτε σχεδόν δόθηκε προτεραιότητα, κατά τη διαχείρισή τους, στην εξάλειψη ακραίων φαινομένων φτώχειας σε οικογένειες με παιδιά και

χωρίς κανέναν εργαζόμενο, χωρίς επίδομα ανεργίας ή άλλη εισοδηματική ενίσχυση και συχνά χωρίς πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό το πρόβλημα επισημαίνουν συνεχώς ο ΟΟΣΑ και η Τράπεζα της Ελλάδος και με προτάσεις, αλλά παρατηρούμε ότι και στη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος βασικό κριτήριο είναι το δηλούμενο εισόδημα, με βάση το οποίο δεν πληρώνουν καθόλου φόρο 5,1 εκατ. Έλληνες! Αλλά άλλο είναι το δηλούμενο εισόδημα (φοροδιαφυγή) και άλλο το πραγματικό (παραοικονομία).

Λοιπόν η Ελλάδα δαπανά το 27% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για συντάξεις, υγειονο-

μική περίθαλψη και επιδόματα, αλλά η εισοδηματική ανισότητα μεγαλώνει και η φτώχεια απειλεί ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η χώρα μας, με το παραπάνω ποσοστό κοινωνικών δαπανών, καταλαμβάνει την 8η θέση στον πίνακα, έναντι μέσου όρου των χωρών του διεθνούς οργανισμού 21%. Δηλαδή οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα, δηλαδή εκείνες που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό και προέρχονται από τους βαρύτερα φορολογούμενους συνεπείς Έλληνες (κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι),

1. ΑΝΤΙΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Μέσο: ΤΑ ΝΕΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/10/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 14/10/2019

Σελίδα: 45



«Κοινωνικό μείρισμα»!

είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο των χωρών του διεθνούς οργανισμού κατά έξι ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες, αλλά έχουν σημαντικά περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν οι ακόλουθες, κυριότερες, διαπιστώσεις:

■ Η Ελλάδα αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια σε δαπάνες για συντάξεις, αφού αντιπροσωπεύουν το 17,5%, έναντι 16,4% στην Ιταλία, 14,3% στη Γαλλία, 14% στην Πορτογαλία και 10,1% στη Γερμανία!

■ Αντίθετα, στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλό το ποσοστό δαπανών για τη στήριξη της οικογένειας και

των ατόμων με ανικανότητα. Ο μέσος όρος στον ΟΟΣΑ είναι 2,1% και η χώρα μας δαπανά για τη στήριξη της οικογένειας 1,3% του ΑΕΠ και μόλις 1% για τη στήριξη της ανικανότητας. Έτσι, ο κίνδυνος φτώχειας συνεχώς μετατοπίζεται από τα γερασμένα νοικοκυριά σε εκείνα των νεότερων και με μικρά παιδιά, με τις γνωστές επιβαρυντικές εξελίξεις στο δημογραφικό. Από την άλλη μεριά, όλοι σχεδόν οι κοινωνικοί δείκτες καταγράφουν συνεχώς επιδείνωση, με το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας που βρίσκεται είτε σε κίνδυνο φτώχειας είτε σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού (με υλικές στερήσεις κ.λπ.) να αυξάνεται.