

1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Μέσο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: . . . 26/04/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 26/04/2019

Σελίδα: 6



Προσωρινό δίπλωμα οδήγησης για ηλικιωμένους

Της **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ**

Προσωρινή λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι (άνω των 74 ετών), που δίνουν εξετάσεις για ανανέωση διπλώματος, δόθηκε χθες. Με τον τρόπο αυτό, και με σημαντική καθυστέρηση, συμπληρώνονται τα κενά του νόμου για το νέο σύστημα εξετάσεων οδήγησης.

Μέχρι πρότινος οι ηλικιωμένοι που έδιναν εξετάσεις περίμεναν μέχρι να πάρουν από το υπουργείο Μεταφορών το ανανεωμένο δίπλωμα, χωρίς στο μεταξύ να τους έχει δοθεί βεβαίωση ότι πέρσαν τις εξετάσεις με επιτυχία. Έτσι, στο διάστημα που μεσολαβούσε, οι επιτυχόντες δεν είχαν δικαίωμα οδήγησης, καθώς δεν είχαν στα χέρια τους κανένα έγγραφο που να πιστοποιεί την επιτυχία τους στις εξετάσεις. Έτσι, αποφασίστηκε ότι θα παρέχεται δικαίωμα οδήγησης εντός ελληνικής επικράτειας στους ηλικιωμένους υποψήφιους οδηγούς που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις διενέργειας δοκιμασιών και συμπεριφοράς, αλλά δεν μπορούν να έχουν άμεσα στα χέρια τους το νέο έντυπο οδήγησης.

Με εγκύκλιο του υπουργείου ενημερώνονται οι περιφέρειες πως «όσοι ηλικιωμένοι επιτυ-

χάνουν στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς έως και τις 31 Ιουλίου 2019, αλλά και όσοι ήδη έχουν επιτύχει, θα απευθύνονται στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση με την οποία θα τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης εντός της ελληνικής επικράτειας μέχρι να παραλάβουν το νέο έντυπο άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση κατόχου που αιτείται ανανέωση σε περισσότερες από μία κατηγορίες της άδειάς του και ως εκ τούτου διενεργούνται δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που έχει αιτηθεί να ανανεώσει, η ως άνω βεβαίωση χορηγείται έπειτα από κάθε επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς».

Η βεβαίωση θα πρέπει να παραδοθεί υποχρεωτικά στην υπηρεσία Μεταφορών κατά την παραλαβή του νέου εντύπου άδειας οδήγησης. Υπενθυμίζεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν, μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας.



Η αυτοματοποίηση απειλεί το 14% των θέσεων εργασίας παγκοσμίως

«Καμπανάκι» από ΟΟΣΑ για τις ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), απευθύνοντας έκκληση στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του να κινηθούν τάχιστα και να επιμορφώσουν τους εργαζομένους τους, ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της απασχόλησης, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η περαιτέρω αυτοματοποίηση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του διεθνούς οργανισμού για τις προοπτικές της απασχόλησης.

Η ευρεία χρήση της υψηλής τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές έχουν ήδη αλλάξει άρδην και εκ θεμελίων την εργασία, ενώ ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι μέσα στα επόμενα δεκαπέντε με είκοσι χρόνια το 14% των υφισταμένων θέσεων εργασίας δυνητικά θα εξαφανιστεί, ενώ 32% από αυτές θα τροποποιηθούν ριζικά.

«Χωρίς άμεση κινητοποίηση, πολλοί άνθρωποι και ειδικά όσοι έχουν χαμηλή εξειδίκευση θα μείνουν πίσω στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας», παρατρπεί ο ΟΟΣΑ. Ο Οργανισμός εκτιμά πως υπάρχουν πολλές προκλήσεις στο συγκεκριμένο πεδίο – προκλήσεις, οι οποίες αν δεν αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά θα οξύνουν τις ανισότητες. Ιδιαίτερα εύλωτοι, πέρα από τους ανειδίκευτους και τις ανειδίκευτες, είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι, όσοι είναι άνεργοι, καθώς και όσοι απασχολούνται σε καθεστώς ημιαπασχόλησης και εποχικής εργασίας.

Δίκτυ προστασίας

Επιπροσθέτως, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Ανχελ Γκουρρία, τόνισε ότι οι προνοιακές καλύψεις πρέπει να επεκταθούν, ώστε να καλυφθούν και οι μη τυπικές (ευέλικτες) μορφές απασχόλησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι παρωχημένα, με αποτέλεσμα οι απασχολούμενοι σε καθεστώς ευέλικτης εργασίας να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε καλύψεις συντάξεις για τους παραδοσιακούς εργαζομένους, όπως οι αναρρωτικές άδειες, οι άδειες μητρότητας και πατρότητας, η προστασία από αυθαίρετες απολύσεις, η πρόβλεψη για εύλογο διάστημα ενπέρωσης ενόψει απολύσεων κ.λπ.

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας είναι επιβεβλημένες, «διότι η αδυναμία της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα (του



αυτοματισμού και των μη τυπικών μορφών εργασίας) και να καλύψει τους εργαζομένους, δημιουργεί δυσάρεσκα και γεννά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας συστημάτων», παρατρπεί ο Ανχελ Γκουρρία.

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας είναι επιβεβλημένες.

Πάντως, μέχρι στιγμής η αυτοματοποίηση της εργασίας δεν έχει προκαλέσει αύξηση της δομικής ανεργίας, καθώς συνολικά στις περισσότερες ανεπτυγμένες

χώρες η απασχόληση έχει τονωθεί. Σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey, που επικαλείται η εφημερίδα Financial Times, κάθε εργαζόμενος και κάθε εργαζόμενη σε κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους θα βρεθεί μπροστά στην τεχνολογική πρόκληση, η οποία θα υπαγορεύει αλλαγές στα καθήκοντά τους.

Τα συνδικάτα

Ο ΟΟΣΑ υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί περισσότερη έμφαση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στον κοινωνικό διάλογο, παράγοντες που στηρίζουν τις κρατικές πρωτοβουλίες στο να γίνουν οι αγορές εργασίας πιο ευπρο-

σάρμοστες, ασφαλείς και κοινωνικά δίκαιες. Επιπλέον, ο διεθνής οργανισμός παρατρπεί πως με ρυθμό σταθερό μέσα στα τελευταία τριάντα χρόνια περιορίζεται η συμμετοχή στα εργατικά συνδικάτα στις χώρες-μέλη, με το ποσοστό να φθάνει το μόλις 16% επί του συνόλου των εργαζομένων το 2016 έναντι του 30% το 1985. «Και αυτό έχει περιστείλει τη διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων και έχει μειώσει το ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, που διοχετεύεται σε αυτούς», αναφέρεται, εν κατακλείδι, στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με θέμα τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.

3. ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΜΑΝΑΣ-ΚΟΥΡΑΓΙΟ

Μέσο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημ. Έκδοσης: . . .26/04/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .26/04/2019

Σελίδα: 8



Το αμάρτημα μιας μάνας-κουράγιο

Κύριε διευθυντά

Αρχικά νόμισα ότι πρόκειται για ράδιο-αρβύλα. Πώς πρέπει να ερμηνευθεί το γεγονός ότι μια γυναίκα, μητέρα 11 (έντεκα) παιδιών, στην απόγνωση της για την επιβίωση, άλλαξε την ημερομηνία (χρονολογία) της αποφοίτησής της από το δημοτικό, προκειμένου να προσληφθεί ως καθαρίστρια στο Δημόσιο; Θέλησε δηλαδή να βρει άσυλο σε ένα «κράτος δικαίου», σε μια κοινωνία που μόνον στα λόγια προσφέρει στεγανά στους ανέργους και ιδιαίτερα σε πολύτεκνους, κι είναι έτοιμη να δώσει αλληλεγγύη και τρόπους εκμάθησης προσφοράς. Αντ' αυτού, βρέθηκε να υπερασπίζεται τη μοναχικότητά της σε μια δαιμονική χώρα. Έγινε αντικείμενο επιθέσεων, βολών και μιας ρητορικής μίσους για το έγκλημα που διέπραξε. Αυτή είναι η παθογένεια της ελληνικής πραγματικότητας. Η μάνα ηρωίδα, που γεννάει μια ντουζίνα παιδιά κι ανηφορίζει σε τραχύ μονοπάτι βιοπάλης, να βρίσκεται ένοχη και κατηγορούμενη από ένα σαθρό σύστημα αξιών. Ελπίζοντας για κατανόηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την περιπαικτικότητα και την αποξένωση. Πιάνει τον πάτο στο πηγάδι, βουλιάζει και η λάθος κίνηση γίνεται σοβαρό αδίκημα. Σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, θα έπρεπε να γίνει αποδέκτης αλληλεγγύης και υποστήριξης, τη στιγμή που «επιπλέουν» εγκληματίες. Όμως «καλά ξυπνητούρια». Στην πατρίδα μας οι ήρωες ζουν στην ερημιά τους...

ΤΙΤΙΚΑ ΒΡΥΑΖΗ-ΜΑΣΔΡΑΚΗ



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ:

Χώρα γερόντων χωρίς δημόσια φαρμακευτική κάλυψη η Ελλάδα σε τρεις δεκαετίες

► Τέσσερις στους 10 Έλληνες θα είναι άνω των 65 χρόνων το 2050 ► Δυσοίωνα το μέλλον για τους Έλληνες, σε ό,τι αφορά την υγειονομική και φαρμακευτική κάλυψη

Της Παναγιώτας Καρλατίρα

Δυσοίωνα προδιαγράφεται το μέλλον για τους Έλληνες στις επόμενες τρεις δεκαετίες, σε ό,τι αφορά την υγειονομική και φαρμακευτική κάλυψη. Το δημογραφικό πρόβλημα, που τείνει να καταστήσει την Ελλάδα στα θεμέλια του κοινωνικού κράτους λόγω των αυξημένων δημοσίων δαπανών που απαιτούνται για την υγεία.

Τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδας (ΣΦΕΕ), στο πλαίσιο της αποτίμησης για το 2018 του φαρμακευτικού κλάδου, αποτυπώνουν με μελανά χρώματα το τοπίο στο οποίο θα κινούνται τα επόμενα αι κατά κύριο λόγο γηραιοί κάτοικοι της χώρας, εάν δεν επανακαταχθεί η δημοσιονομική πολιτική για την υγεία. Είναι ενδεικτικό ότι από 21,9% που είναι σήμερα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 χρόνων και άνω επί του συνολικού πληθυσμού, το 2050 θα έχει εκτιναχθεί στο 36,5% του πληθυσμού. Δηλαδή σε τρεις δεκαετίες σχεδόν 4 στους δέκα Έλληνες θα είναι ηλικίας 65 χρόνων και άνω, με ό,τι μπορεί να

σημαίνει αυτό για τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας τους και τη δυνατότητα της δημόσιας κάλυψής τους.

Τα στοιχεία δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία

Η δραματική πτώση, κατά 62%, της δημόσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης τα τελευταία δέκα χρόνια και η «σταθεροποίηση» της Ελλάδας για έκτη χρονιά στην τελευταία θέση της κατά κεφαλήν δαπάνης για την υγεία στην Ευρώπη, όπως περιγράφηκαν από τους ειδικούς του ΙΟΒΕ και του ΣΦΕΕ, δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία. Η μείωση του δημοσίου στη φαρμακευτική δαπάνη είχε ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση του αντίστοιχου βάρους στον ιδιωτικό τομέα, είτε στους ασθενείς είτε στη φαρμακοβιομηχανία. Για το 2018 οι ασθενείς πλήρωσαν για εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη τουλάχιστον 625 εκατ. ευρώ και ο φαρμακευτικός κλάδος περίπου 990 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι δημογραφικές αλλαγές προμηνύουν και άλλη επιβάρυνση στις πληρωμές και εντονότερες πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήματα. Το 2018 για κάθε 2 άτομα ενεργού πληθυσμού αντιστοιχούσε 1 άτομο ανεργού πληθυσμού (αυτό αποτυπώνεται στο λεγόμενο δείκτη εξάρτησης στο 53%).

Το 2050 που το 36,5% του πληθυσμού θα

είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γίνεται αμέσως αντιληπτό πως θα ανατραπεί η αναλογία του 2 (άτομα ενεργού πληθυσμού) προς 1 (άτομο ανεργού πληθυσμού), και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζεται η νοσηρότητα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Ο λεγόμενος δείκτης εξάρτησης προβλέπεται πως θα είναι το 2050 στο 91%!

Χώρα γερόντων, με υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης

Ένας άλλος παράγοντας που εκτιμάται ότι θα πιέσει περαιτέρω το σύστημα ασφάλισης άρα και υγειονομικής περίθαλψης, είναι πως δημιουργείται μια χώρα γερόντων με, με υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης δε. Στην Ελλάδα, ανέφεραν οι ειδικοί, παρατηρείται υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης: 81,5 έτη έναντι των 81 ετών που είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016. Ο συνδυασμός της αύξησης του γηραιότερου πληθυσμού με το υψηλό προσδόκιμο επιβίωσης μόνο αυξανόμενες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη προκαλεί. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ήδη καταγράφεται άνοδος στον αριθμό των θανάτων από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (αποτελούν το 38,3% των συνολικών θανάτων των Ελλήνων) ενώ συνεχής άνοδος καταγράφουν οι νεοπλασίες

που ευθύνονται για το 25% των θανάτων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τη δημόσια χρηματοδότηση της υγείας, που δείχνουν μόνο μείωση, ευλόγως διερωτάται κάποιος πως θα ανταποκριθεί το κράτος σε αυτές τις ανάγκες περίθαλψης και νοσηλείας του πληθυσμού. Το μοντέλο που ακολουθείται σήμερα δίνει την απάντηση, αλλά σε αυτήν περιλαμβάνεται ολόένα και λιγότερο το κράτος σε αντίθεση με την ισχυρή παρουσία των ασθενών. Οι ιδιωτικές πληρωμές ήδη αποτελούν βασικό στοιχείο της φαρμακευτικής δαπάνης. Το 2018 η συνολική ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη έφτασε το 1,640 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της θεσμοθετημένης συμμετοχής των ασθενών, αλλά και των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων, των φαρμάκων που δεν αποζημιώνονται και όσων αποζημιώνονται αλλά οι πολίτες επιλέγουν να μην τους τα συνταγογραφήσουν και να τα πάρουν ιδιωτικά απευθείας. «Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες υγείας καθίσταται μη βιώσιμη σε ένα περιβάλλον δημογραφικών αλλαγών, μακροχρόνιας ανεργίας και δραματικής μείωσης του εισοδήματος του πληθυσμού» υπογραμμίζουν οι ειδικοί του ΙΟΒΕ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για όσα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και να δρομολογήσουν οι αρμόδιοι.

5. 2.800.000 ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ 2060

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 27/04/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 27/04/2019

Σελίδα: 7



Πολύ ακριβός είναι για την Ελλάδα και τον λαό ο λογαριασμός της χρεοκοπίας. Με τα τρία προγράμματα «χρηματοοικονομικής στήριξης» της «τρίκας», συνολικού ύψους 449 δισ. ευρώ (289 δισ. ευρώ για ρευστότητα και 160 δισ. ευρώ για τις τράπεζες), με τις απώλειες για την ελληνική οικονομία να ανέρχονται στα 76 δισ. ευρώ μέχρι το 2060, με το κολοσσιαίο (χωρίς «κούρεμα») χρέος (180% του ΑΕΠ – 360 δισ. ευρώ) και την εξυπηρέτησή του με δανειακούς πόρους από τις αγορές της τάξης των 95 δισ. ευρώ την περίοδο 2019 – 2029, αλλά και με τις δραματικές επιπτώσεις στο δημογραφικό, καθώς ο πληθυσμός αναμένεται να μειωθεί κατά 2.800.000 άτομα έως το 2060, κάθε άλλο παρά θα ξημερώσει.

Συγκεκριμένα, ο **Σάββας Ρομπόλης** και ο **Βασίλης Μπέτσος** στην ανάλυσή τους με τίτλο «Η σταδιακή αποσύνθεση της ΕΕ και το ελληνικό πειραματόζωο» επισημαίνουν τι έρχεται, τι περιμένει τη χώρα μας. «Ακόμη και με την αισιόδο-

449 δισ. ευρώ είναι τα ήφρα που χρωστάμε 2.800.000 λιγότεροι θα είμαστε το 2060!

– 76 δισ. ευρώ θα χάσει η οικονομία
– Στοιχεία-σοκ φέρνει στο φως ο Σάββας Ρομπόλης

ξη πρόβλεψη, μια μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο 2019–2060 κατά 2% δεν επαρκεί για την ελληνική οικονομία. Όταν λέμε δεν επαρκεί, εννοούμε όχι μόνο να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα τις εσωτερικές και τις εξωτερικές υποχρεώσεις της Ελλάδας αλλά ούτε και να προσεγγίσει τα προ των Μνημονίων επίπεδα νωρίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 2030! Για να γίνονταν όλα αυτά, θα χρειαζόταν μια μέση αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον 3,5%–4% και όχι ένα καταϊδρωμένο 2%.

Ακόμη και με την απαισιό-



δοξη παραδοχή ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ κατά 0,8%, θα χάσει μέχρι το 2060, λόγω των Μνημονίων, παραγόμενο πλού-



το σε όρους ΑΕΠ της τάξης των 76 δισ. ευρώ (26,1%)!

Το ίδιο ισχύει και σε όρους δημογραφίας, εργατικού δυ-

ναμικού και παραγωγικότητας της εργασίας. Προκύπτει και εκεί δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία, λόγω των Μνημονίων, θα χάσει μέχρι το 2060 το 25% του πληθυσμού (2,8 εκατ. άτομα), το 33% του εργατικού δυναμικού (1,5 εκατ. άτομα) και το 33% της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας.

Οι δυσμενείς αυτές προοπτικές στη χώρα μας επιβάλλεται να κατανοηθούν εκ των προτέρων ως ανησυχιακές προκλήσεις και όχι ως δεδομένες εξελίξεις. Διαφορετικά, η ελληνική οικονομία θα οδηγηθεί στην εγκαθίδρυση μιας αναμικτής και δανειακής ανάκαμψης, με δυσμενέστερους όρους από αυτούς της περιόδου 1981–2009, κατά τη διάρκεια της οποίας ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ήταν 2%, αλλά με συνεχή δανεισμό και επίπεδο κατανάλωσης δυσανάλογο των παραγωγικών της επιδόσεων. Στις συνθήκες αυτές, η ελληνική οικονομία θα μετεξελιχθεί σε κοινωνικό–οικονομικό σκηματισμό υψηλού κινδύνου».

●●●



επικαιρότητα

Η μείωση των νέων εργαζομένων λόγω της μειωμένης γονιμότητας και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης οδηγούν την κατανομή του εργατικού δυναμικού στις μεγαλύτερες ηλικίες και αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας



Το δημογραφικό απειλεί την οικονομία και το Ασφαλιστικό

Μέχρι το 2060 θα χαθούν το 25% του πληθυσμού, το 1/3 του εργατικού δυναμικού και το 1/3 της παραγωγικότητας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

Δραματικές συνέπειες για την οικονομία, το ασφαλιστικό σύστημα αλλά και για το μέλλον της χώρας θα σημάνει η ραγδαία επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις γεωμετρικής πρόοδου μέχρι το 2060.

Κατά το έτος αυτό, οι επιστημονικές μετρήσεις καταγράφουν μείωση κατά 25% του πληθυσμού της χώρας, ήτοι 2,8 εκατ. άτομα, όπως και του ενός τρίτου (32%) του εργατικού δυναμικού, δηλαδή 1,5 εκατ. άτομα. Αυτό οδηγεί στην απόλεια του ενός τρίτου (32%) της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας.

Τα στοιχεία προέρχονται από μελέτη του ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. **Σ. Ρομπόλη** και του υποψήφιου διδάκτορα του Παντείου κ. **Β. Μπέτση**, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που θα σημάνουν για την οικονομία και την κοινωνία από τη ραγδαία επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος.

Το προσδόκιμο ζωής

Μία από τις συνέπειες που υπογραμμίζουν οι ερευνητές αφορά την επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος λόγω του γηρασμένου εργατικού δυναμικού αλλά και εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής. Μόνο εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής το ασφαλιστικό σύστημα θα επιβαρυνθεί κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρούσες αξίες, ενώ το όριο συνταξιοδότησης – το 2060 – θα πρέπει να αυξηθεί στα 71 έτη!

Οι δύο επιστημονικές αναλύσεις εκτιμήσεις της Eurostat για τη χώρα μας στις οποίες διαπιστώνεται ότι ο πληθυσ-

μός της χώρας μας το 2007 ήταν 11,8 εκατ. άτομα και το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι 11,6 εκατ. άτομα. Αντιστοίχως το 2060 εκτιμάται ότι ο πληθυσμός θα μειωθεί στα 11,1 εκατ. άτομα.

Το εργατικό δυναμικό από 4,698 εκατ. άτομα το 2016, εκτιμάται ότι θα είναι 4,594 εκατ. άτομα το 2020 και 3,241 εκατ. άτομα το 2060. Ο δείκτης γονιμότητας (αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας) από 1,41 παιδιά το 2007 και 1,39 το 2016, εκτιμάται ότι το 2060 θα είναι 1,57 παιδιά. Τέλος, ο δείκτης παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας από 2,5 εκτιμάται ότι το 2060 θα είναι 1,7.

Από τη συγκριτική αυτή προσέγγιση προκύπτει ότι μέχρι το 2060 χάνεται στη χώρα μας το 25% του πληθυσμού (2,8 εκατ. άτομα) και το 1/3 (32%) του εργατικού δυναμικού (1,5 εκατ. άτομα), καθώς και το 1/3 (32%) της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας.

Παράλληλα, η αναπροσαρμογή, κάθε δέκα χρόνια, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής (άρθρο 14 του Ν. 4387/2016) θα επιφέρει το 2060 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, AWG 2018) αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 71 έτη. Αυτό σημαίνει αύξη-

ση του εργατικού δυναμικού (ιδιαίτερα των γυναικών) καθώς και γήρανση του εργατικού δυναμικού, αφού η μείωση των νέων εργαζομένων λόγω της μειωμένης γονιμότητας και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης οδηγούν την κατανομή του εργατικού δυναμικού στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η γήρανση

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας, αφού ένα γηρασμένο εργατικό δυναμικό έχει μικρότερη παραγωγικότητα από ένα νεανικό εργατικό δυναμικό. Γεγονός που θα καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη των στόχων για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η επίδρασή του στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ προκαλούν με τη σειρά τους αρνητικές επιπτώσεις και στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Το σύστημα στη χώρα μας θα επιβαρυνθεί μόνο εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρούσες αξίες έως το 2060. Η επιβάρυνση αυτή ενδέχεται να μεταφραστεί και σε αντίστοιχη μείωση των παροχών των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η διαπίστωση αυτή επαληθεύεται και από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις, στην οποία αναφέρεται ότι ο δείκτης συνταξιοδοτικών δαπανών προς ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώνεται από 17,1% του ΑΕΠ το 2017 σε 13,4% του ΑΕΠ το 2020 και σε 11,5% το 2060. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή του δείκτη των συνταξιοδοτικών δαπανών προς ΑΕΠ στην Ελλάδα θα προέλθει κατά 80% από τη μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών.

B

ΜΕΛΕΤΗ του ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σ. Ρομπόλη και του υποψήφιου διδάκτορα του Παντείου κ. Β. Μπέτση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου



Από τον Γολγοθά στην Ανάσταση!

Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει ένα ιδιαίτερο προτέρημα. Αυτές τις ημέρες αλλάζει τη διάθεσή μας με τις ιερές ακολουθίες και τους υπέροχους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Αισθανόμαστε την πορεία προς τον Γολγοθά και προσδοκούμε την Ανάσταση του Χριστού. Είναι εξάισια η περιγραφή του μεγάλου Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη στον «Λαμπριάτικο Ψάλτη» για τους ανελθόντες στον ναΐσκον του Τιμίου Προδρόμου, που πήγαιναν να εορτάσουν την Ανάσταση:

«**Ησθάνοντο ανέκφραστον χαράν και γλύκαν εις τα σωθικά των. Ητον Ανάστασις. Ανάστασις!** Το πρόσωπον του

Δεσπότη Χριστού έλαμπε με άγιον φως, δεξια της Ιεράς Πύλης. Η μορφή της Δεσποίνης Θεοτόκου ήστραπτεν εξ αφάτου χαρας, αριστερόθεν κρατούσης το θείον βρέφος της. Η οψις του τιμίου Προδρόμου, με ενα βόστρυχον της κόμης φρίττοντα προς τα άνω, ως να έμμενεν ανωρθωμένος από την πρόσψασιν του θηριώδους δημίου του αποκόψαντος την σεβάσμιον κάραν του μείζοντος εξ όσων εγέννησαν κατά φύσιν αι γυναίκες των ανδρών,

εσελαγίζετο εξ μουσικής ευφροσύνης παραπλεύρως εκείνου, ου την φρικτήν κορυφήν ηξιώθη να χειροθετήσει. Και ο ηγαπημένος μαθητής ήτο ακόμη εκεί, και συνεχαιρεν επί τη Αναστάσει...».

Αυτά τα αισθήματα δημιουργεί η Εκκλησία μας.

Η πατρίδα μας, όμως, μαστίζεται από την οικονομική αλλά και την ηθική κρίση και οι πολίτες με την ανεργία βιώνουν



Του
ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Επιτίμου Δικηγόρου - Προέδρου
της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

τον δικό τους Γολγοθά, χωρίς να βλέπουν τον δρόμο που θα οδηγήσει το έθνος μας στην Ανάσταση. Βλέπουν ότι παρά την υπάρχουσα κρίση το υποτιθέμενο κράτος μας εξακολουθεί να πορεύεται και να λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε και πριν ξεσπάσει η κρίση. Εκτός από τις περικοπές των μισθών, των συντάξεων, των επιδομάτων και την άνευ προηγουμένου άγρια και ληστρική φορολόγηση, το κράτος ουδόλως νοικοκυρεύεται. Οι διορισμοί

σε διοικήσεις οργανισμών, νοσοκομείων, τραπεζών, κ.λπ., όσων έχουν τον τρόπο τους να λυμαινόνται το δημόσιο χρήμα εξακολουθούν όπως και πρώτα. Οι μετακλιτοί υπάλληλοι ζουν και βασιλεύουν και συνεχώς αυξάνονται. Ο αριθμός των βουλευτών παραμένει σταθερός και δεν μειώνεται. Η ατιμωρησία των εκάστοτε κατεχόντων την εξουσία αποτελεί καθεστώς και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν αλλάζει. Ο χρηματισμός και η διαφθορά εξακολουθεί και δεν πατάσσεται αμείλικτα. Ουδείς εκ των διοριζόμενων στις διάφορες θέσεις δίνει λογαριασμό για τις πράξεις του και ουδέποτε λογοδοτεί για όσα έπραξε. Οι πολίτες

δεν βλέπουν φως και ελπίδα. Οι επερχόμενες εκλογές, με τους υπάρχοντες κομματικούς σχηματισμούς, είτε όσων κυβέρνησαν, είτε όσων δεν κυβέρνησαν, είτε ευρίσκονται εντός, είτε εκτός του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου», δεν δίνουν ελπίδα, γιατί οι μεν πολίτες θα τιμωρήσουν τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ και θα τους στείλουν στα σίτσια τους, αλλά έχουν αμφιβολίες για το αν η επερχόμενη αλλαγή θα οδηγήσει την πατρίδα μας στην Ανά-

σταση. Η κυβέρνηση, αντί να έχει σημαίνει συναγερμό, έχει θέσει στο στόχαστρο τους πολυτέκνους με όσα μέτρα λαμβάνει εναντίον τους. Επαναπαύεται στην εξουσία, νομίζοντας ότι έτσι θα διασωθεί. Μάταια η ελπίς. Εν τω μεταξύ, δεν φαίνεται στον ορίζοντα ένας Έλληνας Ντε Γκολ, ο οποίος θα αποφασίσει, μαζί με μερικούς άλλους ικανούς, έντιμους και ακέραιους ανθρώπους, να σχηματίσει μια παράταξη, που θα δώσει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά την όλη κατάσταση. Μόνον έτσι θα μπορούσε να ελπίζει ο πολίτης ότι αυτό το έθνος έχει μέλλον, όταν μάλιστα, όπως πορεύεται, με τη δημογραφική κατάρρευση στην οποία βρίσκεται και την πληθυσμιακή αλλοίωση που υφίσταται, βαδίζει προς το τέλος της ιστορίας του, όπως άλλωστε έχει επισημάνει με άρθρο του ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος κ. Γιάννης Μαρίνος στο «Βήμα της Κυριακής» και αναδημοσίευσε κατά τα κύρια μέρη του το «ΠΑΡΟΝ». Είναι ώρα, όμως, να ξυπνήσουν από τον λήθαργο και οι πολίτες. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου μας δείχνει τον δρόμο.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!



Ελληνική Ορθοδοξία και Γεωπολιτική

Η εορτή του Πάσχα έρχεται να υπενθυμίσει πόσο βαθείς είναι οι δεσμοί μεταξύ Ελληνισμού και Ορθοδοξίας και πόσο η Ορθοδοξία είναι αναπόσπαστο μέρος της Νεοελληνικής ταυτότητας. Είναι εκπληκτικό να συνειδητοποιεί κανείς ότι το «Υπερμάχου Στρατηγῶν», που ψάλλεται αδιαλείπτως ως εθνικός, σχεδόν διαχρονικός ύμνος, χρονολογείται από τις αρχές του 7ου αιώνα μ.Χ. Συνδέεται με την εκστρατεία του Ηρακλείου κατά των Σασσανιδών Περσών και την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως από τους Αβάρους. Η πόλη σώθηκε ως εκ θαύματος, πρωτοστατώντας του Πατριάρχου Σεργίου.

Αυτή και αν είναι απάντηση για τους δεσμούς που έχει ο Ελληνισμός με το Βυζάντιο, το οποίο μεσολάβησε, με μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία, μεταξύ Αρχαιότητας και Νέου Ελληνισμού. Ο Βυζαντινός Μεσαίωνας, όσο και αν διεβλήθη και συκοφαντήθηκε, δεν μοιάζει καθόλου με τον Μεσαίωνα στη Δύση και τη φεουδαρχική Ευρώπη. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία στη Δύση καταλύθηκε τελεσίδικως από τις βαρβαρικές επιδρομές. Στα ερείπιά της δημιουργήθηκαν νέα κράτη, τα οποία αργότερα εξελίχθηκαν στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά κράτη. Η απόπειρα του Ιουστινιανού να ανασυστήσει στη Δύση τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν τελεσφόρησε, παρά τα εκπληκτικά κατορθώματά του μεγάλου στρατηγού του Βελισσαρίου, τα οποία αποδείχθηκαν εφήμερα.

Η Κωνσταντινούπολη δεν αλώθηκε ποτέ,

πριν την άλωση της από τους σταυροφόρους το 1204. Παρέμεινε επί αιώνες ζωντανή γέφυρα μεταξύ του Αρχαίου και του Μεσαιωνικού κόσμου και θησαυροφυλάκιο της αρχαίας γνώσεως των Αρχαίων παραδόσεων και γενικά της Αρχαίας παιδείας, όπως αυτή είχε μεταλλαχθεί από τη μετάβαση στον Χριστιανισμό.

Το Βυζάντιο ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπως συμβαίνει με όλες τις αυτοκρατορίες. Το κυρίαρχο όμως στοιχείο ήταν το Ελληνικό, που είχε στην παράδοσή του την ιδέα της οικουμενικής αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου. Η ιδέα αυτή, που είχε ταυτισθεί με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορική ιδέα, μεταλλάχθηκε, μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού, στη χριστιανική αυτοκρατορική και οικουμενική ιδέα, που έγινε η επίσημη ιδεολογία του Βυζαντίου. Τα Ελληνικά εισήχθησαν ήδη επί Ιουστινιανού, στις **Νεαρές** του, το νεότερο μέρος της νομοθεσίας του, ως επίσημη γλώσσα. Επί αυτοκράτορος Ηρακλείου, για τον οποίο έγινε παραπάνω αναφορά, τα Ελληνικά κατέστησαν οριστικά η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας.

Με πολύ λίγες εξαιρέσεις, όλη η πνευματική παραγωγή της αυτοκρατορίας είναι στα Ελληνικά. Οι χρονογραφίες, η Ύμνογραφία, τα Ακριτικά τραγούδια, η Βυζαντινή Μουσική.

Κάτω από τον κοινό παρονομαστή της Βυζαντινής Ορθοδοξίας και άλλοι λαοί της αυτοκρατορίας είχαν το δικό τους μερίδιο στην κοινή Βυζαντινή δημιουργία και κληρονομιά. Στη Βυζαντινή ζωγραφική, π.χ., αρχιτεκτονική και μουσική τέχνη.

Οποιοδήποτε, επομένως, προσάθεια υποβαθμίσεως του Βυζαντίου στην Ελληνική ιστορία, παράδοση και κληρονομιά ή, χειρότερα ακόμη, διαστρεβλώσεως της ιστορικής αλήθειας, με ιδεολογίστικα κίνητρα, είναι εκ του πονηρού. Εκπορεύονται από θεωρίες εθνικής αποδομήσεως και αποβλέπουν στην προαγωγή των γνωστών ιδεολογημάτων και συνθημάτων που προβάλλει και προπαγανδίζει η παγκοσμιοποίηση.

Στο ίδιο πνεύμα και με την ίδια λογική, εντείνονται η προπαγάνδα και οι επιθέσεις εναντίον της Ορθοδοξίας. Με αφορμή μάλιστα την προγραμματιζόμενη ανασθεώρηση του Συντάγματος γίνεται πολύς λόγος για δήθεν ουδετερόθρησκο κράτος, αφαίρεση του σταυρού από τη σημαία και άλλα σύμβολα του κράτους και περιθωριοποίηση γενικά της Ορθοδοξίας, που είναι σήμερα, κατά το Σύνταγμα, η επικρατούσα θρησκεία της χώρας.

Η διάταξη αυτή στο Σύνταγμα δεν θεσπίσθηκε, βεβαίως, τυχαία. Ήταν απαίτηση και πίστη του αγωνιζομένου λαού που σήκωσε στους ώμους του την Επανάσταση του 1821, με σύνθημα την απελευθέρωση από τη δι-

πλή καταπίεση που υφίστατο, εθνική και θρησκευτική. Η συγκυρία κατά την οποία εκδηλώνονται οι επιθέσεις κατά της Ορθοδοξίας είναι επίσης πολύ εύγλωττη. Συμπίπτει με την ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση και τις ύποπτες διακρούσεις ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει «πολυπολιτισμική». Δηλαδή, σε απλά Ελληνικά, να πάψει να είναι Ελληνική και Ορθόδοξη χώρα και να γίνει ένα πολυεθνικό και πολυθρησκευτικό μάλγαμα.

Ποιους εξυπηρετεί αυτή η επικειρούμενη μετάλλαξη; Προφανώς όχι τους Έλληνες, που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν ως έθνος από το προσκήνιο της ιστορίας. Εξυπηρετεί τους προαγωγούς της παγκοσμιοποίησης, που δεν θέλουν έθνη, εθνικές αγορές και εθνικές κυριαρχίες. Θέλουν μια ενιαία, παγκόσμια αγορά, που θα ποδηγετείται από μια διεθνή ολιγαρχία και τις πολυεθνικές και θα χρησιμοποιεί ως ανεξάντλητη εργατική εφεδρεία και μοχλό εκβίασμού των εργαζομένων των αναπτυσσόμενων χωρών τις φτωχές μάζες του τρίτου κόσμου.

Τα σχέδια αυτά δεν είναι φαντασίωση. Είναι πολύ συγκεκριμένη επιδίωξη, που έχει, δυστυχώς, κατορθώσει να μετατρέψει και την ιδέα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε σημαία και όχημά της, έστω και αν επισήμως δεν ομολογείται. Είναι εκπληκτικό μάλιστα όταν οι ΗΠΑ, που υπήρξαν το λίκνο και η αφετηρία της παγκοσμιοποίησης, ανα-

κρούουν σήμερα πρύμναν και γίνονται πολεμίοι της παγκοσμιοποίησης, η Ευρώπη των Βρυξελλών, με πρωταγωνιστή τη Γερμανία της Μέρκελ, φιλοδοξεί να γίνει αυτή πρωταγωνιστής της παγκοσμιοποίησης.

Στην περιοχή ειδικά των Βαλκανίων η παγκοσμιοποίηση συγχέεται με τα σχέδια για γεωπολιτική αναδιάρθρωση της περιοχής. Η «πολυπολιτισμική» μετάλλαξη γίνεται εργαλείο καταστροφής της εθνικής συνοχής και υπονομεύσεως της Ορθοδοξίας, με τη μαζική επανάκτηση του Ισλάμ. Η Ελλάδα, η οποία αποδέχθηκε την ανταλλαγή πληθυσμών, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, για να περιοώσει ό,τι έμεινε από τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, βλέπει σήμερα, με την πολιτική των ανοικτών συνόρων και του δήθεν ασύλου, να εγκαθίσταται πάλι στο έδαφός της εκατοντάδες χιλιάδες Μουσουλμάνοι, προερχόμενοι από τις πιο φανατικές μάλιστα Ισλαμικές χώρες, συμμάχους της Άγκυρας.

Είναι προφανές ότι η συντελούμενη, με την πολιτική αυτή, εσωτερική δημογραφική αλλαγή στη χώρα αλλάζει πέραν όλων των άλλων και τη γεωπολιτική της σημασία. Αλλάζει όμως κυρίως τον Ελληνικό λαό, του οποίου τα αισθήματα αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας γίνονται, ασύστολα και σε βαθμό αυτοκαταστροφικό, αντικείμενο καταχρήσεως και πολιτικού φανακισμού.



Γράφει ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΕΑΡΧΟΣ, Πρόεδρος ε.τ.

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 27/04/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 27/04/2019

Σελίδα: 11



Να δημιουργηθεί υπουργείο Δημογραφίας και Πληθυσμιακής Αποσυγκέντρωσης

Το δημογραφικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το σύνολο του πολιτικού κόσμου ως το υπ' αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα, ως πρόβλημα της εθνικής επιβίωσης.

Η ανάληψη γενναίων και αποτελεσματικών πρωτοβουλιών πρέπει να γίνει **εδώ και τώρα**.

Το πρόβλημα, ως γεγονός, ήταν πασιφανές από τη δεκαετία του '40, η Κατοχή, ο εμφύλιος, τις συνέπειες του οποίου σε όλες τις πτυχές του βίου των Ελλήνων πληρώνουμε ακόμα, αφού χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, όλοι σε ηλικία αναπαραγωγής.

Μετά τη λήξη του εμφυλίου η αιμορραγία των νέων έλαβε τεράστιες διαστάσεις με τη μετανάστευση. Πεντακάσιες χιλιάδες νέοι αναζήτησαν την τύχη τους στη Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες σε Αυστραλία, Καναδά και ΗΓΙΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, Βέλγιο, Σουηδία κ.λπ. Και η αιμορραγία συνεχίζεται και σήμερα εξαιτίας της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, με τη φυγή, κυρίως, του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Δεν θέλουμε να προσθέσουμε ακόμα τα μεγάλα και ανεξέλεγκτα κύματα της αστυφιλίας της δεκαετίας του '50, τα οποία είχαν ως συνέπεια όχι μόνο την ερήμωση της υπαίθρου αλλά και την αυθαίρετη και άναρχη δόμηση της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής, καθώς και της Θεσσαλονίκης, με τεράστιες πολεοδομικές επιπτώσεις αλλά και με επιπτώσεις και στο Δημογραφικό.

Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν προφανής η επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος.

Δυστυχώς, όμως, οι πολιτικές ηγεσίες δεν το έβλεπαν στη μακροπρόθεσμη δυσμενή εξέλιξη του. Ή αν το έβλεπαν, δεν το αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά, επειδή δεν προσδοκούσαν άμεσα πολιτικά (εκλογικά) οφέλη.

Συνειδητοποιήσα βέβαια το πρόβλημα και μου έγινε βίωμα, έμμονη ιδέα, όταν ως μέλος μιας ομάδας φοιτητών από την τότε Πάντειο Σχολή επισκεφθήκαμε για μία εβδομάδα τη Μαγνησία, με την πρωτοβουλία και συμμετοχή του αείμνηστου καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας Ιερώνυμου Πίντου, προκειμένου να μελετήσουμε το αγροτικό πρόβλημα, σε συνδυασμό με το Δημογραφικό.

Συντάξαμε τότε και σχετική έκθεση, πάνω στην οποία έγινε ευρεία ανάλυση και συζήτηση στη σχολή.

Έκανα αυτήν την εισαγωγή για να τονίσω ότι αυτό το πάθος δεν με εγκατέλειψε ποτέ.

Κατά τη διάρκεια της αδιάλειπτης εικοσιεπτάχρονης βουλευτικής μου θητείας (1977 – 2004), με δεκάδες ερωτήσεις και επερωτήσεις, μαζί με τους Μ. Δρεττάκη, Στ. Παπαθεμελή και άλλους βουλευτές φέραμε το θέμα στη Βουλή, αλλά ποτέ δυστυχώς δεν ίδρωσε το αυτί των εκάστοτε κυβερνήτων. Ευαισθητοποιήθηκαν κατά καιρούς να συγκροτήσουν σχετικές επιτροπές για να μελετήσουν εις βάθος το πρόβλημα, καταθέτοντας και σχετικά πορίσματα, η τύχη των οποίων ήταν όπως και του πρόσφατου από την παρούσα Βουλή: **Ευχαλόγητα!**

Πρέπει να προστεθεί εδώ ότι κατέθεσα κατά καιρούς και τρεις προτάσεις νόμων, ολοκληρωμένες, με αιτιολογική έκθεση και άρθρα άρθρα, οι οποίες συζητήθηκαν στη Βουλή, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα.

Ζητούσα τότε και πρότεινα με έμφαση ότι το Δημογραφικό, ως μείζον εθνικό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπισθεί με μακροχρόνιο και σταθερό προγραμματισμό. Ζητούσα και πρότεινα την ίδρυση υπουργείου Δημογραφίας και Πληθυσμιακής Αποσυγκέντρωσης. Σήμερα, επεκτείνοντας τον τίτλο, θα το ονόμαζα υπουργείο Δημογραφίας, Πληθυσμιακής Αποσυγκέντρωσης, Παλινόστησης και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Εξυπακούεται ότι αυτό το υπουργείο θα πρέπει να έχει δικό του γενναίο προϋπολογισμό, διοικητική διάρθρωση με αποκενρωτικό χαρακτήρα (δημογραφικό κέντρο σε κάθε διοικητική περιφέρεια) καθώς και σύνδεση με την ανταποδοτική ομογένεια, από την οποία θα ζητείται η συμμετοχή και η ουσιαστική συνδρομή της.

Μόνο έτσι θα αντιμετωπισθεί η συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας. Έτσι μόνο θα αρχίσει η πληθυσμιακή ανάκαμψη αλλά και η οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την αποκέντρωση και την αναζωογόνηση της υπαίθρου.



Του
**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ**
Ιδρυτικού μέλους
του ΠΑΣΟΚ
και πρώην
Ανιπαρόδρου
της Βουλής



Παιδιά μόνια βρισκουν πια γονείς...

Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αναδοχή και υιοθεσία από ιδρύματα

Ρεπορτάζ

Αντηγόνη Μιχοπούλου

● Εν συντομία

Το κράτος δεν ήξερε ακριβώς ούτε πόσα είναι ούτε πού είναι. Με μια νέα πλατφόρμα που άνοιξε για την αναδοχή και την υιοθεσία βάσει του νέου νόμου τα παιδιά που έχουν μπει σε ιδρύματα έχουν πλέον ένα παράθυρο ελπίδας για να γνωρίσουν την οικογενειακή θαλπωρή.

● Γιατί ενδιαφέρει

Ποτέ για παιδιά παρατημένα μόνια σε ιδρύματα. Δεν αντέχεται.

Υγιή παιδιά παρατημένα σε δωμάτια νοσοκομείου. Μωρά χωρίς μητρική αγκαλιά και μεγαλύτερα παιδιά που αναζητούν για χρόνια τη θαλπωρή και την ασφάλεια που οι συνθήκες τους στέρψαν. Θλιβερές εικόνες που θα μπορούσαν να μην υπάρχουν αν η πολιτεία εδώ και δεκαετίες αντί για αδράνεια και αδιαφορία είχε επιδείξει το ελάχιστο ενδιαφέρον γι' αυτά τα παιδιά που από την ημέρα που γεννήθηκαν στερήθηκαν ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Σήμερα φαίνεται να τους χαμογελά η τύχη. Η νέα πλατφόρμα για την αναδοχή και την υιοθεσία παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα επιχειρεί να κλείσει μια μύρηνη τρύπα απανθρωπιότητας που ποτέ δεν θα έπρεπε να είχε ανοίξει.

Ο... νόμιμος γολγοθάς

Η Τ. προσπαθούσε επί χρόνια να κάνει παιδί. Μια σπάνια πάθηση της στέρσης αυτό το δικαίωμα και αποφάσισε να υιοθετήσει. Πριν από δέκα χρόνια ξεκίνησε ο γολγοθάς της, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Χρειάστηκε να

επισκεφθεί ιδρύματα και αυτό που πάντα έλεγε φεύγοντας με δάκρυα στα μάτια ήταν «μακάρι να μπορούσα να τα μεγαλώσω όλα, με κοιτάνε στα μάτια και με φωνάζουν μαμά». Η Τ. δεν το έλεγε αυτό επειδή ήθελε να επισπεύσει τη διαδικασία να γίνει μαμά αλλά γιατί ήθελε να προσφέρει ένα κανονικό σπίτι σε ένα παιδί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Διλαδή το αυτονόητο. Να μην παραμένουν τα παιδιά για χρόνια μέσα στα ιδρύματα.

Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα επικρατούσε μια τριτοκοσμική κατάσταση σχετικά με τη φιλοξενία των παιδιών που είτε λόγω ακαταλληλότητας της οικογένειάς τους είτε λόγω εγκατάλειψής τους βρέθηκαν με εισαγγελική εντολή σε δομές ή ακόμη χειρότερα στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία περιμένοντας να βρεθεί θετή ή αναδοχή οικογένεια. Το παράδοξο σε όλο αυτό ήταν ότι το κράτος δεν είχε ποτέ γνώση για τον επίσημο αριθμό ούτε των δομών ούτε των παιδιών.

Διλαδή το κράτος που αναλάμβανε προσωρινά την επιμέλεια του παιδιού το έστελνε σε κάποια δομή η οποία δεν ήταν επίσημα καταγεγραμμένη πουθενά, ενώ παράλληλα δεν γνώριζε ούτε τον αριθμό των παιδιών, γεγονός που σημαίνει ότι ήταν αφημένα στην τύχη τους. Μια αδιαφανής και επικίνδυνη κατάσταση με θύμα τα παιδιά αλλά και τους μελλοντικούς γονείς ή αναδόχους τους, οι οποίοι μπλεγμένοι στη γραφειοκρατία και την ανοργανωσιά περίμεναν επί χρόνια πότε θα σώσουν ένα παιδί από την ιδρυματοποίηση.

Τα υγιή παιδιά

Πρόσφατα τον γύρο του διαδικτύου έκαναν εικόνες υγιών παιδιών που βρίσκονται αφημένα στο Παι-





10

Τα σαράντα υγιή παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί στο Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία θα μεταφερθούν σε δομή του υπουργείου Εργασίας με σκοπό να υιοθετηθούν από οικογένειες. Η αναδοχή θα γίνεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (δεξιά ο ιστότοπος)



«Για πρώτη φορά το Παιδών και όλα τα νοσοκομεία που έχουν παιδιά, αλλά και τα μαιευτήρια, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και οφείλουν με βάση τον νόμο εντός 48 ωρών από τη στιγμή που έρχεται ένα παιδί να ανεβάζουν τον φάκελό του στα μητρώα»

Θεανώ Φωτίου
Αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ποια είναι τα βασικά βήματα

Οι θετοί ή **ανάδοχοι** γονείς θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπορούν να την υποβάλουν είτε από τον υπολογιστή τους με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet είτε με αυτοπρόσωπη προσέλευση σε έναν από τους φορείς εποπτείας του τόπου διαμονής τους, που είναι κατά περίπτωση τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών, οι περιφέρειες ή οι περιφερειακές ενότητες. Ένα από τα βασικότερα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι το αντίγραφο του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, μετά τον οποίο θα ανατεθεί σύντομα σε ειδικευμένο κοινωνικό λειτουργό η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Με την κοινωνική έρευνα θα διερυνηθούν και θα αξιολογηθούν οι συνθήκες της ζωής τους, τα κίνητρά τους για την αναδοχή, οι ειδικότερες δυνατότητες αλλά και οι επιθυμίες τους να προσφέρουν φροντίδα σε ένα παιδί που δεν μπορεί να ζήσει στη φυσική του οικογένεια. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αυστηρή υποχρέωση τήρησης απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, η κοινωνική έρευνα ολοκληρώνεται εντός 90 ημερών από την ανάθεση της σε κοινωνικό λειτουργό. Οι θετοί ή ανάδοχοι γονείς θα κληθούν να παρακολουθήσουν ένα σύντομο πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό να προετοιμαστούν για τον κανονικό τους ρόλο, να απαντηθούν τυχόν ερωτήσεις τους και να διευκρινιστούν μια σειρά από σημαντικές λεπτομέρειες. Ακολουθεί η περίοδος γνωριμίας τους με το παιδί, η οποία γίνεται στον φυσικό χώρο του παιδιού, με την επίβλεψη προσώπων αναφοράς που το γνωρίζουν και τα γνωρίζει και σταδιακά αξιολογείται κατά πόσο είναι προς το συμφέρον του παιδιού η συγκεκριμένη αναδοχή. Στην περίπτωση της υιοθεσίας, όταν το παιδί έχει πλέον αποκτήσει νέο οικογενειακό περιβάλλον η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία είναι δίπλα στη θετή οικογένεια για τρία χρόνια. Σε περίπτωση αναδοχής ο φορέας εποπτείας είναι δίπλα στην ανάδοχη οικογένεια για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη και να βοηθά την οικογένεια.



δων Αγία Σοφία. Πρόκειται για σαράντα παιδιά όλων των ηλικιών τα οποία μένουν στους θαλάμους του νοσοκομείου χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα υγείας. Τελικά η προσωρινή λύση που βρέθηκε από την πλευρά της πολιτείας είναι να μεταφερθούν το επόμενο διάστημα σε δομή του υπουργείου Εργασίας με σκοπό να βρουν άμεσα οικογένεια. Όπως δλώνει στο Documento η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης **Θεανώ Φωτίου**: «**Το πρόβλημα με τα παιδιά του Παιδών θα θεραπευτεί με τον νέο νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία**» και εξήγησε ότι «για πρώτη φορά το Παιδών και όλα τα νοσοκομεία που έχουν παιδιά, αλλά και τα μαιευτήρια, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα και οφείλουν με βάση τον νόμο εντός 48 ωρών από τη στιγμή που έρχεται ένα παιδί να ανεβάζουν τον φάκελό του στα μητρώα. Θα ξέρουμε δηλαδή πόσες ώρες και γιατί το παιδί μένει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή μαιευτήριο». Όπως εξήγησε η κ. Φωτίου, με αυτό το σύστημα θα ξέρουμε σε ποιο ίδρυμα πρέπει να πάει το παιδί, κάτι που μέχρι τώρα γίνεται με πολύ αργές διαδικασίες. «**Το Μητέρα, το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας ή ακόμη να του μεταφερθούν παιδιά από το Παιδών, έχει ζητήσει συγκεκριμένο αριθμό παιδιών και ακόμη τα περιμένει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα**» λέει η αναπληρώτρια υπουργός.

νής των μελλοντικών γονιών μειώνεται καταρχάς διότι όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και ο αριθμός των κοινωνικών λειτουργών που κάνουν την κοινωνική έρευνα. Παράλληλα, μέσα στον Μάιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το μητρώο παιδιών που θα περιέχει τους ηλεκτρονικούς φακέλους των ανηλίκων ώστε να γίνεται γνωστό εάν το παιδί είναι διαθέσιμο για υιοθεσία ή για αναδοχή. Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των δομών φιλοξενίας. «**Για πρώτη φορά**», όπως δηλώνει η κ. Φωτίου, «έχουμε καταγράψει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έχουν καταγραφεί με βάση τον νόμο που βγάλαμε πριν από δύο χρόνια, όταν ζητούσαμε από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες για παιδιά, ΑμεΑ και ηλικιωμένους και από αυτά περίπου 200 είναι τα ιδρύματα κλειστού τύπου όπου μένουν οι ανάπηροι, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Επομένως έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει, πλην των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων τα οποία δεν έχουν εγγραφεί, εκτός από τα εκκλησιαστικά ιδρύματα της Αττικής που είναι υπό την εποπτεία του αρχειοσκοπού, τα οποία έχουν εγγραφεί». Αυτή η ριζική αλλαγή του συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας προβλέπει και την εκπαίδευση των υποψήφιων αναδόχων και θετών γονιών που θα κληθούν να αναλάβουν παιδιά τα οποία έχουν στερθεί το οικογενειακό περιβάλλον, γεγονός που ήδη απαιτεί αυξημένη φροντίδα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ψυχοκοινωνική τους εξέλιξη.

Ο νέος νόμος
Εως και δώδεκα μήνες θα χρειάζεται να περιμένουν πλέον οι θετοί ή ανάδοχοι γονείς για να προσφέρουν σε ένα παιδί μια κανονική οικογένεια. Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα, ο χρόνος αναμο-