



Από τον
**Ερωτόκριτο
Θεοδοκάτο***



Στο προηγούμενο άρθρο γράψαμε ότι αυτή η σουρεαλιστική-παρδαλή-, **αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη κυβέρνηση** δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο σε αυτόν τον τόπο. Πραγματικά, είναι τόσο πολλές οι **πθικές, πνευματικές και εθνικές προδοσίες** εναντίον του έθνους μας, ώστε οι κυβερνώντες συγκρίνονται μόνο με τους **«κατσιαπλιάδες και συμμορίτες»**.

Οι αθλιότητες και οι εφιαλτικές δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, αλλά και οι εγκληματικές πράξεις των «αναρχικών» και του «Ρουβίκωνα», που έφτασαν στο σημείο να μας παρουσιάζουν προκλητικά το κάψιμο της ελληνικής σημαίας, είναι **σημεία των καιρών**.

Δεν είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα, την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ που τη στηρίζουν να βγαίνουν και να καταγγέλλουν με πάθος και επιμονή το κάψιμο της ελληνικής σημαίας. Τους είδαμε όμως όλους αυτούς, τους **εξωνημένους και αργυρώνητους**, να καταγγέλλουν με πάθος και επιμονή όσους διαμαρτυρήθηκαν εναντίον του κατάπτυστου και γηραλέου Μπουτάρη. **Για τις μειοδοτικές και απαράδεκτες δηλώσεις** του, για τους σφαγιασθέντες Έλληνες Ποντίους και τη Μακεδονία, αλλά και για την προκλητική παρουσία του στην εκδήλωση σεβασμού και μνήμης.

Αλλά τι να περιμένουμε από τον Τσίπρα, που δεν γνωρίζει την Ιστορία του έθνους μας; **Το χειρότερο είναι** ότι και οι σύμβουλοί του **είναι ανιστόρητοι και εθνομηδενιστές**.

Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που θέλουν να αποδεχθούν στην πράξη τη θεωρία του ανθέλληνα Γερμανοαυστριακού Φαλμεράιερ, σύμφωνα με την οποία **«οι σημερινοί λεγόμενοι ως Έλληνες** δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα, και φυσικά ούτε το Βυζάντιο, που ήταν μια πολυπολιτισμική αυτοκρατορία η οποία απαρτιζόταν από διάφορα έθνη».

Η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας μας θα έχει **ανεπανόρθω-**

ΠΕΙΤΕ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ «ΟΧΙ», ΟΠΩΣ ΤΟ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΛΑΟΣ!

θωτες επιπτώσεις και συνέπειες για τον Ελληνισμό. Δημοσιεύθηκαν πολλά σχετικά άρθρα (διαβάστε του Παρμενίωνα Λιβανίδη, που δημοσιεύθηκε στη «**δημοκρατία**», στις 10 Απριλίου 2018).

Τι πάνε να κάνουν; Είναι τραγικό λάθος να επιτρέψουν οι κυβερνώντες και η ελληνική Βουλή να χρησιμοποιήσουν οι Σκοπιανοί το όνομα της Μακεδονίας, που **μπορεί να αξιοποιηθούν αργότερα.** Γιατί επιμένουν τόσο πολύ σε αυτή την ονομασία, που δόθηκε από τον παμπόνηρο ηγέτη τους, τον Τίτο, ώστε **να έχουν δικαιώματα οι Σκοπιανοί και σιγά σιγά πρόσβαση στο Αιγαίο;** Στο πολύπαθο Αιγαίο, με τους κακόβουλους μνηστήρες γύρω γύρω, που το επιβουλεύονται και το πολιορκούν **σαν νύφη περιζήτητη και μοναδική.** Ποιοι είναι, τέλος πάντων, όλοι αυτοί; Σκοπιανοί, Αλβανοί, Βούλγαροι, Γιουγκοσλάβοι. Μόνο Μακεδόνες δεν είναι, αφού δεν είναι Έλληνες. Ενα τόσο μικρό κρατίδιο, που **δεν μπορεί να έχει αυτάρκεια**

και εξαρτάται από τους γύρω του, με πρώτη την Ελλάδα, θα πρέπει να βάλει νερό στο κρασί του, να καταλάβει και να δεχθεί να εξαλειφθεί το όνομα «Μακεδονία» από τον επίσημο τίτλο του.

Κανείς Έλληνας δεν πρόκειται να το δεχθεί.

Όμως, τα συμφέροντα είναι πολλά και μεγάλα, και η ονομασία βαρύνουσα. Όλοι όσοι τους υποστηρίζουν στις παράλογες απαιτήσεις τους βγάζουν όλα τα δηλητήρια **του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους εναντίον** του δικού μας έθνους, επειδή στη γλώσσα μας γράφτηκε το βιβλίο της **Καινής Διαθήκης**, αλλά και για τα μοναδικά και ανεπανάληπτα πρόσωπα που ανέδειξαν η Ιστορία μας (Μέγας Αλέξανδρος) και ο πολιτισμός μας (Σωκράτης και τόσο άλλοι).

Το φταίξιμο είναι και δικό μας, αφού τους αφήσαμε να το χρησιμο-

ποιούν στα διεθνή φόρα και να **προπαγανδίζουν ασύστολα.** Βλέπετε, δεν ξεσπώθηκαν οι ηγέτες μας, ούτε ένας, να φωνάξουν «Οχι, δεν συμφωνούμε, τέλος», όπως είπε ο Ιωάννης Μεταξάς «Οχι» στους Ιταλούς και τους Γερμανούς **και πολέμησε για την πατρίδα μας.**

Αλλά, θα μου πείτε, εδώ η Ελλάδα μας χάνεται και αυτοί... χτενίζονται. Τρώμε ξύλο αγόγγυστα και δεχόμαστε κάθε είδους λαθρομετανάστη **στη φτωχομάνα Ελλάδα**, η οποία προσπαθεί να επιβιώσει. Πολύ σύντομα περισσότεροι θα είναι οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες, παρά οι Έλληνες.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, **είδαμε και ανατριχιάσαμε** χιλιάδες μωμαμεθανούς να προσεύχονται γονατιστοί μπροστά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μια μουντή, μαύρη, στέλειωτη μάζα ανθρώπων, στην οποία κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει. Σε ποια άλλη χώρα θα επέτρεπαν στο κέντρο της πρωτεύουσας και μπροστά στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα να

προσεύχονται μωμαμεθανοί;

Πείτε, επιτέλους, μια φορά «Οχι», ξεκάθαρα και όχι με μισόλογα και ψεύτικες υποσχέσεις. Το «Οχι» να ακουστεί δυνατά και με ΠΙΣΤΗ, επειδή έχουμε καθαρή συνείδηση κι αληθινή Ιστορία.

Πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι **προχωρήσουν στην παράδοση** του ονόματος ότι θα χαρακτηριστούν Εφιάλτες και προδότες, και πως έτσι θα τους καταγράψει η Ιστορία. **Επίσης, πρέπει να λάβουν υπόψη** τους τις συνέπειες που θα υποστούν και την αντιμετώπιση που θα έχουν από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό, ο οποίος **θα είναι αδυσώπητος.**

Όσοι προχωρήσουν
στην παράδοση
του ονόματος θα
χαρακτηριστούν

Εφιάλτες και προδότες

**Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου
Πολύτεκνων Γονέων Νομού
Θεσσαλονίκης «Οι Αγιοί Πάντες»*