

1. ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσο: ΕΘΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 11/11/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 11/11/2018

Σελίδα: 21



ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ

Οι γεννήσεις φέρνουν ανάπτυξη

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να αναστραφεί η δημογραφική κατάρρευση της χώρας. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Δεν χρειάζονται τόσο τα χρήματα, όσο οι άνθρωποι. Αν το κράτος επιδοτήσει την απόκτηση τρίτου παιδιού με 600 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο κόστος είναι για 100.000 παιδιά επιπλέον όσων γεννιούνται, 68.000.000 ευρώ. Δηλαδή μηδαμινό, μπροστά στο μέγεθος του κινήτρου (ένανς κατώτατος μισθός) και μπροστά στο όφελος που θα αποφέρει στην ελληνική οικονομία.

Τα χρήματα αυτά, επειδή προορίζονται για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών όχι μόνον του τρίτου παιδιού αλλά και των άλλων δύο αδελφών του, θα καλύψουν βασικές ανάγκες, οι οποίες έχουν συνήθως ταχύτητα κίνησης στην εσωτερική αγορά παραγωγής του ΑΕΠ ή συντελεστή 5, δηλαδή παράγεται πέντε φορές περισσότερο ΑΕΠ από την αρχική επένδυση.

Με την προϋπόθεση της αγοράς αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής προϊόντων, με τα χρήματα αυτά παράγεται ένας τζίρος 340 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, επιπλέον του παραγόμενου ήδη, και από τον δεύτερο χρόνο κιόλας, το κράτος θα έχει εισπράξει μέσω του ΦΠΑ ολόκληρο το ποσό που δαπάνησε για να επιδοτήσει το τρίτο παιδί στις οικογένειες. Τα χρήματα αυτά παράγουν 8.500 μόνιμες θέσεις εργασίας τον χρόνο, με πλήρη μισθό και ασφάλιση. Δεν κάνουμε καμία εθνικολογική επίκληση στον πατριωτισμό των Ελλήνων και δεν επικαλού-

μαστε την αγάπη για την πατρίδα μας, την οποία δεν αμφισβητούμε.

Με αυτούς τους ρυθμούς, για πρώτη φορά μετά το 1960 η Ελλάδα θα αυξήσει τον πληθυσμό της 20%, δηλαδή σε είκοσι χρόνια θα έχουμε άλλα 2.000.000 Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, έτοιμους να μπουν στην παραγωγή και να δουλέψουν για να ζήσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειες που θα δημιουργήσουν. Η μόνη επένδυση που δικαιολογείται πηκικά σε ελλειμματικούς κρατικούς προϋπολογισμούς είναι η επένδυση στην επόμενη γενιά.

Διαφορετικά είναι ανήθικο η σημερινή γενιά να προσθέτει ελλείμ-

ματα και δάνεια στη χώρα για να ζήσει εκείνη αλλά να τα πληρώσουν οι επόμενες γενιές. Το επιπλέον ΑΕΠ αυτής της ανάπτυξης που χρηματοδοτείται ετησίως με αυτά τα 68 εκατομμύρια ευρώ, φτάνει στο τέλος της ζωής σε επιπλέον ΑΕΠ περίπου 180 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή θα έχει διπλασιαστεί το σημερινό ΑΕΠ.

Αν το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνεννοηθεί και να προγραμματίσει την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, ώστε να αυτοεξυπηρετείται αποκλειστικά από ελληνικής παραγωγής προϊόντα (τρόφιμα, γάλατα, ρούχα, καροτσάκια, καθισματάκια, κρεβατάκια, πάνες, βρακάκια, απορρυπαντικά, υπηρεσίες υγείας, ασφάλισης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας κ.λπ.), τότε είναι άξιο της τύχης του και θα έπρεπε να παραιτηθεί ώστε να παραχωρήσουν αυτοί οι πολιτικοί τη θέση τους σε εκείνους που θα πείσουν ότι μπορούν.

Ακόμα και οι δανειστές φοβήθηκαν ότι με τη δημογραφική κατάρρευση που ζούμε δεν θα πληρωθούν ποτέ τα δάνειά τους, συνεπώς δεν θα έχουν αντίρρηση στην εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος που θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του έθνους των Ελλήνων και την ικανότητά τους να πληρώνουν φόρους. Η επιλογή αυτού του εθνικού θέματος ως λοκομοτιβας/τρένου που θα σύρει την ανάπτυξη είναι αυτονόητη για όποιον έχει ασχοληθεί σοβαρά με την κατάσταση ενός αναπτυξιακού προγράμματος που να καλύπτει όλα τα θέματα.

Διαφορετικά τα προγράμματα ανάπτυξης θα είναι σαν του Χαρίλαου Τρικούπη και του Κώστα Σημίτη, τα οποία στηρίζονταν αποκλειστικά στις κατασκευές με δανειακά κεφάλαια. Οδηγούν σε χρεοκοπία. ●



Η μόνη επένδυση που δικαιολογείται πηκικά σε ελλειμματικούς κρατικούς προϋπολογισμούς είναι η επένδυση στην επόμενη γενιά.

2. ΠΟΙΟΝ ΛΑΟ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ;

Μέσο: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 11/11/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 11/11/2018

Σελίδα: 19



Μουσουλμάνοι μετανάστες σε καταυλισμό της Μυτιλήνης

Ποιον λαό νομίζουν πως κυβερνούν;

Κάθε μέρα που περνάει η χώρα θυμίζει ολοένα και περισσότερο μία εφιαλτική δυστοπία. Ο επιδοτούμενος ισλαμικός εποικισμός γεμίζει τη χώρα με αναφομοίωτους ξένους, τους οποίους προσκάλεσε και διευκολύνει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση, δημιουργώντας έναν τεράστιο μαγγήτη παροχών που ούτε στον ύπνο τους δεν έχουν οι Έλληνες, οι νόμιμοι πολίτες της χώρας. **Αυτός ο παράνομος εποικισμός, μαζί με την υπογεννητικότητα και την κρίση, που σπρώχνει στη μετανάστευση τα παιδιά μας, είναι μία βουβή Γενοκτονία, μία οργανωμένη αντικατάσταση του πληθυσμού, ώστε οι μηδενιστές και τα αφεντικά τους να απαλλαγούν από το μισητό Έθνος.** Το γεγονός και μόνο πως τα Ταμεία καλύπτουν τις εκπτώσεις αλλά ούτε μία εξωσωματική γονιμοποίηση δεχνει την κεντρική στρατηγική απόφαση του πολιτισμικού μαρξισμού για αφανισμό του Έθνους, χωρίς να τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα. **Η εκπαίδευση, αντισημιταγματικά και αυτοκτονικά, με σπασμένα φρένα, έχει καταρρακλήσει στην κατηφόρα του εθνομηδενισμού και του δικαιωματισμού, όπου πλέον δεν μιλάμε για εκπαίδευση των παιδιών στην ανοχή στη διαφορετικότητα αλλά για κανονική προπαγάνδα υπέρ της πιο απίθανης ανωμαλίας ή βίτσιου, που, αντί για ασθένειες για το κρεβάτι του ψυχιάτρου, βαφτίζονται φύλα.** Η επίθεση στην κανονικότητα, στη φυσιολογική οικογένεια, στη γέννηση και την ανατροφή Ελλήνων είναι πλέον γενική. Στον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας τον φόβο ενδεχόμενης απώλειας της εξουσίας, επιδεικνύουν έναν εργώδη μηδενισμό και προσπαθούν να προλάβουν να υλοποιήσουν όσο περισσότερες ιδεοληψίες τους προλάβουν.

Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες, ο ανταρχεισμός έναντι της αντίστασης ή και της απλής έλλογης διαφωνίας σε αυτή την επίπονη και αντισυνταγματική πολιτική αφελληνισμού, όπου ο κιναιδισμός ανάγεται σε πρότυπο, ακόμη καλύτερα αν συνοδεύεται με πρέζα και παραβατικότητα, είναι ένας καθημερινός αληθινός φασισμός, ροζ, αλλά σίγουρα φασισμός.

Η περιφρόνηση της λαϊκής βούλησης στην πρόσκληση και τη διευκόλυνση της λαθρομεταναστευτικής πλημμυρίδας, στην ανοχή της εγκληματικής δράσης του αριστερού παρακράτους, στην υπογραφή του κουρελόχαρτου των Πρεσπών, κόντρα στη βούληση και της πλειονότητας των ίδιων των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, η ψοφοδέης στάση της κυ-

Η επίθεση στην κανονικότητα, στην φυσιολογική οικογένεια, στην γέννηση και την ανατροφή Ελλήνων είναι πλέον γενική



ΦΑΗΛΟΣ Μ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ*

βέρνησης απέναντι στους φονιάδες του Κωνσταντίνου Κατοίφα και η ιταμή ευθυγράμμιση με τον σοβινισμό του Ράμα, που έφτασε ως την «αστυνομική συνεργασία» κατά των Ελλήνων προσηκνητών της σορού του ήρωα, δείχνουν πως πλέον έχουμε μία κυβέρνηση που είναι εχθρός του λαού. Οι αθλιότητες που εξέμεσαν βουλευτές, ευρωβουλευτές, πρώην υπουργοί και φερέφωνα του ΣΥΡΙΖΑ σε μια φυσιολογική χώρα θα ήταν επαρκής λόγος για ισόβιο οστρακισμό.

Εάν η χώρα μας είχε καταληφθεί από ένοπλους εχθρούς, καταλαβαίνω τους μηχανισμούς του διωλισμού, πώς μία μικρή προδοτική μειοψηφία τάσσεται με τον εχθρό και κερδοσκοπεί και καταδυναστεύει τον λαό. Θα ερχόταν η ώρα της απελευθέρωσης και θα συναντούσαν τη Νέμεση, αυτή που δεν συνάντησαν δυστυχώς οι δωσλόγοι του 1941-1944 και βρομίσαμε, αφού στις μολύνσεις των προδοτών δωσιλόγων ήρθαν και τα σκουλήρια του κατασπαυδίκου χωριστικού μηδενισμού. Σήμερα μιλάμε για μία οικονομική κατοχή, για ΜΚΟ-SS, για ιδεολόγους τυφεκιοφόρους του εχθρού, που στη Βόρειο Ηπειρο είναι με τους Αλβανούς σοβινιστές, στο Σκοπιανό με τους παλαιοναζί επιγόνους των κομιτατζήδων και του ΝΟΦ, στα ελληνοτουρκικά και στην Κύπρο με τους Τούρκους επεκτατιστές, στη δημόσια τάξη με τον Ρουβίκωνα. Δεν έχουν γράμματα συμπόνιας και επισκέψεις συμπάρατασης για τον Κωνσταντίνο. Τους περισεύει μόνο για ξένους, κίναδους, παρλιασκούς, για το κατακάθια της κοινωνίας. **Προτιμάνε κάθε λεγρή πατσαβούρα από τη Γαλανόλευκη, που τους προκαλεί αλλεργία. Σαν πολλή ανοχή δεν δείξαμε; Σαν πολύ θράσος δεν έχουν πλέον; Πρέπει να τους θυμίσουμε στην κάλη ποιός λαός είμαστε, ποιον λαό κυβερνούν.** Κι αν έχουν μεθύσει από την κολοβή μνημονιακή εξουσία τους, ένας κουβάς παγωμένο νερό από λιωμένο χιόνι της Βόρειας Ηπείρου θα κάνει θαύματα...