

Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Μέσο: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: 2/8/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: 2/8/2020

Σελίδα: 35



Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ του κορονοϊού, που μαστίζει όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά ολόκληρο τον πλανήτη, έχει θέσει όλα τα άλλα ζητήματα στο περιθώριο και ουδείς σχεδόν ασχολείται με τι γίνεται στον Εβρο, τι συμβαίνει με το δημογραφικό, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας, τι γίνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου κ.λπ.

Ούτε στο 2020 οι προοπτικές φαίνεται ότι μπορεί να ανατρέψουν τον κατήφορο και την εφιαλτική κατάσταση της υπογεννητικότητας που μαστίζει την πατρίδα μας, όταν μάλιστα έως την 1/6/2020 οι θάνατοι ήσαν 65.415 και οι γεννήσεις μόλις 42.421, δηλαδή διαφορά υπέρ των θανάτων 22.994! Από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι το παρελθόν έτος 2019 οι θάνατοι στην Ελλάδα ανήλθαν στους 125.755 και οι γεννήσεις ήσαν μόλις 85.480, δηλαδή υπάρχει διαφορά υπέρ των θανάτων κατά 40.275.

Ο κατήφορος στις γεννήσεις συνεχίζεται και δεν φαίνεται να έχει τέλος, εάν μάλιστα ληφθεί υπ' όψιν ότι από τις γεννήσεις ένα ποσοστό της τάξεως του 15% προέρχεται από αλλοδαπούς. Είναι ως να εξαφανίσθηκε ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, που περιλαμβάνει τον Δήμο Γρεβενών και άλλες 13 δημοτικές ενότητες! Εάν ανατρέξει κάποιος στις προηγούμενες δεκαετίες, θα διαπιστώσει ότι από τις 148.134 γεννήσεις το 1980 κατεβήκαμε το 1989 στις 101.657, ο αριθμός έμεινε ίδιος το 1999, δηλαδή στις 100.643, για να ανέλθει το 2009 στις 114.766. Είχαμε δηλαδή μια τρομακτική μείωση τη δεκαετία του 1980-1989 κατά 46.477 γεννήσεις, ενώ τις δύο επόμενες δεκαετίες του 1990-1999 και 2000-2009 ο αριθμός παρέμεινε περίπου σταθερός. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι από το 2013 οι γεννήσεις κατέβηκαν κάτω από τις 100.000 και ήσαν μόλις 94.134, για να

«Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ»



βαίνουν συνεχώς μειούμενες όλα τα επόμενα έτη και να συνεχίζεται ο κατήφορος. Με αυτά τα δεδομένα και τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων είναι φανερό ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει μέλλον, αφού ο πληθυσμός της γηράσκει και ούτε καν ανανεώνεται.

Ποιος μπορεί να επενδύσει στην πατρίδα μας όταν βλέπει αυτό το φαινόμενο; Στον ίδιο κατήφορο βρίσκεται η Ελλάδα και από οικονομικής απόψεως, αφού το 2008 το δηλωθέν εισόδημα ανήλθε στο ποσό των 93,32 δισ. ευρώ, με σύνολο φορολογικών δηλώσεων 5.598.885, ενώ έπειτα από δέκα χρόνια, το 2018, το μεν δηλωθέν εισόδημα ήταν 73,61 δισ. ευρώ, το δε σύνολο των φορολογικών δηλώσεων ήταν 6.370.099, δηλαδή τη δεκαετία αυτή έκαναν... φτερά 20 δισ. ευρώ, πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεται ο καθένας σε

ποιο σημείο έχουμε φθάσει με τέτοια μείωση του εισοδήματος των πολιτών. Δεν είναι εύκολο ένα κράτος να επιβιώσει χωρίς ρωμαλέο και νεανικό πληθυσμό και χωρίς οικονομική και στρατιωτική ισχύ. Επί δεκαετίες ολόκληρες η Ελλάδα δεν αναγνώριζε το κράτος του Ισραήλ, ως εάν να είχε ανάγκη αναγνωρίσεώς του από εμάς! Σήμερα βλέπουμε ότι για να επιβιώσουμε πρέπει να γίνουμε όπως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όμως, είναι κράτος και ο πρωθυπουργός του αντιμετωπίζεται από τις Αρχές (Δικαιοσύνη, Αστυνομία κ.λπ.) όπως αντιμετωπίζεται ο οιοσδήποτε πολίτης του.

Εκεί ο πρωθυπουργός καλείται και ανακρίνεται από την Αστυνομία! Στην Ελλάδα ούτε καν διανοείται ο πολίτης ότι μπορεί να υπάρξει τέτοια περίπτωση. Εδώ επί καθημερινής βάσεως παραβιάζεται ο

ελληνικός εναέριος χώρος από τα τουρκικά αεροπλάνα και απάντηση δεν υπάρχει.

Τολμά η Τουρκία να παραβιάσει τον εναέριο χώρο του Ισραήλ; Ούτε καν διανοείται κάτι τέτοιο, γιατί γνωρίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες. Η απάντηση θα είναι άμεση: κατάρριψη του αεροσκάφους που θα τολμήσει κάτι τέτοιο! Η πολιτική ηγεσία (κυβερνώσα και αντιπολιτευόμενη) έχει χρέος να καταστήσει την Ελλάδα κράτος με ρωμαλέο και νεανικό πληθυσμό, με οικονομική και στρατιωτική ισχύ, ώστε να αντιληφθούν οι άρπαγες γείτονες ότι οποιαδήποτε σε βάρος μας ενέργειά τους θα έχει και συνέπειες. Πρώτο μέλημα, η ανατροπή της εφιαλτικής κατάστασης της υπογεννητικότητας με γενναία μέτρα που θα πείσουν τις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες ότι πρέπει να αποκτήσουν περισσότερα τέκνα, εάν επιθυμούν να κοιμούνται τα βράδια ήσυχοι στα σπίτια τους.

Δεύτερο μέλημα, να γίνει η Ελλάδα κράτος με θωρακισμένη την οικονομική και αμυντική ισχύ της, έτσι ώστε να γνωρίζει ο οιοσδήποτε επιβουλευθεί την πατρίδα μας ότι θα πάρει και την απάντηση. Η κυβέρνηση έχει χρέος να λάβει γενναία μέτρα και οφείλει να εγκαταλείψει τις γελοίες ιδεοληψίες ότι τα δημογραφικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται με εισηγηματικά κριτήρια. Με τέτοια νοοτροπία, τα οποιαδήποτε μέτρα δεν πρόκειται να αποδώσουν και απλώς θα είναι μία αποτυχία, ενώ η εξαφάνιση των γεννήσεων θα συνεχίζεται και ο αριθμός των θανάτων δυστυχώς θα ευμερει.

**ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ,**
Επίτιμος Δικηγόρος,
Πρόεδρος της Ανωτάτης
Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος