

1. 2018 ΟΙ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 06/01/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 06/01/2018

Σελίδα: 11



Του
**ΒΑΣΙΛΗ
Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ**
Επιτίμου Δικηγόρου - Προέδρου
της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

2018: Οι θλιβερές διαπιστώσεις της ΕΛΣΤΑΤ

Η ΕΛΣΤΑΤ στα τέλη του 2017 έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένα στοιχεία για τον πληθυσμό της πατρίδος μας, αναφέροντας ότι εκτιμήθηκε ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας κατά την 1-1-2017 σε 10.768.193 άτομα, μειωμένος κατά 0,14% σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό της 1ης Ιανουαρίου 2016, που ήταν 10.783.748 άτομα.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της φυσικής μείωσης του πληθυσμού, που ανήλθε σε 25.887 άτομα (118.785 θάνατοι έναντι 92.898 γεννήσεων), ενώ είχαμε 116.867 εισερχόμενους και 106.535 εξερχόμενους μετανάστες, ενώ το 2015 οι εισερχόμενοι ήταν 64.446 και οι εξερχόμενοι 109.351. **Δεν είναι μόνον η μείωση του πληθυσμού, είναι και το ακόμη πλέον θλιβερό γεγονός ότι το 21,6% του πληθυσμού, δηλαδή 2.319.741 άτομα, είναι άνω των 65 ετών!**

Για να διαπιστώσει κάθε σκεπτόμενος πολίτης τον γοργό ρυθμό με τον οποίον η Ελλάς οδηγείται στο τέλος της ιστορίας και ότι πεθαίνει, αρκεί να θυμηθεί το γεγονός ότι το περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος», υπό τη διεύθυνση του κορυφαίου Έλληνα δημοσιογράφου κ. Γιάννη Μαρίνου, τον Αύγουστο του 1998 σε ειδική έρευνά του υπολόγιζε ότι το 2025 το 20% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών! Ήδη επτά χρόνια πριν έρθει το 2025 έχουμε φθάσει να είναι άνω των 65 ετών το 21,6% του πληθυσμού! Δηλαδή, το 2035 μέχρι πού θα έχει εκτοξευθεί το ποσοστό αυτό; Έχουμε καταντήσει ήδη μια χώρα γερόντων και ουδείς εκ των κυβερνήσεων φαίνεται να ανησυχεί, ούτε βεβαίως εκ των αναπολιτευομένων. Σημειώτεον ότι το 2017 (έως 27-12) οι θάνατοι στην Ελλάδα έφθασαν τους 123.079 και οι γεννήσεις ήταν μόλις 88.132, δηλαδή έχουμε υπερχώρη των θανάτων κατά 34.947 άτομα, πράγμα που δεν έχει προηγούμενο από το 1921, που υπάρχουν στοιχεία.

Το σχολικό έτος 1954-1955 ο συνολικός αριθμός των μαθητών όλων των δημοτικών σχολείων της Ελλάδος

ανερχόταν σε 943.813 μαθητές. Ο πληθυσμός τότε της χώρας δεν υπερέβαινε τα 8.000.000, αφού στην απογραφή του 1951 ήταν 7.632.801. **Μετά από 50 χρόνια, δηλαδή το σχολικό έτος 2004-2005, το σύνολο των μαθητών των δημοτικών σχολείων ανερχόταν σε 647.543 μαθητές, από τους οποίους 53.692 ήταν αλλοδαποί μαθητές και 6.922 ήταν παλιννοστούντες.** Ο πληθυσμός τότε της χώρας, με βάση την απογραφή του 2001, ανερχόταν σε 10.964.020 άτομα. Δηλαδή, τα 50 αυτά χρόνια οι Έλληνες μαθητές των δημοτικών σχολείων μειώθηκαν κατά 349.962.

Είναι χαρακτηρισικά όσα ανέγραφε σε κύριο άρθρο της η «Εφημερίδα των Συντακτών» στις 21-10-2014: «Αποτελεί όνειδος για μια πολιτεία να μην μπορούν να τεκνοποιήσουν οι γυναίκες λόγω οικονομικής ανέχειας. Το σημερινό ρεπορτάζ της "Εφ-Συν" φέρνει στο προσκήνιο το τεράστιο θέμα της υπογονιμότητας και τις επιπτώσεις του στις οικογενειακές αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις... Η ραγδαία αύξηση της υπογεννητικότητας επιφέρει οδυνηρά δημογραφικά προβλήματα, τα οποία ενισχύονται από την αναγκαστική φυγή στο εξωτερικό περισσότερων από εκατό χιλιάδες ανθρώπων σε αναπαραγωγική ηλικία. Το ελληνικό κράτος, με την πολιτική των μνημονίων, κατέστρεψε κάθε κοινωνικό ιστό. Οι περικοπές στους μισθούς, οι απολύσεις, τα χαράτσια, η ανεργία, η διάλυση του ασφαλιστικού και η υπογεννητικότητα αποτελούν στίγμα για τη συγκυβέρνηση, η οποία, παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να επαίρεται ότι σώζει τη χώρα από τη χρεοκοπία, με πρωταγωνιστές στην έπαρση τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είναι κύριοι υπεύθυνοι για τη διάλυση των περισσότερων οικογενειών, αυτοί που έκλεψαν τα όνειρα των νέων ζευγαριών οδηγώντας τα στο αδιέξοδο και στη βαριά θλίψη. Ελπίζουμε να διαβάσουν το ρεπορτάζ, μήπως και συνειδητοποιήσουν την εγκληματική πολιτική που εφαρμόζουν, μήπως και νουθετήσουν εκείνους που στους χώρους εργασίας φέρονται βάνουσα στις εγκυμονούσες, ακριβώς επειδή είναι ευάλωτες και πολύ πιο εύκολο να απολυθούν μετά την τεκνοποίηση ή να χάσουν την εργασία τους, επειδή θέλουν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους ένα παιδί, επειδή επιθυμούν να ζήσουν το μεγαλείο της μητρότητας. Αλλά δεν φαίνεται να τα έχουν καλά με τη συγκίνηση, δεν συμπάσχουν και επιπλέον δεν ορρωδούν προ ουδενός προκειμένου να φανούν συνεπείς υποτακτικοί. Είναι κρίμα για τις γυναίκες αλλά και για όλη τη χώρα».

Είναι σαν το άρθρο να έχει γραφτεί σήμερα και να απευθύνεται στους σημερινούς συγκυβερνήτες! Φαίνεται ότι σιμάτσε ο χρόνος! Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο.