

1. ΟΤΑΝ Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΣ ΔΙΕΣΩΞΕ ΤΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ...

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/08/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 13/08/2016

Σελίδα: 14



Του
**ΒΑΣΙΛΗ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ**
Επίτιμου δικηγόρου,
Προέδρου της Ανατάτης
Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος

Όταν ο ταγματάρχης Αλευρομάγειρος διέσωξε τα Φυλακισμένα Μνήματα

Η Τουρκία, έχοντας ετοιμάσει από το 1965 τα σχέδιά της για την εισβολή στην Κύπρο, τα εφάρμοσε, κατά την εισβολή του 1974, με πλήρη ακρίβεια. Οι Τούρκοι με τους πράκτορές τους τότε αλώνιζαν στην κυριολεξία σ' όλη την Κύπρο και οι δικές μας υπηρεσίες ήσαν σε πλήρη άγνοια. Η μόνη περίπτωση που οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να εκτελέσουν τα σχέδιά τους ήταν στη Λευκωσία, εκεί όπου είχε την ευθύνη το 336 Τάγμα Πεζικού με διοικητή τον ηρωικό τότε ταγματάρχη Δημήτριο Αλευρομάγειρο (σήμερα απόστρατο στρατηγό), ο οποίος με την αποφασιστική του στάση και τον προσωπικό του ηρωισμό ενέπνευσε στους αξιωματικούς και στους οπλίτες του τόσο πίστη και τόσο θάρρος ώστε να μείνουν μαζί του και

να αγωνιστούν μέχρι θανάτου.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν οι Τούρκοι επιχειρούσαν να καταλάβουν την περιοχή των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας, την οποία υπεράσπιζε λόχος υπό τον έφεδρον ανθυπολοχαγόν Χρ. Σολομή και επί τρεις ημέρες υψίστατο αδιάκοπο σφυροκόπημα, ένας ελληνοκύπριος αξιωματικός, που δεν ανήκε στο τάγμα, απετόλμησε να διατάξει τον Σολομή να αποχωρήσει, γιατί η παραμονή του εκεί ήταν αυτοκτονία, αλλά έλαβε την απάντηση: «Εγώ υπακούω μόνο στον διοικητή μου!». Τέτοια αφοσίωση του είχαν οι στρατιώτες. Ο ταγματάρχης Αλευρομάγειρος δεν είχε καμιά διάθεση να εγκαταλείψει τον λίαν επικίνδυνο τομέα του, καθ' ην στιγμήν όλοι εγκατέλειπαν τα πάντα. Ένας δε απλός λοκίας, όταν πληροφορήθηκε τη διαταγή προς τον Σολομή για αποχώρηση, αντέδρασε λέγοντας: «Εμείς ούτε θέλουμε ούτε έχουμε δικαίωμα να

φύγουμε. Κι αν όλοι οι άλλοι φύγουμε, εμείς θα μείνουμε και θα γίνουμε λώμα εδώ. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τα "Φυλακισμένα Μνήματα" να πέσουν στα χέρια των Τούρκων».

Έτσι σώθηκε η Λευκωσία και στις 23 Αυγούστου 1974, όταν ολοκληρή η Κύπρος ήταν πνιγμένη στον θρήνο, ο ηρωικός ταγματάρχης Δημήτρης Αλευρομάγειρος απηύθυνε εμπνευσμένη διαταγή στους υπ' αυτόν λόχους, που ανέφερε: «Με την βοήθειαν της Υπερμάχου Στρατηγού Παναγίας Παρθένου Μαρίας, με τας ευχάς της φιλιτάτης μητρός πατρίδος, την συμπαράστασιν του κυπριακού λαού αλλά και συσώμου του παγκοσμίου φιλευθέρου κόσμου, επιτελέσατε ηρωικών άλλων διατηρήσεως ανεπίφωνων θέσεων μας. Αι σκιαί των νέων αθανάτων νεκρών μας αγαλλοούν από εκεί που ευρίσκονται εις το πάνθειον των

αθανάτων, διότι η θυσία των δεν εγένετο επί ματαίω. Κλίνομεν ευλαβώς το γόνυ ενώπιον των νεοσκαμμένων τάφων των και δίδομεν προς αυτούς την ιεράν υπόσχεσιν της συνεσίσεως του αγώνος μας μέχρι της τελικής νίκης. Ελληνοβέντες αθάνατοι νεκροί του Αγίου Παύλου Λευκωσίας! Έχομεν στήσει εις τας καρδίας μας μεγαλοπρεπή τον βωμόν της θυσίας σας εις τας επάλξεις του ιερού σας καθήκοντος. Από εκεί που ευρίσκεσθε θα ακούετε πάντοτε μίαν και μόνον στενωριαν φωνήν: ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ! Ας είναι ελαφρόν το κόμα της μαρτυρικής αυτής ελληνικής κυπριακής γής που σκέπει το ιερόν σκήνωμά σας».

Έναντι αυτών των ηρώων έχει χρέος η σημερινή ελληνική και κυπριακή ηγεσία να σταθεί όρθη και να μη λιποψυχήσει παραδίδοντας ψοφοδεείς ολόκληρη την Κύπρο στον Ατίλα!

Εάν τότε οι Τούρκοι έπρατταν αυτά και αλώνιζαν ανενόχλητοι με τους πράκτορές τους στην Κύπρο, αντιλαμβάνεται ο κάθε νοήμων πολίτης αυτής της χώρας με ποιον τρόπο ενεργεί σήμερα η Τουρκία, που έχει τη δυνατότητα να στέλνει ελεύθερα και ανεξέλεγκτα όποιον θέλει στην Ελλάδα, με την πολιτική των ανοικτών συνόρων που έχει εγκαινιάσει η κυβέρνηση. Δυστυχώς φαίνεται ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται και είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προτιμά να αναπαύεται στις δάφνες των ιδεοληψιών της και όχι να προστατεύσει τη χώρα. Οι τζχαντιστές πάνε και έρχονται στην Ελλάδα και οι πράκτορες των Τούρκων είναι βέβαιον ότι αλωνίζουν, όταν μάλιστα η κυβέρνηση επί δύο και πλέον μήνες είχε αφήσει στην Ειδομένη τους λαθρομετανάστες να έχουν κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή και η ίδια προφανώς περίμενε εξ ουρανού το μάννα!

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 24/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 24/07/2016

Σελίδα: 10



Ο «Αττίλας» αλώνιζε στην Κύπρο πολύ πριν από την εισβολή!

Έχει κατ' επανάληψη γραφεί ότι από το 1965 η Τουρκία είχε εκπονήσει σχέδιο για την εισβολή της στην Κύπρο, αναμένοντας την ευκαιρία, που δόθηκε με το άφρον πραξικόπημα του Ιωαννίδη, τον Ιούλιο του 1974, κατά του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η Τουρκία, όμως, αλώνιζε ανενόχλητη στην Κύπρο πολύ



Του
ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ
Επιτίμου Δικηγόρου -
Προέδρου της
Ανωτάτης
Συνμοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος

πριν απ' την εισβολή, όπως αποδείχθηκε από τα γεγονότα μετά την εισβολή του «Αττίλα». Εγνώριζαν τα πάντα και είχαν χάρτες με όλες τις λεπτομέρειες για το πού έπρεπε να κινηθούν όταν θα πραγματοποιούσαν την εισβολή. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει ο αξιωματικός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, δημοσιογράφος Σπύρος Παπαγεωργίου στο βιβλίο του με τίτλο «Ο Αττίλας πλήττει την Κύπρο».

Ελληνοκύπριος αιχμάλωτος, που απελύθη έπειτα από τέσσερις μήνες αιχμαλωσίας, ανέφερε ότι εκεί όπου τους είχαν συγκεντρώσει εντός του τουρκικού τομέως της Λευκωσίας και ελάμβαναν, τρόπος του λέγειν, γεύμα, εμφανίσθηκε επιβλητικός τούρκος αξιωματικός, που έφερε κράνος και στολή εκστρατείας, ο οποίος τον πλησίασε και τον ρώτησε στα ελληνικά: «Τι κάνεις;». Στην απορία του αιχμαλώτου, τον ρώτησε πάλι: «Δεν με γνωρίζεις;», «όχι» ήταν η απάντηση. Τότε ο τούρκος αξιωματικός έβγαλε το κράνος και ο αιχμάλωτος, κατάπληκτος, του απάντησε: «Ναι, σε θυμάμαι!». Επρόκειτο περί γνωστού τύπου της Κυρήνειας, ο οποίος τα τέσσερα τελευταία χρόνια πριν από την εισβολή εμφανιζότο ως τουρκοκύπριος εργόσχολος, κυκλοφορούσε με μαγιά, χρησιμοποιούσε ποδήλατο για τις

μετακινήσεις του, ήταν πλιοκάπς και ρωμαλέος, με επιτυχίες στις περιηγήτριες Αγγλίδες και είχε συλληφθεί μία φορά για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ υποτίθεται ότι η ενασχόλησή του ήταν η φύλαξη και ανοικίαση λεμβών. Δεν επρόκειτο περί τουρκοκύπριου αλήτη, αλλά για τούρκο ταγματάρχη των καταδρομών, που επί τέσσερα χρόνια κατάγραφε τις ακτές της Κυρήνειας και τα κράσπεδα του Πενταδακτύλου, που χρησιμοποιήθηκαν για την εισβολή. Άλλη περίπτωση: Ελληνοκύπριος στρατιώτης από την Πάφο είχε οδηγηθεί αιχμάλωτος στα Άδανα της Τουρκίας. Όταν ήλθε η σειρά του να ανακριθεί, ο τούρκος αντισυνταγματάρχης τον ρωτούσε επιμόνως για την άμυνα της Πάφου. Ο αιχμάλωτος, μολοντί ραπιζόμενος και λακτιζόμενος, προσποιείτο άγνοια, τότε οργισμένος ο ανακριτής του παρατήρησε: «Αφού εσύ δεν τα ξέρεις, θα σου τα ειπώ εγώ» και άρχισε να του απαριθμεί στρατόπεδα, δυνάμεις οπλιτών, ονόματα αξιωματικών, διευθύνσεις των κατοικιών τους, μέλη της οικογένειάς τους κλπ. Ο στρατιώτης έμεινε κατάπληκτος για το πώς ο τούρκος αξιωματικός γνώριζε με τέτοια ακρίβεια τα πάντα. «Εκπλήσσεσαι ε;», του είπε ο αξιωματικός και του πρόσθεσε: «Έχουμε άριστες υπηρεσίες πληροφοριών. Θυμάσαι τον κουλουρωπώλη έξω από το στρατόπεδό σου στην Πάφο; Εγώ ήμουν αυτός!». Όταν από τις ελληνοκυπριακές δυνάμεις καταλήφθηκε η τουρκική συνοικία της Λεμεσού, στο πολυδαίδαλο υπόγειο αρχηγείο των Τούρκων, η ύπαρξη του οποίου αγνοείτο, βρέθηκαν έγγραφα που άφησαν εμβρόντητους τους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, καθώς υπήρχαν όλες οι διαταγές της ΣΕΑΠ Πολεμίδων, τα ονοματεπώνυμα όσων αποφοίτησαν από τη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών, τις ενδείξεις με τα φρονήματά τους, διευθύνσεις κατοικιών, αριθμοί αυτοκινήτων, ειδικότητες στον Στρατό, φωτογραφίες των αξιωματικών, σχεδιαγράμματα με όλο το αμυντικό σύστημα της Κύπρου. Στην Κυρήνεια αποκαλύφθηκε ότι ένας Άγγλος, που είχε νοικιάσει οικία πλησίον της θάλασσας κοντά στο χωριό Άγιος Γεώργιος, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά πράκτορας των Τούρκων. Η οικία του βρισκόταν ακριβώς εκεί όπου έγινε η απόβαση των Τούρκων. Επί μήνες φιλοξενούσε τούρκους αξιωματικούς που εργάζονταν για την κατάσχεση των σχεδίων της εισβολής. Όταν συνελήφθη από τις ελληνοκυπριακές δυνάμεις, στην κατοχή του βρέθηκε το σχέδιο του «Αττίλα»! Οι Τούρκοι αλώνιζαν στην Κύπρο και οι Έλληνες είχαν διαφευθεί σε Ενωτικούς και Ανεξαρτησιακούς ή Μακαριακούς και Γριβικούς και δεν είχαν χρόνο ούτε να ασχληθούν με την άμυνα της Κύπρου και τη δράση των τούρκων πρακτόρων, που ανενόχλητοι προετοίμαζαν χρόνια την εισβολή! Τα ίδια φαίνεται ότι επαναλαμβάνονται και σήμερα με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και του «μπάτε, σκύλοι, αλέστε».

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 10/07/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 10/07/2016

Σελίδα: 12



Του
**ΒΑΣΙΛΗ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ**
Επίτιμου δικηγόρου,
Προέδρου της Αναστάτης
Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος

Η πτώχευση των γεννήσεων την εποχή των Μνημονίων

Τον Απρίλιο του 1932, με την υπάρχουσα τότε παγκόσμια οικονομική κρίση, η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου κήρυξε επισήμως την Ελλάδα σε πτώχευση. Τον Απρίλιο του 2010, ο τότε πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, που είχε εκλεγεί με το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», ανακοίνωνε επισήμως ότι η Ελλάς θα καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έτσι εισήγαγε την πατρίδα μας στην εποχή των Μνημονίων. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας το 1932 ήταν πολύ χειρότερη από την οικονομική της κατάσταση το 2010. Δείτε, όμως, ποια υπήρξε η κατάσταση από πλευράς γεννήσεων και θανάτων την πενταετία που ακολούθησε από την πτώχευση του 1932 και την πενταετία μετά το 2010. Την πενταετία 1933 έως 1937 υπήρξε στην κυριολεξία έκρηξη των γεννήσεων, σε αντίθεση με την πενταετία 2011 έως 2015, που στην ουσία εξαφανίσθηκαν. Κατά τα έτη 1933, 1934, 1935, 1936 και 1937 οι γεννήσεις ανήλθαν σε 189.583, 208.929, 192.511, 193.343 και 183.878 αντιστοίχως και συνολικώς σε 968.244, οι δε θάνατοι ανήλθαν αντιστοίχως σε 111.447, 100.651, 101.416, 105.005 και 105.674 και συνολικώς σε 524.193. Είχαμε δηλαδή τότε υπεροχή των γεννήσεων κατά 444.851. Ας δούμε τώρα τι έγινε κατά τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015. Οι γεννήσεις ήταν 106.428, 100.371, 94.134, 93.452 και 92.404 αντιστοίχως και συνολικώς 480.790 (από τις οποίες το 15% περίπου ήταν γεννήσεις αλλοδαπών), οι δε θάνατοι ήταν 111.099, 116.670, 111.794, 114.231 και 121.292 αντιστοίχως και συνολικώς 575.086. Έχουμε τώρα υπεροχή των θανάτων κατά 94.296! Δηλαδή, την πενταετία μετά την πτώχευση του 1932 οι Έλληνες εδημιούργησαν μια απέραντη πολιτεία 444.851 κατοίκων (!) και την πενταετία μετά το 2010, την εποχή των Μνημονίων δηλαδή, κατέστρεψαν και κατεδάφισαν στην κυριολεξία μια πόλη 94.296 κατοίκων. Σημειώνεται, βέβαια, ότι την πενταετία πριν από την πτώχευση του 1932 (δηλαδή 1927-1931) οι γεννήσεις ήταν 946.455 και οι θάνατοι 536.806, δηλαδή είχαμε υπεροχή των γεννήσεων κατά 409.649. Την πενταετία πριν από την είσοδο στα Μνημόνια (δηλαδή 2005-2009) οι γεννήσεις ήταν 567.748 και οι θάνατοι 536.754, δηλαδή είχαμε υπεροχή των γεννήσεων κατά 30.994.

Είναι βέβαιον ότι όλοι θα αναρωτηθούν πώς συνέβη αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο, που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της πατρίδος μας. Τότε, όμως, οι Έλληνες δεν είχαν απολέσει την πίστη τους στον Θεό και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ούτε την αγάπη τους προς την πατρίδα και την οικογένεια. Μια ολόκληρη στρατιά από τους γονείς, τα παιδιά τους, τους θείους, τις θείες, τα αδέρφια, τα εξαδέλφια, τα ανίψια, ήταν έτοιμοι όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία συνέβαινε σε κάποιο μέλος της μεγαλύτερης αυτής οικογένειας. Σήμερα, οι Έλληνες όχι μόνον έχουν χάσει την πίστη τους στον Θεό, την αγάπη τους προς την πατρίδα και την οικογένεια, αλλά έχουν χάσει και την πίστη τους προς τον εαυτό τους και έχουν πάρει διαζύγιο από τις ρίζες τους. Έτσι έχουν μείνει με τα μοναχοπαιδιά να προσπαθούν να επιβιώσουν. Ολόκληρο το φάσμα του πολιτικού κόσμου (κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως) αδιαφορεί πλήρως για τον εφιάλτη της υπογεννητικότητας, που έχει καταντήσει την Ελλάδα ένα απέραντο γηροκομείο! Θέλγει τους Έλληνες η απέραντη ψυχία των νεκροταφείων και ενοχλούνται από τις φωνές, τα γέλια και τα κλάματα και τις γκρίνιες των παιδιών. Η ευθύνη γι' αυτό το κατάντημα της Ελλάδος δεν βαρύνει μόνον αυτούς που έχουν την ευθύνη της εξουσίας αλλά και τον καθέναν από εμάς προσωπικώς. Δεν έχει μέλλον αυτή η πατρίδα, όταν το 21% του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών. Είναι βέβαιο ότι εάν δεν υπάρξει πλήρης ανατροπή αυτής της εφιαλτικής καταστάσεως, η Ελλάς βαδίζει μαθηματικώς στο τέλος της ιστορίας της. Για να ανιληφθούμε σε ποιο σημείο έχουμε φθάσει, αρκεί μόνον να αναλογισθούμε ότι η Ελλάς το 1928 είχε πληθυσμό μόλις 6.204.684 κατοίκους, από τους οποίους ο αγροτικός πληθυσμός ανερχόταν σε 4.139.988, ενώ ο αστικός σε 2.064.696, ενώ το 2011 ο πληθυσμός ανερχόταν στα 11.000.000! Η Ελλάς θα έχει την τύχη του Κοσσυφοπεδίου, με την πληθυσμιακή αλλοίωση που συντελείται με την ανεξέλεγκτη και αθρόα είσοδο των λαθρομεταναστών και την πολιτική των ανοικτών συνόρων, που εγκαινίασε η σημερινή (συγ)κυβέρνηση με τις ιδεοληψίες της. Στο χέρι μας είναι να ξαναγαυρίσουμε στις ρίζες μας και να ανατρέψουμε αυτήν την εφιαλτική κατάσταση.

4. ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 12/06/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 12/06/2016

Σελίδα: 22



Στον δρόμο που χάραξε ο Στουρνάρας και ο ΣΥΡΙΖΑ!



Του
**ΒΑΣΙΛΗ
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ**
Επίτιμου δικηγόρου
Προέδρου της Ανωτάτης
Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος

Ο υπουργός των Οικονομικών της προηγούμενης κυβέρνησης Πάνης Στουρνάρας ήταν εκείνος που άρχισε την αντιπολυτεχνική πομπή με τη φορολογική επιδρομή κατά των πολυτέκνων, εξομοιώνοντας ή, για να κυριολεκτήσουμε, θέτοντας σε χειρότερη θέση τους πολυτέκνους εν σχέσει με τους αγάμους! Επαίρετο δε στη Βουλή ότι κατήργησε τα αφορολόγητα όρια στον φόρο εισοδήματος των πολυτέκνων εφοβιστών! Όταν, δε, στη Βουλή, προεκήθη από τον συντάκτη του παρόντος άρθρου, που είχε κληθεί ως εκπρόσωπος της ΑΣΠΕ, να εκθέσει τις απόψεις του, να κατονομάσει έστω και έναν πολυτέκνο εφοβιστή, ουδεμία

απάντηση έδωσε.

Έτσι, στη φορολογία εισοδήματος, οι πολυτέκνοι, όσα προστατευόμενα τέκνα και εάν έχουν, πληρώνουν για το ίδιο ποσό εισοδήματος τον ίδιο φόρο που πληρώνει και ο αγάμος! Επιπλέον, οι πολυτέκνοι πρέπει να πληρώσουν και φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αφού εξ ανάγκης -και όχι από πολυτέλεια- αγόρασαν επαθέσιο ΙΧ, που είναι άνω των 1928 κ.ε., για να μεταφέρουν την οικογενεία τους, που αποτελείται από έξι και πλέον μέλη. Θεωρείται δηλαδή ότι διόγουν πολυτελώς!

Τότε, οι σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ κατακαραύωναν στη Βουλή την κυβέρνηση Σαμαρά και τον τότε υπουργό των Οικονομικών. Σήμερα, όχι απλώς βαδίζουν εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Στουρνάρας, αλλά τον έχουν ξεπεράσει! Έτσι, με το άρθρο 112 του ν. 4387/12-5-2016, που ρυθμίζει και τα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αφήνουν τις 12.000 ευρώ, ποσό μέχρι το ύψος του

οποίου δεν επιβάλλεται εισφορά (δηλαδή έχει το ίδιο ύψος εισοδήματος τόσο ο πολυτέκνος, όσα προστατευόμενα τέκνα κι αν έχει, όσο και ο αγάμος!), ενώ πράττουν κάτι άλλο. Αυξάνουν το ποσοστό της εισφοράς για τα εισοδήματα από 12.001-20.000 ευρώ σε 2,2%, για τα εισοδήματα 20.001-30.000 ευρώ σε 5% κ.λπ. **Με αυτόν τον τρόπο ο πολυτέκνος θα πληρώνει μεγαλύτερο ποσό εισφοράς με τον νόμο Τσακαλώτου απ' ό,τι με τον προηγούμενο νόμο Στουρνάρα!**

Υπάρχει όμως και συνέχεια με τον ΕΝΦΙΑ, όπου με το άρθρο 50 του ν. 4389/27-5-2016 επιβάλλεται η καταβολή συμπληρωματικού φόρου για όσους έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω 200.000 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσονται αυτού του φόρου όσοι έχουν περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Με τον προηγούμενο νόμο η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο υπήρχε για όσους είχαν ακίνητη περιουσία αντι-

κειμενικής αξίας έως 300.000 ευρώ. Δηλαδή το όριο της απαλλαγής μειώθηκε κατά το 1/3. **Οι αντικειμενικές, όμως, αξίες δεν μειώθηκαν κατά το 1/3 για όλα τα ακίνητα της χώρας, αλλά η μείωση ήταν μικρότερη και αλλού δεν υπήρξε ούτε καν μείωση.** Έτσι, και στην περίπτωση αυτή οι πολυτέκνοι εξοιώνονται με τους αγάμους, αφού έχουν το ίδιο όριο των 200.000 ευρώ για την απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ! Επιπλέον, όσοι πολυτέκνοι έχουν την αιτυχία να έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ εφέτος θα πληρώσουν επιπλέον και συμπληρωματικό φόρο για τον ΕΝΦΙΑ!

Βέβαια, ουδείς νομίμων πολιτών αυτής της πατρίδος μπορεί να περιμένει διόρθωση αυτής της θλιβερής καταστάσεως, όταν η κυβέρνηση φέρει νομοσχέδιο 7.500 σελίδων στη Βουλή για να ψηφισθεί σε δύο συνεδριάσεις και οι κυβερνητικοί βουλευτές της, ως άφω-

να όντα, το αποδέχονται, αφού σε 48 ώρες είναι αδύνατη η ανάγνωσή του. Γελοιοποιείται και εξευτελιζεται κατ' αυτόν τον τρόπο η Βουλή, εάν σκεφθεί οιοσδήποτε ότι για να αναγνώσει κάποιος απλώς μια σελίδα του νομοσχεδίου χρειάζεται χρόνος τουλάχιστον πέντε λεπτών, μία ώρα για 12 σελίδες και για τις 7.500 σελίδες απαιτούνται 625 ώρες, δηλαδή 20 ημέρες χωρίς ύπνο! **Αλλά ακόμη και ένα λεπτό (πράγμα εντελώς αδύνατο) να υπολογίσει κάποιος ότι χρειάζεται για την απλή ανάγνωση μίας σελίδας του νομοσχεδίου και πάλι για τις 7.500 απαιτείται χρόνος 60 ωρών, δηλαδή τεσσεράμισι ολόκληρες ημέρες χωρίς ύπνο!** Έτσι νομοθετεί η σημερινή Βουλή. Και σε αυτή την κωμωδία συμμετέχει και συμπαρίσταται ολόκληρη και η λεγομένη αντιπολίτευση! Όλοι οι υπάρχοντες στη Βουλή κομματικοί σχηματισμοί έχουν αχρηστεύσει τον εαυτό τους. Οι πολίτες δεν ελπίζουν σ' αυτούς.