

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 04/11/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 04/11/2018

Σελίδα: 14



Του
**ΒΑΣΙΛΗ
Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ**
Επιτίμου Δικηγόρου -
Πρόεδρου της ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Ημέρα των Πολυτέκνων στο ηλιοβασίλεμα της Ελλάδος

Η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από την Πολιτεία (με τον ν. 3454/2006) ως Ημέρα της Πολυτέκνης Οικογένειας. Σήμερα, όμως, η ημέρα αυτή πηχεί παραδόξως, γιατί η Ελλάς βρίσκεται πλέον στον δρόμο προς το ηλιοβασίλεμά της, προς το τέλος της ιστορίας της.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες τα ΜΜΕ είχαν σχεδόν ως πρώτο θέμα τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού στις προσεχείς δεκαετίες. Το γεγονός και μόνο ότι το 2017 οι γεννήσεις ήταν μόλις 88.553 (από τις οποίες 12.371 ήταν γεννήσεις από αλλοδαπές) και οι θάνατοι ανήλθαν στους 124.501, δηλαδή είχαμε υπεροχή των θανάτων κατά 35.948, έπρεπε να έχει ξεσηκώσει την υπνώτουςα πολιτική ηγεσία μας, πλην όμως αυτή απολαμβάνει μακαρίως τη νομή της εξουσίας. Εάν αναλογισθούμε ότι την επταετία (1933-1939) μετά την πτώχευση της Ελλάδος το 1932 οι γεννήσεις υπερτερούσαν των θανάτων κατά 613.189, ενώ κατά την επταετία (2011-2017) των Μνημονίων οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων κατά 151.427, τότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η Ελλάς δεν έχει πλέον μέλλον. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έχει στοιχεία για τις γεννήσεις και τους θανάτους από το 1921 μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση τα έτη από το 1941 έως και το 1948, δηλαδή τα χρόνια της Κατοχής και τα επακολουθήσαντα της δυστυχίας. Δεν είναι όμως δύσκολο να ανακαλύψει κάποιος πόσες ήταν τουλάχιστον οι γεννήσεις κατά τα έτη 1943 έως και το έτος 1948. Από τα επίσημα στοιχεία της ίδιας της Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι κατά το σχολικό έτος 1954-1955 σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Ελλάδος φοιτούσαν 943.813 μαθητές. Οι μαθητές αυτοί είχαν γεννηθεί κατά τα έτη 1943-1944-1945-1946-1947 και 1948. Εάν γίνει η διαίρεση του αριθμού που φοιτούσε στα δημοτικά σχολεία το παραπάνω σχολικό έτος 1954-1955 και των έξι ετών που γεννήθηκαν τα παιδιά (943.813:6 ίσον 157.302) προκύπτει ότι είχαν γεννηθεί κάθε χρόνο κατά μέσο όρο τουλάχιστον 157.302 παιδιά. Οι γεννηθέντες ήταν βεβαίως περισσότεροι, εάν υπολογισθούν και όσα παιδιά απεβίωσαν το διάστημα της εξαετίας αυτής από διαφόρους λόγους (ασθένειες, πείνα, δολοφονίες κ.λπ.). Αυτό και μόνον το γεγονός, ότι γεννήθηκαν τόσα παιδιά κάθε χρόνο εκείνα τα χρόνια, με εκείνη τη δυστυχία που επικρατούσε τότε, αρκεί για να διαπιστώσει κάθε εκέφρων πολίτης αυτής της πατρίδος σε ποιο κατόντημα έχει φθάσει η Ελλάς σήμερα.

Αντί αυτό να σημαίνει συναγερμό, οι μνημονιακές κυβερνήσεις το μόνον που έπραξαν και πράττουν είναι η εξόντωση των πολυτέκνων. Έτσι οι κυβερνώντες σύντροφοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έχοντας στο στόχαστρο τους πολυτέκνους, μείωσαν το ποσοστό των προσλήψεων των πολυτέκνων, διαμέσου του ΑΣΠΕ, από το 20% στο 15%. Φορολογούν τους πολυτέκνους όπως τους αγάμους, αφού για το ίδιο εισόδημα ο πολυτέκνος, όσα προστατευόμενα τέκνα και αν έχει, πληρώνει τον ίδιο φόρο με τον άγαμο. Φορολογούν τα ποσά που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας για τους πολυτέκνους. Επιβάλλουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης στους πολυτέκνους που εξ ανάγκης αγόρασαν ένα επταθέσιο αυτοκίνητο των 2.000 κ.ε. για τη μεταφορά της οικογένειάς τους. Κατάργησαν το ποσοστό 10% για την εισαγωγή των πολυτέκνων και των τέκνων τους στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ κατήργησαν και το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ, που ίσχυε από το 2004 για τους πολυτέκνους. Επιβάλλουν την ίδια εισφορά αλληλεγγύης στους πολυτέκνους με εκείνη που επιβάλλουν στους αγάμους. Στην εισφορά έχουν θεσπίσει αλληλεγγύης το ίδιο ύψος απαλλαγής (δηλαδή 12.000 ευρώ) για τους πολυτέκνους και τους αγάμους. Έτσι, ο άγαμος έχει απαλλαγή το όριο της φτώχειας (4.560 ευρώ) προσαυξημένο κατά 170% και ο πολυτέκνος με τέσσερα τέκνα κάτω των 14 ετών, που έχει όριο φτώχειας 12.312 ευρώ, αντί να έχει απαλλαγή προσαυξημένη κατά 170%, δηλαδή κατά 20.930 ευρώ και συνολικώς ποσό 33.342 ευρώ, έχει απαλλαγή κάτω από το ποσό του ορίου της φτώχειας του!

Έτσι αντιμετωπίζουν οι δήθεν κοπτόμενοι για τη φτωχολογία σύντροφοι των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ τους πολυτέκνους, ενώ αρνούνται ακόμη να θεσπίσουν διάταξη με την οποία να δίδεται η δυνατότητα στους δήμιους να χορηγούν χρηματικά βοηθήματα και την πολυτεκνική ιδιότητα στις μητέρες που θα αποκτούν το τέταρτο και επιπλέον τέκνο τους, όπως και να καθιερώσουν ελεύθερες μετεγγραφές για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους στην αντίστοιχη πλησιέστερη σχολή του τόπου κατοικίας ή εκεί που σπουδάζει ο/η αδελφός/ή τους. Με τέτοιου είδους πολιτική ποιο νέο ζευγάρι θα αποκτήσει παιδιά; Μόνον όσοι έχουν την πίστη και την τρέλα της γενιάς του 1940 έχουν αυτήν τη δύναμη. Και οι πολυτέκνοι έχουν αυτήν την πίστη και την τρέλα, ακόμη και σήμερα.