



40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από τον
**Ερωτόκριτο
Θεοτοκάτο***



Σήμερα θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω εν συντομία τη μορφή του αρχιμανδρίτη π. Γερβάσιου Ραπτόπουλου, παλιού εργάτη του Ευαγγελίου, και την ιστορία ενός πρωτότυπου έργου του, μοναδικού στον κόσμο, **πολυδιάστατου και παγκοσμίου**.

Ο π. Γερβάσιος, **δευτερότοκος** γιος **πολίτενης** οικογένειας, γεννήθηκε στον Αμιλιανό Γρεβενών, πάνω στις Πίνδους τα βουνά, με παιδικό όνειρο να γίνει τσοπάνος, γιατί αγαπούσε πολύ τα πρόβατά τους. Ομως, άλλα τα σχέδια του ανθρώπου κι άλλες οι βουλές του Θεού. **Εκπλήρωσε ο Θεός** το όνειρό του, αλλά «δί' άλλης οδού». Τον ανέδειξε πομένα λογικών προβάτων μέσα στην Εκκλησία Του, «ην περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος» (Πράξ. 20, 28). Σπούδασε Θεολογία για να διακονήσει με **σεμνότητα**, καθαρότητα και **αφοσίωση** το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Ανεπανάληπτες είναι οι δραστηριότητές του με τον λαό του Θεού επί περὶ που 60 χρόνια. **Αμείωτος ο ζήλος** του να κάνει πάντα, ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούσε, ως **τακτικός ιεροκήρυκας της Ι. Συνόδου** της Εκκλησίας της Ελλάδος στις ιερές μητροπόλεις όπου εργάστηκε. Από την Ιερά Σύνοδο τιμήθηκε ως «**διδάσκαλος του Ευαγγελίου**» για την ευρεία μετάδοση του **θείου λόγου** από τους άμβωνες των εκκλησιών, από τα έντυπα ΜΜΕ και από τον Ρ/Φ Σταθμό Σερρών. Πλούσιος ο λόγος του Θεού, έφτανε στις **ψυχές των χριστιανών** επί μακράν σειράν ετών. Με την ευλογία του αιδίδιμου μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης, κυρού **Κωνσταντίνου Καρδαμένη**,

η **πόλη των Σερρών** έγινε η γενέθλια πόλη ενός **παγκόσμιου έργου**, το οποίο προέβλεπε σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία και την Ελλάδα. Το έργο αυτό ονομάστηκε **Διακονία των Κρατουμένων «Ο άγιος Δησής του Γολγοθά»**. Χιλιάδες χριστιανοί συνόδευσαν τον π. Γερβάσιο στις επισκέψεις του αρχικά στη Φυλακή Κασσάνδρας και στη συνέχεια σε όλες τις φυλακές της Ελλάδος, καθώς και στο εξωτερικό.

Με αυτό το έργο αγάπης οδήγησε πολλούς κρατουμένους σε μια νέα πορεία ζωής, χωρίς επιστροφή στα λάθη του παρελθόντος. Δεκαέξι χιλιάδες διακόσιοι **άποροι μικροποινίτες κρατούμενοι από 90 χώρες** του κόσμου πήραν στα χέρια τους το πολυπόθητο αποφυλακιστήριο πριν από τη λήξη της ποινής τους, γιατί ο π. Γερβάσιος, με τις συνδρομές Ελλήνων και ομογενών χριστιανών, **κατέθεσε στο Ταμείο του Κράτους 5.350.000 ευρώ!** Και όχι μόνο.

Η **διακονία ενισχύει** ακόμη και τα φιλόπρωχα ταμεία των φυλακών για να καλύπτουν βασικές ανάγκες των κρατουμένων και θεραπεύει επείγουσες ανάγκες: π.χ., έχει στείλει σε φυλακές πετρέλαιο θέρμανσης, πλυντήρια, στεγνωτήρια, κουβέρτες, **φάρμακα, βιβλία** και πολλά άλλα **θαυμαστά της προσφοράς**.

Το έργο αυτό **τιμήθηκε** από **δεκάδες φορείς**: από την Ακαδημία Αθηνών (δύο φορές), από την **Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας**, από υπουργεία της Ελλάδας και άλλων χωρών του κόσμου, από **καταστήματα κράτησης της Ελλάδας** και ξένων χωρών, από **πατριαρχεία** (Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα, Ρωσία, Σερβία, Πολωνία), από την Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών επί Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου, από μητροπόλεις (Κασσάνδρεια, Αιτωλία και Ακαρνανία, Δημητριάδα, Ζίχνη και Νευροκόπι, Καλάβρυτα, Χίος),

από δήμους, συλλόγους και **σωματεία**. Ο π. Γερβάσιος, παρά την ηλικία του, **εργάζεται ακούραστα**. Συνεχίζει να επισκέπτεται τους περιθωριοποιημένους και ξεχασμένους συχνά ακόμη και από τους δικούς τους ανθρώπους, τους κοινωνικά αποκλεισμένους πάσχοντες συνανθρώπους μας, και να τους **φέρει το μήνυμα της ελπίδας**, της αισιοδοξίας και της αγάπης του Χριστού στις καρδιές τους. Το έργο του **συνεχίζεται και σήμερα**, παρά τις πολλές δυσκολίες. Γιατί η αληθινή αγάπη δεν περνά κρίση και δεν γνωρίζει όρια. Ο π. Γερβάσιος έφερε πραγματικά το **μήνυμα της αγάπης του Θεού** για τον άνθρωπο «έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1, 8). Γιατί σύνθημα της ζωής του είναι: **«Η ζωή μας είναι σύντομη. Ας βιαστούμε να κάνουμε το καλό στον κόσμο»**. Ας μην ξεχνάμε ότι ο **Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία** του θα μας πει «**Ημουν στη φυλακή και με επισκεφτήριατε**» ή «**Ημουν στη φυλακή και δεν ήλθατε να με δείτε**».

Ανάλογα με τις πράξεις μας θα δικαιωθούμε ή θα **χάσουμε την αιώνια βασιλεία**. Η ζυγαριά που θα μας ζυγίσει εκείνη την ημέρα είναι η αγάπη και η **προσφορά** προς τον συνάνθρωπό μας. Στις 22 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ.μ., στην **Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ**, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση της **Διακονίας των Κρατουμένων «Ο άγιος Δησής του Γολγοθά»** από την αδελφότητα «**Η οσία Ξένη**» για τα 40 χρόνια (1978-2017) άσκησης της στον χώρο των φυλακών, εντός και εκτός Ελλάδας. Ομιλητές θα είναι ο **μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος** και ο π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος.

Παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την επετειακή αυτή εκδήλωση. Είσοδος ελεύθερη.

*Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες»