

# 1. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Μέσο: . . . . . ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ημ. Έκδοσης: . . .06/02/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/02/2018

Σελίδα: . . . . . 6



**ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ**

## Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

**ΚΥΡΙΕ** Πρωθυπουργέ,  
Σας καλωσορίζουμε στην Πάτρα των 300.000 κατοίκων (που σε λίγα χρόνια δεν θα 'να τόσο...), τρίτη πόλη της Ελλάδας των 10.000.000 (που σε λίγα χρόνια ούτε αυτοί θα είναι τόσο...).  
Σίγουρα, σε λίγες μόνο γραμμές δεν μπορούν να αποτυπωθούν αιτήματα, άγκυ, παράπονα, αγωνίες ζωής μιας μεγάλης κι ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας.

**ΣΙΓΟΥΡΑ**, δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία επιστολή διαμαρτυρίας-αφύπνισης που λαμβάνετε, είτε από την ανώτατη συνμοσπονδία, είτε από τους συλλόγους πολυτέκνων από όλη την Ελλάδα. Μπορεί και να έχετε σκεφτεί... «ηφ! πάλι αυτοί οι πολύτεκνοι!»  
Ξέρετε Κύριε Πρωθυπουργέ,  
Δεν είμαστε ούτε γραφικοί, ούτε παλιομοδίτες, ούτε επαίτες. Είμαστε και μες περήφανοι Έλληνες! Κι έχουμε τον μείζονα λόγο να είμαστε και πιο περήφανοι από άλλους.  
Γιατί είμαστε περήφανοι γονείς πολλών παιδιών!

**ΕΙΜΑΣΤΕ** αυτοί που με όλο και αυξανόμενες υποχρεώσεις (όπως και όλοι οι Έλληνες) και με όλο και μειούμενα, έως κι εκμηδενιζόμενα εισοδήματα (όπως και όλων των Ελλήνων) καλούμαστε να μεγαλώσουμε τα πολλά παιδιά μας με αξιοπρέπεια παρέχοντάς τους τα ελάχιστα εφόδια, απαραίτητα για «να κοιτάζουν την ζωή στα μάτια».  
Με τις πολιτικές, που εδώ και μια δεκαετία οι ξένοι δανειστές μας επιβάλλουν και οι ελληνικές κυβερνήσεις αγόγγυστα και πρόθυμα υλοποιούν, περικόπτονται (με τάση να εξαλειφθούν εντελώς, ας μην γελιόμαστε) οι παροχές που είχαν δοθεί διαχρονικά από κυβερνήσεις όλων των κομμάτων και ιδεολογικών αποχρώσεων. Παροχές, αποτέλεσμα διεκδικήσεων κι αγώνων του πολυτεκνικού κινήματος.  
Παροχές, που μέρος τους περνούσε αμόμφωνα από τις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

**ΠΑΡΟΧΕΣ**, που αποτελούσαν από την μια ένα χέρι βοήθειας και μια επιβράβευση κι από την άλλη ένα κίνητρο προς τους νέους για την δημιουργία οικογένειας, μεγάλη, πολυμελούς οικογένειας. Αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα, ούτε μεγαλοψυχίας, ούτε ελεημοσύνης, ούτε φιλανθρωπίας των εκάστοτε κυβερνήσεων.  
Αποτελούσε πολιτική κι εθνική επιλογή, για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Δημογραφικό... Μεγάλο το πρόβλημα Κύριε Πρωθυπουργέ.  
Δεν θέλω να κουράσω με αριθμούς κι επίσημα στοιχεία, τα γνωρίζετε άλλωστε.  
Τα γνωρίζουμε όλοι.

**ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ** ότι την εποχή των μνημονιακών ετών, για πρώτη φορά από το 1921, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 το 2013!  
Γνωρίζουμε ότι οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων όλα αυτά τα χρόνια!

**ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ** ότι σε μια μόνο πενταετία (2011-2016) ενταφιάστηκε, και ενταφιάστηκε μια ολόκληρη πόλη των 114.015 ψυχών!  
Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να αγνοούμε αυτό το προφανές και τεράστιο εθνικό πρόβλημα,  
Πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε το αυτονόητο,  
Η χώρα μας γερνάει...  
Η χώρα μας πεθαίνει...  
Κι αυτό ακριβώς, Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ίσως πρόβλημα μεγαλύτερο κι από το οικονομικό.

**ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ** οικονομικά κεφάλια, μέσα κι έξω από την Ελλάδα, έχουν «ξεκάσει» να γράψουν δίπλα στην λέξη Κεφάλαιο την λέξη Παιδιά.  
Το κάνουν σκόπιμα και μελετημένα. Για κάποιους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να σφύζει από ζωή η Ελλάδα και να είναι εθνικά κυρίαρχη και ισχυρή, θέλουν την πατρίδα μας υποχείριό τους. Όμως, το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Και το κεφάλαιο της χώρας μας είναι τα παιδιά μας.  
Χώρα χωρίς παιδιά είναι χώρα χωρίς μέλλον...  
Όταν οι οικονομικοί πίνακες δεν θα 'να για «κόκκινοι» και θα φυσάει ο αέρας ανάπτυξης...

**ΕΣΕΙΣ** θα θέλατε να είστε πρωθυπουργός ενός γηροκομείου και κυβερνήτης μιας «ευημερούσας», αλλά άδειας χώρας.  
Αυτό είναι το όραμα σας,  
Το δικό μας πάντως όχι...

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ**