



## ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ '40 ΚΑΙ ΤΟ «ΟΧΙ»

Από τον  
**Ερωτόκριτο  
Θεοδοκάτο**



**Σ**τις 7 και τις 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 10ο και για πρώτη φορά διεθνές συνέδριο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες» και με θέμα «**Η δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδος: η αθέατη γενεονομία**». Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Εξαιρετικοί ομιλητές και ακούστησαν πολλά σπουδαία και χρήσιμα για όλους, ακούστηκαν και **πολλά δυσάρεστα** για όλους μας αλλά ιδιαίτερα για την Πολιτεία. Ομιλήτης τόνισε ότι εδώ στην πατρίδα μας, με το εφιαλτικό δημογραφικό πρόβλημα, η επίσημη Πολιτεία πληρώνει για την **αθέατη γενεονομία**, δηλαδή για εκατοντάδες χιλιάδες εκπτώσεις, και έτσι επιταχύνει την **πλήρη κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων** και οδηγεί με βεβαιότητα τον Ελληνισμό στο τέλος της Ιστορίας του.

Τα **συμπεράσματα** του συνεδρίου τα καταθέσαμε μαζί με υπόμνημα στην Επιτροπή Δημογραφικού Προβλήματος που συνεστήθη στη Βουλή των Ελλήνων και ο πρόεδρος της ΑΣΠΕ ομιλήσε σχετικά στη Βουλή.

Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκα σε περιβάλλον όπου ένιωσα και βίωσα την **αγωνιάδη αναμονή** μιας μεγάλης οικογένειας που εκείνες τις ημέρες περιμένει το **καινούριο βλαστάρι**, το οποίο θα μεγαλώσει την οικογένεια και τα εγγόνια της θα γίνουν 12. Μικρά ανθρωπάκια, μικρά κυπαρισσόκια που ψιλάίνουν **τον κορμό τους** κάθε μέρα και ο ηλιμιάς τους από 10 ετών και κάτω. **Μεγάλη χαρά** για τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους πατεράδες και τις μαανάδες αλλά και η αγωνία τους.

Αλλά και **τα παιδιά**, αυτά τα βλαστάρια, έχουν κι αυτά την ίδια αγωνία με τους μεγάλους και **ανταγωνίζονται προκαταβολικά** ποιος θα πάρει πρώτος **αγκαλιά** το μωρό του θείου τους.

Ετσι είναι η **ζωή**, μια λύπη, μια χαρά και μια τόσο μεγάλη ελπίδα, που είναι ικανή να σβήσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αλλά και η αγάπη που μεγαλώνει και δέ-



νει την **οικογένεια**. Σπουδαίο και αξεπέραστο κατόρθωμα να γίνεται κάποιος **συνδημιουργός με τον Θεό**.

Βλέποντας γύρω μας τη φύση όλα **γεννιούνται**, κάνουν τον κύκλο τους και επανέρχονται με έναν τρόπο που μόνο ο Θεός γνωρίζει. **Η γη γυρίζει** με πολύ μεγαλύτερη ακριβεία ενός καλοκουρδισμένου ρολογιού και κανένας δεν μπορεί να αλλάξει την τροχιά της, κανένας δεν μπορεί να **αλλάξει τους νόμους** που είναι σχεδιασμένοι από τον δημιουργό για τη **λειτουργία του σύμπαντος**.

Η ώρα της γέννησης είναι ένα από τα πλέον θαυμάσια έργα του δημιουργού. Το πιο **θαυμαστό** είναι ο άνθρωπος.

**Και η μάνα!**

Ενα πολύ μικρό λουλουδάκι ξεπηδά στη ζεστασιά της μήτρας της μάνας και από εκεί ζώντας μα-

ζί της γίνεται ένας ανθρωπάκος που όλοι περιμένουν να δουν να **έρχεται στη ζωή**.

Και αυτό είναι μια γλυκιά ελπίδα, που δίνει κουράγιο στην κάθε μάνα να συνεχίσει και να ξεχνά τις **δύσκολες στιγμές**,

να χαίρεται και να απολαμβάνει την ομορφιά που την τυλίγει και να μεγαλώνει μια ζωούλα δίνοντας όλη την αγάπη της και τη **φροντίδα της**. Χαϊδεύοντας αυτή τη ζωούλα, όπως ο ήλιος τα δένδρακια, όπως η βροχή τη διψασμένη γη και δίνοντάς της το μέλι και το **γάλα της καρδιάς της**.

Κι αυτό φτάνει για να ανεβάζει τη μάνα αλλά και τον πατέρα στα ουράνια, να τους δίνει **κουράγιο και δύναμη** για να ξεπεράσουν το σήμερα.

Ξέρετε ποιο σήμερα εννοώ: **της ανεργίας**, των φόρων, του ΕΝΦΙΑ, της **κλήρωσης για τη σημαία**, την κατάργηση της αριστείας, την κατάργηση των θρησκευ-

τικών, την **«αλλαγή ταυτότητας φύλου»**, τους Ηρόστρατους και Εφιάλτες, τους εθνομηδεμιστές και αντίχριστους κυβερνήτες, ακόμη και την **ασχήμια** που προβάλλεται σε κάθε δελτίο ειδήσεων, που είναι βίαιο, **αποπροσωπικό, απάνθρωπο**.

Μπορεί να είναι λάθος αυτή η προσγγείωση στη σκληρή πραγματικότητα ύστερα από **τέτοια συγκίνηση** για τη γέννηση ενός νέου ανθρώπου, όμως και αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, που θα πρέπει να **το ξεραχίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο**. Πρέπει να πάμε κόντρα και να αγωνιστούμε ενάντια στην **απογοήτευση**, στη θλίψη και τη βία, που ολοένα αυξάνονται.

**Ε**να μωρό μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς πολύ σπουδαίος και να νιώσεις **πολύ χρήσιμος**.

Μια γλυκιά φατσούλα, που το πρώτο κλάμα της θα σε επαναφέρει στην ανάγκη να παλέψεις, να προσπαθήσεις, να ελπίζεις για κάτι πολύ καλύτερο, **πολύ ωραιότερο**.

- Τα παιδιά μας είναι το μέλλον της πατρίδας μας, ας μην το ξεχνάμε αυτό.
- Ας βάλουμε στην άκρη το εγώ και την **καλοπέρασή μας**.
- Η πατρίδα μας έχει μεγάλη ανάγκη από **περισσότερα Ελληνόπουλα**.
- Να μην ξεχνάμε την **Ιστορία** μας.
- Να μην ξεχνάμε το **ΟΧΙ** που είπε ο Μεταξάς.
- Να μην ξεχνάμε το **ΕΠΟΣ** του '40.
- Ο λαός μας γνωρίζει να υπερασπίζεται **τα Ιερά και τα Οσια** του.
- Αντίσταση και **ανάκαμψη**.
- Για να ξαναβρούμε ό,τι **έχουμε χάσει**.
- Για να **υπερασπιστούμε** ό,τι κινδυνεύει.
- Με περισσότερα παιδιά θα μείνουμε **Ελληνες και ορθόδοξοι**.

**Ενα μωρό  
μπορεί να σε  
κάνει να  
αισθανθείς  
χρήσιμος**

## 2. ΒΡΑΒΕΥΣΗ 700 ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μέσο: . . . . . ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ\_ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ. Έκδοσης: . . .07/11/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .07/11/2017

Σελίδα: . . . . . 5



### *Βράβευση 700 αριστούχων μαθητών*

**700 ΜΑΘΗΤΕΣ** γυμνασίου - λυκείου, παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που είναι αριστούχοι στα σχολεία τους, βράβευσε ο Σύλλογος Πολυτέκνων «Αγιοι Πάντες» σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ.

Μάλιστα, οι 24 από αυτούς έχουν «Αριστα 20». Η βράβευση των μαθητών έγινε κατά τον εορτασμό για την «Ημέρα της Πολύτεκνης Οικογένειας», ενώ

κάθε βραβείο συνοδεύτηκε από 50 ευρώ.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος αναφέρθηκε στο εφιαλτικό, όπως το χαρακτήρισε, δημογραφικό πρόβλημα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει «το νομοθέτημα “έκτρωμα” περί αλλαγής ταυτότητας φύλου και όλα αλλά είναι αντίθετα με την ελληνορθόδοξη παρά-

δοσή μας και να σταματήσει η κλήρωση για τη σημαία επαναφέροντας την αριστεία στο βάθρο της.

Τα θρησκευτικά να είναι ομολογιακό μάθημα, όπως ισχύει για τα Ελληνόπουλα των καθολικών -των μουσουλμάνων-, των προτεσταντών και των Εβραίων. Δεν επιτρέπεται να γίνεται διάκριση εις βάρος των ορθόδοξων Ελλήνων. Το θεωρούμε απαράδεκτο».