

1. Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΑ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 03/09/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 03/09/2017

Σελίδα: 13



Του
**ΒΑΣΙΛΗ
Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ**
Επιτίμιου Δικηγόρου - Προέδρου
της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η εξαφάνιση των γεννήσεων σε πόλεις και χωριά

Γίνεται λόγος και θόρυβος στα ΜΜΕ για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, κ.λπ., χωρίς βεβαίως να αναρωτιέται κάποιος τι είδους ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει όταν οι νέοι, τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδος, φεύγουν στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν διάθεση επιστροφής στην πατρίδα. Δεν είναι μόνον η φυγή των νέων, για τους οποίους η Ελλάς έχει ξοδέψει ουκ ολίγα χρήματα, είναι και το γεγονός ότι ήδη το 21% του πληθυσμού αποτελείται από ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη, όταν ο πληθυσμός της χώρας είναι γηρασμένος και ποιος θα ασχοληθεί κάποιος με μια χώρα η οποία δεν έχει μέλλον και βαδίζει στο τέλος της ιστορίας της; Η ύπαιθρος έχει πλέον ερημώσει και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται ελπίδα και προοπτική για να ξαναζωντανέψει, αφού η πολιτική ηγεσία της πατρίδος μας, είτε κυβερνώσα είτε αντιπολιτευόμενη, είναι παντελώς αδιάφορη. Το γεγονός και μόνον ότι το πρώτο εξάμηνο του 2017 (έως 3/7) οι θάνατοι έχουν ανέλθει στους 66.136 και οι γεννήσεις είναι μόνον 43.265, δηλαδή έχουμε υπεροχή των θανάτων κατά 22.871 (ενώ ολόκληρο το 2016 η υπεροχή των θανάτων ήταν 25.206 - 118.623 έναντι 93.418), δεν κρίνεται άξιο σχολιασμού από την πολιτική ηγεσία. Προέχει η νομή της εξουσίας. Αυτό είναι το πρώτο και μέγα ενδιαφέρον των σήμερα και χθες κυβερνώντων! Σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος, το 2015 οι θάνατοι (121.785) υπερτερούσαν των γεννήσεων (92.984), με εξαίρεση τη περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή τους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όπου οι γεννήσεις (3.128) υπερτερούσαν των θανάτων (2.799), και της Κρήτης (6.370 οι γεννήσεις και 6.162 οι θάνατοι), όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Από τους 51 νομούς της Ελλάδος μόνον σε τρεις νομούς το 2015 οι γεννήσεις υπερέβησαν τους θανάτους

(Ηρακλείου Κρήτης 3.182 έναντι 2.847, Ρεθύμνης 904 έναντι 781 και Δωδεκανήσου 2.018 έναντι 1.641). Σε εννέα νομούς οι θάνατοι ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις (Δράμας 691 γεννήσεις έναντι 1.400 θανάτων, Κιλκίς 538 - 1.156, Σερρών 1.067 - 2.882, Άρτας 477 - 1.010, Καρδίτσας 787 - 1.612, Ευρυτανίας 92 - 213, Φωκίδος 207 - 467, Λακωνίας 545 - 1.195 και Μεσσηνίας 1.124 - 2.246). Στον Νομό Γρεβενών οι θάνατοι ήταν τριπλάσιοι των γεννήσεων: 480 θάνατοι έναντι μόλις 151 γεννήσεων! Σε όλους τους λοιπούς νομούς οι θάνατοι υπερτερούν εμφανώς των γεννήσεων!

Μπροστά σ' αυτήν την κατάσταση, ποιος μπορεί να ελπίζει σε ανάπτυξη, όταν η ύπαιθρος χώρα έχει ερημώσει και η πλειοψηφία των κατοίκων της αποτελείται από ηλικιωμένους; Στις αγροτικές περιοχές, που είναι οι οικισμοί με πληθυσμό κάτω των 2.000, όπως αυτές τις προσδιορίζει η ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 οι θάνατοι (36.324) ήταν σχεδόν τριπλάσιοι των γεννήσεων (13.449) και η κατάσταση όλο και θα χειροτερεύει. Ακόμη και τώρα, μπροστά σ' αυτήν τη θλιβερή κατάσταση της χώρας, η κυβέρνηση των συντρόφων των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το μόνον που κάνει είναι να πλήττει τους πολυτέκνους! Σε μόλις πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων ορισμένου χρόνου σε Δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠ των ΟΤΑ, θέτουν ως βαθμολογούμενο κριτήριο τον αριθμό των ανηλίκων τέκνων. Βαθμολογούν τα δύο πρώτα ανήλικα με 30 μόρια και το τρίτο τέκνο με 50 και πέραν τούτων ουδέν.

Έτσι εφαρμόζει η κυβέρνηση τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 παρ. 2 περί ειδικής φροντίδας του κράτους για τις πολύτεκνες οικογένειες! Βαθμολογεί τα τρία πρώτα ανήλικα τέκνα και αποκλείει τα επιπλέον τέκνα. Ενώ ακολουθεί αυτήν την άκρως αντιπολιτευτική πολιτική η κυβέρνηση, συγχρόνως συστήνει διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό, αποτελούμενη από 23 βουλευτές! Είναι γνωστή άλλωστε η λαϊκή ρήση: Όταν δεν θέλεις να ασχοληθείς και να λύσεις ένα πρόβλημα, τότε συστήνεις μια επιτροπή και το θέμα παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Αυτό πράττει η κυβέρνηση!