

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ



Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Πειραιώς και Νέου Φαλήρου κ.κ. Σεραφείμ,

Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές.

Εκ μέρους της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας των πολυτέκνων χαιρετίζω την σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση.

Βρισκόμαστε εδώ εκατοντάδες πολύτεκνες οικογένειες, μαζί και με πολλούς άλλους γονείς και κηδεμόνες για να διαμαρτυρηθούμε και να εναντιωθούμε για τα νέα απαράδεκτα, ακατάλληλα, νοθευμένα και επικίνδυνα βιβλία των Θρησκευτικών, που προωθήθηκαν για διδασκαλία σε όλα τα Σχολεία της πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ζητάμε ανυποχώρητα τα Σχολεία μας να προσφέρουν μία ορθόδοξη παιδεία, μία παιδεία που, ως οφείλει, θα διαπλάθει χαρακτήρες και θα ανυψώνει και εξευγενίζει τον άνθρωπο.

Τα νεοταξικά όμως βιβλία των Θρησκευτικών και της Ιστορίας σε συνδυασμό με την απαξίωση της Ελληνικής γλώσσας και γραμματείας κατεδαφίζουν την Εθνική και θρησκευτική συνείδηση των παιδιών μας, αφού δεν παιδαγωγούν εις Χριστόν και δεν συντηρούν την Εθνική μνήμη και αυτοσυνειδησία.

Τα βιβλία ειδικότερα των θρησκευτικών αποπνέουν και μαρτυρούν μία απροκάλυπτη πρόθεση των εμπνευστών τους και αυτών που τα επέβαλαν, της αποξένωσης των νέων μας από την Ορθόδοξη πίστη, ενώ στοχεύουν στην αποϊεροποίηση των πάντων και στον Θρησκευτικό αποχρωματισμό του μαθήματος. Προσπαθούν με συγκρητιστικό τρόπο να εξομοιώσουν την Ορθοδοξία με τα άλλα, τα ξένα με τα πιστεύω και τις παραδόσεις μας θρησκευόμενα.

Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη να ακουστεί η φωνή και η διαμαρτυρία μας για να σταματήσει άμεσα:

- Η στοχοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, της Ιστορίας και της γλώσσας μας,
- Ο ορθόδοξος αποπροσανατολισμός των νεοελλήνων,
- Η άνιση μεταχείριση των Ορθοδόξων Χριστιανών μαθητών, έναντι των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων, που τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης,
- Η υποβάθμιση, διάβρωση και αλλοίωση της Χριστιανικής αλήθειας.

- Η απαξίωση και η μη αναγνώριση της προσφοράς της πολύτεκνης οικογένειας στην πατρίδα μας και η σταδιακή κατάργηση των δημογραφικών κινήτρων.

Απαιτούμε :

- Να επανέλθουν τα παλαιά βιβλία , μέχρι την δημιουργία των νέων, που θα πρέπει να έχουν την σφραγίδα της Εκκλησίας μας.
- Να σταματήσει η ασέβεια προς τους γονείς που ανθίστανται, καθώς και οι απειλές, οι πρακτικές βίας και εκφοβισμού προς αυτούς που επιστρέφουν τα μαύρα, αλλόκοτα και απαράδεκτα βιβλία.
- Να υπάρχει Ορθόδοξη παιδεία σε όλα τα Σχολεία.
- Να γίνουν σεβαστές οι επιταγές του Συντάγματος και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 16, που αναφέρει ότι: " η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της Εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης" , αλλά και των παρ/φων 1 και 2 του άρθρου 21, όπου ρητά διακηρύσσεται ότι η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους καθώς και ο γάμος , η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους, ενώ οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. τέλος
- Δηλώνουμε απερίφραστα ότι: Δεν υποχωρούμε από τις θέσεις μας αυτές μέχρι να δικαιωθούμε.

“Ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ υμών”