

## 1. ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ;

Μέσο: . . . . . ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .01/10/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/10/2017

Σελίδα: . . . . . 19



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Χολέβας\*

## Τους ενοχλεί και η πρωινή προσευχή;

**Σ**τα δημοτικά σχολεία καταργήθηκε η έπαρση της σημαίας. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών ζητεί να καταργηθεί και η πρωινή προσευχή στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Η κυβέρνηση έχει καταθέσει στον δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική αναθεώρηση την πρόταση να αλλάξει το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος. **Θέλουν να διαγράψουν από τους σκοπούς της Παιδείας την «ανάπτυξη θρησκευτικής συνειδήσεως».** Στη νέα ύλη της Ιστορίας, την οποία προτείνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έχουν αφαιρεθεί οι αναφορές στον απελευθερωτικό και τον πολιτιστικό ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακριβητοποιούνται τα δικαιώματα της συντριπτικής πλειονότητας, η οποία αέθεται την Ορθοδοξία, την Ιστορία και την εθνική ταυτότητα του Ελληνισμού.

**Με νόμους και διατάγματα η κυβερνώσα Αριστερά ασεβεί προς τους αγωνιστές του 1821 και όλους εκείνους που θυσίασθηκαν για να δημιουργηθεί το ελεύθερο ελληνικό κράτος.** Για την ελληνορθόδοξη Παιδεία θυσίασθηκε ο Άγιος Κοσμάς, ο πρόδρομος της ελευθερίας. Από τα βιβλία της Εκκλησίας έμαθαν γράμματα οι πρωτεργάτες της Ελληνικής Επανάστασης. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο και Ορθοδοξία είναι τα ιδανικά, τα οποία εμπνέουν τις πρώτες Διακηρύξεις και τα Συντάγματα του αγωνιζόμενου έθνους. **Την ορθόδοξη πίστη ως θεμέλιο της Παιδείας ήθελε ο Ιωάννης Καποδίστριας, του οποίου τη μνήμη τιμήσαμε στις 27 Σεπτεμβρίου.**

**Ας διαφυλάξουμε την ελληνορθόδοξη παράδοση, η οποία αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατία**

Και αν καταργηθεί η προσευχή, από πού θα παίρνουν δύναμη τα παιδιά μας, κύριοι «προοδευτικοί»; Αν δεν αντλήσουν ελπίδα από τον Χριστό και την Παναγία, πώς θα σπρηκθούν ηθικά και πνευματικά; Στη Ρωσία κάποτε ο Λένιν γκρέμιζε ορθόδοξους ναούς. Σήμερα επανέφεραν τα ορθόδοξα Θρησκευτικά.

**Αξίζει να θυμηθούμε τις επισημάνσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου από την επιστολή που έστειλε στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, με αφορμή το επεισόδιο εναντίον χριστιανικών εικόνων σε δημόσιο οργανισμό:**

« Η έλλειψη νηφαιλιότητας, η έπαθετακότητα, οι διακωμωδήσεις και οι προσβολές, που εκδηλώνουν κατά των ορθόδοξων χριστιανών, δίδουν την εντύπωση ότι πρόκειται μάλλον για απογοητευμένους χριστιανούς, παρά για συνειδητοποιημένους άθεους, που σέβονται την θρησκευτική πίστη του άλλου. Προκαλεί βεβαίως έκπληξη πώς είναι δυνατόν τόση έμμονη για την εξαφάνιση ειδικά της Ορθόδοξης Έκκλησίας από τη δημόσια ζωή να προέρχεται από ανθρώπους, που υποτίθεται ότι έμφορούνται από θρησκευτική αδιαφορία. Είναι και αυτή μία κατηγορία θρησκευτικού φανατισμού μάλλον απειλητικότερη για την κοινωνική συνοχή από την ατομική θρησκοληψία. Τό φαινόμενο του έπιθετικού άντιχριστιανισμού, που διεκδικεί και έπαίνους προοδευτικότητας, αξίζει προσοχής από τό Έπουργείο σας, έπειδή άμφισβητεί τον ίσο σεβασμό των δικαιωμάτων, με τό δικαστικό έπιχείρημα ότι η πλειοψηφία είναι άπειλή για τίς μειοψηφίες και, έπομένως, δέν αξίζει προστασίας».

Ας διαφυλάξουμε την ελληνορθόδοξη παράδοση του λαού μας, η οποία αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατία και τη θρησκευτική ελευθερία όλων.