



Ρεπορτάζ
Δημήτρης Παπαγεωργίου

Μία από τις αγαπημένες τακτικές της αριστεράς αλλά και της ενοχικής (και συχνά πυκνά ιδεολογικά άσχετης δεξιάς) είναι το να συνδέει το δημογραφικό με την οικονομία. Και να ζητά περισσότερα επιδόματα, περισσότερα κίνητρα για τους πολίτες, προκειμένου αυτοί να γίνουν γονείς. Πέραν του ότι αυτό αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι ζουν σε έναν πλαστό δικό τους κόσμο, διαψεύδεται και με βάση τις αρχές απλής της στατιστικής. Με αυτή την λογική, πληθυσμιακές ομάδες που κυριαρχούν σε όλες τις δημογραφικές μελέτες θα έπρεπε να είναι οι πιο πλούσιες, πράγμα που δεν συμβαίνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πληθυσμοί της Ασίας και της Αφρικής, που συνεχώς αυξάνονται, ενώ παραμένουν φτωχοί. Σήμερα όμως χάρις σε έναν φίλο της εφημερίδας που έχει επιστάμενη γνώση περί του δημογραφικού και μια βοήθησε με ένα non-paper μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα πιο ξεκάθαρα.

Οι φωτογραφίες του κειμένου είναι γράφημα με μορφή δημογραφικής πυραμίδας. Είναι με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2011 και δείχνει για την Αττική 1) δεξιά την κατανομή των 5ετών ηλικιακών ομάδων (0-4, 5-9 κλπ) στο σύνολο του πληθυσμού το 2011 και 2) αριστερά το έτος που είχε γεννηθεί η κάθε ηλικιακή ομάδα. (ΓΡΑΦΗΜΑ 1). Τις λιγότερες γεννήσεις παιδιών έχουμε στην 5ετία 1996-2001, δηλ. περίοδο ΠΑΣΟΚ - Σημίτη που χαρακτηρίζεται από

- Μέγιστη "οικονομική ευμάρεια", με κοινωνικά προγράμματα, χρηματιστήρια, υλοποίηση έργων για τους Ολυμπιακούς του 2004 κλπ.

- Κορύφωση της κυριαρχίας των ατομικεντρικών κοινωνικών προτύπων (life style), της Μυκόνου, των Κωστόπουλων του ΚΑΙΚ, της πλύσης εγκεφάλου από τα ΜΜΕ ενάντια στην μητρότητα (για να μην χαλάσει το σώμα, για να μην στερηθώ την καλοπέραση στην εγκυμοσύνη αλλά και μετά αυτή επί χρόνια κλπ).

Αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που διαψεύδει την οικονομιστική επιχειρηματολογία της Αριστεράς, ότι ο κόσμος δεν κάνει παιδιά διότι δεν έχει χρήματα. Ο οικονομικός παράγων αν επηρεάζει τις γεννήσεις το κάνει σε μικρότερο βαθμό από όσο πιστεύεται. Όπως και στην συνέχεια θα αποδείξουμε η θέληση της σύγχρονης Ελληνίδας να γίνει μητέρα είναι πρωτίστως θέμα προτύπων ζωής (life style) που έχουν καλλιεργήσει τα ΜΜΕ, και άρα από έναν πολιτικό φορέα αντιμετωπίζεται με ιδεολογικούς θρους και όχι πρωτίστως οικονομικούς, δηλ όχι κύρια με παροχές, επιδόματα κλπ. Η εγκυμοσύνη και η μητρότητα πρέπει να ξαναγίνει αρετή, παράγων αναγνώρισης από την κοινωνία και την πολιτεία, η πολύτεκνη μητέρα να γίνει πάλι "ελκυστικό" και τιμώμενο πρότυπο ζωής.

Η αύξηση γεννήσεων που παρατηρείται την περίοδο 2001-2011 δεν οφείλεται σε αύξηση γεννήσεων από Ελληνίδες μητέρες, αλλά από αλλοδαπές και πρωτίστως Αλβανίδων. Η πληθυσμιακή πυραμίδα των Ελλήνων και των αλλοδαπών την 1.1.2010* όπου φαίνεται ότι το μερίδιο των μικρών ηλικιακών ομάδων 0-4, 5-9 των αλλοδαπών παιδιών επί του συνόλου των αλλοδαπών είναι σαφώς μεγαλύτερο από το μερίδιο των αντίστοιχων ομάδων Ελλη-



Οικονομία και Γεν

νόπουλων επί του συνόλου των Ελλήνων. Αυτό σε συνδυασμό με τα ακριβή αντίστροφα στοιχεία στις μεγάλες ηλικίες (50-54 και πάνω) τεκμηριώνει ότι αν δεν υπάρξουν πολιτικές ανάσχεσης και αναστροφής των πραγμάτων, οδηγούμαστε σε "αντικατάσταση λαού"...

Δημογραφικό και πρότυπα

Τα πρότυπα ζωής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αυτά ενός ατέρμονου ατομικισμού, συνδυασμένου με μια "ξεγνοιασιά" για το μέλλον και τις συνέπειες των αποφάσεων μας. Όμως ο ρυθμός με τον οποίο οι Έλληνες υιοθέτησαν αυτές τις "νέες αξίες" που αντικατέστησαν τις παλιές δεν ήταν παντού ο ίδιος. Προφανώς περιοχές της χώρας που είχαν πάντα υψηλό βιοτικό επίπεδο, είχαν περισσότερες δυνατότητες

ταξιδιών και επαφών με χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ (για σπουδές παιδιών, αγορές, κοινωνικές συναναστροφές κλπ) και άρα επηρεασμού τους από τα Δυτικά πρότυπα. Αντίθετα περιοχές της χώρας με χαμηλό βιοτικό επίπεδο είχαν την δυνατότητα αυτών των οσμώσεων πολύ αργότερα, όσο ανέβαινε και το δικό τους βιοτικό επίπεδο και φυσικά όταν εισέβαλε στο κάθε σπίτι η τηλεόραση και ιδιαίτερα η ιδιωτική. Τα παρακάτω γραφήματα είναι από την απογραφή πληθυσμού του 2011. Παρουσιάζεται η ηλικιακή πυραμίδα δύο "λαϊκών" περιοχών της Αττικής (Κερατσινίου (ΓΡΑΦΗΜΑ 2) και Περάματος (ΓΡΑΦΗΜΑ 3)) και δύο περιοχών των οποίων οι κάτοικοι είναι υψηλού (σαφώς υψηλότερου των πρώτων) βιοτικού επιπέδου, της Κηφισιάς (ΓΡΑΦΗΜΑ 4) και του Ψυχικού-Φιλοθέης (ΓΡΑΦΗΜΑ 5). Στην πυραμίδα του Κερατσινίου παρατη-

ρούμε ότι από το 1926 μέχρι και το 1981 έχουμε εντυπωσιακά συνεχή αύξηση του μεριδίου των νέων στον συνολικό πληθυσμό του Δήμου, που δείχνει μεταξύ άλλων και αυξημένες γεννήσεις. Παρατηρούμε ότι αυτήν την εντυπωσιακή εξέλιξη δεν ανέκοψε ούτε καν ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος όπως φαίνεται συγκρίνοντας την ράβδο 1941-1946 με τις προ και μετά του πολέμου 1936-1941 και 1946-1951. Όμως από το 1981 μέχρι το 2001 έχουμε καταβάρθρωση του μεριδίου των νέων στον πληθυσμό του δήμου, παρά το ότι από το 1981 (ΠΑΣΟΚ) άρχισε μία αλματώδης αύξηση του βιοτικού επιπέδου (έστω και πλαστικής μέσω εξωτερικού δανεισμού).

Εντυπωσιακά ίδια είναι και η ηλικιακή πυραμίδα του Δήμου Περάματος

Στην πυραμίδα της Κηφισιάς παρατηρού-

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΗΣΕΙΣ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 12/12/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 12/12/2016

Σελίδα: 21



μάτησε στις Δυτικές χώρες το φαινόμενο της έκρηξης των γεννήσεων (baby-booming) που παρατηρήθηκε αμέσως μετά τον 2ο Π.Π. Δηλαδή βλέπουμε ότι η πιο μεγαλο-αστική περιοχή της Αττικής ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα και στους ίδιους χρόνους τα δυτικά πρότυπα ζωής, όπως δηλαδή ένας μεσο-αστικός δήμος της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου. Αν προσπαθούσε κανείς να εξάγει συμπεράσματα από τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας ως βάση (εργαλειοθήκη) την οικονομίστικη λογική της αριστεράς θα οδηγούνταν στο "τρελό συμπέρασμα" ότι στους παραπάνω δήμους μετά το 1961 υπήρξε μία πρωτοφανής οικονομική καταστροφή που έπληξε πρώτα το Ψυχικό!!! και τελευταίο το Πέραμα 20 χρόνια μετά... καταστροφή τάξεις μεγαλύτερη από αυτή που υπέστησαν οι δήμοι κατά τον 2ο Π.Π. Ως αποτέλεσμα αυτής της "οικονομικής καταστροφής" υπήρξε μία δημογραφική κατάρρευση των κοινοτήτων τους!



Και το πρόβλημα της απογραφής ως προς τους αλλοδαπούς!
Η τελευταία απογραφή του 2011 δεν είναι αξιόπιστη τουλάχιστον όσον αφορά τους αλλοδαπούς. Αρνιόνταν να απογραφούν είτε μη όντας στο σπίτι τους την ημέρα της απογραφής, είτε μη ανοίγοντας την πόρτα στους απογραφείς. Το έκαναν υποτιθέεται υπό τον φόβο ότι έτσι θα εντοπισθούν από τις αρχές. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία έχουν νόμιμες άδειες παραμονής. Οπότε η μαζική τους άρνηση απογραφής οφείλεται στην προσπάθεια των μηχανισμών προώθησης της λαθρομετανάστευσης (ΜΚΟ, "αλληλέγγυοι" κλπ) να παρουσιαστούν μειωμένα τα ποσοστά των αλλοδαπών στα αποτελέσματα της απογραφής, ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις Ελλήνων, και να δίνεται η ψευδής εντύπωση ότι "χωράνε ακόμα κι άλλοι".

νήσεις

με ότι η αντίστοιχη εντυπωσιακά συνεχής αύξηση του μεριδίου των νέων στον συνολικό πληθυσμό του Δήμου, σταματά όχι στο 1981, αλλά στο 1971!!! δηλ. μία δεκαετία νωρίτερα από τις λαϊκές συνοικίες. Είναι εντυπωσιακή η σύγκριση με την ηλικιακή πυραμίδα του δήμου Ψυχικού - Φιλοθέης όπως βλέπετε παρακάτω. Στον δήμο Ψυχικού η συνεχής αύξηση του μεριδίου των νέων στον συνολικό πληθυσμό του Δήμου, σταματά όχι στο 1971 της Κηφισιάς, αλλά στο 1961!!! Δηλαδή ακόμη μία δεκαετία νωρίτερα από τις λαϊκές συνοικίες ως αποτέλεσμα των ακόμα μεγαλύτερων οσμώσεων με τα δυτικά πρότυπα που προσέδιδε το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο ακόμη και από αυτό της Κηφισιάς. Ας σημειωθεί ότι το 1961 είναι εποχή που δεν υπάρχει ακόμη τηλεόραση στα Ελληνικά σπίτια. Στην ουσία το 1961 είναι περίπου και το όριο στο οποίο στα-

