

1. ΥΠΟΓΝΗΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ?

Μέσο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ_ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ. Έκδοσης: . . .16/05/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/05/2017

Σελίδα: 45



ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2017

Αρθρο

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ;



Από τον **Πρωτόπρωτο Θεοτοκάτο***



Στην εφημερίδα «The New York Times», γνωστή σε όλον τον κόσμο, δημοσιεύθηκε άρθρο που αναφέρεται στη μείωση των γεννήσεων στη νότια Ευρώπη (16/04/2017).

Ο αρθρογράφος, μετά την αναφορά στην οικονομική κρίση και τη μείωση των γεννήσεων στις χώρες αυτές, σημειώνει: «Προστίθεται η αυξανόμενη ανησυχία για μια δημογραφική καταστροφή στην περιοχή. Οι σημερινές γεννήσεις είναι πολύ χαμηλότερες από το ποσοστό 2,1 που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερός ο πληθυσμός, σύμφωνα με τη Eurostat».

Στη συνέχεια αναφέρεται στις προσπάθειες της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας για την αναμετάπωση της μείωσης του πληθυσμού τους και προσθέτει: «Η Ελλάδα, ως η ασθενέστερη οικονομικά χώρα, δεν έχει τις ίδιες επιλογές. Αγωνίζεται για τη διαχείριση μιας ανάκαμψης ύστερα από σχεδόν οκτώ χρόνια ύφεσης, η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταστήσει την κάθετη πώση των γεννήσεων κορυφαία προτεραιότητα... Η Ελλάδα έχει

πλέον τον χαμηλότερο προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για οικογενειακά και παιδικά επιδόματα».

Ο Δημήτρης Καρέλλας, που είναι γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, δήλωσε: «Πρέπει να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα για να δημιουργήσουμε τις υπηρεσίες που χρειάζονται για οικογένειες και παιδιά, αλλά είναι δύσκολο αυτό να γίνει μέσα στην κρίση... Αν δεν το διορθώσουμε αυτό, σε 20 χρόνια θα είμαστε μια κοινωνία ηλικιωμένων. Το γεγονός αυτό είναι καταστροφή».

Το άρθρο σχολιάστηκε από τα ΜΜΕ, αλλά η πολιτική ηγεσία και το πολιτικό προσωπικό το αντιπαρήλθαν ως εάν να μην υπάρχει πρόβλημα. Η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και το υπ' αριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα, το δημογραφικό, αφήνει εφιαλτικά αδιάφορη την πολιτική ηγεσία, το πολιτικό προσωπικό και τα κόμματα. Ουδείς από τους πολιτικούς αρχηγούς καταδέχθηκε να σχολιάσει όσα ανέφερε η μεγάλη αυτή εφημερίδα. Το γεγονός ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας ανέφερε όλα τα παραπάνω άφησε ασυ-

γκίνητους ακόμα και τους συντρόφους του κυβερνώντες ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ. Τι σημαίνει αυτό;

Δεν τους απασχολεί καθόλου η επιβίωση αυτού του έθνους και αυτής της πατρίδας; Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται μόνο στη νομή της εξουσίας; Δυστυχώς για την Ελλάδα μας, αυτό το πολιτικό προσωπικό διαφεντεύει τις τύχες της χώρας μας και νέμεται ασύστολα την εξουσία.

Το 2016, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 93.418 (συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών) και οι θάνατοι σε 118.623, δηλαδή είχαμε υπεροχή των θανάτων κατά 25.205. Φέτος, έως τις 8 Μαΐου, οι γεννήσεις ανήλθαν συνολικά σε 29.188 και οι θάνατοι σε 48.650. Δηλαδή, στο πρώτο τετράμηνο υπέρχει υπεροχή θανάτων κατά 19.462. Δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο - πρόκειται για τραγική και εφιαλτική κατάσταση. Ενώ η διαφορά υπέρ των θανάτων για ολόκληρο το 2016 ήταν 25.205, το 2017 είναι απολύτως βέβαιο ότι οι θάνατοι θα υπερβούν τις γεννήσεις τουλάχιστον κατά 40.000.

Η πολιτική, η πνευματική και η θρησκευτική ηγεσία της Ελλάδας καθεύ-

δουν και κανείς δεν ανησυχεί για το ότι η Ελλάς φτάνει στο τέλος της Ιστορίας της.

Οι άλλες χώρες - Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία -, το δημογραφικό πρόβλημα των οποίων δεν είναι τόσο χειρτερό όσο της πατρίδας μας, ανησυχούν και προβληματίζονται. Οχι μόνο ανησυχούν, αλλά παίρνουν και μέτρα ώστε να το επιλύσουν. Η Ελλάς αδιαφορεί...

Είναι εμφανής η έλλειψη πολιτικής ηγεσίας, αφού το όραμα των μεν **συγκυβερνώντων ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ** είναι μόνο η παραμονή στην εξουσία και ιδιαίτερα η νομή της. Των δε αντιπολιτευομένων, το πώς θα καταλάβουν τη θέση αυτών που μας κυβερνούν.

Βλέποντας τι γίνεται στην πατρίδα μας και πώς ενεργούν η πολιτική ηγεσία και το πολιτικό προσωπικό, πολλές φορές διερωτώμεθα: Είναι η αδιαφορία και η ανικανότητα της ηγεσίας και του πολιτικού προσωπικού που δεν ιεραρχούν σωστά τις προτεραιότητες;

Ή, μήπως, είναι εφιαλτική κατάσταση;

Χθες, 15 Μαΐου, εορταζόταν η Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας. Τις ευχαριστώ!

*Πρόεδρος του Κεντρικού Συλλόγου Παλιόκων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δει τη μείωση γεννήσεων ως κορυφαία προτεραιότητα



Μήνυμα Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων για τη "Γιορτή της Μητέρας"

Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας επισημαίνει με πανηγυρικό τρόπο σε όλους μας, την αξία της συνεισφοράς της μητέρας στην κοινωνία, κάθε μέρα, σε κάθε έκφανση της ζωής μας.

Η μητέρα καλείται καθημερινά, και ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης, να αντιμετωπίζει, συχνά με άνιστους όρους, τις αντιξοότητες, παραμένοντας ταυτόχρονα το καταφύγιο και η παρηγοριά μας.

Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα γιορτής αλλά οφείλει να είναι και μία μέρα προβληματισμού. Η σύγχρονη μητέρα καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλαπλούς ρόλους, πιο δύσκολους και απαιτητικούς.

Οι ανάγκες της σύγχρονης μητέρας είναι τόσο πολυδιάστατες, όσο και οι απαιτήσεις που έχει το περιβάλλον της από την ίδια, η οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί με τον

Χρόνια Πολλά
μαμά!



καλύτερο δυνατό τρόπο στα μητρικά καθήκοντα, στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς της.

Η ενίσχυση της γυναίκας

- μητέρας στο δύσκολο λειτουργήμα που καλείται να υπηρετήσει, πρέπει να είναι συνεχής και ουσιαστική.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, ανταποκρινό-

μενο στις ανάγκες της μητέρας, κρίνει απαραίτητη:

- Την στήριξη του διπλού ρόλου γυναίκας - μητέρας, με την πρόταση δέσμης μέτρων για την αρμονική συνύπαρξη

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

- Την παροχή της αναγκαίας πρόνοιας σε ουσιαστικά θέματα μητρότητας.

- Την αποτελεσματική στήριξη και ενθάρρυνση των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, και

- Την αλλαγή (μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας) των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων.

Οφείλουμε επίσης να μεριμνούμε για τις μητέρες παιδιών με αναπηρία.

Η γιορτή της μητέρας πρέπει να υπενθυμίζει σε όλους μας την υποχρέωση για αλληλεγγύη και συμπάραση σε όλες τις μητέρες και ιδιαίτερως στις μητέρες που δίνουν ένα δύσκολο και άνιστο αγώνα υπό αντίξοες συνθήκες για την ανατροφή των παιδιών τους.

Ευχόμαστε σ' όλες τις μητέρες χρόνια πολλά.