



Η ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΝΤΟ

Η... απόχη της οικονομικής κρίσης

του Γρηγόρη Καλοκαιρινού

Η σταδιακή αποστέωση της ανθρωπότητας από τα κύρια πνευματικά συστατικά παλαιότερων εποχών που δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για συγκροτημένες και ισορροπημένες κοινωνίες, οι οποίες ακολουθούσαν το Θεανθρώπινο πρότυπο της ισοπόσου συνυπάρξεως πνεύματος και ύλης, έχει ανατρέψει τον τρόπο αντιδράσεων και συμπεριφορών της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων. Έχει επικεντρώσει αποκλειστικά και μόνον το ενδιαφέρον τους στη δυναμική του χρήματος, επιφέροντας έτσι παγκοσμίως καταστροφικές αλλαγές στη σκέψη, τη συνείδηση και την άποψη περί καρποφόρου ζωής, συναλληλίας, κοινών στόχων, οικογενείας και συμπαγούς κοινωνικού ιστού, όπου θα επικρατούν το «ΕΜΕΙΣ» και όχι το «ΕΓΩ», η συμμόρφωση και η συνεργασία και όχι ο ατομικισμός και το προσωπικό συμφέρον. Και όπως ήταν πολύ φυσικό, από αυτή τη νέα διεθνή πραγματικότητα δεν θα μπορούσε ποτέ να εξαιρεθεί η Ελλάδα, η οποία μάλιστα χρησιμοποιήθηκε από τους ισχυρούς ειδικά της Ευρώπης σαν το ενδεικτικότερο «πειραματόζωο» για τη μετάλλαξη της ανθρωποκεντρικής κοινωνίας, σε παγκοσμιοποιημένη θεραπευίδα του υλισμού.

Έχει πείσει η παγκόσμια οικονομική ολιγαρχία, με τη βοήθεια των κάθε λογής φερεφώνων της και ειδικά πολιτικών και δημοσιογραφικών, πως η διεθνής οικονομική κρίση που μαστίζει την ανθρωπότητα, είναι αυτοφυής και οφείλεται σε καθαρά λαθimerνες επιλογές τραπεζών, διαχειριστών κρατικών χρημάτων και μιας συνεπακόλουθης αλλαγής του τρόπου ζωής των αστικών κυρίως κοινωνιών. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τεχνητή κρίση που σκοπό έχει να αποπροσανατολίσει τους λαούς και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την οικονομική της επικυριαρχία σε όλα τα επίπεδα, καθιστώντας τον άνθρωπο ισοβίως δέσμιον των συμφερόντων της. Και για να πετύχει το σχέδιό του το Κεφάλαιο, ξεκίνησε από τον εκμαυλισμό κομμάτι και των πλέον φτωχών κοινωνικών τάξεων, βάζοντάς τις με εξυπνα εμπορικά ερεθίσματα στην παγίδα της υπερκαταναλώσεως. Από την ώρα λοιπόν που «τσιμπήσαν το δόλωμα» οι λαοί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των ...σειρήνων και ειδικά τα μεσαία και χαμηλά λαϊκά στρώματα, όλα, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγήθηκαν σταδιακά στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα. Γιατί αποτελεί θεσάρατον, ότι όποιος

Ξοδεύει περισσότερα από όσα εισπράττει και δανειζεται για να καλύψει τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει ή για να ικανοποιήσει επιθυμίες οι οποίες υπερβαίνουν τις δυνάμεις του, θα έλθει κάποια στιγμή που θα κληθεί να πληρώσει και τα δανεικά, αλλά και τους τόκους και κάποιος ασφαλώς θα κερδοσκοπήσουν. **Κανείς δεν δανειζει για την ...ψυχή της μάνας του...** Έτσι οι επιτίδειοι έβαλαν τον αφελλή κοσμάκη στο... Λούκι εκαιοντάδων δυσειπλιτων προβλημάτων, φέρνοντάς τον στην κατάντια που ζει αυτή την εποχή, η μεγάλη του πλειοψηφία.

Ολόκληρη αυτή η προσπάθεια πέτυχε χάρις στη στρατηγική μεθοδευμένη αποστασιοποίησης, η οποία απομάκρυνε τον άνθρωπο από τα πνευματικά νάματα αιώνων και έτσι, πολύ εύκολα, θεοποίησε στα μάτια και στη σκέψη του το «χρόμα του χρήματος». Η Κλασική Παιδεία που διαμόρφωνε το νου και τον ψυχικό κόσμο των νέων περιορίστηκε στο ελάχιστο και τη θέση της πήραν, αποκλειστικά σχεδόν, οι θετικές - τεχνικές επιστήμες, γιατί πείστηκαν οι λαοί πως μόνον με αυτές θα υπάρξει καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, υψηλές θέσεις και ανάλογες απολαβές. Ο Χριστιανισμός που ισορροπούσε πνεύμα και ύλη, παραγκωνίστηκε, εξοστρακίστηκε θα λέγαμε από παντού, γιατί ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ούτε λέξη δεν αναφέρει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, στο κορυφαίο, πνευματικό, ιστορικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό δώρο του Θεού προς το δημιούργημά του, που τόσα προσέφερε σε ολόκληρο τον Κόσμο, κατά τους τελευταίους 20 αιώνες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με αυτήν όμως τη στροφή των κοινωνιών προς τις υλικές κατακτήσεις και απολαύσεις, αποσταθεροποιήθηκε και ο μέγας θεσμός της οικογενείας, ο οποίος αποτελούσε τον συνδετικό ιστό της κοινωνίας και τον πνεύμονα ζωής της. Στις μέρες μας η οικογένεια έχει σχεδόν διαλυθεί, αφού πρωτίστως έχει συρρικνωθεί. Το διαρκές «κυνήγι» της αύξησε των οικονομικών αποκτημάτων, δεν αφήνει περιθώρια για ...περιττά έξοδα αποκτήσεως πολλών παιδιών μέσα σε μία οικογένεια, γιατί κάτι τέτοιο θα περιόριζε ανάγκες, πιθανά περιττά και, ίσως, απολαύσεις, ενώ και ο λόγος του συνεχούς καθημερινού τρεξίματος πατέρα και μάνας για το «αυγάτισμα» των υλικών αγαθών, αποτελεί εμπόδιο στο να αναθρέψουν πολλά παιδιά. Χώρια που μερικές σύγχρονες κυρίες αποφεύγουν τη γέννα για να μην ...αλλοιωθεί η σιλουέτα τους. Έτσι η



Ο Χριστιανισμός που ισορροπούσε πνεύμα και ύλη, παραγκωνίστηκε, εξοστρακίστηκε θα λέγαμε από παντού, γιατί ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο στα σχέδιά τους

Το 2050 οι γνήσιοι Ρωμιοί θα είναι 2,5-3 εκατομμύρια και οι ξένοι 10-12. Άρα πλειοψηφία και στον λαό και στα σχολεία και στο κοινοβούλιο. Μ' άλλα λόγια, ξένοι στον τόπο μας. Προς τι λοιπόν τα... Αρχαία Ελληνικά

Μέσο: ΚΑΡΦΙ

Ημ. Έκδοσης: . . . 17/09/2016 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 17/09/2016

Σελίδα: 27



ΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΝΤΙΑΣ

... και το δόλωμα

υπογεννητικότητα αυξάνεται και η Ευρώπη με γρήγορους ρυθμούς γερνάει. Και σαν λύση σ' αυτό το τεράστιο πρόβλημα, ο κ. Σόιμπλε προτείνει, αντί κινήτρων για τα αντρόγυνα, ώστε να αποκτήσουν και άλλα παιδιά, την ...εισαγωγή Ασιατών και Αφρικανών μεταναστών, οι οποίοι με φθηνά μεροκάματα θα είναι τα νέα εργατικά χέρια στην Ευρώπη. Το γεγονός όμως, ότι σε ελάχιστες δεκαετίες οι Ευρωπαίοι θα αποτελούν μειονότητες στις πατρίδες τους, με άγνωστες συνέπειες γι' αυτές, φαίνεται να αφήνει αδιάφορο τον Γερμανό υπουργό Οικονομικών.

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

Τρεις ιστορικοί πυλώνες λοιπόν που στηρίζαν τα ευρωπαϊκά θεμέλια, καταρρέουν και οι λαοί βρίσκονται σε απόγνωση, σύγχυση και προπάντων, δεν έχουν αντιληφθεί πώς έφθασαν σ' αυτό το κατάντημα, γιατί, απλούστατα, ακόμη και τώρα τους αποκρύπτουν τα πραγματικά αίτια, για τα οποία βεβαίως έχουν και αυτοί τις δικές τους ακούσιες ή και εκούσιες ευθύνες. Και όπως είναι πολύ φυσικό στο ίδιο «καζάνι» ...βράζουν και οι πλείστοι των Ελλήνων πολιτών. Τους συνεπήραν τα οικιστικά δάνεια, τα αυτοκινητοδάνεια, τα εορτοδάνεια, τα διακοποδάνεια και τα πάσης μορφής δάνεια με τα οποία τους βομβάρδιζαν καθημερινά οι τραπεζίτες ως εκπρόσωποι των κεφαλαιούχων δανειστών. Τώρα λοιπόν καλούνται να τα επιστρέψουν με τόκους και πανωτόκια. Κι όλα αυτά, γιατί τους έπεισαν να ...υιοθετήσουν τις θετικές και μόνον επιστήμες, λησμονώντας τελείως την Κλασική τους Παιδεία, όπως και την Ελληνορθόδοξη Παράδοσή τους, τις πραγματικές αξίες της οικογένειας που κληρονόμησαν από τους πατεράδες και τους παππούδες τους, καθώς και την προαιώνια ελληνική οικονομία και συναλλαγή. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Ακολουθώντας οι πολιτικοί αλλά και οι πνευματικοί μας ταγοί το ευρωπαϊκό... ρεύμα της εντέχνως κατασκευασμένης εποχής νεοδιαφωτισμού υπό τον καινούργιο της όρο «παγκοσμιοποίηση», αβρόχοις ποσί, πέταξαν τα Αρχαία Ελληνικά από τα σχολεία μας, κατήργησαν ακόμη και τις καθαρευουσιάνικες ρίζες και ετοιμάζουν όπως διαφαίνεται την... έξωση των μαθημάτων Θεοσκευτικών και Ιστορίας, αντικαθιστώντας τα με «ρεπουσιανά» υποκατάστατα. Εγκληματική αποδόμηση γνώσεων, αντί να εκσυγχρονιστούν αυτές, στο πλαίσιο όμως της ιστορικής βάσεως και δομής τους. Ο κ. Φίλινς επιλέγει την αποδόμηση και τη «φαπτιζέ» ...αναμόρφωση και... εκσυγχρο-

νισμό, σύμφωνα με τις προσωπικές του και κομματικές ιδεοληψίες. Την ίδια ώρα, αφήνει ένα-ένα να κλείνουν τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών που ανά την Υφήλιο πλησιάζουν τα 500. Για παράδειγμα, το 2010 το ετήσιο ποσό ενισχύσεως προς αυτόν τον ιερό σκοπό ήταν 60.000 ευρώ. Για το 2016 έχουν προγραμματιστεί 9.000 ευρώ!!! Και να σκεφθεί ο κάθε Ρωμιός, πως μελλοντικά της Ελλάδος αλλά και του Ελληνισμού ολοκληρωτικά στηρίζεται αποκλειστικά και μόνον στην Παιδεία, με κορυφαίο το θέμα της γλώσσας. Όμως αλήθεια, τι «κοπτόμεθα» για την Ελληνική Παιδεία και τη μοναδική στον κόσμο λαλιά της, όπως με χάρη ανέφερε την γλώσσα μας ο αλυσμόντος Δημήτρης Μυράτ, όταν οι γεννήσεις έχουν κατέβει στο 0,8 ανά οικογένεια - όσων τολμούν βεβαίως λόγω κρίσεως να νυμφευθούν - ενώ οι οικογένειες των εκατομμυρίων αλλοδαπών που μας κατακλύζουν, γεννούν πάνω από 5-6 παιδιά η κάθε μία; Όπως προβλέπουν οι Ευρωπαίοι στατιστικοί για όλη την Γηραιά Ήπειρο, έτσι και για τη χώρα μας αναμένεται συρρίκνωση του γηγενούς πληθυσμού και υπεράξηση των προσφύγων, γιατί, μας αρέσει ή όχι, οι περισσότεροι εδώ θα μείνουν μόνιμα. Προβλέπεται λοιπόν από τους ειδικούς πως το 2050 οι γνήσιοι Ρωμιοί θα είναι περίπου 2,5 με 3 εκατομμύρια και οι ξένοι 10 με 12. Άρα πλειοψηφία και στον λαό και στα σχολεία και στο κοινοβούλιο. Μ' άλλα λόγια, ξένοι στον τόπο μας. Προς τι λοιπόν τα... Αρχαία Ελληνικά; Ήδη σε πολλά ελληνικά σχολεία πλειοψηφούν τα προσφυγόπουλα, ενώ τα στρατόπεδά μας κλείνουν το ένα μετά το άλλο, λόγω ελλείψεως Ελληνοπαιδών προς στρατεύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, θέλουμε δεν θέλουμε... Όσοι έχουν κυβερνήσει από το 1975 - 80, μόνον μπαλώματα έχουν κάνει γύρω από το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, τα δε τελευταία χρόνια, έκομαν και τα επιδόματα, καθώς και κάποια ψίχουλα προνομίων των πολυτέκνων... Πλήρης αδιαφορία για το μέλλον αυτής της Πατρίδος... Γι' αυτό και τα άξια νιάτα ξενιτεύονται... Κι' όλα αυτά, σε καιρούς δημοκρατίας και μάλιστα αριστερής... Ακόμη και η κούνια, χωρίς το πρόβλημα να είναι τόσο έντονο, είχε προβλέψει και έδινε ένα πεντακοσάρικο - τότε σημαντικά χρήματα - για το τρίτο παιδί κάθε οικογένειας... Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, αλλά θέλει πολύμορφη και πολυδιάστατη ηθική προσέγγιση και ανάλογη αντιμετώπιση. Αν λυνόταν αυτό, συντομότερα θα ορθοποδούσε και η οικονομία...