

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 • ΤΙΜΗ € 1,20



Του **ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ**  
επιτ. δικηγόρου, προέδρου εταιρείας λογοτεχνών

### Να τραβήξουμε γραμμή σε όλα τα παλιά

Εφιασε η στιγμή να βάλουμε μια τελεία στο παρελθόν και να αλλάξουμε παράγραφο για το μέλλον. Η ασφαλής ιδιότητα δεν αρκεί για να νοιώθουν τα άτομα καλά, απαιτείται μια ηθικοπολιτική επιστροφή. Ας γίνει ο καθένας δημιουργός μιας καλύτερης μέρας ως ενεργός πολίτης. Αντί για να κουνά κανείς το μαντίλι με βλέμμα συμπονετικό σε μια πατρίδα που φεύγει, είναι καλύτερα να πάρει ο καθένας μας ένα κέρι στο χέρι για να σπάσει σιγά-σιγά το απέραντο σκοτάδι. Μια θετική πράξη, μια μάχη αρχών από τον καθένα και την καθμία μας, θα ήταν ένα πρώτο θετικό βήμα. Λιγότερο λόγια περισσότερο δράση.

Δεν μπορείς να εξηγήσεις σε κάποιον γιατί δεν καίγονται τα σινεμά. Δεν μπορείς να πεις ότι ο ομορφότερος κινηματογράφος της Αθήνας, στο κτίριο που γράφει την ιστορία της πόλης, δεν μπορεί να πυρπολείται. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι τα βιβλιοπωλεία δεν τα σπάνε. Οτι δεν υπάρχουν σε καμία άλλη πόλη του κόσμου βιβλιοπωλεία με λαμαρίνες και ρολά στις βιτρίνες. Αν χρειάζεται να το εξηγήσεις, τότε δεν θα σε καταλάβει.

Περίεργο κοιτάζουν τα συντρίμια, βγαίνουν φωτογραφίες, σχολιάζουν χαμηλόφωνα. Οι άλλοι δεν βγαίνουν φωτογραφίες. Δεν μιλάνε. Καπνίζουν ένα τσιγάρο σιωπηλοί. Τους καταλαβαίνεις, τα μάτια τους είναι σκοτεινά, κάπου- κάπου μπαίνουν μέσα, σπκάνουν ένα ραφι, μαζεύουν ένα αντικείμενο απ' τα αποκαΐδια, το κοιτάζουν, το αφήνουν πάλι στο σωρό. Τσιγάρο. Είναι αυτοί που ξέρουν ότι αύριο δεν θα έχουν δουλειά, ότι απ' όλα αυτά τα μαγαζιά σχεδόν κανένα δεν θ' αντέξει, δεν θα μπορέσει να ξαναοίξει. Αυτοί

που ξέρουν ότι καμία Μέρκελ δεν τους φταίει, κανένας Μίχης δεν θα κηρύξει πόλεμο για πάρτη τους, είναι απλώς παράπλευρες απώλειες. Πολλές κοινωνίες αντιμετώπιζαν προβλήματα, κάποιες μεγαλύτερα απ' τα δικά μας. Πουθενά δεν κείνε τις πόλεις τους. Πουθενά δεν καταστρέφουν τις ζωές των ανθρώπων.

Πουθενά δεν ρίχνουν λάδια στους δρόμους, δεν κλείνουν τα λιμάνια, δεν αφήνουν τους τουρίστες να κατέβουν απ' τα πλοία. Πουθενά δεν περπατάνε οι ταξιδιώτες φορτωμένοι τις βαλίτσες 5 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πουθενά δεν κλείνουν τα μνημεία, δεν καταστρέφουν τα φανάρια, δεν κλείνουν τα ξενοδοχεία.

Αυτοί που καταστρέφουν το εμπόριο, τον τουρισμό, τα μέσα που έχουμε, που διαλύουν την οικονομία, είναι εχθροί μας.

Στους τοίχους έχει αρχίσει να εμφανίζεται το σύνθημα που πάντα προαναγγέλλει την τελική φάση. Στη Διόδο με μεγάλα γράμματα, μίνες τώρα κανείς δεν το σβήνει, γράφει *Viva la muerte* (ζήτω ο θάνατος). Δεν έχουμε ανάγκη την ιδεολογία του μίσους. Δεν χρειαζόμαστε πα την καταστροφή. Δεν έχουμε ανάγκη άλλους εισαγγελέες που κάνουν κομματική καριέρα επιδοτούμενη από τα δανεικά της ευρωπαϊκής κοινότητας για να την κατηγορούν. Δεν χρειαζόμαστε άλλους επαγγελματίες σωτήρες που επιβιώνουν πουλώντας φόβο και μίσος. Δεν χρειαζόμαστε εξοπερικούς εχθρούς για να συσπειρωθούμε. Οσοι φοράνε τη μάσκα Απολυμωσας ξαναδούν τον Γκάι Φοκς. Η επίκληση του απόλυτου κακού, του εξοπερικού εχθρού, είναι χιλιάδες χρόνια τώρα η μόνιμη μέθοδος χειραγώγησης των μαζών. Οσοι μας λένε ότι φταίει ο Τόμσον,

η Μέρκελ, οι ξένοι που «θέλουν να μας κάνουν πειραματόζωα», είναι αυτοί που θέλουν να κρύψουν τις κοινωνικές αντιθέσεις, να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες, να σώσουν το παλιό σύστημα, το χρεοκοπημένο. Είναι οι υπερασπιστές της χρεοκοπίας, είναι εχθροί μας.

Δεν έχουμε ανάγκη από άλλη πολεμική ατμόσφαιρα. Οσοι μιλάνε για προδοσίες και δοσιλόγους, για κατοχές και χούντες, είναι εχθροί μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλη τυφλή οργή κι άλλα βίαια ξεσπάσματα, δεν χρειαζόμαστε άλλη εκτόνωση. Οσοι μας λένε ότι είμαστε αθώοι, όλοι μαζί αθώοι, ο «αγνός πρωϊκός λαός» από τον Καμήνο μέχρι τον Μίκη, πάντα ηρωϊκός και πάντα προδομένος, είναι εχθροί μας. Μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι μαζί και δεν είμαστε αθώοι. Δεν χρειαζόμαστε στρατόπεδα. Ο εαυτός μας είναι ο αντίπαλος, αυτόν θέλουμε να αλλάξουμε.

Δεν χρειαζόμαστε άλλες επιδείξεις ανόδυνας επαναστατικότητας, φραστικές αγριότητες, κενούς βερμπάλισμούς στα social media. Δεν έχει πο δίκαιο αυτός που βρίζει περισσότερο κι ανώνυμα. Δεν χρειαζόμαστε άλλες ατελείς προσωπικότητες να απελευθερώνουν εκ του ασφαλούς καταπεσμένα ένστοκα αναζήτωντας βολικούς αντίπαλους.

Τώρα πρέπει να αρχίσει η αντίστροφη πορεία. Να τραβήξουμε μια γραμμή σε όλα αυτά που είναι η παλιά, εύκολη, κενή Ελλάδα της μετριότητας και της αυταρέσκιας. Η καινούργια Ελλάδα δεν θα μιλάει τόσο πολύ, δεν θα είναι τόσο τσάμπα μάγκας, θα συλλογείται. Η καινούργια Ελλάδα δεν θα κείει. Θα δημιουργεί...