

Βασίλειος Θεοτοκάτος

Επίτιμος Δικηγόρος, Πρόεδρος ΑΣΠΕ



Αγαπητοί Σύεδροι.

Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, σας καλωσορίζει στο 10ο Συνέδριό της, που έχει ως θέμα: **Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΑΘΕΑΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ.**

Ο σκοπός του Συνεδρίου μας είναι μήπως και καταφέρουμε να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις εκείνων που είχαν και έχουν την ευθύνη της πορείας της πατρίδος, ώστε, έστω και αργά να διασώσουν αυτό το Έθνος από τον αφανισμό, που έρχεται με γοργούς ρυθμούς, όπως θα ακούσετε και από τους εκλεκτούς εισηγητές, που έχουν την τιμή να είναι παρόντες στο Συνέδριο της ΑΣΠΕ. Τώρα προέχει όχι η νομή της εξουσίας, αλλά η σωτηρία της Πατρίδος μας.

Δεν ευθύνονται, όμως, μόνον όσοι μέχρι σήμερα είχαν τη διακυβέρνηση της χώρας, είτε ως Κυβέρνηση είτε ως Αντιπολίτευση, για τη δημογραφική κατάρρευση της Ελλάδος, αλλά ευθύνονται και εκείνοι, οι οποίοι, ενώ μπορούσαν να αποτρέψουν αυτόν τον κατήφορο, αναμειγνυόμενοι στα κοινά, δεν το έπραξαν.

Δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες (29-8-2016) η είδηση: **«Αρχίστε να κάνετε παιδιά! Έχουμε πρόβλημα».** Αυτή ήταν η επείγουσα έκκληση που απηύθυνε η Κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας προς τους πολίτες της χώρας, καθώς η υπογεννητικότητα μαστίζει το Έθνος. Το πρώτο πεντάμηνο εφέτος οι γεννήσεις έπεσαν κατά 5,3% σε σχέση με πέρυσι. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε και έκτακτα μέτρα ύψους 50 εκατ. ευρώ».

Όταν ανησυχεί, για τη μείωση των γεννήσεων, η Κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας, που είναι μία χώρα με έκταση 100.000 τ.χ. (Η Ελλάς έχει 132.000 τ.χ.) και έχει πληθυσμό 49 εκατ., δηλ. η Ελλάς κατ' αναλογία έπρεπε να έχει πληθυσμό 65 εκατ., τότε πώς πρέπει να χαρακτηρίσει ο οιοσδήποτε τις Κυβερνήσεις τις δικές μας του χθες και του σήμερα;

Το 1980 στην κομμουνιστική τότε Πολωνία, που άρχισε να συγκλονίζεται από το συνδικάτο **« Αλληλεγγύη»**, από τον Λεχ Βαλέσα, επισκέφθηκε τη χώρα ο Γάλλος δημοσιογράφος Φρανσουά Γκωλτ, 37 ετών, υπεύθυνος των κοινωνικών υποθέσεων στα επίκαιρα T.F.I., τηλεφημερίδα του πρώτου καναλιού, προκειμένου να καλύψει τα γεγονότα και συνέγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο: **«ΒΑΛΕΣΑ»**, που μεταφράσθηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1981, στο οποίο αναφέρει, μεταξύ άλλων, και τα εξής εκπληκτικά:

Το Μάρτιο του 1980, στους 16.000 μεταλλουργούς των Ναυπηγείων του Γκντανσκ, 14.362 γράφτηκαν στο ανεξάρτητο - αυτοδιοικούμενο συνδικάτο « Αλληλεγγύη». Και έτσι έγινε σ' ολόκληρη την Πολωνία: οκτώ εκατομμύρια εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τις τάξεις των επισήμων συνδικάτων για να ενταχθούν στην «Αλληλεγγύη». Φαινόμενο χωρίς προηγούμενο, ιδίως για μια σοσιαλιστική χώρα.

Ένας άνθρωπος βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτού του φαινομένου: ο Λεχ Βαλέσα, ηλεκτρομηχανικός, 37 ετών. Τον Αύγουστο του 1980 βγαίνει από τη σκιά.

Γίνεται ο ηγέτης των απεργιών της Βαλτικής. Τις διευθύνει. Κάνει να φυσήξει ένας καινούργιος άνεμος στην Πολωνία και τους Πολωνούς. Ο άνεμος μιας «Ανανεώσεως», που οι μήνες και τα χρόνια που θ' ακολουθήσουν θα πουν, αν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη τύχη της Ανατολικής αυτής χώρας, που ασφυκτιά κάτω από μια δραματική οικονομική κρίση.

Είπαν, πως ο Λεχ Βαλέσα είναι «άνθρωπος της χρονιάς». Αναμφιβόλως. «Δεν είμαι ήρωας, λέει, «Αλληλεγγύη» δεν είναι ο Βαλέσα: Είναι εκατομμύρια εργαζόμενοι. Σ' όλη την Πολωνία, αυτά τα εκατομμύρια μου έχουν εμπιστοσύνη, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί; Γιατί λέω την αλήθεια ».

Και συνεχίζει ο Δημοσιογράφος:

«Αργότερα, ένα βράδυ στη Βαρσοβία, αρχές Νοεμβρίου, τότε που η χώρα ετοιμαζόταν για τη γενική απεργία, μια νεαρή πολωνέζα, η Αλίνα, πωλήτρια σ' ένα μεγάλο κατάστημα, μου εμπιστεύθηκε: Μεθαύριο θα απεργήσω. Φοβάμαι, αλλά θα διακόψω την εργασία. Θα πάω στο μαγαζί και θα σταυρώσω τα χέρια, ώσπου να αναγνωρισθούν τα καταστατικά της «Αλληλεγγύης». Είναι ουσιαστικό για μένα και για την Πολωνία. Ναι, φοβάμαι. Νοιώθω πραγματικά φόβο. Γιατί αν γίνει γενική απεργία οι αντιδράσεις θα είναι σκληρές. Παρ' όλα αυτά θ' απεργήσω.. γιατί μας το ζητά ο Βαλέσα».

Ένας εργάτης της Βαρσοβίας ήταν το ίδιο κατηγορηματικός:« Αρκεί να εμφανισθεί αύριο ο Βαλέσα στην τηλεόραση και να μας ζητήσει να τον ακολουθήσουμε, να κάνουμε κάτι: Θα τον ακολουθήσουμε και θα κάνουμε αυτό που μας ζητά. Έτσι είναι. Του έχουμε εμπιστοσύνη». Του έχουν εμπιστοσύνη».

Αναρωτιέται ο ευπατρίδης Δημοσιογράφος Κων. Κόλμερ: *«Μήπως τελικώς ο Στρατηγός Φράγκος είχε δίκιο; «Τα μνημόνια οδηγούν τον Ελληνικό λαό σε γενοκτονία».*

Το 2050, σύμφωνα με δημοσίευμα των Νιού Γιρκ Τάϊμς, το 32% του Ελληνικού πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών, εις μη παραγωγική ηλικία, έναντι 16% που ήταν το 2000.

Για πρώτη φοράν από του 1930 σημειώθηκε τόσο μεγάλη μείωση του Ελληνικού πληθυσμού, όσο το 2012. Δεν είναι περίεργο πως ο άλλοτε σφριγηλός Ελληνικός πληθυσμός κατάντησε άτεκνος και πένης.

Το παράδοξο είναι ότι η κατηφόρα διήρκεσε τόσο πολύ χρόνο, για να εμφανισθούν τα γενοκτονικά της αποτελέσματα.

Διαφορετικά είναι απόλυτα σωστές οι προγνώσεις του Στρατηγού Φράγκου, ότι σε διάστημα 36 ετών ο Ελληνικός λαός θα εξαφανισθεί με την υπογεννητικότητα, τη γήρανση και την εισβολή των μουσουλμάνων.

Το αναπάντητο ερώτημα: Τί έπραττε ο Στρατηγός για να τις αποτρέψει;.....». (βλ. βιβλίο του: «Η σεισάχθεια δανείων και καταθέσεων» σελ. 174 επ.).

Πράγματι Στρατηγέ Φραγκούλη Φράγκε ποιός θα μπορέσει ν' αποτρέψει την εξαφάνιση; Είναι δυνατόν να υπάρξει απάντηση η οδηγούμεθα μοιραίως στην εξαφάνιση;

Αυτό που ζητά σήμερα ο Ελληνικός λαός, ποιος θα είναι αυτός που θα βγει από τη σκιά για να τον ακολουθήσει λέγοντας: Του έχουμε εμπιστοσύνη.