

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση επίδοσης σχολικής τσάντας στα «πρωτάκια».

Η σχολική τσάντα ήταν προσφορά της Εταιρείας παιδικών ενδυμάτων ENERGIERS. Ο Σύλλογος προσέφερε σχολικό υλικό. Η όλη εκδήλωση επενδύθηκε από μουσικό πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ιωάννης Βοΐδης στην ομιλία του τόνισε: Σας καλωσορίζω στη συνάντηση αυτή την τόσο μικρή σε όγκο γονέων αλλά πολύ μεγάλη σε σημασία.

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων γονέων του Ν. Καβάλας και ως πολύτεκνος γονέας εκτιμώ

βαθιά την απόφασή σας που προχωρήσατε στην απόκτηση πολυτεκνικής ιδιότητας, αναλογιζόμενος τα παρακάτω:

1. Την εκπλήρωση από την πλευρά σας του ηθικού χρέους κάθε Ελληνίδας να τεκνοποιήσει για πολύ γνωστούς λόγους αλλά και για να κρατηθεί ζωντανή αυτή η χώρα, που αργοσβήνει κάτω από το ψυχρό και αδιάφορο βλέμμα των τελευταίων κυβερνήσεων.

2. Την πραγματοποίηση και πάλι από την πλευρά σας της πολυτεκνίας, που η πίστη μας την θεωρεί ευλογία Θεού.

3. Την ηρωική σας απόφαση να τεκνοποιήσετε στην πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση που διέρχεται η πατρίδα μας και αυτό κόντρα στα σκληρά μέτρα που θεσπίζει η Πολιτεία μας εναντίον των πολυτέκνων.

Δεν σας κρύβω ότι υποκλίνομαι μπροστά σας και χαίρομαι που είστε μέλη του Συλλόγου μας.

Σήμερα για σας και τα παιδιά σας είναι μια σημαντική αρχή. Και η αρχή κάθε έργου, κάθε απόφασης, κάθε δραστηριότητας παίζει σπουδαίο ρόλο στην έκβαση της, στην πορεία της, στην εξέλιξή της.

Να τι λέγει ο λαός μας σ' αυτή την περίπτωση:

-Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

-Η καλή μέρα από την αυγή φαίνεται.

-Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν: «Από του Θεού άρχεσθε».

-Κακή αρχή έγινε, λένε για τα άσχημα.

-Από την αρχή μου πήγε στραβά αυτή η δουλειά.

-Καλά, κακά όλα στην αρχή τα αποδίδουν.

Την ημέρα αυτή οι γονείς και κυρίως οι μητέρες είναι κάπως συγκινημένες. Λίγο θλίβονται, γιατί νιώθουν πως το παιδί τους, που είναι ένα μέρος της καρδιάς τους, φεύγει για αρκετές ώρες της ημέρας από τα χέρια τους. Λίγο χαίρονται, γιατί

βλέπουν πως μεγάλωσε αρκετά και γίνεται μέλος της σχολικής κοινότητας.

Σε άλλες χώρες η πρώτη σχολική μέρα είναι γιορτή για το παιδί.

Η φοίτηση στην Α' τάξη είναι ένας μεγάλος σταθμός και γράφεται με άσβηστα γράμματα στη μνήμη του παιδιού, θα την θυμηθεί καλά όταν και τα δικά του παιδιά φοιτήσουν στην Α' τάξη. Θα τελειώσω με μια κινέζικη παροιμία:

«Όταν έχεις να διασχίσεις μια απόσταση από 1.000 λεύγες (1 λεύγα = 5.000 μέτρα περίπου) η αρχή γίνεται από το πρώτο βήμα».

Σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν οι 1.000 λεύγες, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. ΤΕΙ ή ΑΕΙ, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό Μια πολύχρονη περιπέτεια είναι τα γράμματα! Όμως όλοι οι Έλληνες γονείς, από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα, αυτήν την περιπέτεια ονειρευόμαστε και διαλέγουμε για τα παιδιά μας!

Αγαπητοί γονείς (ή αγαπητές μητέρες)

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων έχοντας επίγνωση των ευθυνών σας, γνωρίζοντας τις θυσίες που θα υποβληθείτε, τις αγωνίες σας, τα αξημέρωτα βράδια, την μακρά πορεία της προετοιμασίας των παιδιών σας για την ζωή και την σημασία της Α΄ τάξης, οργάνωσε την μικρή αυτή εκδήλωση, για να σας υπενθυμίσει ότι είστε ο πιο σοβαρός παράγοντας στην εξέλιξη των παιδιών σας και πως συνεορτάζει και χαίρεται για την φοίτηση των παιδιών σας στην Α΄ τάξη.

Καλή αρχή λοιπόν. Όλα με αγάπη, υπομονή, ανοχή και επαλήθευση των αισιόδοξων προσδοκιών που έχετε για τα παιδιά σας!

Καλή Σχολική Χρονιά!





