



π. Ευάγγελος Φεγγούλης

«Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική...»

→ Σελ. 66-67



Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Κληρικών, π. Ευάγγελος Φεγγούλης

«Να υπερασπιστούμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια των οικογενειών μας»

Προσκλητήριο συμμετοχής στους κόλπους του ΙΣΚΕ απευθύνει σήμερα στον εφημεριακό κλήρο ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, π. Ευάγγελος Φεγγούλης. «Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια ημών και των οικογενειών μας» τονίζει, ενώ σπειρώνει πως σήμερα και οι ιερείς δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βιοτικές τους ανάγκες.

της Μαρίας Μπραουδάκη
braoudakim@yahoo.gr

Ο π. Φεγγούλης ζητά τη συνταξιοδότηση των κληρικών με τη συμπλήρωση της 35ετίας και την αύξηση των διορισμών των κληρικών.

Επιπλέον, αντιδρά στις διατάξεις περί αξιολόγησης των κληρικών: «Δεν είναι ορθό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να αξιολογείται ως επιτυχής ή καλός ιερέας εκείνος που έχει πτυχία ή έλαβε βραβεύσεις ή γενικότερα είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός με βάση τα ανθρώπινα κριτήρια και ο σεμνός, αφανής και ταπεινός ιερέας να μην μπορεί να λάβει τον καλό βαθμό του αξιολογητή».

Για ποια συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά θέματα των εφημερίων θα εργαστείτε, ως εκπρόσωπος του ΙΣΚΕ, στο πλαίσιο του Ταμείου; Βλέπετε να υπάρχουν περιθώρια επαναφοράς του κληρικού-σήμου;

Όπως γνωρίζουμε καλά, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της ύφεσης μέχρι τώρα έχουν καταγράψει τεράστιες απώλειες. Κάτι ανάλογο συνέβη και στο δικό μας Ταμείο, το οποίο έχει περιέλθει στην ίδια κατάσταση, με αποδέκτες όλους τους κληρικούς της πατρίδας μας. Παρότι η κατάσταση είναι δύσκολη αναστρέψιμη ως εκπρόσωπος του ΙΣΚΕ στο ΤΠΔΥ, πάντα σε ευθεία συνεννόηση με το ΔΣ του Ιερού μας Συνδέσμου, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μπει ένα σtop στο θέμα αυτό που μας έχει προβληματίσει έντονα.

Η κατάργηση του κληρικού-σήμου είναι ό,τι χειρότερο για τον εφημεριακό κλήρο, καθώς μέχρι σήμερα ήταν μία από τις κυριότερες πηγές εσόδων του Ταμείου των κληρικών για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος. Με την κατάργηση αυτή, το Ταμείο των κληρικών θα βρεθεί σε διειδή θέση και δεν θα μπορεί πλέον να καταβάλει τα ως άνω εφάπαξ βοηθήματα με τη σημερινή τους μορφή, δημιουργώντας περαιτέρω παρενέργειες. Ως ΙΣΚΕ, για το μείζον αυτό θέμα εκφράσαμε την αντίθεσή μας προς την πολιτεία, ζητώντας ταυτόχρονα την ακύρωση της συγκεκριμένης κατάργησης, χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση. Ωστόσο, θεωρώ πως το κράτος θα επανεξετάσει το δικαίο αυτό αίτημα μας, που τυγχάνει και της στήριξης, όπως γνωρίζω, και του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Η κρίση έφερε τους Έλληνες κοντά στην Εκκλησία τύποις ή ουσίας;

Είναι γεγονός πως η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι κρίση θεσμών και αξιών, κρίση προσώπων και ιδεών, πνευματική και ηθική. Έχει δημιουργήσει αρ-

κετά προβλήματα στη ζωή μας, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι μας, που δεν ήταν πολύ κοντά στην Εκκλησία, τελευταία να επικειρούν μια νέα σχέση μαζί της, η οποία δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική και αυτό διαφαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η προσέγγιση. Ο λόγος του ιερέα, στους δύσκολους αυτούς καιρούς, πάνε τόπο στις ψυχές των δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας. Αν, μάλιστα, αυτός ο λόγος συνδυαστεί και με την ανάλογη έμπρακτη στήριξη, τότε χτίζεται σε βάσεις μια σημαντική σχέση, επί ωφέλεια και των δύο πλευρών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία, ο Στρατός και η Δικαιοσύνη είναι οι φορείς εκείνοι που εμπιστεύεται περισσότερο ο κόσμος, με την Εκκλησία να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτήν τη σχέση εμπιστοσύνης.

Πώς κρίνετε τις διατάξεις περί αξιολόγησης των κληρικών;

Ο κανονισμός αξιολόγησης των κληρικών, που εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο και την Πολιτεία, μας έχει δημιουργήσει προβληματισμό, καθώς επικριείται κάτι που δεν ταιριάζει στο ύψιστο λειτουργήμα του κληρικού. Δεν είναι ορθό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να αξιολογείται ως επιτυχής ή καλός ιερέας εκείνος που έχει πτυχία ή έλαβε βραβεύσεις ή, γενικότερα, είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός με βάση τα ανθρώπινα κριτήρια και ο σεμνός, αφανής και ταπεινός ιερέας να μην μπορεί να λάβει τον καλό βαθμό του αξιολογητή. Παρότι η ευλάβεια και η ευσέβεια δεν διαπιστεύονται με διδακτορικά, πιστεύω πως η Εκκλησία μας έχει ανάγκη από μορφωμένους κληρικούς και στελέχη, γιατί στον καιρό μας οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.

Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο ΙΣΚΕ να αποτελέσει μια δύναμη παρέμβασης στο εκκλησιαστικό γίγνεσθαι;

Όπως γνωρίζετε, ο ΙΣΚΕ είναι το αρχαιότερο επίσημο συλλογικό όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διαγράφοντας μια μακρόχρονη και ουσιαστική πορεία 120 και πλέον χρόνων δράσης στα εκκλησιαστικά και, κυρίως, στα ειδικά εκείνα θέματα που αφορούν τον εφημεριακό μας κλήρο. Εξάλλου, ο βασικότερος από τους σκοπούς του ΙΣΚΕ, με βάση το καταστατικό του, είναι η αγωνιστική διεκδίκηση της προώθησης και της επίλυσης των προβλημάτων του ιερού κλήρου. Για τον λόγο αυτόν, το ΔΣ θα πρέπει να είναι πάντα άγρυπνο και «εν εγρηγόρσει». Για να επιτευχθεί, όμως, αυτός ο στόχος και για να έχει δυναμική ο Ιερός μας Σύνδεσμος, θα πρέπει όλοι οι κληρικοί της Ελλαδικής Εκκλησίας να εγγραφούν στον ΙΣΚΕ, καθώς σήμερα μόνο ένα μέρος αυτών είναι εγγεγραμμένοι. Όπως αναφέρθηκε και σε παλαιότερη ανακοίνωση του ΙΣΚΕ, «οι κληρικοί οφείλουμε να υπερασπιστούμε την επιβίωση και την αξιοπρέπεια ημών και των οικογενειών μας, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ενδοεκκλησιαστικές σκοπιμότητες». Ένας ισχυρός ΙΣΚΕ, με όλους τους κληρικούς-μέλη του, είναι μια ισχυρή δύναμη παρέμβασης στα εκκλησιαστικά δρώμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πώς κρίνετε τον θεσμό των εθελοντών ιερέων, στον οποίο καταφεύγουν, εξ ανάγκης πια, αρκετές Μητροπόλεις;

1. Η ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημ. Έκδοσης: . . . 16/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 16/05/2015

Σελίδα: 67



www.paraskhnio.gr

ΟΡΘΟΔΟΣΙΑ



Δυστυχώς, η παύση, ή αν θέλετε η ελαχιστοποίηση, των διορισμών νέων κληρικών έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις μέρες μας και στην κοινωνία. Το θέμα του διορισμού νέων κληρικών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το χειρίζεται με την ανάλογη σοβαρότητα ο Αρχιεπίσκοπος και τα μέλη της Συνοδικής Επιτροπής και έχω πληροφορίες ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Το ενδιαφέρον για μία θέση ιερέα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, κυρίως από πρόσωπα που έχουν κάποια εργασία. Εδώ θα ήθελα να τονίσω πως η προσφορά και ο εθελοντισμός είναι κομμάτι της ζωής για τον άμισθο κληρικό, που καλείται σε δύσκολες εποχές να προσφέρει ένα μεγάλο έργο, ευαρεστώντας Θεόν και ανθρώπους.

Είναι γεγονός πως η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι κρίση θεσμών και ιδεών, πνευματική και ηθική

Ιεραρχάτε μας τα βασικά αιτήματα του κλάδου...
Ο ΙΣΚΕ, ως επίσημο όργανο του εφημεριακού κλήρου της Ελλάδος, έχει υποβάλει αιτήματα, τα οποία και υποβάλλει αρμοδίως προς επίλυση. Πρόσφατα, ζητήσαμε από τον Μακαριότατο και τη ΔΙΣ χώρο για τη στέγαση των γραφείων μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημά μας αυτό ικανοποιήθηκε και πολύ σύντομα θα έχουμε νεότερα. Επίσης, με απόφαση ΓΣ, καταθέσαμε πρόταση-αίτημα στη ΔΙΣ, για επίσημη συνδρομή (ελάχιστου ποσού π.χ. 5 ευρώ ετησίως) όλων των κληρικών από τον μισθό τους υπέρ του Συνδέσμου μας, αφού ελεγχθεί νομικά, ελπίζοντας ότι και επί αυτού θα έχουμε θετική απάντηση. Όμως, ένα νέο αί-

τημα, ιδιαίτερα σοβαρό, που θα τεθεί πολύ σύντομα για συζήτηση, αφορά τη συνταξιοδότηση του εφημερίου, που σήμερα γίνεται με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη Ν. 590/1977. Όλοι οι εργαζόμενοι συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35ετίας. Γιατί να μην ισχύσει η 35ετία και για εμάς; Βέβαια, μιλάω μόνο για τη συνταξιοδότηση, γιατί ο ιερέας, επί της ουσίας, στη σύνταξη δεν βγαίνει ποτέ.

«Η μισθοδοσία του κλήρου στην Ελλάδα» είναι το βιβλίο που δώρισε ο Αρχιεπίσκοπος στα μέλη του Συλλόγου. Ο μισθός ενός ιερέα έχει έρθει πολλές φορές στο στόχαστρο εξαιτίας της δημόσιας παροχής του. Καλύπτει τις βιοτικές σας ανάγκες;

Το βιβλίο αυτό το μελέτησα με πολλή προσοχή και διαπίστωσα πως πρόκειται για μια εξειδικευμένη μελέτη, με σημαντικά ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα, πάνω στα οποία θεμελιώνεται η μισθοδοσία του εφημεριακού κλήρου από το ελληνικό Δημόσιο. Όποιος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή κάποιες απορίες επί αυτού του ζητήματος, ας μελετήσει το σπουδαίο αυτό πόνημα του Μακαριότατου και θα πάρει τις απαντήσεις που επιζητά. Όσον αφορά τον μισθό μας και το αν αυτός καλύπτει τις βιοτικές μας ανάγκες, ως πολύτεκνος γονιός πέντε παιδιών, εκ των οποίων τα τρία σπουδάζουν, σας λέω ότι δυσκολεύομαι... Ωστόσο, δοξαζουμε τον Παναγάθο Θεό, που υπάρχει και αυτός.

2. ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΚΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ημ. Έκδοσης: . . . 16/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 16/05/2015

Σελίδα: 72



Οι τρίτεκνοι ζητούν τη «χακί» εξομοίωση με τους πολυτέκνους **ΥΠΕΘΑ: Στην αναμονή για τα αιτήματά τους...**

Μετά τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, τους αποστράτους, το πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, τους δικηγόρους κ.λπ., αριθμό «προτεραιότητας παραπονούμενου» πήραν και οι τρίτεκνοι, που περιμένουν να δουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να υλοποιεί μια σειρά από αιτήματά τους, τα οποία αφορούν και τους τρίτεκνους στρατιωτικούς.

Τα αιτήματά τους δεν έφτασαν στη Βουλή μέσω κάποιου αντιπολιτευόμενου βουλευτή, που σε αυτή την περίπτωση κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει για τις συνήθεις αντιπολιτευτικές πιέσεις, αλλά αντίθετα από τον κυβερνητικό Ν. Νικολόπουλο, κάτι που σίγουρα λέει πολλά. Τι ζητούν, όμως, οι τρίτεκνοι που, όπως σε πάμπολλες περιπτώσεις έλεγαν προεκλογικά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, έχουν χτυπηθεί άγρια από την οικονομική κρίση, οπότε τώρα δικαίως αναμένουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους;

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων ζητά, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, να υπάρξει εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους, πράγμα που αυτομάτως θα τους μεταφέρει στο καθεστώς των πολυτέκνων και στα θέματα που είναι στην ευθύνη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, μεταξύ των οποίων είναι και η παροχή μισθίου στους τριτέκνους που υπηρετούν τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα παιδιά τριτέκνων οικογενειών. Η βοήθεια αυτή, όπως τονίζεται, είναι σημαντική για τον ίδιο τον στρατεύσιμο, αλλά κυρίως για τη χειμαζόμενη από τα μνημόνια οικογένειά του, αφού, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι ίδιοι

οι τρίτεκνοι, «στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε και το ένα ευρώ για τις οικογένειες με πολλά τέκνα (τρία και άνω) είναι σημαντικό».

Μειωμένη θητεία

Από εκεί και πέρα, το υπουργείο Εθνικής Αμυνας καλείται να εξασφαλίσει τη δυνατότητα για μειωμένη θητεία στον δεύτερο ή στον τρίτο αδελφό, στην περίπτωση που ο πρώτος δεν έκανε χρήση της, με υπεύθυνες δηλώσεις των παιδιών και των γονιών, ώστε σε περιπτώσεις που, για παράδειγμα, το μεγαλύτερο παιδί σπουδάζει και το δεύτερο καλείται για κατάταξη, να μην αδικείται η οικογένεια και να επιβαρύνεται χωρίς λόγο.

Επίσης, ζητείται να ισχύσει και στα τέκνα τριτέκνων η ενίσχυση που δίνεται στους πολυτέκνους στη ΣΜΥ και να εξισωθούν οι τρίτεκνοι και οι πολυτέκνοι στρατιωτικοί για τη διαμονή στα οικήματα ετοιμότητας των μονάδων, καθώς και στον παραθερισμό. Τέλος, προκειμένου να βρουν μέσο βιοπορισμού οι τρίτεκνοι, που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, προτείνεται στο ΥΠΕΘΑ να τους δώσει από μια άδεια περιπέτρου. Η απάντηση από τη μεριά του υπουργείου εκτιμάται πάντως πως θα είναι θετική τουλάχιστον στα περισσότερα αιτήματα, αφού όπως είχε γίνει φανερό μετά από συνάντηση τριτέκνων - ΑΝΕΛ, που είχε πραγματοποιηθεί σε πολύ καλό κλίμα στις 20 Σεπτεμβρίου του 2012, το κόμμα είχε ταχθεί υπέρ της θεσμικής εξομοίωσης των τριτέκνων με τις πολυτέκνες οικογένειες.

Κώστας Αττίας

3. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσο: RETAIL TODAY

Ημ. Έκδοσης: . . . 14/05/2015 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 15/05/2015

Σελίδα: 3



ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
100% Ελληνική εταιρία

100% Υποστήριξη

Η εταιρία Μαρινόπουλος πιστεύει
στην κοινωνική προσφορά και
στηρίζει τις άπορες οικογένειες,
τους πολύτεκνους και τις
ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.



ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
100% Ελληνική εταιρία

Carrefour 
Μαρινόπουλος

Carrefour 
express

Carrefour 