



Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Μια μίμηση η οποία θέλει αρετή και τόλμη που (δυστυχώς) δεν υπάρχει!

Κύριε διευθυντά,
 Οι εκάστοτε κυβερνώντες την πατρίδα μας και ιδιαίτερα των τελευταίων ετών και με την οικονομική κρίση που υπάρχει δεν δίδουν το παράδειγμα για ν' ακολουθήσουν και οι πολίτες. Εξάίρεση σ' αυτό αποτέλεσε η υπηρεσιακή κυβέρνηση του πρώην προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτη Πικραμμένου. Όταν του ανατέθηκε ο οχνηματισμός της υπηρεσιακής κυβερνήσεως, τηλεφώνησε στον Ελληνα Ντε Γκολ, τον στρατηγό κ. Φραγκούλη Φράγκο, και τον ερώτησε εάν δέχεται ν' αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμύνης (του τον είχε υποδείξει ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας). Ο στρατηγός τού απάντησε ότι δέχεται υπό έναν όρο. Ο κ. πρωθυπουργός τον ερώτησε: «Ποιον όρο;» Η απάντηση του στρατηγού: «Δεν θα πληρώνομαι ως υπουργός». Η συνέχεια από τον πρωθυπουργό: «Αυτό είναι πολύ καλό και ωραίο και θα το ζητήσω και θα το επιβάλω σε όλους». Ετσι, με απόφαση εκείνου του υπουργικού συμβουλίου ουδείς από τους συμμετέχοντες σε εκείνη την υπηρεσιακή κυβέρνηση επληρώνετο - και δεν επληρώνετο ούτε και από τη θέση που κατείχε προηγουμένως. Μάλιστα, ο υπουργός Επικρατείας, ο γνωστός Κεφαλλονίτης δικηγόρος Αντώνης Αργυρός, όχι μόνον δεν επληρώθηκε, αλλά απώλεσε και τις αποδοχές, που ελάμβανε ως νομικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού δεν μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πανεπιστήμιο όσο ήταν υπουργός, και όχι μόνον αυτό, αλλά και από την οικία του μετέβαινε στον υπουργείο με τη μηχανή του και ούτε υπηρεσιακό αυτοκίνητο χρησιμοποιούσε!



Ελαβε, όμως, και άλλα μέτρα ο τότε υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παν. Πικραμμένος: Απαγόρευσε τις μετακινήσεις των υπουργών με τα υπουργικά αυτοκίνητα και επέβαλε οι μετακινήσεις να γίνονται μόνον με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Απαγόρευσε τις μετακινήσεις των υπουργών εκτός Αθηνών. Εάν παρίστατο ανάγκη μεταβάσεως κάποιου υπουργού εκτός Αθηνών, αυτό θα γινόταν

μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρωθυπουργό. Απαγόρευσε τις δηλώσεις των υπουργών στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στον Τύπο. Δηλώσεις θα έκανε μόνον ο υπουργός Επικρατείας και κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρωθυπουργό και εφόσον υπήρχε λόγος για να γίνουν. Μάλιστα κάποιος υπουργός που έκανε δηλώσεις, παρά την απαγόρευση, δέχθηκε την επίπληξή του. Το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίαζε επί καθημερινής βάσεως ατύπως στο Μέγαρο Μαξίμου και οι υπουργοί το μεσημέρι γευμάτιζαν όλοι μαζί με κάτι πρόχειρο και ακολουθώντας συνέχιζαν τη συνεδρίαση. Ακόμη οι υπουργοί εκείνης της κυβερνήσεως υπέγραψαν όλες τις υπουργικές αποφάσεις, που αφορούσαν υπηρεσιακά θέματα και δεν είχαν σχέση με την πολιτική και οι οποίες εκκρεμούσαν χρόνια και έμεναν στα συρτάρια των υπουργών ανυπόγραφες! Έλυσε η κυβέρνηση εκείνη και το θέμα των πυρομαχικών των αρμάτων Λέοπαρντ, που είχαν αγοραστεί από το 2002 έως το 2012 και ευρίσκοντο στον Εβρο χωρίς να έχουν βλήματα!!! Αγοράστηκαν με διακρατική συμφωνία από την Ολλανδία, χωρίς βεβαίως μεσαζόντες και μεζαδόρους, και με έκπτωση 40%, και έτσι, μετά τόσα χρόνια που τα άρματα ήταν κενά, απέκτησαν πυρομαχικά. Μάλιστα ο στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος εξασφάλισε και άλλα 3.000 βλήματα δωρεάν από τις ΗΠΑ. Ελεγε δε νεαρός στρατιωτικός γιατρός, που συνέπεσε να υπηρετεί στον Εβρο, όταν ο στρατηγός υπηρετούσε εκεί: «Οι Τούρκοι έτρεμαν τον στρατηγό Φραγκούλη Φράγκο!» (Προφανώς γνώριζαν με ποιον έχουν να κάνουν.) Ακόμη έλυσε και το θέμα των καρκινοπαθών των νοσοκομείων, που εστερούντο των φαρμάκων τους, γιατί τα νοσοκομεία είχαν ελλείψεις και ο υπουργός Επικρατείας Αντ. Αργυρός σε συνεννόηση και μαζί με τον υπουργό Εθνικής Αμύνης και τον στρατηγό κ. Φραγκούλη Φράγκο κατάφεραν να βρεθούν τα φάρμακα. Να σημειωθεί ότι όποιος πολίτης ήθελε να συναντήσει τον κ. πρωθυπουργό ή τους υπουργούς μπορούσε να τους συναντήσει χωρίς καν να έχει προηγουμένως τηλεφωνήσει! Ετσι λεητοφόρησε εκείνη η κυβέρνηση, χωρίς η ίδια να καταδεχθεί να διαφημίσει το έργο της. Πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση. Τη λειτουργία, όμως, εκείνης της κυβερνήσεως ουδείς προέβαλε. Ουδείς δημοσιογράφος καταδέχθηκε να σχολιάσει ακόμη και το γεγονός ότι ουδείς από τους συμμετέχοντες σ' εκείνη την κυβέρνηση επληρώνετο ως υπουργός, όπως δεν σχολιάστηκαν και όλα τ' άλλα. Ο σχολιασμός βέβαια από τους τηλεοπτικούς σταθμούς και τον Τύπο της λειτουργίας εκείνης της κυβερνήσεως θα δημιουργούσε ζητήματα και οι πολίτες θ' άρχιζαν να συγχρίνουν και ν' απαιτούν τη μίμηση της και από τους επόμενους, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα δημιουργούσε πρόβλημα με τις συγκρίσεις. Την υπηρεσιακή εκείνη κυβέρνηση δεν τη μιμήθηκε η απελθούσα και ούτε βεβαίως πρόκειται να τη μιμηθεί και η νέα (συγ)κυβέρνηση. Θέλει αρετή και τόλμη αυτή η μίμηση και δυστυχώς τέτοια δεν υπάρχει.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ
 Πρόεδρος της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος