

1. ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .03/09/2014 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/09/2014

Σελίδα: 16



ΕΛΛΑΔΑ 2025:

ΜΙΑ ΧΩΡΑ... ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ!

- ένα εφιαλτικό μέλλον... ● οι συνέπειες στην οικονομία, την άμυνα, την καθημερινότητα ● μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση;

(μέρος 3ο)

γράφει
ο Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΔΕΝ ΓΕΝΝΟΥΝ!

Πάμε περίπου 80 χρόνια πίσω στο παρελθόν. Πραγματικά έχει πια παρέλθει για τα καλά η εποχή εκείνη, κατά την οποία οι φτωχές ελληνικές οικογένειες έβριθαν κυριολεκτικά από παιδιά, με μια μέση αγροτική οικογένεια να αποκτά από 5 έως και 9 τέκνα! Τα μικρά τότε σπίτια με τις αυλές ήταν γεμάτα από τις παιδικές φωνές και το έθνος, που μόλις είχε βγει από ταραχές που διήρκεσαν πολλά χρόνια (βαλκανικοί πόλεμοι, 1ος παγκόσμιος πόλεμος, μικρασιατική καταστροφή...) γνώριζε μια πρωτοφανή πληθυσμιακή αύξηση. Παρά τη φτώχεια και την ανέχεια οι Έλληνες της εποχής, αν και αγράμματοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι για το μέλλον. Στο DNA της φυλής ήταν «αποθηκευμένη» η πανάρχαια πληροφορία: όταν οι Έλληνες φθίνουν πληθυσμιακά, τότε παρακμάζουν, όταν όμως γεννούν, τότε γρήγορα ανασυγκροτούνται και προοδεύουν!

Οι γυναίκες της Ελλάδας σταδιακά, και όσο το επίπεδο ζωής του λαού ανέβαινε κατακόρυφα, άρχισαν να γεννούν όλο και λιγότερα παιδιά. Έτσι, τα άλλοτε παιδιά των υπερπολύτεκνων οικογενειών της αγροτικής επαρχίας εγκαταστάθηκαν στις πόλεις και τις πρωτεύουσες των νομών, εγκλωβίστηκαν μέσα σε μικρά διαμερίσματα-κλουβιά και βέβαια άλλαξαν επάγγελμα: από τις γεωργικές εργασίες κατόρθωσαν υπάλληλοι, εργάτες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, κατανέμοντας πια εντελώς διαφορετικά το χρόνο και τις προτεραιότητές τους. Η «εισβολή» πολύ σύνομα του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης τους ώθησε σε μια λογική της... «αρχαΐτης», όπου κάθε κινητική λειτουργία (όπως η γυμναστική) έμοιαζε πια περιττή πολυτέλεια. Όλα άλλαξαν μέσα σε μια μόλις γενιά. Και φυσικά, μέσα στις νέες αγχωτικές συνθήκες, ο αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια μειώθηκε αρχικά στα 2 και 3 παιδιά κι αργότερα το πολύ στο ένα παιδί...

Η τάση λοιπόν της δραματικής μείωσης του ελληνικού πληθυσμού ήταν εμφανής ήδη από τη δεκαετία του 1950. Έλαβε δε δραματικές διαστάσεις από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα κι αναμένεται να κορυφωθεί στις δεκαετίες 2010 και 2020 με απρόσμενα για το μέλλον αποτελέσματα. Διότι όπως και πριν από 50 χρόνια οι πολλοί δεν διέβλεπαν την αρνητική τάση των πραγμάτων και τη φθορά του ελληνικού πληθυσμού, έτσι και σήμερα, αν και είναι «ηλίχι φαινότομο», εν τούτοις κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με την τραγική κατάσταση. Και αν πριν μισό αιώνα θα μπορούσε να δικαιολογηθεί κάποιος εν μέρει το άσχημο εκείνο φαινόμενο (αφού, παρ' όλα αυτά γεννούντοσαν ακόμα παιδιά!), τώρα τι μπορεί να πει, τη στιγμή που η συντριπτική πλειοψηφία των 30ηδων και 40ηδων είναι άντρες και, βέβαια, χωρίς παιδιά;

Όπως πάντοτε σε θέματα δημογραφικού, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις γυναίκες, αφού αυτές ως μητέρες αναλαμβάνουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο της οικογένειας: η γυναίκα γεννάει, θηλάζει και μεγαλώνει το παιδί, ενώ αυτή του μαθαίνει και τα πρώτα και βασικότερα πράγματα στη ζωή... Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι Εβραίοι θεωρούν ομόφυλό τους μόνο εκείνον που έχει Εβραία μη-



τέρα, αφού – συν τοις άλλοις – ο πατέρας μπορεί να αμφισβητηθεί? η μητέρα όμως ποτέ!

Οι γυναίκες στην Ελλάδα σήμερα έχουν περάσει σε μια άλλη φάση, πολύ διαφορετική από αυτή στην οποία βρίσκονται εκείνες των γειτονικών χωρών και ειδικότερα της Τουρκίας και της Αλβανίας. Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα έχει πια επικρατήσει όχι απλά η πλήρης χειραφέτηση της γυναίκας και η κοινωνική της απελευθέρωση (η περίφημη «ισότητα» με τον άνδρα), αλλά η εγωκεντρική θεωρία της απόλυτης αποδέσμευσης από κάθε τι που θυμίζει την παραδοσιακή κατάσταση (συζυγική σχέση, μητρότητα κτλ.). Με τον τρόπο αυτό η γυναίκα του δυτικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνίδας, έχει απωλέσει σε μεγάλο βαθμό τη θηλυκότητά της και θεωρεί εχθρική κάθε προοπτική να γίνει σύζυγος ή μητέρα! Έτσι τα μέχρι πριν λίγα χρόνια αυτονόητα έχουν αντιστραφεί εντελώς και οι Έλληνες άντρες – όπως άλλωστε και οι Δυτικοί – στράφηκαν μαζικά στις γυναίκες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου ακόμα δεν έχει επέλθει η επικράτηση αυτού του καινοφανούς φαινομένου.

Με δυο λόγια η Ελληνίδα σήμερα δεν θέλει να έχει το ρόλο της γυναίκας μέσα στην κοινωνία. Νιώθει ένα αυτόνομο πλάσμα, που εστιάζει στην καριέρα και την ατομική της ευημερία (όπως δηλαδή κάνει και ο άνδρας), μη έχοντας καμία απολύτως επιθυμία να γεννήσει και να φροντίσει ένα έστω παιδί... Φυσικά τα όσα αναγράφονται εδώ καταγράφουν τις γενικές τάσεις και δεν ισοπεδώνουν την πραγματικότητα, θεωρώντας όλους «το ίδιο». Όμως, αν κάποιος δει προσεχτικά τα ιστορικά δεδομένα, τελικά οι τάσεις είναι εκείνες που διαμορφώνουν τις ανά καιρούς ιστορικές καταστάσεις. Και η τάση σήμερα στην Ελλάδα προμηνύει εφιαλτικές εξελίξεις: τη δημιουργία μιας κοινωνίας, η οποία θα αποτελείται αποκλειστικά από όντα χωρίς φύλο (!) και χωρίς ερωτικές επιθυμίες, ενώ δεν θα υπάρχουν ποθενά ελληνοπούλα. Και φυσικά το επόμενο στάδιο μπορεί εύκολα να το αντιληφθεί ο καθένας: ο θάνατος, μετά από ζωή χιλιετιών, του ελληνικού έθνους...

Σύγκριση γεννήσεων (παιδιά ανά 100 γυναίκες, έτος: 2000)

Εθνότητα	Γυναίκες	Παιδιά
Ελληνίδες	100	100
Αλβανίδες	100	550
Τουρκάλες	100	680

Πηγή: Eurostat

Σύγκριση γεννήσεων-θανάτων (ανά 10 θανάτους, έτος: 2000)

Χώρα	Γεννήσεις	Θάνατοι
Ελλάδα	9	10
Αλβανία	45	10
Τουρκία	50	10

Πηγή: Eurostat

Η ΕΛΛΑΔΑ «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ» ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ!

Μια από τις μεγαλύτερες πληγές, που κυριολεκτικά «πίνει το αίμα» του ελληνικού έθνους αποτελούν τα τροχαία ατυχήματα, αυτό δηλαδή που ο Τύπος αποκαλούσε παλαιότερα «ο Μολλώχ της ασφάλτου». Αναλογικά με τον πληθυσμό της Ελλάδας κατέχει την πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θανάτους από τροχαία ατυχήματα (για παράδειγμα το 2004 οι νεκροί ήταν συνολικά 1.547, δηλαδή 4 θάνατοι ημερησίως!). Πέραν αυτού, σύμφωνα με την Κοινοτική Στατιστική Υπηρεσία, από τις 20 πιο επικίνδυνες οδικές περιοχές της Ευρώπης οι 8 βρίσκονται στην Ελλάδα (ποσοστό 40%)! Από τις υπόλοιπες 12 μάλιστα μόνο οι δύο βρίσκονται σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης? όλες οι άλλες καταλαμβάνονται από περιοχές των χωρών της άλλοτε κομμουνιστικής Ανατολικής Ευρώπης...

Στην εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή» δημοσιεύτηκε στις 2-3 Οκτωβρίου 2004 χαρακτηριστικό ρεπορτάζ των Μανώλη Σταυρακάκη και Αμιλίου Νέγκη, σύμφωνα με το οποίο:

- * Κάθε μέρα χάνεται μια πενταμελής οικογένεια ή μια ομάδα μπασκετ.
- * Κάθε δεύτερη μέρα μια ποδοσφαιρική ομάδα θυσιάζεται στην ασφάλτο.
- * Κάθε μήνα ένας λόχος στρατιωτών.
- * Περίπου 6-10 παιδιά ηλικίας έως 15 ετών πέφτουν θύματα τροχαίων ως πεζοί ή επιβάτες κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, κάθε μήνα χάνεται μια σχολική τάξη!
- * Κάθε δεύτερο μήνα ένα τζάμπο με όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα.
- * Συνολικά, από το 1975 (1.060 νεκροί) μέχρι σήμερα, δηλαδή στα 30 χρόνια της μεταπολιτευτικής περιόδου, αφανίστηκε από το χάρτη της Ελλάδας μια επαρχιακή πόλη των 50.000 κατοίκων.
- * Ο συνολικός αριθμός νεκρών και τραυματιών στη χώρα μας από τους δύο παγκόσμιους πολέμους, τους βαλκανικούς και εκείνον της Κύπρου, είναι μικρότερος από το συ-

1. ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .03/09/2014 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .03/09/2014

Σελίδα: 17



νολικό αριθμό των νεκρών και των τραυματιών που προέκυψαν από τα τροχαία ατυχήματα τη χρονική περίοδο από το 1964 έως το 2000.

* Σε 15 χρόνια είχαμε συνολικά 460.000 τραυματίες, από τους οποίους περίπου 45.000 έμειναν ανάπηροι. Δηλαδή, όσο πληθυσμό έχει η πόλη του Αγρινίου!

* Κάθε χρόνο από τους 30.000 τραυματίες των τροχαίων περίπου 3.000 αποκτούν μόνιμες αναπηρίες.

* Σε κάθε τρία θανατηφόρα τροχαία το ένα αφορά εμπλοκή φορτηγού αυτοκινήτου. Η μεγάλη συχνότητα των τροχαίων με φορτηγά είναι δυσανάλογη με τον αριθμό τους (1.100.000 επί συνόλου 5.500.000 οχημάτων).

* Η Τροχαία καταγράφει τον αριθμό των νεκρών μέχρι και ένα μήνα μετά το τροχαίο. Αρκετοί όμως πεθαίνουν αργότερα.

* Σύμφωνα με έρευνα του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έξι μήνες μετά το τροχαίο πεθαίνουν 6 στους 10 τραυματίες με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δύο μένου «φυτά» ή βαριά ανάπηροι! Μόλις ένας καταφέρνει να επανέλθει πλήρως...

* Στο αστρονομικό ποσό των 3 δισ. ευρώ ανέρχεται η ετήσια επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας από τα τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή, κάθε χρόνο πληρώνουμε τόσα χρήματα για τα τροχαία, που θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε τρία χρόνια!

* Το κόστος των τροχαίων αντιπροσωπεύει περίπου το 2,7-2,9% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος!

* Περισσότερα ενεργά χρόνια χάνονται από τα τροχαία παρά από τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά προβλήματα μαζί...

* Συγκριτικά με άλλες χώρες (πληθυσμός, πλήθος οχημάτων κτλ.), αν είχαμε κατοχυρώσει ευρωπαϊκές συνθήκες και δεικτική ατυχημάτων, αντί των 2.000 νεκρών ετησίως, θα είχαμε μόνο 800 θανάτους!

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι κατά βάση στα τροχαία ατυχήματα χάνουν τη ζωή τους νέοι άνθρωποι, εύκολα καταλαβαίνουμε πόσο πολύ βλάπτει τη δημογραφική ανάπτυξη της ήδη γερασμένης Ελλάδας η αιμορραγία στους ελληνικούς δρόμους-«καρμανιόλες»...

Μιλήσαμε με τον Στέφανο Σωτηρίου, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Π.Ε.Φι.Π. και από τους λίγους Έλληνες επι-

“

«Στην εποχή μας η Ελλάδα υποφέρει από γενική ατεκνία και ολιγαρθρωπία, ένεκα της οποίας και οι πόλεις ερημώθηκαν και η παραγωγή σταμάτησε, μολοντί δεν έγιναν ούτε πόλεμοι ούτε επιδημίες... Και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι αγαπούν την πολυτέλεια, το χρήμα και την τεμπελιά, και δεν επιθυμούν ούτε να παντρεύονται ούτε, παντρευόμενοι, να ανατρέφουν παιδιά, αλλά το πολύ δέχονται να έχουν ένα ή δύο παιδιά για να τα αφήσουν πλούσια και να τα μεγαλώσουν με σπατάλη, χωρίς να αντιλαμβάνονται πόσο, με αυτόν τον τρόπο, η οικοδομική αυξάνεται».

Πολύβιος

στήμονες που ασχολήθηκαν με τη δημογραφία (είναι συγγραφέας του βιβλίου: «Δημογραφικό και λαθρομετανάστευση», εκδ. «ΤΗΝΟΣ», Αθήνα 2007). Σύμφωνα με τον κ. Σωτηρίου, αλλά και άλλους ειδικούς δημογράφους, για την καταπολέμηση του δημογραφικού ζητήματος είναι αναγκαία δέσμη μέτρων που να περιλαμβάνει σημεία όπως τα παρακάτω:

1. Πολύτεκνες να θεωρούνται και οι οικογένειες με τρία

παιδιά (αντί για τέσσερα που ισχύει σήμερα).

2. Να ιδρυθεί υφυπουργείο Δημογραφικού (που να υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών).

3. Να αναγνωριστεί η μητρότητα ως επάγγελμα? η οικοκυρά να παίρνει μισθο ανειδίκευτου εργάτη.

4. Πολύτεκνοι με χαμηλά εισοδήματα να αποκτούν δωρεάν κατοικία και βέβαια να απολαμβάνουν ειδικών επιδομάτων και φοροαπαλλαγών.

5. Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία εμποδίζει στη δημιουργία οικογένειας.

6. Οι ομογενείς Πόντιοι και οι πολιτικοί πρόσφυγες να ενταχθούν έμπρακτα στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα σε περιοχές νευραλγικής σημασίας.

7. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η αθρόα είσοδος λαθρομεταναστών (εφόσον η χώρα πρακτικά δεν αντέχει άλλο αυτό το βάρος).

Η Π.Ε.Φι.Π. (Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων), υπό την καθοδήγηση του πατρός Νικόδημου Μπλάλη, έχει τιμηθεί με το βραβείο της Ακαδημίας των Αθηνών, ενώ έχει λάβει και πλήθος επαίνων. Λειτουργεί από το 1969 ως φιλανθρωπικός και μη κερδοσκοπικός συλλογος-«σταθμός πρώτων βοηθειών» κατά την ίδια για τους άπορους υπερπολύτεκνους και πολύτεκνους απ' όλη τη χώρα.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Μιμης Ανδρουλάκης, «Βαμπίρ και κανίβαλοι»
Μανόλης Δρεττάκης, «Δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα»

Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, «Άτεκνη χώρα»
Νίκος Πολύζος, «Δημογραφική προκλήση»
Γιώργος Στάμκος, «Γκρίζα Ελλάδα»
Στέφανος Σωτηρίου, «Δημογραφικό και λαθρομετανάστευση»

(Τέλος της έρευνας)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 2009!

2. ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .02/09/2014 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .02/09/2014

Σελίδα: 17



ΕΛΛΑΔΑ 2025: ΜΙΑ ΧΩΡΑ... ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ!

ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

- Ένα εφιαλτικό μέλλον... - Οι συνέπειες στην οικονομία, την άμυνα, την καθημερινότητα - Μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση;

Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης

(μέρος 2ο)

Είναι τα παραπάνω αποκύημα μιας πολύ απαισιόδοξης φαντασίας; Μάλλον όχι, αν κρίνουμε απ' την τάση που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Το έτος 2000 έσπασε για πρώτη φορά στη νεώτερη ελληνική ιστορία το λεγόμενο «φράγμα του θανάτου»: οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις! Από τότε η τάση αυτή είναι κυρίαρχη, με τις γεννήσεις πλέον ετησίως να είναι λιγότερες από 100.000, ενώ οι θάνατοι να είναι σταθερά πάνω από αυτό τον αριθμό, αυξανόμενοι μάλιστα κάθε χρόνο. Αν μάλιστα υπολογιστεί ότι από τον συνολικό αριθμό γεννήσεων περίπου το 30% αφορά παιδιά αλλοδαπών, τότε το πρόβλημα καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο.

Το ελληνικό έθνος βρίσκεται για τρίτη φορά στην ιστορία του αντιμέτωπο με τη δημογραφική κατάρρευση. Τις προηγούμενες δύο το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο: η Ελλάδα υπέπεσε σε ξένη κυριαρχία. Ήταν το 2ο μ.Χ. αιώνα, όταν η χώρα βρισκόταν σε γενική παρακμή. Ο Πολύβιος αναφέρει ότι οι Έλληνες χαρακτηριζόνταν από «απαιδεία και ολιγανθρωπία»; δεν παντρευόντουσαν και δεν ανέτρεφαν σωστά τα λιγοστά παιδιά τους. Ακολούθησε η υποδούλωσή τους στους Ρωμαίους... Τα ίδια συνέβησαν και στο μεσαίωνα, όταν σταδιακά η Βυζαντινή αυτοκρατορία «μαράζωνε». Ήταν η εποχή της περιβόητης «μοναστηριακής μέθης», όταν οι νέοι κατέφευγαν στα μοναστήρια και ελάχιστα οι είχαν απομείνει στις πόλεις; ποιος όμως θα έκανε οικογένεια και θα ντυνόταν στρατιώτης; Όταν στο τέλος ο Μωάμεθ ο Πορθητής πολίωρκε την Κωνσταντινούπολη, μετρημένοι ήταν εκείνοι που στάθηκαν απέναντι στις αναρίθμητες ορδές του εισβολέα...

Η Ελλάδα βρίσκεται στο κρίσιμο σταυροδρόμι συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, κυριολεκτικά στο «μυτί του κυκλώνα». Είναι σίγουρα η ευρωπαϊκή χώρα με την πιο ευαίσθητη και νευραλγική σημασία γεωπολιτική θέση. Νιώθει μόνη αυτή απ' όλη την Ευρώπη την συνεχή και έντονη «ώθηση» της ασιατικής αδρεναλίνης (σήμερα με τη μορφή της Τουρκίας), αλλά είναι και η κύρια είσοδος προς τη Γηραιά Ήπειρο των πάσης φύσεως λαθρομεταναστευτικών ρευμάτων. Αν στα παραπάνω προστεθεί και το γεγονός ότι είναι μία χώρα «ανάδελφη», με έλλειψη συγγενικών λαών και χωρίς φυσικούς συμμάχους, τότε απαραίτητη προϋπόθεση είναι πρώτα απ' όλα να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις...

Πριν τον Β' παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα αριθμούσε περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Τουρκία 14 (αναλογία 1:2). Στις αρχές του 21ου αιώνα η Ελλάδα μετά βίας έφτασε τα 10 εκατομ-



“

«Στην εποχή μας η Ελλάδα υποφέρει από γενική ατεκνία και ολιγανθρωπία, ένεκα της οποίας και οι πόλεις ερημώθηκαν και η παραγωγή σταμάτησε, μολοντί δεν έγιναν ούτε πόλεμοι ούτε επιδημίες...

Και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι αγαπούν την πολυτέλεια, το χρήμα και την τεμπελιά, και δεν επιθυμούν ούτε να παντρεύονται ούτε, παντρευόμενοι, να ανατρέφουν παιδιά, αλλά το πολύ δέχονται να έχουν ένα ή δύο παιδιά για να τα αφήσουν πλούσια και να τα μεγαλώσουν με σπατάλη, χωρίς να αντιλαμβάνονται πόσο, με αυτόν τον τρόπο, η κακοδαιμονία αυξάνεται».

Πολύβιος

μύρια, ενώ η Τουρκία ξεπέρασε τα 70 (αναλογία 1:7!). Η εικόνα αυτή είναι δεν είναι παράξενη, αν υπολογίσει κανείς τους ρυθμούς φυσικής ανάπτυξης των δύο χωρών? ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα ούτε καν αναπαράγει τον εαυτό της, αφού έχει πέσει κάτω από το διεθνή μέσο όρο στο δείκτη γεννήσεων ανά γυναίκα (2,1 ενώ η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο... 0,9).

Οι αιτίες που οι σημερινοί Έλληνες δεν κάνουν παιδιά είναι ποικίλων ειδών. Σημαντικότερες είναι η εργασιακή ανασφάλεια, ο υπερβολικός εγωισμός και η χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των

ανθρώπων, αλλά και η νοοτροπία του «αιώνιου έφηβου» που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα (ήδη μεγάλο ποσοστό 40ηδων είναι ανύπαντροι, κάτι που μέχρι και πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν... τρελό σενάριο!). Σ' αυτά πρέπει να προστεθούν το μεγάλο πια ποσοστό διαζυγίων (ένας στους τρεις γάμους διαλύεται), τα τροχαία ατυχήματα - όπου η Ελλάδα είναι μακράν πρώτη στην Ευρώπη -, αλλά και οι εκτρώσεις, που είναι σχεδόν τριπλάσιες από τις γεννήσεις ετησίως!

Οι συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα είναι εμφανείς σε κάθε τομέα. Η πληθυσμιακή συρρί-

κνωση οδηγεί και στη στρατιωτική και κατ' επέκταση στην εδαφική συρρίκνωση? ήδη οι στρατεύσιμοι κρίνονται αριθμητικά ανεπαρκείς να στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ενώ και οι παλαιότερες προσδοκίες δημιουργίας ευέλικτου καθαρά επαγγελματικού στρατού φαίνεται ότι έμειναν μόνο στα χαρτιά... Απ' την άλλη η υπογεννητικότητα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη εξασθίωση των ήδη χρεοκοπημένων ασφαλιστικών ταμείων, σε σημείο πολλοί να αμφιβάλλουν ακόμα και για το αν στο μέλλον θα μπορεί το κράτος να δίνει συντάξεις! Ενώ σε κανονικές συνθήκες η αναλογία πρέπει να είναι 4,7 εργαζόμενοι για 1 συνταξιούχο, σήμερα η αναλογία είναι μόλις 2 εργαζόμενοι για κάθε συνταξιούχο...

Ο πληθυσμός της Ελλάδας κατά ηλικιακές ομάδες Έτη 0-14 15-4445-64 65 και πάνω:

1995 1.789.900 4.526.700 2.530.000
1.595.900 2000 1.660.900 4.587.500
2.546.200 1.783.600 2005
1.670.500 4.455.300 2.622.300
1.971.000 2010 1.723.400 4.247.400
2.775.600 2.044.800 2015
1.732.500 4.016.500 2.929.500
2.164.600 2020 1.701.900 3.820.700
3.046.100 2.259.600.

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.

ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΦΟΝΟΣ;

Σχετικά με το θέμα των εκτρώσεων, που προκαλεί οξέυτατες κόντρες σ' όλο τον κόσμο, υφίστανται δύο συγκρουόμενες απόψεις. Η πρώτη υποστηρίζει ότι το έμβρυο ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος μόνο κατά τη στιγμή της γέννησής του, συνεπώς είναι αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας να διαχειρίζεται το σώμα της όπως αυτή επιθυμεί καθ' όλη τη διάρκεια της κύησης? συνεπώς η έκτρωση είναι προσωπική της επιλογή, ενώ δεν υφίστανται νομικοί ή ηθικοί λόγοι που να της απαγορεύουν να προβαίνει σε διακοπή της εγκυμοσύνης της. Απ' την άλλη, οι πολέμοι των αβλώσεων υποστηρίζουν ότι το έμβρυο έχει ανθρώπινη υπόσταση από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του στην κοιλιά της μνάς του, άρα είναι δολοφονία η έξωθεν παρέμβαση που το εμποδίζει να γεννηθεί? κάτι παραπάνω, το έμβρυο είναι «εικόνα Θεού» και κάθε έκτρωση συνιστά εσχάτη προσβολή του Κυρίου...

Οι Ελληνίδες έχουν εντυπωσιακά την πρωτιά στις εκτρώσεις σε όλη την Ευρώπη! Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω άτυπος πίνακας από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Δημογραφικό και λαθρομετανάστευση»... Και να σκεφτεί κανείς ότι η Ολλανδία δεν έχει τα εθνικά προβλήματα της Ελλάδας ή η Γερμανία είναι μία πληθυσμιακή και οικονομική υπερδύναμη, και αμφότερες δεν βρίσκονται στη γεωγραφική γειτονία της χώρας μας.

3. ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

Μέσο: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Ημ. Έκδοσης: . . .01/09/2014 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .01/09/2014

Σελίδα: 11



Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

ΕΡΕΥΝΑ 11

ΕΛΛΑΔΑ 2025:

ΜΙΑ ΧΩΡΑ... ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ!

● ένα εφιαλτικό μέλλον... ● οι συνέπειες στην οικονομία, την άμυνα, την καθημερινότητα ● μπορεί να αντιστραφεί η κατάσταση;

(μέρος 1ο)

Γράφει ο Δρ. Ησάϊας Κωνσταντινίδης

Από την αρχαιότητα και τον ιστορικό Πολύβιο ως και πιο πρόσφατα, με το έργο του Άγγλου οικονομολόγου Thomas Robert Malthus, η δημογραφία θεωρούνταν μια από τις πλέον σημαντικές επιστήμες, έχοντας προεκτάσεις σε όλους τους τομείς: από την οικονομική ανάπτυξη και τη στρατιωτική άμυνα ως την ψυχική ισορροπία και την εσωτερική ασφάλεια. Στις αρχές του 21ου αιώνα το δημογραφικό ζήτημα, σε συνδυασμό με τις νέες πραγματικότητες της παγκοσμιοποίησης, τείνει να αποτελέσει μείζον πρόβλημα για τη Δύση. Η χώρα που πλήγεται περισσότερο από τις νέες αρνητικές εξελίξεις είναι η Ελλάδα... Μετά τις δραματικές εξελίξεις της περιόδου 1989-1990 ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια νέα, εντελώς πρωτόγνωρη, φάση. Τοπικοί πόλεμοι και τρομοκρατία, ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας, διεθνής οικονομική κρίση, αλλά και νέες ασθένειες συνθέτουν ένα εκρηκτικό παγκόσμιο περιβάλλον. Η ανθρωπότητα, σοκαρισμένη από τις ραγδαίες ανακατατάξεις, τίθεται μπροστά σε άλλοτε απίστευτα δεδομένα. Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν το αύριο με μια μόνο λέξη: αβεβαιότητα...

Εκείνο που ανέκαθεν έδινε κίνηση στην ιστορία ήταν οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών προς αναζήτηση "ζωτικού χώρου" και η αντίδραση των εδραίων πολιτισμών. Βασικά αυτό αφορά την έντονη γεωπολιτική πίεση που πάντοτε ασκούσε η πολυπληθέστερη Ανατολή έναντι της ολιγάριθμης Δύσης. Από τις περσικές επεκτατικές απόπειρες ως τις επιδρομές των τουρκομογγολικών ορδών η ασιατική απειλή ήταν συνεχώς "εδώ". Σήμερα οι νέοι νομάδες είναι οι εκατομμύρια λαθρομετανάστες που κατακλύζουν τις ευρωπαϊκές χώρες? προέρχονται από χώρες που βρίσκουν από νέους ανθρώπους, αντιστρόφως ανάλογα με τη γερασμένη Ευρώπη της τρομερής υπογεννητικότητας. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι η περισσότερο εκτεθειμένη χώρα, "γυμνή" απέναντι στη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της ιστορίας της: αν θα συνεχίσει να υφίσταται και στο μέλλον το ελληνικό έθνος...

Εκτίμηση πληθυσμιακών μεταβολών

Περιοχή Ο πληθυσμός σήμερα Ο πληθυσμός το 2025

Περιοχή	Ο πληθυσμός σήμερα	Ο πληθυσμός το 2025
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ	6,3 δις.	7,8 δις.
ΕΛΛΑΔΑ	10,8 εκατ.	9,5 εκατ.
αλλοδαποί στην Ελλάδα	1,2 εκατ.	3,0 εκατ.
ΤΟΥΡΚΙΑ	73,0 εκατ.	82,5 εκατ.
Κούρδοι	18,0 εκατ.	33,5 εκατ.
ΕΥΡΩΠΗ	736,0 εκατ.	719,0 εκατ.
Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία	208,0 εκατ.	204,0 εκατ.
ΑΣΙΑ	3,6 δις.	4,7 δις.
Κίνα	1,3 δις.	1,5 δις.
Ινδία	1,0 δις.	1,3 δις.

Πηγή: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

“

Στην εποχή μας η Ελλάδα υποφέρει από γενική ατεκνία και ολιγαριθμότητα, ένεκα της οποίας και οι πόλεις ερημώθηκαν και η παραγωγή σταμάτησε, μολονότι δεν έγιναν ούτε πολέμοι ούτε επιδρομές... Και όλα αυτά γιατί οι άνθρωποι αγαπούν την πολυτέλεια, το χρήμα και την τεμπελιά, και δεν επιθυμούν ούτε να παντρευτούν ούτε, παντρευόμενοι, να ανατρέφουν παιδιά, αλλά το πολύ δέχονται να έχουν ένα ή δύο παιδιά για να τα αφήσουν πλούσια και να τα μεγαλώσουν με σπατάλη, χωρίς να αντιλαμβάνονται πόσο, με αυτόν τον τρόπο, η κοδοκιμωμένη αυξάνεται”.

ΜΙΑ ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ - ΟΧΙ ΜΑΚΡΙΝΗΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ

Ελλάδα, έτος 2025 μ.Χ. Έχει περάσει ήδη το ένα τέταρτο του περιήμου silver century, του "ασμένιου αιώνα" για το δυτικό κόσμο. Απ' όλη τη Δύση πιο "γκρίζα" είναι σαφώς η Ευρώπη κι απ' όλη τη Γηραιά Ήπειρο η πιο γερασμένη χώρα είναι αναμφίβολα η Ελλάδα...

Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις κυριαρχούνται από έντονη αντιθέσεις. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από ανθρώπους κάποιες ηλικίας? τα σχολεία αντίθετα είναι σχεδόν άδεια, εγκαταλελειμμένα, κλείνουν κυριολεκτικά το ένα μετά το άλλο... Πουθενά στο δρόμο δεν ακούς παιδικές φωνές, αφού τα λιγοστά παιδιά (στη συντριπτική τους πλειοψηφία μοναχοπαίδια) μεγαλώνουν μόνα τους στο σπίτι, με "φιλο" το video game. Αλλά και στις τάξεις, τα πιο πολλά παιδιά είναι γόνιμοι ξένων μεταναστών πρώτης και δεύτερης γενιάς.

Όσα μοναχοπαίδια γεννιούνται, έστω αυτά τα ελάχιστα, δεν γνωρίζουν καθόλου τη μητρική στοργή! Το εργασιακό καθεστώς στην Ελλάδα είναι τόσο σκληρό, ώστε η εργαζόμενη Ελληνίδα (διψασμένη για καριέρα, που στη δουλειά βρίσκει το πραγματικό νόημα στη ζωή της) αμέσως μετά τη γέννα επιστρέφει στη θέση της. Άλλωστε δεν μπορεί να κάνει κι άλλως: το εργασιακό περιβάλλον είναι τέτοιο, που βλέπει τις νέες μητέρες με καχυποψία, αντιμετωπίζοντας την κάθε εγκυμοσύνη εχθρικά! Οι εργοδότες αποφεύγουν σχεδόν "μετά βδελυγμίας" όσες γυναίκες έχουν γεννήσει ή σκέφτονται να γεννήσουν, πόσο μάλλον όταν η συντριπτική πλειοψηφία των νέων γυναικών αρνούνται να παντρευτούν και να δεσμευθούν μ' ένα παιδί.

Έτσι τα ελάχιστα ελληνόπουλα τα μεγαλώνουν οι ξένες baby sitters, που σχεδόν όλες προέρχονται απ' τον Τρίτο Κόσμο. Χτυπημένα από πρώιμη κατάθλιψη, δεν βλέπουν ποτέ σχεδόν τους γονείς τους, ενώ η πάντα κουρασμένη και αγχωμένη μαμά προτιμά να περάσει τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της είτε στον καναπέ είτε στο shopping therapy... Τα παιδιά αυτά δεν νιώθουν το φυσικό τους πατέρα και μητέρα σαν γονείς? το μόνο που τα "γεμίζει" είναι η εικονική πραγματικότητα του ηλεκτρονικού παιχνιδιού τους. Λέξεις όπως αγάπη, περιπέτεια, αλάνα, ζαβολιά τους είναι τελείως άγνωστες...

Οι νέοι, αυτοί που μόλις ενηλικιώθηκαν και όσοι αγγίζουν ήδη τα 30, έχουν κοινά χαρακτηριστικά: τεμπέληδες, χωρίς ιδανικά, αδιαφορούν για τα πάντα. Είναι απολιτικοί, ανέραστοι και άνευροι. Δεν διαβάζουν καθόλου, αλλά προτιμούν - άνεργοι οι περισσότεροι - την TV. Η γλώσσα τους φτωχή, περιλαμβάνει ελάχιστες λέξεις, η πλειονότητα των οποίων... μονοσύλλαβες! Δεν έχουν κανένα απολύτως όραμα, δεν πιστεύουν σε τίποτα και φυσικά δεν έχουν διά-

Πολύβιος

θεση να αγωνιστούν για ν' αλλάξουν τη βαρετή ζωή τους. Υπερκαταναλωτικοί και υπέρβαροι, εξανεμίζουν σε χρόνο-ρεκόρ το όποιο χαρτζιλίκι τους. Όσο για το αν σκέφτονται ποτέ τους να κάνουν οικογένεια; Κάτι τέτοιο το θεωρούν σαν το μεγαλύτερο ανέκδοτο που άκουσαν ποτέ, κάτι σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας!

Στον αντίποδα, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία ένας εργαζόμενος αντιστοιχεί σε έναν συνταξιούχο. Λογικό, αφού οι 70άρηδες είναι πια περισσότεροι απ' τους έφηβους! Όσοι εργάζονται, το κάνουν κάτω από αφόρητες εργασιακές συνθήκες, μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας, χωρίς να απολαμβάνουν καμία από τις κατακτήσεις των προηγούμενων γενιών: τη μονιμότητα, το θωρο, το 5ήμερο, την υγειονομική περιθαλψη, τη γίγυρη σύνταξη...

Απ' την άλλη οι πιο διψασμένοι για ζωή κι από τους νέους! Όλη η γενιά του baby boom των δεκαετιών του 1950 και 1960 έχει πια βγει στη σύνταξη, προλαβαίνοντας να καρπωθεί όλα τα θετικά του προηγούμενου ασφαλιστικού συστήματος, προτού αυτό καταργηθεί οριστικά. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι χήρες, που ξεδίπλωσαν απότομα την καταναλωτική τους μαγιά μετά το θάνατο των συζύγων τους. "Ροκανίζουν" λοιπόν το παχυλό - για τα δεδομένα των καιρών - εισοδήματά τους σε κρουαζιέρες πολυτελείας και σε εξωτικά ταξίδια σε όλα τα μέρη και γλά της Γης. Είναι η βασική τους "παρηγοριά" από τότε που έμειναν μόνες, εξάλλου δεν έχουν εγγόνια για ν' ασχολούνται μαζί τους...

Την ίδια ώρα στις μεγαλουπόλεις, αλλά και στην ύπαιθρο, επικρατεί πλήρης ανασφάλεια. Παρά το ότι οι πολίτες επιτηρούνται με χίλια δυο μέσα, οι απροσδιόριστοι αριθμοί λαθρομετανάστες είναι τόσο πολλοί, που τη νύχτα επικρατεί ο φόβος. Δυστυχισμένες υπάρξεις όλοι τους, είχαν σαν όνειρο τη Δυτική Ευρώπη, αλλά "κόλλησαν" για τα καλά στην Ελλάδα. Αντί για την ευτυχία που αναζητούσαν, περιέπεσαν σε μια χώρα που δεν έχει να θρέψει ούτε τα ίδια τα παιδιά της! Τι πιο φυσικό λοιπόν να καταφύγουν στις ληστείες, τις δολοφονίες, το εμπόριο ναρκωτικών και την πορνεία... Το ελληνικό κράτος από την άλλη, μην έχοντας ποτέ επεξεργαστεί ένα σωστό σχέδιο ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων, σήκωσε τα χέρια ψηλά και άφησε τα πράγματα στην τύχη τους. Δεν έχει ούτε την τεχνολογία, αλλά ούτε και επαρκή αριθμό στελεχών να επιβάλλει την τάξη. Έτσι τη νύχτα κυκλοφορούν, σαν φαντάσματα, μόνο οι πιο επικίνδυνοι από τους λαθρομετανάστες? οι Έλληνες, αλλά και οι μετανάστες της πρώτης γενιάς, κλειδώνονται από νωρίς τρομαγμένοι στα σπίτια τους...

(συνεχίζεται αύριο)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το κείμενο αυτό γράφτηκε το 2009!