

«ΟΛΑ ΒΑΙΝΟΥΝ...ΚΑΛΩΣ» ΦΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΧΕΙΡΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ!

«**Η**γισε δὲ Ἰακὼβ πρὸς Ισαὰκ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐψηλάφησεν αὐτὸν, καὶ εἶπεν· Ἡ μὲν φωνὴ, φωνὴ Ἰακὼβ, αἱ δὲ χεῖρες, χεῖρες Ἡσαῦ.»

Αυτό το... story, δεν μπορεί να τραβήξει πολύ!

Πάντες, οι ανήκοντες στο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ και οι έχοντες δοτή εξουσία ως διορισμένοι μετακλητοί, Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς, ανώτεροι υπηρεσιακοί υπάλληλοι... κανοναρχούν το τροπάριο ότι «όλα βαίνουν καλώς, εξασφαλίσαμε πρωτογενές πλεόνασμα, κάναμε τις διαρθρωτικές αλλαγές, νοικοκυρέψαμε την οικονομία μας, εντείναμε τους ελέγχους, εξασφαλίσαμε νέα χρηματοδότηση», δεν υπάρχει περίπτωση επιβολής νέων ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ μέτρων,» κ.λπ.

Αυτά λέει η ΦΩΝΗ ΙΑΚΩΒ προς τον τυφλό πατέρα ΙΣΑΑΚ, που δεν είναι άλλος, από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!

Ο ΙΣΑΑΚ όμως, ΛΑΟΣ, που δεν έχει την ικανότητα δρασῆς να δει την αλήθεια, πιάνει το χέρι του Ιακὼβ, την φωνή του οποίου ακούει και... αποφαίνεται: «**Η μὲν φωνὴ ΙΑΚΩΒ, αἱ δὲ χεῖρες Ησαῦ.**»

Τι κάνουν «αἱ χεῖρες Ησαῦ»;

Κινούνται υποβαλλόμενες από άποψη συμφέρουσα στους ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΥΣ -ΤΟΚΟΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΕΣ, δανειστές που είναι βέβαιοι ότι στην ΕΛΛΑΔΑ υπάρχει πλούτος σε χρήμα, σε χρυσό, σε εδάφη, σε κτίσματα, σε ήλιο, σε ενεργειακές πηγές του υπεδάφους και υποθαλάσσιες και όντες «παθιασμένοι εραστές» του πλούτου τούτου, ΑΞΙΩΝΟΥΝ την πληρωμή των διογκωμένων χρεών μας!»

Υπακούν και εκτελούν οι «Κυβερνώσες χείρες ΗΣΑΥ! Αναλαμβάνουν την αποστολή να βρουν τον υπάρχοντα πλούτο και να πληρώσουν τους δανειστές όμως από τις πηγές που πράγματι υπάρχει ο πλούτος, όχι από τους

καταθέτες του Εξωτερικού που ΔΕΝ φορολογήθηκαν, όχι από τους μετόχους των offshore, όχι από τις καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται και δεν δηλώθηκαν ως εισοδήματα, όχι από ελέγχους του «ΠΟΘΕΝ» που γίνονται μόνο στο «ΤΙ ΕΣΧΕΣ», όχι από την παροπλισμένη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, όχι από την περιστολή δαπανών για «προγράμματα» που τα μανατζάρουν ιδιώτες και εισπράττουν για σεμινάρια και συνέδρια, όχι από ταξίδια και αποζημιώσεις στελεχών του Κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που γίνονται με διάφορες αφορμές, όχι από τα «λαδώματα» μεγάλων εταιρειών, που έχουν βασικό πελάτη το Κράτος, ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ!

Το χρήμα, κατά την... ΣΤΟΥΡΝΑΡΙΟ αντίληψη πρέπει να αντληθεί από την φτωχή ή μεσαία τάξη του λαού. Από την φορολόγηση ενός μικρού σπιτιού, ενός μικρού χωραφιού, από το πετρέλαιο ακόμα και της γριούλας που το αγοράζει με το μπιτόνι, από το τσιγάρο του εργάτη, από το φάρμακο του συνταξιούχου, από το παράβολο του πολίτη που έχει μια αντιδικία, από την εισαγωγή του πολίτη στο Νοσοκομείο, από το λιγόστεμα του μεροκάματου, του επιδόματος ανεργίας, της κύριας σύνταξης και της επικουρικής, από την κατάργηση φοροαπαλλαγών ακόμα και στον πολύτεκνο που σπουδάζει δυο παιδιά σε διαφορετικές πόλεις, από τα πρόστιμα και του τόκους των φτωχών οφειλετών!

Κι έτσι, με όλα τούτα, ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ μιλά για ΦΩΣ στο ΤΟΥΝΕΛ και ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ, αλλά ο ΙΩΑΝΝΗΣ, βαράει τον φτωχό και μέσο Έλληνα με σκληρό βούρδουλα.

Πάει και τελείωσε! Ζούμε το «η μὲν φωνὴ ΑΝΤΩΝΙΟΥ αἱ δὲ χεῖρες ΙΩΑΝΝΟΥ!»

Δωρίζων