

**Με αφορμή** τη «Γιορτή της Μητέρας» την Κυριακή που μας πέρασε και την «Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας» που είναι σήμερα 15 Μαΐου...

**Εν αναμονή** της απεργίας των Εκπαιδευτικών που θα γίνει ή δε θα γίνει- η επιστράτευση πάντως έγινε-

**Βλέποντας** να συμφωνούν(!) κυβερνητικά κόμματα με αντιπολιτευόμενα για το αν είναι καλή ή κακή αυτή η απεργία, δείχνοντάς μας για άλλη μια φορά, ότι συχνά το 49% των «όχι» μες τη Βουλή τους, είναι αυτό που νομιμοποιεί το 51% των «ναι», των νομοσχεδίων τους, που μας εξαθλιώνουν και μας εξοντώνουν...

**Απορημένοι** από την ξαφνική «αγάπη» και το «ενδιαφέρον» για τους Έλληνες γονείς και μαθητές που εκφράζει το Κράτος μέσα από τα επίσημα Κανάλια Ενημέρωσης...

**Διαβάζοντας** το κείμενο που ανάρτησε στην προσωπική ιστοσελίδα της η πρώην Υπουργός Παιδείας και «απειλεί» ότι οι εξετάσεις θα γίνουν στην ώρα τους...

**Συλλογιζόμενοι** το κείμενο που έγραψε δεκαεξάχρονος αριστούχος μαθητής για την απεργία των εκπαιδευτικών και που ήταν τόσο ουσιαστικό, ώστε «έπεσαν επάνω του» αμέσως οι διάφοροι «γνωστοί»...

**Και περιμένοντας** (Σεπτέμβριος;) τα νέα οικονομικά μέτρα (εναντίον όλων των Ελλήνων) που ζητήθηκαν ενόψει επικείμενης εκταμίευσης διπλής «δόσης» των Ευρωπαίων «φίλων» μας...

**...Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί**, διορισμένοι και αδιόριστοι, συνορτάζουν την ημέρα της οικογένειας και ταυτόχρονα ζουν ημέρες κατά της οικογένειας!. Τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα βιώνουμε μια αναπάντεχη και εντελώς άδικη επιδρομή, με τη μορφή λαίλαπας, κατά των οικογενειών μας, στην παιδεία και άλλους τομείς. **Όλα αυτά δείχνουν ότι η ειδική μέριμνα του Κράτους για την πολύτεκνη οικογένεια όπως επιτάσσει το Σύνταγμα (άρθρο 21§2) παραμένει δυστυχώς ανεκπλήρωτο όνειρο.** Τα νομοθετήματα και οι αποφάσεις δε λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τις επιπτώσεις τους στην οικογένεια, ούτε φυσικά τις επιπτώσεις τους στην πολύτεκνη οικογένεια, ούτε την ανάγκη στήριξης της πολύτεκνης μητέρας, αλλά και ούτε το πλήθος των παιδιών σε μια οικογένεια. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, που έχει ήδη γίνει ένα απέραντο γηροκομείο και εξαιτίας αυτού η οικονομία και τα ασφαλιστικά μας ταμεία καταρρέουν!

**Όμως, οφείλουμε να μην πάθουμε κατάθλιψη και να μην φτάσουμε σε απόγνωση, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη! Είμαστε γονείς και εκπαιδευτικοί και θα αντιμετωπίσουμε την «κρίση» με νηφαλιότητα, πνευματική εγρήγορση και φυσικά... Αγάπη (προς όλους)!**

Και με αφορμή την Ανάσταση του Χριστού μας...  
**ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!**

Πέτρος Πετράκης  
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων