

## 1. ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 2013 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Μέσο: . . . . . ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 16/12/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 16/12/2012

Σελίδα: . . . . . 19



### ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ «ΔΟΣΕΙΣ»

# «Ηλεκτροσόκ» έρχεται το 2013 για τα νοικοκυριά

» «**Ηλεκτροσόκ**» στα νοικοκυριά αναμένεται να προκαλέσουν οι νέες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος που έρχονται το 2013 και δεν θα περιοριστούν στις επικείμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια, αλλά εκτείνονται σε όλη την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι από το δεύτερο εξάμηνο θα ισχύσει απελευθέρωση τιμών και στις οικιακές κατηγορίες. Παρά τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, με τις γνωστές «διαρροές» των εισπληρώσεων για πολύ υψηλές επιβαρύνσεις ΔΕΗ-ΡΑΕ, μέχρι το ΥΠΕΚΑ «με κοινωνική ευαισθησία» να αποφασίσει τις τελικές, χαμηλότερες αυτών, ανατιμήσεις, οι τεράστιες αυξήσεις είναι δεδομένες, είτε γίνουν άπαξ είτε σε «δόσεις», καθώς το άνοιγμα των αγορών είναι υπέρ πάντων...

Η ΡΑΕ δημοσιοποίησε πριν από λίγες μέρες τις προτάσεις που της υπέβαλε η ΔΕΗ για σταδιακή προσαρμογή των τιμολογίων της στη χαμηλή τάση σε τρία στάδια (Ιανουάριος - Μάιος - Ιούλιος), εντός των οποίων καταργούνται σταδιακά και τα χαμηλά κλιμάκια καταναλώσεων μέχρι να δημιουργηθεί ένα νέο ενιαίο κλιμάκιο 0-2.000 kWh / τετράμηνο.

Προτείνεται το 2013 μεσοσταθμική αύξηση 24,9%, στο συνολικό λογαριασμό (χαμηλή τάση), που κατανέμεται σε τρεις «δόσεις»: Ιανουάριος +10,8%, Μάιος +6,3%, Ιούλιος +6,1%. Για τα οικιακά τιμολόγια η ΔΕΗ προκρίνει συνολικές μεσοσταθμικές αυξήσεις 14,5%-48,7%, ανάλογα με την κατανάλωση - με εξαίρεση το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και των πολυτέκνων. Πάντως, την τελευταία τριετία - σύμφωνα και με στοιχεία της ΓΕΝΟΠ- τα τιμολόγια έχουν επιβαρυνθεί με, τουλάχιστον, 13 αυξήσεις:

**1.** Αυξήσεις λόγω ρήτρας καυσίμου, κατά  
• 0,22 ευρώ / 1.000 kWh στην υψηλή τάση  
• 0,23 ευρώ / 1000 kWh στη μέση τάση και  
• 0,24 ευρώ / 1000 kWh στη χαμηλή τάση - Β' τρίμηνο 2010 **2.** Αύξηση του ΦΠΑ από 9% στο 10% - Μάρτιος 2010 **3.** Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 5 ευρώ / 1.000 kWh για οικιακή και δημόσια χρήση και 2,5 ευρώ / 1.000 kWh για επιχειρηματική χρήση - Μάιος 2010 **4.** Τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) 0,50 ευρώ ανά 1.000 kWh - Μάιος 2010 **5.** Αύξηση τέλους ΑΠΕ από 0,3 σε 5,57 ευρώ / MWh για βιομηχανίες-εμπορικούς πε-

λάτες - Ιούνιος 2010 **6.** Αύξηση ΦΠΑ από 10% σε 11% - Ιούλιος 2010 **7.** Αύξηση των χρεώσεων για τη χρήση του δικτύου διανομής κατά 15% στη μέση και κατά 7% στη χαμηλή τάση - Ιούλιος 2010 **8.** Νέα αύξηση 2,65% στο τέλος ΑΠΕ στις επιχειρήσεις - Δεκέμβριος 2010 **9.** Νέα αύξηση ΦΠΑ από 11% στο 13% - Ιανουάριος 2011 **10.** Αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια έως 11,1% - Ιανουάριος 2011 **11.** Αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια έως 12,1% - Ιανουάριος 2012 **14.** Τριπλασιασμός τέλους ΑΠΕ (μεσοσταθμική αύξηση στα 5,43 ευρώ / MWh) - Ιανουάριος 2012 **13.** Δεύτερη εντός του έτους αύξηση τέλους ΑΠΕ, 38,1%, μεσοσταθμικά - Αύγουστος 2012.

Την ίδια στιγμή, τα συσσωρευμένα χρέη από απλήρωτους λογαριασμούς στη χαμηλή τάση ανέρχονται σε 696 εκ (έναντι 388 εκατ. 2011), ενώ οι διακοπές ηλεκτροδότησης φέτος έχουν διπλασιαστεί συγκριτικά με πέρσι.

Όσο για τη διεύρυνση του ΚΟΤ που «διαφημίζει» η κυβέρνηση, αξίζει να σημειωθεί ότι αφορά λιγότερους από 300.000 καταναλωτές, όταν οι «εξαγγελίες» υπόσχονταν 1,2 εκατ. ωφελούμενους.

**A.ZOYNTA**



**ΣΤΟ ΑΠΥΡΩΒΛΗΤΟ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ**

# Επιβαρύνσεις για μεσαίους και επαγγελματίες. Ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και πλούσιους

**ΡΕΠΟΡΤΑΖ:**  
**ΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ**

» **Η απόδειξη** για την αναπολεματικότητα των μνημονιακών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή ήλθε από δύο διαφορετικές πηγές και με διαφορά ελάχιστων 24ώρων, καθώς:

Πρώτον, τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που δόθηκαν την περασμένη Τετάρτη στη δημοσιότητα δείχνουν ότι έχει επικρατήσει ένα φοροδοτικό σκηνικό που θυμίζει «Δημοκρατία της Μπανάνας», καθώς υποκρύπτει τεράστια φοροδιαφυγή, «μαύρο χρήμα», δηλαδή και εν γένει οικονομικό έγκλημα όλων των βαθμίδων: το 70% των συνολικών εισοδημάτων τα δηλώνουν τα «συνήθη υποζύγια», δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ενώ την ίδια ώρα η χώρα με τους πολίτες των δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε καταθέσεις στην Ελβετία και με τα υπερπολυτελή ακίνητα στις ακριβές συνοικίες του Λονδίνου φαίνεται να διαθέτει μόλις... 51 (!) φορολογούμενους με εισόδημα άνω των 900.000 ευρώ! Με αποτέλεσμα, πέρσει μόνο, να σηκώσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι στις πλάτες τους το μεγαλύτερο βάρος της φορολογίας, αφού δήλωσαν το 70,22% του συνολικού εισοδήματος που απέκτησαν το 2010 οι φορολογούμενοι και κατέβαλαν το 55,09% του συνολικού φόρου!

**Στο απυρόβλητο η φοροδιαφυγή**

Δεύτερον, παρά την παραπάνω πραγματικότητα, το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή δεν κάνει κανένα βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Βέβαια, εκκρεμεί το δεύτερο μέρος του φορολογικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί τους πρώτους μήνες του 2013, ωστόσο αφενός έχει τη δική του σημειολογική ερμηνεία πως η κυβέρνηση έσπευσε πρώτα να εξαπολύσει φοροεπιδρομή και μετά να σχεδιάσει τα όποια μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

1. Εκκωφαντική είναι η απουσία και της παραμικρής έστω πρόβλεψης για μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τουναντίον καταργούνται κάποια από αυτά τα μέτρα (όπως π.χ. η υποχρέωση της συλλογής αποδείξεων) ενώ με τις νέες αδικίες που θεσπίζονται αμβλύνεται η ήδη χαλαρή φορολογική συνείδηση στην Ελλάδα.

2. Το νομοσχέδιο δίνει τη χαρι-

στική βολή στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους πολύτεκνους και στα μεσαία εισοδήματα. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ελαφρύνει τους κατέχοντες: ενώ ο μισθωτός με εισόδημα 100.000 ή 200.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 45%, πλέον θα φορολογείται με 42%, δηλαδή τον ίδιο συντελεστή που θα ισχύει και για τα... 42.001 ευρώ!

**Αφαίμαξη 2,3 δισ.**

Καθώς η φορολογική πολιτική «προβίδει» και τη γενικότερη «φιλοσοφία» της οικονομικής πολιτικής των εκάστοτε κυβερνήσεων, το νομοσχέδιο αυτό δίνει και το υφιστάσιο στίγμα της πολιτικής που ακολουθείται. Η περικοπή που έρχεται στα μεσαία εισοδήματα μετά τον φόρο σε συνδυασμό και με την αφαίμαξη 2,31 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών, θα έχουν άμεση επίπτωση στη ζήτηση, την κατανάλωση και την όλη μεταβολή του ΑΕΠ.

Αναφορικά με τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο, τα κυριότερα από αυτά είναι:

- Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα.
- Με τη νέα κλίμακα τρία μόνο κλιμάκια μισθωτών και συνταξιούχων θα υπάρχουν. Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 25.001 έως τα 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τα 21.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 41.001 έως 42.000 ευρώ.

**Σοκ στους επαγγελματίες**

• Έρχεται διπλό σοκ για τους ελεύθερους επαγγελματίες: από τη μια, λόγω της επί το δυσμενέστερο αλλαγής της κλίμακας (κατάργηση αφορολόγητου) και από την άλλη καθώς αυξάνεται από τα 500 ευρώ στα 650 ευρώ το τέλος επιτηδεύματος (η αύξηση αυτή αφορά μόνο στους επαγγελματίες, αφού για τις

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ						Μηνιαίο παρεκκλιση φόρου		Διαφορά
Ετήσιο εισόδημα	Φόρος		Επίδομα		Κέρβος/απώλειες (-)	2012	2013	
	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
5.000	0	0	1.584	2.940	1.356	0	0	0
8.000	0	0	1.584	2.940	1.356	0	0	0
10.000	0	150	1.584	2.940	1.206	0	10,55	10,55
12.000	0	570	1.584	2.460	306	0	40,10	40,10
15.000	540	1.200	1.584	2.460	216	37,99	84,42	46,43
17.000	970	1.620	1.584	2.460	226	68,24	113,97	45,73
18.000	1.220	1.830	1.584	2.460	266	85,83	128,75	42,91
20.000	1.720	2.350	1.584	2.460	246	121,01	165,33	44,32
25.000	2.970	3.650	1.584	1.980	-284	208,96	256,80	47,84
30.000	4.620	5.750	1.584	1.980	-734	325,05	404,55	79,50
35.000	6.370	8.050	1.584	1.980	-1.284	448,17	566,37	118,20
40.000	8.120	10.350	1.584	1.500	-2.314	571,30	728,19	156,89
50.000	11.920	14.650	0	0	-2.730	838,65	1.030,73	192,07

ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ						Μηνιαίο παρεκκλιση φόρου		Διαφορά
Ετήσιο εισόδημα	Φόρος		Επίδομα		Κέρβος/απώλειες (-)	2012	2013	
	2012	2013	2012	2013		2012	2013	
5.000	0	0	2.112	3.920	1.808	0	0	0
8.000	0	0	2.112	3.920	1.808	0	0	0
10.000	0	150	2.112	3.920	1.658	0	10,55	10,55
12.000	0	570	2.112	3.920	1.238	0	40,10	40,10
15.000	0	1.200	2.112	3.280	-32	0	84,42	84,42
17.000	180	1.410	2.112	3.280	-62	12,66	99,20	86,53
18.000	680	1.830	2.112	3.280	18	47,84	128,75	80,91
20.000	1.180	2.350	2.112	3.280	-2	83,02	165,33	82,31
25.000	2.430	3.650	2.112	2.640	-692	170,96	256,80	85,83
30.000	4.080	5.750	2.112	2.640	-1.142	287,05	404,55	117,49
35.000	5.830	8.050	2.112	2.640	-1.692	410,18	566,37	156,19
40.000	7.580	10.350	2.112	1.500	-3.382	533,30	728,19	194,88
50.000	11.380	14.650	0	0	-3.270	800,66	1.030,73	230,07

επιχειρήσεις το τέλος αυξάνεται από τα 500 ευρώ στα 1.000 ευρώ). Ειδικότερα, στα πρώτα 50.000 ευρώ ο συντελεστής για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι 26% (φόρος κλιμακίου 13.000 ευρώ) και στο υπερβάλλον θα είναι 33% (ιδιοι συντελεστές θα ισχύσουν και για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

**Οφέλη για τις επιχειρήσεις**

- Στον αντίποδα, ωφελούνται από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο περισσότερο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς ο συνολικός συντελεστής φορολόγησης των Α.Ε. και των ΕΠΕ μειώνεται κατά το ένα πέμπτο του και συγκεκριμένα από το 40% σήμερα στο 32,8%.
- Στους ζημιωμένους περιλαμβάνονται και οι αποταμιευτές, αφού η φορολογία επί των τόκων των καταθέσεων αυξάνεται τελικά από το 10% στο 15%.
- Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται πλέον αυτοτελώς με 10% έως τα 12.000 ευρώ και με 33% στο υπερβάλλον ποσό.
- Από την 1<sup>η</sup> Απριλίου 2014, οι περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι που δηλώνουν αγροτικά εισοδήματα θα πρέπει να τηρούν βιβλίο εσόδων-εξόδων.

• Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών.

**Απώλειες από 15.000 ευρώ και άνω**

• Για μισθωτούς με παιδιά, οι απώλειες συνυπολογιζόμενων των νέων επιδομάτων ξεκινούν:

Από τα 23.000 ευρώ και πάνω για όσους έχουν 1 παιδί. Από τα 22.000 ευρώ για όσους έχουν 2 παιδιά. Από τα 23.000 ευρώ για όσους έχουν 3 παιδιά. Από τα 15.000 ευρώ και πάνω για όσους έχουν 4 παιδιά.

Πρακτικά, οι φορολογούμενοι θα «νιώσουν» τις αλλαγές όχι από το 2014, οπότε θα συμπληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις και θα παραλάβουν το εκκαθαριστικό τους για τα εισοδήματα που θα έχουν αποκτήσει μέσα στο 2013, αλλά σε έναν μήνα από τώρα, από τον Ιανουάριο του 2013, καθώς με την νέα κλίμακα, σε συνδυασμό με την κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων για τα παιδιά, οι περισσότεροι μισθωτοί με προστατευόμενα τέκνα θα έχουν από την



ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

«Ασανσέρ για οικονομικούς δολοφόνους»



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ\*

Επιβαρύνσεις για μεσαίους και επαγγελματίες. Ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και πλούσιους

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

εκκαθάριση της μισθοδοσίας (ή της σύνταξης προκειμένου για συνταξιούχους) δραματική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης που θα γίνει άμεσα αντιληπτή στην παρακράτηση του φόρου εισοδήμα-  
τος.

● Αναφορικά με το τέλος ακινήτων, οι φορολογούμενοι που το οφείλουν θα μπορούν να το αποκώσουν από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να το μεταφέρουν για εξόφληση στις αρμόδιες ΔΟΥ. Εφόσον η οφειλή από το τέλος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη θα μπορούν να τη ρυθμίσουν σε μηνιαίες δόσεις, αφού όμως προκαταβάλλουν 50 ευρώ.

● Αυξάνονται οι συντελεστές αυτοτελούς φόρου που επιβάλλονται στους μισθούς τους οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τους ανήκοντες στα κατώτερα πληρώματα.

**ΣΥΡΙΖΑ: Ανέκδοτο η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος**

Σε ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι μεγάλες κατηγορίες πολιτών θα επιβαρυνθούν για άλλη μια φορά - με τις νέες διατάξεις, είτε λόγω του «εγκλήματός» τους να έχουν παιδιά, είτε επειδή είχαν εκπτώσεις δαπανών που θα καταργηθούν ή θα μειωθούν (τόκοι στεγαστικών, νοίκια, φροντιστήρια παιδιών, ιατρικές δαπάνες κ.λπ.) και για παρά πολλούς άλλους λόγους. Επίσης, ότι:

- Μεγάλα εισοδήματα θα ελαφρυνθούν:
- Τα μεγάλα εισοδήματα από νοίκια θα πληρώσουν λιγότερο φόρο.
- Τα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα πληρώσουν φόρο 10% από 25% που ίσχυε.
- Η αναγκαία απλοποίηση του φορολογικού συστήματος μετατόπισε σε ανέκδοτο, αφού πλέον θα ισχύει άλλη κλίμακα για μισθούς-συντάξεις, άλλη κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλη για τα νοίκια.

» **Ανέβαιναν** και κατέβαιναν οι συντελεστές φορολόγησης του νέου φορολογικού μέχρι και την Πέμπτη, προκειμένου να γίνει αποδεκτό το νομοσχέδιο από την τρικόκα εξωτερικού και να το παρουσιάσει στο Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.

Η καινούρια κλίμακα - «σφαγείο» για μισθωτούς και συνταξιούχους (όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη το βράδυ) προβλέπει μόνο τρεις φορολογικούς συντελεστές (από οκτώ που υπήρχαν μέχρι σήμερα): 22% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ, 32% για εισοδήματα από 25 έως 42.000 ευρώ και 42% για εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.

Παράλληλα, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται όσο αυξάνεται το εισόδημα, αλλά η έκπτωση αυτή «ροκανίζεται» από την κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών (τόκοι στεγαστικών δανείων, νοίκια, φροντιστήρια κ.λπ.). Συγκεκριμένα, κορυφώνει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ η οποία δίνεται για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ και μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Με αυτόν τον τρόπο μηδενίζεται στα 42.000 ευρώ.

Φυσικά, καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα παιδιά. Στη θέση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα παιδιά θα δοθούν επιδόματα - «ψήφουλα» βάσει «προκρούσειτων» εισοδηματικών κριτηρίων. Αναλυτικότερα, το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί και το παίρνουν ολόκληρο οικογένειες με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, δυο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, τρία παιδιά και εισόδημα 11.000 ευρώ κ.ο.κ. Το επίδομα δίνεται κατά τα 2/3 στις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 9.000 έως 18.000 και ένα παιδί, 10.000 έως 20.000 και δυο παιδιά, 20.000 έως 30.000 και τρία παιδιά κ.ο.κ. Καταβάλλεται το 1/3 του επιδόματος για οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα 18.000 έως 27.000 ευρώ, 20.000 έως 30.000 ευρώ και δυο παιδιά, 22.000 έως 33.000 για τρία παιδιά κ.ο.κ.

Οι ρυθμίσεις αυτές, λοιπόν, αν συνδυαστούν με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις (κατάργηση φοροαπαλλαγών, «χαράτσια» κ.λπ.) καταδεικνύουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα δει τη φορολογική επιβάρυνση να «εκτοξεύεται» ήδη από τον πρώτο μήνα του 2013, λόγω της αυξημένης παρακράτησης (παρ' όλο που η νέα κλίμακα και οι νέοι συντελεστές φορολόγησης θα αφορούν τα εισοδήματα του 2013). Οπότε, αυτό που διαρρέουν τα «πα-

παγαλίκια» του Μνημονίου, ότι δήθεν θα ελαφρυνθούν πάρα πολλοί πολίτες, είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μην έχεις παιδιά, να μην έχεις στεγαστικό δάνειο, να μην υπερβαίνει το οικογενειακό σου εισόδημα τα χαμηλά όρια που τέθηκαν, να μην πληρώνεις νοίκια, φροντιστήρια κ.λπ. Δηλαδή, αυτά η «ελάφρυνση» δεν αφορά παρά μια μικρή μειοψηφία.

Σχετικά τώρα με την κλίμακα που θα ισχύσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, προβλέπει φορολογικό συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον (με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιβάρυνση των μεγαλοεπαγγελματιών, μεγαλοδικηγόρων κ.λπ. κατά 12 ολόκληρες μονάδες από το 45% που ισχύει σήμερα!) συν το αυξημένο τέλος επι-

πιδεύματος που θα «ανέβει» στα 650 ευρώ. Όσο δε για τα «μπλοκάκια», θα φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά με την προϋπόθεση να έχουν έγγραφη σύμβαση με τον εργοδότη τους και είτε να έχουν έως τρεις εργοδότες είτε να έχουν περισσότερους, αλλά το 75% των εσόδων να τα προέρχεται από έναν.

Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, πλήττονται βανάσα οι μικροϊδιοκτήτες, καθώς θα φορολογούνται με 10% για το εισόδημα από νοίκια έως 12.000 ευρώ και ενονοούνται οι μεγαλοϊδιοκτήτες, οι οποίοι θα πληρώνουν 33% για το υπερβάλλον ποσό των 12.000 ευρώ (μέχρι τώρα τα ποσά έμειναν στην κλίμακα φυσικών προσώπων και υπήρχε προοδευτική φορολόγηση). Θεωπίζεται επίσης φόρος υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων.

Οι αγρότες θα φορολογούνται με

βιβλίο εσόδων - εξόδων και φορολογικό συντελεστή 13% από τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών. Σε ό,τι αφορά τους ναυτικούς, «εκτοξεύονται» οι συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησής τους: για τους αξιωματικούς από 6% πηγαίνει στο 15% και για τα πληρώματα από το 3% στο 10%!

Επιπλέον, η συνολική επιβάρυνση για τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες (και τις ΕΠΕ) μειώνεται από το σημερινό 40% (μαζί με τη φορολόγηση των μερισμάτων) στο 32,8%, μείωση που χρηματοδοτείται προφανώς από την αύξηση των φόρων των νοικοκυριών αλλά και την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ας δούμε όμως με μερικά παραδείγματα - βασισμένα στο νέο νομοσχέδιο - το πόσο πολύ επιβαρύνεται η πλειοψηφία των πολιτών και το πόσο ελαφρύνονται οι «έχοντες»: (Βλέπε πίνακα).

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι επιχειρείται με το νέο φορολογικό μια (ακόμα) βίαιη αναδιανομή του πλούτου σε βάρος των πολλών και υπέρ των τοκογλόφων - δανειστών της χώρας, των «έχοντων» και των μεγάλων ανώνυμων εταιρειών. Απέναντι σε αυτή την οικονομική βαρβαρότητα δεν έχουμε άλλη επιλογή από την αντίσταση και την ανατροπή, με στόχο τη ριζική και κοινωνικά δίκαιη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, ώστε να ελαφρυνθούν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και να φορολογηθούν ουσιαστικά ο συσσωρευμένος πλούτος, τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και τα υψηλά εισοδήματα.

\* Ο Γιώργος Κουτσοκούκος είναι οικονομολόγος και μέλος της γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ

Επιβάρυνση στην πλειοψηφία, και ελάφρυνση στους «έχοντες»

Παραδείγματα βασισμένα στο νέο νομοσχέδιο

○ ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  
● ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

**Μισθωτός**

▶ Ετήσιο εισόδημα **18.000** ευρώ (1.285 ευρώ μισθός)  
▶ 3 παιδιά  
▶ Τόκοι στεγαστικού δανείου 8.000 ευρώ  
▶ Ετήσιο εισόδημα συζύγου **16.000** ευρώ  
▶ Συνολικό οικογενειακό εισόδημα **34.000** ευρώ  
**ΦΟΡΟΣ 1.860€**  
**420€**

**Μισθωτός**

▶ Ετήσιο εισόδημα **22.000** ευρώ (1.570 ευρώ μισθός)  
▶ 2 παιδιά  
▶ Ετήσιο εισόδημα συζύγου **14.000** ευρώ  
▶ Συνολικό οικογενειακό εισόδημα **36.000** ευρώ  
**ΦΟΡΟΣ 2.840€**  
**1.820€**

**Γιατρός**

▶ Ετήσιο εισόδημα **800.000** ευρώ  
**ΦΟΡΟΣ 347.420€**  
**264.000€**



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το τρωτόν της ελληνικής φορολογίας δεν είναι το υπερβολικόν της βάρους αλλά η άνισος κατανομή της... Τούτο υπήρξεν ανέκαθεν χαρακτηριστικόν του ελληνικού φορολογικού συστήματος και εν εκ των κυριωτέρων αιτίων της κοινωνικής ανισότητος και των κοινωνικών αντιθέσεων στη χώρα».

«Οσάκις υποκίπτομεν εις τας πιέσεις των διαφόρων συμφερόντων προσπαθούμεν να δικαιολογήσωμεν την συνθηκολόγησιν ταύτην (φοροαλλαγή, φοροδιαφυγή)... Το αποτέλεσμα μοιραίως είναι η επιβολή ολοκλήρου του φορολογικού βάρους επί των οικονομικά ασθενέστερων».

«Οι Ξενοί σύμβουλοί μας (Άγγλοι και Αμερικανοί) καιίοι ετόνοιον επανειλημμένως την ανεπάρκειαν της συμμετοχής των οικονομικών ισχυροτέρων... συνεκέντρωσαν μάλλον τας προσπάθειάς εις την εκ της εμμέσου φορολογίας αύξησιν των εσόδων. Προφανώς, εοχημάτισαν την εντύπωσιν όπ δεν έχωμεν ούτε την θέλησιν ούτε την ικανότητα να φορολογήσωμεν τους οικονομικώς ισχυρούς. Εις μας απόκειται να αποδείξωμεν ότι είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εις την χώραν μας δίκαιον και άρπτον φορολογικόν σύστημα».

Βαρβαρέσος 1952

» Ένα κοινωνικό δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα αποτελεί μία εκκρεμότητα δεκαετιών για την ελληνική κοινωνία. Η απαίτηση επίλυσης αυτού του ζητήματος ενισχύεται από το γεγονός ότι το υπάρχον σύστημα με τη σημαντική υστέρηση των εσόδων, κυρίως από το τμήμα που αφορά τη φορολογία του κεφαλαίου και του πλούτου, αποτέλεσε την άμεση βασική αιτία για τη δημιουργία ελλειμμάτων την προηγούμενη δεκαετία και επομένως συσώρευσης δημοσίου χρέους πριν από την παγκόσμια κρίση του 2008.

Οι κοινωνικοί στόχοι

1) Να χρηματοδοτεί τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους, τη δημόσια υγεία, παιδεία και ασφάλιση. Τη δυνατότητα άσκησης πολιτικών για την καταπολέμηση της ανεργίας. Επομένως πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να συλλέγουν έσοδα στο ύψος των κοινωνικά αναγκαίων και αποτελεσματικά οργανωμένων δαπανών (η επανοργάνωση του συστήματος των δημοσίων δαπανών αποτελεί μία άλλη μείζονα αναγκαία μεταρρύθμιση).

2) Τα έσοδα να προκύπτουν ως αποτέλεσμα αναδιανομής του πλούτου υπέρ των κατώτερων εισοδημάτων. Η διεθνής και ιστορική εμπειρία δείχνει ότι υψηλά έσοδα υπάρχουν μόνο όταν οργανώνεται η φορολόγηση σύμφωνα με αρχές δικαιοσύνης. Δηλαδή όταν ο καθείς συνεισφέρει ανάλογα με τα εισοδήματά του και τις ανάγκες του και επομένως ο πλούτος ούτε φοροαπαλλάσσεται ούτε φοροδιαφεύγει, όπως συστηματικά συμβαίνει στην Ελλάδα.

3) Η φορολογική πολιτική να απο-

Ένα κοινωνικό δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα αποτελεί εκκρεμότητα δεκαετιών για την ελληνική κοινωνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ

ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ / ΠΡΟΒΛΗΜΕΝΕΣ ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Οι στόχοι του φορολογικού συστήματος και οι τρόποι υλοποίησής τους

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΠΑΤΣΙΩΡΑ



τελεί εργαλείο το οποίο επηρεάζει την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Για παράδειγμα με πιο ευνοϊκή φορολόγηση δραστηριοτήτων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Εξυπηρέτηση των στόχων

Το φορολογικό σύστημα για να μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του πρέπει να είναι, εκτός από δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό ώστε να νομιμοποιείται κοινωνικά.

Η απαίτηση της απλότητας συνεπάγεται ότι είναι εύκολα κατανοητό από τους πολίτες και ότι έχει λίγες σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις που το οργανώνουν χωρίς να δίνει περιθώρια σε πολλαπλές ερμηνείες. Η απαίτηση για αποτελεσματικότητα συνδέεται με τη σταθερότητα στον χρόνο του συστήματος, που επιτρέπει το μακρόχρονο προγραμματισμό. Συνδέεται επίσης με την αναδιοργάνωση με σύγχρονο τρόπο των μηχανισμών εισπράξης και ελέγχου και διευθέτησης παραβάσεων.

Στις παρούσες συνθήκες απαιτείται - εκτός από την κατάργηση άδι-

κων φόρων (π.χ. χαράτσι) - να ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

Βασικοί πυλώνες

Α) Δημιουργία Περιουσιολόγιου Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Αυτό θα επιτρέψει τη θέσπιση ενός ενιαίου βασικού φόρου, επί του οποίου μπορούν στη συνέχεια να θεσπίζονται εκπτώσεις ή πρόσθετες επιβαρύνσεις με πρόνοια για αποτροπή, σε κάθε περίπτωση, της διπλής φορολογίας. Από τη δημιουργία του περιουσιολογίου και εφ' εξής θα καταγράφονται μόνιμα οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση, στον χρόνο πραγματοποιήσεώς τους. Το περιουσιολόγιο θα αποτελέσει την αφετηρία για ένα ριζικά νέο φορολογικό σύστημα, καθολικό, δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό.

Β) Οργάνωση κοινωνικά δίκαιου φορολογικού συστήματος

Επαναθεμελίωση του προοδευτικού χαρακτήρα της φορολογίας. Η μείωση του αριθμού των κλιμακίων, η ουσιαστική κατάργηση του αφορολόγητου και οι αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης έχουν οδηγήσει σε καθεστώς εξόντωσης το μικρό και μεσαίο εισόδημα.

Η αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης οργανώνεται στη βάση: 1) Φορολόγησης όλων των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων με την ίδια κλίμακα (πλην της εξαίρε-

σης τόκων και καταθέσεων). Με περισσότερα κλιμάκια και αλλαγή των συντελεστών φορολογίας ώστε να ελαφρύνονται τα χαμηλά και μεσαία κλιμάκια. 2) Αύξησης των φορολογικών εσόδων από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος είναι η πραγματική φορολόγηση του κεφαλαίου και του πλούτου να ανέλθει στο μέσο όρο της Ευρωζώνης από σχεδόν το 50% αυτού του μεγέθους που κινάθηκε την προηγούμενη δεκαετία. 3) Αλλαγή της σχέσης έμμεσων και άμεσων φόρων μέσω αύξησης των εσόδων από άμεσους φόρους και μείωσης των έμμεσων φόρων. Εδώ περιλαμβάνονται μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ από το ανώτατο 25%, ειδική φορολόγηση των ειδών πολυτελούς διαβίωσης, πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων αντί για την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. 4) Φόρος μεγάλης και πολύ μεγάλης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα. 5) Κατάργηση των ειδικών φορολο-

γικών καθεστώτων (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, Fast Track κ.λπ.) και των προκλητικών φοροαπαλλαγών, που έχουν αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιων ποσών φόρου. Το επιχείρημα ότι η μείωση των φόρων είναι θετική για την ανάπτυξη δεν τεκμηριώνεται από τις επιστημονικές έρευνες. Αποτελεί μάλλον θεωρητικό όχημα ώστε να νομιμοποιηθεί ο πλουτισμός του 1% εις βάρος του 99%.

Γ) Επανασύσταση του συστήματος ελέγχου και διοίκησης

Οι συντελεστές, τα κλιμάκια η κατάργηση φοροαπαλλαγών αποδίδουν θεωρητικά έσοδα. Για να γίνουν πραγματικά έσοδα πρέπει να ελαττωστοποιηθεί η φοροδιαφυγή. Πέραν της δικαιοσύνης, που απαιτείται έτσι ώστε να μπορούν να καταβληθούν τα αναλογούντα, και της ικανότητας των μηχανισμών ελέγχου να εντοπίζουν και να διωκούν συνθήκες πρόληψης της φοροδιαφυγής, οι οποίοι σήμερα καταρρέουν, απαιτείται μία μείζονα μεταρρύθμιση της οργάνωσης - από την εισπράξη μέχρι τον έλεγχο και την επιβολή/διευθέτηση προστίμων. Η σημασία αυτού του πυλώνα αποτυπώνεται στα 24, 40, 60 δισ. που ακόμη κατά καιρούς ότι έχουν βεβαιωθεί ως οφειλές και δεν μπορούν να εισπραχθούν επειδή πολλές από αυτές τις χρωστίες φυσικά πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή εταιρείες που έχουν κλείσει μετά τα τόσα χρόνια δικαστικών διαμαρτυριών μέχρι να τελεσιδικήσουν.

Η οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δεν μπορεί να στηριχθεί στην υπερβολική αυθαίρετη εξουσία των μηχανισμών ελέγχου και την προσφυγή στα δικαστήρια ως μέσου διευθέτησης που αποτελούν χαρακτηριστικά του σημερινού συστήματος και συμβάλλουν σε φαινόμενα συναλλαγής. Ένα νέο σύστημα πρέπει να στηρίζεται, για παράδειγμα, σε έναν καθολικό ηλεκτρονικό έλεγχο που εξάγει, με βάση κριτήρια, ένα δείγμα ύποπτο φοροδιαφυγής και μαζί με ένα τυχαία επιλεγμένο δείγμα να συγκροτείται το πλήθος περιπτώσεων που θα εξεταστεί κάθε χρόνο, προφανώς πλήθος μέσα στις δυνατότητες που έχει το ανθρώπινο δυναμικό των ελεγκτικών μηχανισμών. Συγχρόνως απαιτείται η ενίσχυση όλων των ενδιάμεσων διαδικασιών διαίτησας και διακανονισμών, με σαφείς διαδικασίες τιμωρίας των παραβάσεων (πρόστιμα, αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές), ώστε να αποφεύγονται οι προσφυγές στα δικαστήρια. Μηχανισμοί όπως το ΣΔΟΕ γίνονται εξειδικευμένοι θεσμικοί στο συσχετισμό σε δύσκολα θέματα: ενδοομιλικές σχέσεις, λαθρεμπόριο καυσίμων κ.ά. Βασικός στόχος είναι η αποτελεσματική οργάνωση της πρόληψης της φοροδιαφυγής.

Η οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δεν μπορεί να στηριχθεί στην υπερβολική, αυθαίρετη εξουσία των μηχανισμών ελέγχου και την προσφυγή στα δικαστήρια

### 3. ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΦΑΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Μέσο: . . . . . ΤΟ ΧΩΝΙ

Ημ. Έκδοσης: . . . 16/12/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 16/12/2012

Σελίδα: . . . . . 59



Ποιος έχασε  
το καθήκον,  
να το βρουν  
οι πολιτικοί...  
Δ.Α.



[www.toxwni.gr](http://www.toxwni.gr)

Το ΧΩΝΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Ο  
**ΛΕΒΟΝ Χ. ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ**  
(soukissian.blogspot.com)



Το ΧΩΝΙ  
**59**  
ΚΥΡΙΑΚΗ 16  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  
2012

## Πώς θα μας φανεί χρήσιμο το πόθεν έσχες...

2,5 δισ. ευρώ έσοδα, αν οι πολιτικοί μας παραιτούνταν από την περιουσία τους υπέρ του ελληνικού λαού...

Βοηθού και καλημέρα σας,

■ ■ ■ επερνώνας τη συνήθη κουβέντα «ξέρουμε το έσχος, όχι το πόθεν», ■ ■ ■ έκατσα κι έκανα στα γρήγορα μερικές μαθηματικές πράξεις, τις οποίες θεωρώ χρήσιμες να κάνετε κι εσείς και να έχουμε μια ωραία αντιπρόταση στις περικοπές.

#### ΥΠΟΘΕΣΙΣ:

1. Εστω ότι ο καθένας των 325 (τόσα πόθεν έσχες βρήκα, βουλευτές και διαχειριστές οικονομικών κομμάτων) έχει από 5 μέλη οικογένειας που κρέμονται απ' αυτόν, άρα στο σύνολο μιλάμε για 325 x 5=1.625 άτομα.
2. Εστω ότι κάθε τ.μ. της ακίνητης περιουσίας τους σε οικοδομημένη μορφή έχει τρέχουσα αξία 1.000€ (αστέιο νόμμερο).
3. Εστω ότι κάθε τ.μ. της ακίνητης περιουσίας τους σε μορφή γηπέδου

(οικόπεδο/αγροτεμάχιο) έχει τρέχουσα αξία 10€ (επίσης αστέιο νόμμερο).

Αν προσθέσουμε τις καταθέσεις τους, τη συνολική αξία της οικοδομημένης περιουσίας τους και τη συνολική αξία της γηπεδικής περιουσίας τους, φτάνουμε στο ύψος των 2.345.128.290,78€ (αυτό είναι 2 δισεκατομμύρια, τριακόσια σαράντα πέντε εκατομμύρια, εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες, διακόσια ενενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά).

Αν, σύμφωνα με όσα επιτάσσει το πατριωτικό τους καθήκον, τα 1.625 αυτά άτομα μείνουν χωρίς περιουσία κινητή και ακίνητη και αρκεστούν να ζουν με 10.000€ το μήνα που βγάζει η κεφαλή της οικογένειας, δεν χρειάζεται να περικοπούν (για φέτος τουλάχιστον) συντάξεις και επιδόματα πολυτέκνων και περισσεύει και κάτι.

Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά είναι αυτά που ήθελαν και δήλωσαν...



Εμένα κανονικά χθες έπρεπε να με κόψουν το ρεύμα, σύμφωνα με την ειδοποίησή τους. Κόλλησα λοιπόν μια φωτογραφία μου πάνω στη χελώνα της ΔΕΗ κι ένα σημείωμα: «Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να κόψεις το ρεύμα σ' αυτόν;» κι έτσι έχω ακόμα ρεύμα.

Καλημέρα και καλή λευτεριά.

\* Ο Λεβόν Χ. Σουκισιάν είναι Δι-δάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, ΕΜΠ, Σύμβουλος - Μελετητής Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

#### 4. Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Μέσο: . . . . . ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ημ. Έκδοσης: . . . 16/12/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 16/12/2012

Σελίδα: . . . . . 37



## Η κατάργηση της σύνταξης στις πολύτεκνες μητέρες

**Κύριε διευθυντά,**

Ακούω ότι κόβεται η «ισόβια σύνταξη» της πολύτεκνης μάνας και διερρωτώμαι, μα αφού είναι «ισόβια», πώς κόβεται και εφόσον είναι και σύνταξη, πώς είναι δυνατόν να κοπεί εφάπαξ τι είναι μαλλιά, να τα κόβουμε κατά βούληση ή να τα κουρεύουμε; Δεν το πιστεύω! Πρόκειται για ένα συμβολικό ποσό 102 ευρώ τον μήνα, που είχε δοθεί ως επιβράβευση σε μια μάνα που γέννησε και ανέθρεψε 4, 8, 18 παιδιά! Σχεδόν όλες οι πολύτεκνες μανάδες με τα τόσα παιδιά έμειναν ανασφάλιστες γιατί εγκατέλειψαν τις δουλειές τους για να αναθρέψουν αυτά τα παιδιά. Και τώρα που τα παιδιά μεγάλωσαν το κράτος την ξεχνάει τη μάνα; Τα άλογα, όταν γερνάνε, τα σκοτώνουμε, τις πολύτεκνες γιαγιάδες τις πετάμε στον δρόμο, πάλι καλά που δεν τις σκοτώνουμε και αυτές για λόγους ίσως μεταχείρισης...

Όλοι έχουμε ακόμα στα αυτιά μας τα προεκλογικά λόγια του κ. Αντώνη Σαμαρά: «Δεν θα πειράζουμε τα πολυτεκνικά επιδόματα». Και η ειρωνεία είναι ότι ξεκινάει απ' αυτά και μάλιστα από την «ισόβια σύνταξη». Είτε διότι είναι σύνταξη είτε και διότι ονομά-

ζεται «ισόβια», δεν έπρεπε να την αγγίζουν αυτή τη μικρή και ιερή παροχή, σεβόμενοι και το άρθρο 21, παρ. 2 του Συντάγματος. Επιτέλους ας έκοβαν ένα 10% ή ένα 20%, όχι όμως και να την καταργήσουν εντελώς. Μα καλά, δεν ντρέπονται λίγο; Με όλο τον σεβασμό, λοιπόν, προς το πρόσωπο και το αξίωμα του φίλου πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, θα μου επιτρέψει να του απευθυνθώ στον ενικό και να τον ρωτήσω: «Γίgas καλά;»

Μην καταστρέφετε, κ. πρωθυπουργέ, το οικογενειακό σας όνομα και το πολιτικό σας μέλλον. Κόψτε για λόγους συμβολικούς το 10% της ισόβιας σύνταξης. Το υπόλοιπο 90% ισχύος που σας λείπει θα το βρείτε ενεργοποιώντας αμέσως το άρθρο 50, παρ. 1 του Συντάγματος.

Με απλό νόμο (όχι με τροποποίηση του Συντάγματος) οι βουλευτές από 300 γίνονται 200. Και να φύγουν αναλογικά από κάθε κόμμα οι παλιότεροι βουλευτές στην ιεραρχία, εξαιρουμένων των αρχηγών των κομμάτων. Σε όλα υπάρχει λύση, φτάνει να θέλουμε. Το σφάλλειν ανθρώπινο, κ. πρωθυπουργέ, όπως είπατε κι εσείς, ουδείς αναμάρτητος,

φτάνει να δούμε εγκαίρως την αμαρτία και να τη διορθώσουμε... Και στην περίπτωση μας, νομίζω, διορθώνεται εύκολα.

Αξιοποιήστε, αμέσως, την πρόσφατη πρόταση της ΑΣ-ΠΕ (Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος) με αριθ. πρωτ. 265/7-12-2012, που έχει ως εξής: «Τα χορηγούμενα από τον ΟΓΑ επιδόματα της πολύτεκνης μητέρας, ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, επιδόματα μητέρων τρίτου τέκνου και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ του Ν. 3454/2006, από 1ης Νοεμβρίου 2012 και εφεξής καταβάλλονται μειωμένα κατά 15%, καταργουμένης κάθε διάταξης περί εισοδηματικών κριτηρίων».

Πρόκειται για μία υπεύθυνη πρόταση, με την οποία εξοικονομείται ποσό 103 εκατ. ευρώ. Αντίθετα με την κατάργηση της ισόβιας σύνταξης κ.λπ. θα εξοικονομηθεί ποσό 86 εκατ. ευρώ. Από κάθε πλευρά, λοιπόν, κ. πρωθυπουργέ, είναι σκόπιμο να το πάρετε επάνω σας το θέμα και να δώσετε τη σωστή λύση.

Με εκτίμηση,

**ΠΑΝΟΣ Ν. ΛΥΡΑΣ**  
Μέλος Δ.Σ. Σωματίου Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΟΠΑ)



Από τον Μάνο Ηλιάδη

dimokratia@dimokratianews.gr

# Πώς ο Ι. Στουρνάρας δίνει τη χαριστική βολή στο Στράτευμα

### Ο υπουργός Οικονομικών ξεπέρασε τις απόψεις του προκατόχου του (Ευ. Βενιζέλου) και συνεχίζει ακάθεκτος το έγκλημα που συντελείται σε βάρος του αμυντικού μηχανισμού της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια

Το έγκλημα που συντελείται εις βάρος του αμυντικού μηχανισμού της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια έχει πλειστάκις τεκμηριωθεί με συγκεκριμένα στοιχεία σε αρκετά φύλλα της «κυριακάτικης δημοκρατίας». Η πορεία προς την παρακμή ξεκίνησε το 2005 με την απόφαση του τότε υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφη, ο οποίος αγνοώντας τις εισηγήσεις του ΥΠΕΘΑ επέβαλε την πολιτική να μην προβεί σε καμία αγορά που προέβλεπε το ΕΜΠΑΕ, με την «μπακαλιστική» λογική ότι πρώτα εξοφλούμε και αξιοποιούμε αυτά που έχουμε και μετά προβαινουμε σε νέους εξοπλισμούς. Και λέμε «μπακαλιστική», ή επί το κοσμιότερον άοκατη, διότι η απόφαση αυτή εξέφραζε μια στακτική αντίληψη σε σχέση με τους εξοπλισμούς, διότι απλούστατα παρέβλεπε την ταχύτατη πρόοδο της πολεμικής τεχνολογίας.

Δύο χρόνια αργότερα, ο συντάκτης αυτής της στήλης είχε εκφράσει την άποψη ότι η Ελλάδα στην ουσία παρατίθηκε από την επί δεκαετίες ακολουθούμενη πολιτική της ισοπλίας έναντι της Τουρκίας, της τελευταίας (ισοπλίας) νοουμένης ως την ικανότητα ανταπαραθέσεως στην τουρκική στρατιωτική ισχύ και υπερεξοπλισμούς μίας δυνάμεως ικανής να υποστηρίξει το δόγμα της αποτροπής που ακολουθούσε η χώρα.

#### Κάθετη πτώση

Αλλα δύο χρόνια μετά, με την κυβερνητική αλλαγή του 2009, η πορεία προς την παρακμή του αμυντικού μηχανισμού της χώρας προσέλαβε τη μορφή κάθετης πτώσεως, με τις εκτός κάθε λογικής μειώσεις του αμυντικού προϋπολογισμού που επέβαλε ο Ευ. Βενιζέλος (πρώτα ως ΥΕΘΑ και εν συνεχεία ως υπουργός Οικονομικών). Συγκεκριμένα, από 6,482 δισ. ευρώ το 2009, ο αμυντικός προϋπολογισμός μειώθηκε στα 4,500 δισ. το 2010, στα 3,491 δισ. το 2011 και στα 3,804 δισ. το 2012 (ο.α.: εκπναιτάι ότι θα κλείσει πολύ χαμηλότερα) και με τις ανεκδιήγητες «στρατηγικές» απόψεις που περι «σημειακών κρίσεων» και «στρατηγικής ψυχραιμίας» (έννοιες και όροι ανύπαρκτοι στη στρατηγική) έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Απόψεις που από μόνες τους καταργούσαν τη στρατηγική τις αποτροπές, κεντρικός πυρήνας της οποίας είναι η έννοια της ημεριότητας σε κάθε πιθανό επιτιθέμενο και η πρόκληση σε αυτόν πολύ μεγαλύτερου κόστους από τα όποια οφείλ του σε περίπτωση που θα επιχειρούσε να υλοποιήσει τα σχέδιά του εις βάρος της Ελλάδας.

Τις απόψεις και την ασχετοσύνη Βενιζέλου για την άμυνα και τις περικοπές που υιοθέτησε, ξεπέρασε ο διάδοχός του Γ. Στουρνάρας. Ο τελευταίος, ο οποίος μπήκε πριν αναλάβει τα καθήκοντά του και ενώ η στρατιωτική ηγεσία προσπαθούσε απεγνωσμένα να ελγεί τις ζημιές από τις τερσάσεις περικοπές του αμυντικού προϋπολογισμού και μάλιστα μέσα



σε τόσο μικρό χρόνο, είχε δηλώσει ως «τεχνοκράτης» ότι ένα από τα μέτρα εξόδου από την κρίση ήταν η περαιτέρω περικοπή των αμυντικών δαπανών. Τούτο δε

χωρίς να έχει ιδέα για τις ζημιές που είχαν προκληθεί στον αμυντικό μηχανισμό της χώρας από τις μέχρι τότε περικοπές. Έτσι, με την άνεση του υπερυπουργού που

αποφασίζει για τα πάντα μέσω του ελέγχου της οικονομίας επέβαλε -παρά τις τεκμηριωμένες αντιρροσεις της στρατιωτικής και τις πολιτικές ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ- τον

δικό του αμυντικό προϋπολογισμό για το 2013, ο οποίος θα ανέρχεται πλέον σε μόλις 3,396 δισ.

Σημ.: Στην ουσία 2,64 δισ. για αμοιβές προσωπικού και λειτουργικές δαπάνες, γιατί το υπόλοιπο -που είναι άγνωστο σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί- καλύπτει εξοφλήσεις παλαιών εξοπλιστικών προγραμμάτων, ανταλλακτικά και ελάσσονος σημασίας μικροεξοπλισμούς.

Περττό να αναφερθεί ότι τις άμεσες συνέπειες αυτές τις αλόγιστες πολιτικές θα τις δούμε σύντομα με την πλήρη αθρανοποίηση του αμυντικού μηχανισμού της χώρας, τις οποίες τελευταίως ίσως να αντιληφθεί ο πλήρως αφοσιωμένος με τη λογιστική προσέγγιση και μόνο των στόχων της τρόικας Γ. Στουρνάρας, όταν -ως χειμερινός κολυμβητής- δει απέναντί του στη Βουλιγαμένη τα τουρκικά πολεμικά να κάνουν βόλτες. Οπως σίγουρα δεν πρόκειται να αντιληφθεί το έγκλημα εναντίον των πολυτέκνων δεδομένου ότι οι στενοί του -πέρα της οικονομίας- ορίζοντες τον καθιστούν ανίκανο να αντιληφθεί ότι το μεγαλύτερο, και δη στρατηγικής σημασίας πρόβλημα της χώρας είναι η υπογεννητικότητα, σε μία περιοχική μάλιστα, η οποία χαρακτηρίζεται από μία εντυπωσιακή αύξηση της γεννητικότητας γύρω μας.

#### Το πρόβλημα

Το βασικό πρόβλημα με την πολιτική Στουρνάρα είναι ότι, όπως άλλωστε και ο Παπαδήμος, συγχέει το έργο και τις αρμοδιότητες του οικονομομήτρη με τα καθήκοντα ενός ομόρφου υπουργού Οικονομικών. Και τούτο διότι στα βασικά καθήκοντα κάθε υπουργού Οικονομικών περιλαμβάνεται η παραγωγή ασφάλειας (σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ) που -κατά το γνωστικό αντικείμενο του Γ. Στουρνάρα, την οικονομία- αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για κάθε μορφή αναπτύξεως.

Μια σοβαρή παράλειψη του Γ. Στουρνάρα είναι ότι ουδέποτε επισκέφτηκε το ΥΠΕΘΑ (έστειλε αντί αυτού τον Χ. Σταϊκούρα, ο οποίος περιόριστηκε στο να ει «εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά τι να κάνουμε;») για να ενημερωθεί για την κατάσταση της άμυνας της χώρας και τις συνέπειες από τις μέχρι τώρα περικοπές, πριν προβεί σε τόσο ζωτικής σημασίας αποφάσεις όπως αυτές της χρηματοδότησης του τομέα της άμυνας.

■ Σημ.: Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ που παραδοσιακά στοχοποιούσε τις αμυντικές δαπάνες, όταν επισκέφτηκε το ΥΠΕΘΑ (επί υποφεριακής υπουργίας Φ. Φορμάκου) και ενημερώθηκε για την πραγματική κατάσταση, σταμάτησε τις επιθέσεις του, γιατί αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε αυτόν τον ζωτικό τομέα. Μία άλλη, εξίσου οργισμένη ουδέποτε ανεφέρθη, είναι ότι με την περικοπή των κονδυλίων ανταλλακτικά, υποστήριξη και εκουχρονισμό των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων προκαλεί τεράστιες ζημιές και απαξιώνει υλικό αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αγοράστικαν κυριολεκτικά με τον ιδρώτα και το αίμα του λαού.

## Πιστός στην ιδεολογική παράδοση του Σημίτη

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της πολιτικής Στουρνάρα στον τομέα της άμυνας δεν εκπλήσσει, δεδομένου ότι αυτή εντάσσεται στην πνευματική και ιδεολογική παράδοση του τέως πολιτικού του προϊστάμενου Κ. Σημίτη. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός, προ της δραματικής του εμπειρίας στα Ιμια (μετά την οποία υλοποίησε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας), ήταν αυτός που -επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου- εισηγάγε την επικίνδυνη διαφοροποίηση της μη ψυχροποίησης των αμυντικών δαπανών κατά τη διαδικασία εγκρίσεως του προϋπολογισμού της εποχής. Θα ήταν τουλάχιστον ανήκουστο να χρειάζεται κάθε φορά μια επανάληψη τέτοιων άκρας δυσμενών για τη χώρα καταστάσεων (τότε τα Ιμια, στο μέλλον η ΑΟΖ;)



Ο Ι. Στουρνάρας



Ο Κ. Σημίτης

για τη θεραπεία των συνεπειών της πολιτικής τύπου Σημίτη και Στουρνάρα. Ιδίως, μάλιστα, σε μια περίοδο όπου ο τότε από μηχανής (Αμερικανός) θεός δεν είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ξανά, λόγω της ενασολογίας του με άλλα σοβαρότερα σήμερα προβλήματα. Γιατί αυτή η επανάληψη θεμάτων που έχουν αναφερθεί ξανά από την «κυριακάτικη δημοκρατία»; Γιατί στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Α. Παπακλά ακούσαμε τον Γ. Στουρνάρα να λέει ότι σε περίπτωση που δεν επτευχθούν οι τε-

θέντες στόχοι, υπάρχει ως εναλλακτική λύση η περαιτέρω περικοπή των αμυντικών δαπανών; Η διατύπωση τέτοιων απόψεων δεν είναι πλέον ένδειξη της ανεπάρκειας του υπουργού Οικονομικών, υπό την έννοια των όσων προαναφέρθηκαν, αλλά είναι και ιδιαίτερα επικίνδυνη, αν σε περίπτωση ανάγκης αφεθεί να τις υλοποιήσει. Η δε εμφάνιση του Α. Σαμαρά να τον διαπρεί στη θέση του καθιστά και τον ίδιο αυτό που λέγεται «ένοχος επιλογής», κάτι που μπορεί να αποκατασταθεί μόνο

με την άμεση παρέμβαση του. Και μια τέτοια παρέμβαση καθυστερεί εδώ και χρόνια, ιδίως εάν σκεφτεί κανείς ότι περικοπές των αμυντικών δαπανών κατά 50% εντός μόλις τριών ετών, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την αμυντική πολιτική της χώρας, έγιναν χωρίς μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή όπως έχει πλειστάκις προτείνει η στήλη ή έστω κάποιο ΚΥΣΕΑ.

Το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει ήταν μια άμεση ενημέρωση του πρωθυπουργού από τους τέσσερις αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων χωρίς τη μεσολάβηση ή το φίλτρο τρίτων. Ο Α/ΓΕΝ Κ. Χριστοφίδης με την ανοιχτή καταγγελία του (την οποία συζητήσαμε πλήρως) και την αναφερόμενη αίτησή του για ακρόαση από τον Α. Σαμαρά έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο.

Μέσο: . . . . . ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 16/12/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 16/12/2012

Σελίδα: . . . . . 10



# Αύξηση φόρου 2.754 ευρώ σε οικογένεια με 10 παιδιά!

Του  
**ΝΩΝΤΑ ΧΑΛΔΟΥΠΗ**  
(nontas71@gmail.com)

**Κ** ί όμως, παρά τις προσπάθειες του υπουργείου Οικονομικών να «λειάνει» τις επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στους φορολογούμενους με παιδιά, τα στοιχεία του ίδιου του υπουργείου δείχνουν ότι το φορολογικό νομοσχέδιο... επαναφέρει τον Ηρώδη:

Μια από τις εντελώς τρελές και απίστευτες επιπτώσεις των διατάξεών του είναι ότι μια οικογένεια με δέκα παιδιά και εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ θα υποστεί μια «τσουκτερή» φορολογική επιβάρυνση 2.754 ευρώ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, συνοδεύοντας την παρουσίαση του φορολογικού νομοσχεδίου, συνολικά 134.823 ελληνικές οικογένειες, με ένα έως δέκα παιδιά, θα πληρώσουν υψηλότερους φόρους ύψους 23,8 εκατ. ευρώ συνολικά, δηλαδή περίπου 176 ευρώ περισσότερα για την κάθε οικογένεια κατά μέσο όρο.

Αυτή η επιβάρυνση προκύπτει με τον ακόλουθο υπολογισμό, που έχει γίνει σε πίνακα του υπουργείου Οικονομικών, με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, υπό τον Χ. Θεοκάρη: Καταγράφονται από τη μια πλευρά οι πρόσθετοι φόροι που θα πληρώσουν οι οικογένειες με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα και την κατάργηση των αφορολόγητων ορίων για τα παιδιά και, από την άλλη, τα αυξημένα επιδόματα τέκνων που θα λαμβάνουν (40 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί από το πρώτο, 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί, όταν πρόκειται για πολύτεκνες οικογένειες).

«Συμψηφίζοντας» τους αυξημένους φόρους με τα αυξημένα επιδόματα, το υπουργείο Οικονομικών καταλήγει στην εκτίμηση ότι μόνο μία στις δέκα ελληνικές οικογένειες θα επιβαρυνθεί:



●●●  
**Πώς ο Ηρώδης... επέστρεψε στις γραμμές του φορολογικού νομοσχεδίου και τιμωρεί τους πολύτεκνους: Τι δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών**

- Από το σύνολο των οικογενειών με ένα παιδί, επιβάρυνση θα προκύψει για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα 23.000 ευρώ και άνω, δηλαδή μόνο για το 8,95% των οικογενειών με ένα παιδί.
- Για οικογένειες με δύο παιδιά η επιβάρυνση αρχίζει από τα 22.000 ευρώ και αφορά μόνο το 9,99% των οικογενειών.
- Στα τρία παιδιά η επιβάρυνση ξεκινά από τα 21.000 ευρώ και αφορά το 10,26% των οικογενειών με τρία παιδιά.
- Συνολικά, η συντριπτική πλειονότητα (90% και άνω) των οικογενειών με παιδιά θα έχουν ελάφρυνση φόρων.
- Όμως, μέσα σε αυτές τις σχεδόν 135.000 οικογένειες που θα πληρώσουν το «μάρμαρο», όπως φαίνεται σε πίνακα που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, υπάρχουν απίστευτα παραδείγματα επιβάρυνσης μεγάλων πολύτεκνων οικογενειών:
- Μία οικογένεια με δέκα παιδιά και εισόδημα 29.000-30.000 ευρώ θα πληρώσει πρόσθετους φόρους 5.674 ευρώ, θα λάβει πρόσθετα επιδόματα 2.920 ευρώ και θα καταλήξει να επιβαρύνεται με 2.754 ευρώ τον χρόνο!
- Δηλαδή, αντί να επιβραβευθεί από το κράτος μια από τις ελάχιστες ελλη-

- νικές οικογένειες με δέκα παιδιά, καταλήγει να «χαρτασώνεται» με ένα ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του ετήσιου εισοδήματός της!
- Αντίστοιχα, επιβάρυνση 701 ευρώ τον χρόνο θα έχει άλλη μια πρωική οικογένεια με 10 παιδιά και εισόδημα κάτω από 25.000 ευρώ τον χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Και αυτή τιμωρείται από τον φορολογικό... Ηρώδη, επειδή για κάποιο λόγο που μόνο ο υπουργός Οικονομικών ανταλλάσσεται θεωρείται πλούσια, όταν ανασθρέφει δέκα παιδιά, με 25.000 τον χρόνο.
- Μια άλλη οικογένεια με 9 παιδιά και εισόδημα κάτω από 29.000 ευρώ θα έχει πρόσθετη επιβάρυνση 2.823 ευρώ τον χρόνο, ενώ δύο οικογένειες με επτά παιδιά και εισοδήματα κάτω από 29.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν σχεδόν με 800 ευρώ ετησίως.
- Μπορεί αυτά να είναι ορισμένα ακραία παραδείγματα των στοιχείων που έχει παρουσιάσει το υπουργείο, ενώ κατά μέσο όρο οι ελληνικές οικογένειες πράγματι στην πλειονότητά τους ελαφρύνονται από τον συνδυασμό της κατάργησης του αφορολόγητου ορίου και της αύξησης των επιδομάτων για παιδιά.
- Όμως, όταν η φορολογική μεταρρύθμιση, που σχεδιάζεται από τους

και από τόσο πολλούς τεκνοκράτες του υπουργείου και της «τρίκας», καταλήγει να «τιμωρεί» με τεράστιες επιβαρύνσεις τις ελάχιστες μεγάλες πολύτεκνες οικογένειες της χώρας, τότε σημαίνει ότι η μεταρρύθμιση έχει αστοχήσει με κραυγαλέο τρόπο!

Κατά τα λοιπά, η κυριότερη των αλλαγών στο νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών, σε σχέση με τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει, είναι η καθιέρωση περισσότερο προοδευτικής κλίμακας για τους μισθωτούς και τους συνταξιούκους, με ταυτόχρονη αύξηση, πάντα σε σχέση με τα προηγούμενα σενάρια, της επιστροφής φόρου στο τέλος του χρόνου.

Η νέα κλίμακα φορολογεί με 22% τα εισοδήματα έως 25.000 ευρώ (ο φόρος του πρώτου κλιμακίου είναι 5.500 ευρώ), ενώ για τα εισοδήματα από 25.000 έως 42.000 ευρώ, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 32% (και ο συνολικός φόρος για εισόδημα 42.000 ευρώ στα 10.940 ευρώ). Ο ανώτατος συντελεστής ορίζεται τελικά σε 42%, για τα εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ.

Αντί για το αφορολόγητο όριο, το οποίο καταργείται, καθιερώνεται επιστροφή φόρου έως και 2.100 ευρώ, η οποία δίνεται ολόκληρη για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ και μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα – έτσι, μηδενίζεται στα 42.000 ευρώ.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν προβλέπεται ούτε αυτή η επιστροφή φόρου και θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για το εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό.

Αυτό προκαλεί τεράστιες επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα σε όσους δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, ανεξάρτητα αν το κάνουν ειλικρινώς ή κλέβοντας την εφορία.

Για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας με εισόδημα 7.000 ευρώ, που ως τώρα πλήρωνε φόρο 200 ευρώ, με τη νέα κλίμακα θα δει τον φόρο του να εκτινάσσεται 9 φορές (!) ψηλότερα, στα 1.820 ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπολογίζεται στο ποσό αυτό το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος.