

Στο κόκκινο οι γεννήσεις, ξυπνήστε πριν είναι αργά!

Του Ιωάννη Κομόπουλου,
αντιπροέδρου του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας

Αφορμή για να συνταχθεί αυτό το κείμενο είναι τα τελευταία εξοντωτικά μέτρα που πάρθηκαν σε βάρος των πολυτέκνων και όχι μόνο. Άλλη μια φορά στην ιστορία οι πολιτικοί, κατά κύριο λόγο του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. βοηθούμενοι αυτή τη φορά από τη ΔΗΜΑΡ μας πρόδωσαν. Συγκεκριμένα ο νυν πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προεκλογικά έλεγε ότι οι πολύτεκνοι θα ήταν μέσα στις κοινωνικές ομάδες που θα στηριχθούν πρώτα. Αναγνώρισε τις αδικίες και τις περικοπές που ήδη είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και υποσχέθηκε την πλήρη αποκατάσταση σε όλα τα επίπεδα πριν το 2009. Αντ' αυτού είδαμε να καταστρατηγείται το Σύμφωνο που αναφέρεται στην ειδική φροντίδα προς τις πολύτεκνες οικογένειες.

Όλα λοιπόν τα μέτρα τα δυσάρεστα για όλους τους πολύτεκνους και όχι μόνο, θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνική συνοχή, και η δημογραφική συρρίκνωση δεν είναι πλέον αναστρέψιμη. Βέβαια όταν γίνουν αισθητά τα αποτελέσματά της, θα είναι πολύ αργά για να αντιδράσουμε.

Κύριοι της συγκυβέρνησης πρέπει να καταλάβετε ότι ήδη πολλές μαρτυρίες ειδημόνων αλλά και όλες οι στατιστικές εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δημογραφική συρρίκνωση της χώρας μας. Οι γεννήσεις μειώνονται συνεχώς, γιατί έχει πλέον εκλείψει οποιοδήποτε κίνητρο ώστε το νεαρό ζευγάρι να τολμήσει πλέον να αποκτήσει το πρώτο του παιδί. Βέβαια δεν συζητάμε για το δεύτερο παιδί που είναι κάτι το απαγορευτικό. Σε μικρό χρονικό διάστημα θα θεωρούνται πραγματικά ήρωες εκείνοι που θα τολμούν να προχωρήσουν σε μια δεύτερη τεκνοποίηση.

Η οικονομική αβεβαιότητα που αφορά σε όλους αλλά κυρίως τα νεαρά ζευγάρια, ο συνεχής και ασταμάτητος πλέον φόβος της ανεργίας, αλλά και η παντελής έλλειψη πλέον κοινωνικής πρόνοιας λειτουργούν πραγματικά αποτρεπτικά για χιλιάδες ζευγάρια σ' ολόκληρη την πατρίδα μας. Περιοχές οι οποίες είχαν τα σκήπτρα όσον αφορά στις γεννήσεις, αρχίζουν να φθίνουν απελπιστικά.

Η μείωση των γεννήσεων δεν είναι απλές μαρτυρίες από ανθρώπους του χώρου αυτού, αλλά αποδεικνύεται από ατράνταχτα και αδιαμφισβήτητα στατιστικά στοιχεία. Οι γεννήσεις το 2010 σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας παρουσίασαν μειώσεις κατά 3.167 νεογνά, και από ειδικούς χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη δημογραφική χρονιά από το 1940 που η χώρα ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση.

Για να έχουμε ανανέωση του πληθυσμού θα πρέπει οπωσδήποτε ο δείκτης γονιμότητας να βρίσκεται στο 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Επίσης το 2011 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 106.777 και οι θάνατοι 110.709, που σημαίνει εκτός από τη δημογραφική συρρίκνωση θα έχουμε και ένα μεγάλο ποσοστό αύξησης σε γερόντους. Το κυριότερο θέμα που απασχολούσε αλλά και απασχολεί τα νέα ζευγάρια είναι το κόστος για την ανατροφή και απόκτηση ενός παιδιού, υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες. Αυτό το κόστος αναλύεται σε άμεσο και αφορά σε δαπάνες για φαγητό, ένδυση, εκπαίδευση και υγεία.

Από την άλλη πλευρά είναι το έμμεσο κόστος, και αυτό συνήθως το επωμίζεται αυτός που φροντίζει τα παιδιά που για την Ελλάδα παραδοσιακά είναι η γυναίκα, που με αυτό τον τρόπο χάνει την ευκαιρία να συμμετέχει στην αγορά εργασίας. Έχουμε την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνηση λειτουργεί σε βάρος όλων των πολυτέκνων και όχι μόνο, φαίνεται ότι έχει αποκοπεί από την ελληνική κοινωνία, δείχνουν ότι βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση, ζουν εκτός τόπου και χρόνου, και προσπαθούν με άλλους τρόπους να βυθίσουν στην εξαθλίωση τους πολύτεκνους αλλά και τους υπόλοιπους βεβαίως πολίτες.

Ευχόμαστε ότι η παρούσα συγκυβέρνηση κυβέρνηση δεν βιάζεται να βρεθεί πάρα πολύ σύντομα εκτός εξουσίας.

ΠΡΕΜΠΗ 3-1-2013 ΣΕΛΙΔΑ 84
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΛΛΗΣΣΙΑ