

1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑ ΥΠΑΝΑΠΤΥΞΗ

Μέσο: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ημ. Έκδοσης: . . .16/01/2013 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/01/2013

Σελίδα: 48



Η αναπτυξιακή μας υπανάπτυξη

Απαλλάσσονται τα σκάφη αναψυχής για πολλοστή φορά από την έκτακτη εισφορά. Εκτακτα. Διότι οι σκαφάτοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας τα μάλα. Ενώ κάτι μαλακοπίτουρες που ξενοπλένουν στη σκάφη -τρόπος του λέγειν- σαν νέες Γεωργίες Βασιλειάδου, πρέπει να φορολογούνται στεγνά καθόσον ανεπρόκοποι. Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι χιμπατζήδες έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης. Ενώ η δικαιοσύνη του ελληνικού Δημοσίου βρίσκεται μονίμως σε φάση υπανάπτυξης.

Ναυάγιο στην ξηρά ελέω τρώικας, η οποία απαιτεί να βάλουν λουκέτο το Ναυτικό Νοσοκομείο ή το ΝΙΜΤΣ. Εν ενεργεία αξιωματικοί και βετεράνοι του Πολεμικού Ναυτικού ναυτίλλονται στη δίνη του ιδιωτικού κύματος νοσηλείας. Δεν είναι να τους πιάσει ούτε ναυτία. Οι ναυτίλοι της δωρεάν υγείας ναυταπατώνται.

Αρχισε η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων. Οι αμαγαζώτορες κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ως τρομοκράτες. Αφού κυνηγούν τον πελάτη με το ντουφέκι. Στη δυτική χώρα, τη Θράκη και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο δεσπόζουν σήμερα βροχές και καταιγίδες. Ισχυρές κατά τόπους χιονοπτώσεις θα λευκάνουν τα ορεινά των δυτικών ηπειρωτικών αλλά και ημιορεινών περιοχών της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές πρωινές βροχές θα έχουν Αττική και Θεσσαλονίκη. Βροχή ρευστού χορηγήθηκε σε συγγενείς του Ευ. Βενιζέλου

από το Τ.Τ. με διαδικασίες εξήρες σε εποχές που η στρόφιγγα του δανεισμού έχει κλείσει. Υπουργοί πλῆτΤουν την κοινή λογική.

Το νομοσχέδιο για την πρόσληψη ιμάρηδων που θα διδάσκουν το Κοράνι στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης πυροδοτεί εντάσεις στο εσωτερικό της Ν.Δ. Διότι οι άνθρωποι διαπνέονται από το πνεύμα του διαισθητισμού. Τάσσονται εναντίον της διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία. Εκτός εάν, όλως τυχαίως, πρόκειται για ορθόδοξη και ουχί αλλόδοξη κατήχηση.

Υπάρχει πιθανότητα ισχυρών κατά περιόδους καταιγίδων αύριο στα δυτικά και αργότερα στο ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφίες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Νοτιοδυτικοί άνεμοι μέχρι 8 Μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά.

Ξύπνιος ο υφυπουργός Ανάπτυξης και σύμβουλος του πρωθυπουργού Νότης Μπαράκης. Η ανάπτυξη σου λέει έρχεται από Δυσμάς. Και κάνει δώρο στους ξένους φορείς αθρόα κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ενώ στους ΟΤΑ μαθαίνει βέσπα.

Ηαδικία θα διορθωθεί δηλώνει ο έτερος σύμβουλος του πρωθυπουργού Χρύσανθος Λαζαρίδης. Θα επαναφέρουμε τους πολύτεκνους, τους συνταξιούχους, τους ένστολους, τους γιατρούς εκεί που ήταν. Το 1930 εννοεί αλλά αυτά δεν λέγονται.

Μετεώρος meteoros@efsyn.gr



Τέτοιες μέρες τέτοια λόγια!

Οι καημοί των πολυτέκνων



Του
Δημήτρη Χ. Σάββα

“Τα πολλά παιδιά είναι ευτυχία, χαρά, ευλογία” έλεγαν οι παλιότεροι. “Ένα παιδί ίσον κανένα” και τόσα άλλα πολλά, πραγματικά, από τη ζωή βγαλμένα. Ευτυχημένοι λοιπόν οι πολύτεκνοι γονείς, αρκεί να έβλεπαν τα παιδιά τους χαρούμενα κι ευτυχισμένα, χωρίς στερήσεις, χωρίς στενοχώριες, αρκεί οι ίδιοι να μπορούσαν να τους προσφέρουν τα αναγκαία. Παλιότερα υπήρχαν αρκετοί πολύτεκνοι. Στις μέρες μας λιγοστεύουν. Σκέφτονται οι άνθρωποι πως τα πολλά παιδιά δημιουργούν ανάλογες υποχρεώσεις.

Με το δικό τους βέβαια και ειδικά στις μέρες μας. Οι τελευταίες κυβερνήσεις είναι ανάλογες, αδιάφορες, αμέτοχες, σκληρές και ψυχρές... Τί θα περίμενε εξάλλου κανείς από κυβερνήσεις τρωϊκάων, που οι περικοπές τους δεν έχουν τελειωμο. Διάβασα τελευταία στην καθημερινή επαρκιακή

εφημερίδα του Βόλου “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”, μια από τις πιο πολιαίες εφημερίδες του Νομού Μαγνησίας και της χώρας μας, πρώτη έκδοση το 1898 να κάνει λόγο για περικοπές 58% στα επιδόματα των πολυτέκνων και περισσότερες από 3500 πολύτεκνες οικογένειες, έχουν περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο, στο Νομό Μαγνησίας. Φαίνεται αυτή η ιστοπεδική λαίλαπα των μειώσεων δεν θα αφήσει αμέτοχους ούτε αυτούς τους μισθωτούς που έχουν πολλά παιδιά. Δεν θα γλιτώσουν από την οικονομική κρίση ούτε αυτοί. Και το κυριότερο; Θα πληρώσουν περισσότερα για τα παιδιά που απέκτησαν...

Έτσι από τη μία η μείωση του αφορολογητού στα 5.000 ευρώ από 12.000 ευρώ που ήταν πέρσι, και από την άλλη οι δραστηριές περικοπές των επιδομάτων, έφεραν τα πάνω κάτω στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών με πολλά παιδιά. Άλλωστε, δεν είναι πολλοί αυτοί που δηλώνουν εισοδήματα άνω των 55.000 ευρώ, ποσό που έβασε ως όριο το υπουργείο Οικονομικών για τη μη καταβολή των επιδομάτων. Οι επιπλέον φόροι εισοδήματος που θα καταβάλλουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες φθάνουν μέχρι και τα 2.750 ευρώ, ενώ οι επιπλέον φόροι για τους φορολογούμενους με ένα ή δύο παιδιά θα

φθάσουν μέχρι και τα 1040 ευρώ...

Το αποτέλεσμα; Η νέα φορολογική κλίμακα, που προκαλεί μεγάλη φορολογική επιβάρυνση στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, ξεπερνά τα 3000 ευρώ για μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και επίσημο εισόδημα 27.000 ευρώ. Ας είναι... Τα παράγοντα στην τρώικα...

Θα γυρίσω αρκετές δεκαετίες πίσω δίνοντάς μου την ευκαιρία ένα έγγραφο του αρχείου του Δήμου Ηρακλείου με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 1925. Το έγγραφο αυτό αφορά στο Σύλλογο Πολυτέκνων Γονέων του Νομού Ηρακλείου, ένα σωματείο αναγνωρισμένο την εποχή εκείνη όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Πρόκειται για μία έκκληση προς την σεβαστήν εκκλησίαν, την σεβαστήν κυβερνήσιν και πάσας τας αρχάς, τους διανοουμένους, τον τύπον, τας οργανώσεις, τους απανταχού του κράτους πολύτεκνους και εν γένει προς τον ελληνικόν λαόν.

Σας παραθέτω ακριβώς το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου το οποίο κρύβει αγώνες και αγωνίες για ηθική εξύψωση της κοινωνίας, για περιφρόνηση της κακοθείας γενιόκτη, για ευγενή προσήθεια, για ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για πάταξη των ανατροπών της κοινωνίας, για δρόμο αλήθειας και σεβασμού, για πολιτισμό, για εξύψωση της οικογένειας, για προστασία της τεκνογονίας και τόσες άλλες έννοιες, αξίες υψηλού επιπέδου πολλές απ' αυτές άγνωστες ή τουλάχιστον ποδοπατημένες στην εποχή μας.

Το ν' αναμένη της μοιρολατρικώς την διάρθρωσιν της πανθομολογημένης αθλιότητας της κοινωνίας μας, ούτε δικαίον ούτε φυσικόν είναι. Το “συν Αθηνά και χείρα κίνει” έκοντες υπ' όψιν και ημείς οι Πολύτεκνοι ιδρύσαμεν Σύλλογον ανεγνωρισμένον ήδη επισήμως, με την στερράν απόφασιν να συνδράμωμεν μεν πάντα όστις εργάζεται διά την

ηθικόν εξύψωσιν της κοινωνίας, ν' αναλάβωμεν δε την πρωτοβουλίαν μιας συστηματικής εργασίας προς τον σκοπόν τούτον. Την τύχην τίν λαμβάνουσι πάντες σχεδόν οι υπέρ της εξυψώσεως της κοινωνίας αγωνιζόμενοι, δηλ. την περιφρόνησιν και τα σκώμματα των κακοθίων, δεν πιστεύομεν να έχωμεν εν τη ευγενεί προσπαθεία μας, ουκ ήπτον όμως θα περιφρονήσωμεν ταύτα αντύχον παρουσιασθώσιν, ως η φιλόστοργος μήτηρ περιφρονεί τας πικρίας που ποτίζεται εκ της ανατροής των τέκνων της. Το δικαίωμα του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ημών υπέρ της κοινωνίας αντλούμεν 1) εξ αυτής ταύτης της εν τη κοινωνία θέσεώς μας. Έχομεν μεγαλύτερον μοίραν εν τη κοινωνία ως γονείς έχοντες εν αυτή το πολυτιμότερον και προσφιλέστερον δι' ημάς πράγμα (τα τέκνα μας), άρα έχομεν και ενδιαφέρον δι' αυτήν περισσότερο από τους μη έχοντας ή έχοντας μικρότερον μοίραν εν αυτή. 2) Εκ της υπάρξεως αυτής ταύτης της κοινωνίας εις ην προσφέρομεν τα περισσότερα κεφάλαια δι' ών ζή και κινήται αυτή (ήτοι τους ανθρώπους), και 3) Εκ του πόνου ον αισθανόμεθα δια την κοινωνίαν οσάκις αυτή πάσχει όστις πόνος είναι μεγαλύτερος εις ημάς ως μετέκοντες εν αυτή δια περισσότερων μελών μας (των τέκνων μας).

Δια πάντα ταύτα ως πρώτον σκοπόν του Συλλόγου μας εθέσωμεν την ηθικόν εξύψωσιν της κοινωνίας ην θέλομεν επιδιώξει δια παντός νομίμου μέσου πατάσσοντες αμειλίκτους ανατροπείς της κοινωνίας, ενισχύοντες δε παντί σθένει τα μέσα δι' ών η ανατρεφόμενη γενεά (τα τέκνα μας) θα βωδίση στερρώς επί την οδόν της αληθείας ην εκάραξεν επί της γης ο Θεάνθρωπος και ηκολούθησαν οι πρόγονοί μας εις τρόπον ώστε επιήμσαν το Ελληνικόν όνομα.

Επειδή όμως και από υλικής απόψεως η συνεισφορά των πολυτέκνων εν τη κράτει είναι μεγαλύτερα της των λοιπών

παραγόντων αυτού, δεδομένου όντως ότι ο πολύτεκνος ως εξοδεύων περισσότερα φορολογούμενα είδη, συνεισφέρει και φόρον περισσότερον ανεξαρτήτως των λοιπών φόρων που πληρώνει ο έκων τέκνα ων ο ύψιστος, ο φόρος του αίματος ον μετά Σπαρτιακής γεννηοψυχίας συνεισέφερον και θα συνεισφέρωμεν προθύμως χρείας τυχοσύης, δια τούτο και εθέσωμεν ως έτερον σκοπόν την εκ μέρους του Κράτους λήψιν μέτρων προστατευτικών δια τους πολύτεκνους, ως έχουσι τούτο πράξει πάντα τα πεπολιτισμένα κράτη αφ' ενός δια την ανακούφισιν των πολυτέκνων και αφ' ετέρου δια τον μη περιορισμόν της τεκνογονίας, όστις περιορισμός εισαχθείς εν τη πατριδι μας μετά των λοιπών φροίτων του δήθεν πολιτισμού θα μεταβάλλη, εάν επικρατήσθ, τον ανθρώπινον προορισμόν και ούτω θα εκμηνδενισθή η οικογένεια και κατά συνέπειαν η κοινωνία.

Η απ' αρχαιοτάτων χρόνων και υπ' όλων των λαών προστασία της τεκνογονίας και η υπό πάντων των πεπολιτισμένων Κρατών λήψιν προστατευτικών μέτρων δια τους πολύτεκνους αποδεικνύει προσέτι την σπουδαιότητα της τεκνογονίας. Τιοούτος, ως ανωτέρω ελέκθη, έσεται ο σκοπός ημών δηλ. ευγενής, υψηλός, άγιος, εξηγηρητικός, Θρησκείας, Πατριδος και Ανθρωπότητος. Εις τον σκοπόν μας τούτον καλούμεν να συντρέξωμεν ημάς πάντες οι υπέρ Πίστewς, Πατριδος και Ανθρωπότητος ενδιαφερόμενοι. Ιδιαίτέρως επικαλούμεθα την πολύτιμον συνδρομήν της Σης Εκκλησίας, της Σης Κυβερνήσεως, ως και πασών των Αρχών, των Διανοουμένων, του Τύπου, των Οργανώσεων και παντός προσώπου δυναμένου να εξηγηρητήσθ τον εξανθρωπιστικόν σκοπόν μας.

Ιδιαίτέρως παρακαλούμεν α) πάντες τους πολύτεκνους του Νομού Ηρακλείου να εγγραφώσι μέλη της τον Σύλλογον μας και β) τους πολύτεκνους

των άλλων Νομών του Κράτους να ιδρύσωσι και αυτοί παρομοίους Συλλόγους, σύμφωνα με το Καταστατικόν που στέλλομεν εις όποιον τη ζήτηση, δια να κατορθωθή κατόπιν η ίδρυσις μιας Ομοσπονδίας όλων των Συλλόγων εν Αθίνας, προς συστηματικώτερον ενεργείαν δια την πραγματοποιήσιν του ιερού σκοπού μας.

Με την ελπίδα ότι η παρούσα Εκκλησίς μας θα εύρη απήκσιν εις την ψυχίν κάθε τιμίου ανθρώπου ώστε να φροντίση περί της ενισχύσεως του έργου μας.

Διατελούμεν
Ο Πρόεδρος
ΜΙΑΤΙΑΔΗΣ ΧΙΣΚΑΚΙΣ
Ο Γραμματέης
Γ. ΒΕΡΓΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ. Μαμαλάκης, Μ. Γαλενανός, Π. Πρακτικιάκης, Ι. Κουκουρπάκης, Α. Τρουλλινός, Ι. Κλάδος, Γ. Τζενάκης, Μ. Κικιβαράκης, Γ. Λαμπράκης, Μ. Παπουτσάκης, Γ. Βισσαζάκης

Σήμερα τέτοιου είδους έγγραφα με τέτοιο περιεχόμενο και τόσες ανασυχίες δεν συνηθίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Σήμερα έχουμε άλλα έγγραφα όπως λίστα λαγκάρντ, διάφορες καταγγελίες, έγγραφα απειλητικά με στοιχεία συναλλαγής, δράσεις του υπόκοσμου και τόσα άλλα.

Σημείο αναφοράς η διαφανόμενη κρίση που ερμηνεύεται από τους περισσότερους ως οικονομική, με έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Αυτό φαίνεται μας βολεύει ως εξήγηση και μένομε σταθερή στη μιζέρια μας. Και θα μένομε για πολύ ακόμα χρονικό διάστημα αν δεν παραδειγματισθούμε από την προαναφερμένη έκκληση του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων του Νομού Ηρακλείου...

Αν δεν εξυψώσωμε τις έννοιες της παιδείας, του πολιτισμού, της ευγενούς άμιλλας της προσφοράς, της αγάπης και του σεβασμού στον συνάνθρωπό μας, έτσι όπως οι ηθικοί κανόνες μας προσταίζουν!