

1. ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μέσο: ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ημ. Έκδοσης: . . . 29/01/2012 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 29/01/2012

Σελίδα: 12



Ακόμη περιμένουν οι μαθητές τα βιβλία!



Του
ΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Προέδρου της Ανωτάτης
Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος

Η έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2011 της νέας σχολικής χρονιάς βρήκε πλείστα όσα σχολεία να μην έχουν παραλάβει τα σχολικά βιβλία, ώστε να τα διανείμουν στους μαθητές. Στις διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών, η απάντηση της υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου ήταν ότι εντός του Οκτωβρίου οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Ήδη τελειώνει και ο Ιανουάριος του 2012 και σε πάμπολλα σχολεία τα βιβλία δεν έχουν φτάσει! Δημοσιεύτηκε δε σχετική απόφαση με την οποία διατίθεται κονδύλιο 2.000.000 ευρώ προκειμένου να φωτοτυπηθούν τα βιβλία για να δοθούν στους μαθητές! Βέβαια, η υπουργός δεν διευκρίνισε τίνος έτους τον Οκτώβριο εννοούσε όταν διατυμπάνιζε την παραπάνω απάντησή της. Έτσι προφανώς υλοποιείται και το σύνθημα «ηρώτα ο μαθητής». Εκτός εάν η υπουργός θεωρεί ότι είναι τέτοιας ποιότητας τα βιβλία, ώστε, είτε δοθούν στους μαθητές είτε όχι, δεν υπάρχει καμία διαφορά! Όλα αυτά βέβαια θα είχαν αποφευχθεί εάν η Υπουργός είχε πράξει αυτό που από διετίας η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος της έχει ζητήσει: την έκδοση της υπουργικής απόφασης η οποία προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985.

Προβλέπει δε η παραπάνω διάταξη τα ακόλουθα: **«Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία των εκπαιδευτικών χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, αντίστοιχα. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους»**. Εάν είχε εκδώσει αυτή την απόφαση, όλοι οι μαθητές από την αρχή της σχολικής χρονιάς θα είχαν τα βιβλία τους, ουδέν θέμα θα είχε δημιουργηθεί και ούτε βεβαίως θα εξετίθετο και η ίδια με τα όσα έλεγε σχετικά με τον χρόνο της χορήγησής τους.

Σε αυτή την εποχή της δεινής οικονομικής κρίσης η υπουργός Παιδείας δεν έχει το θάρρος να εκδώσει αυτή την Υπουργική Απόφαση, από την έκδοση της οποίας το κράτος θα εξοικονομούσε 30.000.000 ευρώ! Φαίνεται ότι έχει μείνει στο προεκλογικό σύνθημα «λεφτά υπάρχουν»! Ευθύνη βεβαίως έχουν και όλοι οι χρηματίσαντες υπουργοί Παιδείας από το έτος 1985 και εντεύθεν, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται επειδή όλα τα προηγούμενα χρόνια διαρκούσε το γλέντι με τα δανεικά. **Στη Γερμανία οι μαθητές των σχολείων χρησιμοποιούν τα ίδια βιβλία για έξι συνεχείς σχολικές χρονιές**, αφού είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέφουν στο τέλος του διδακτικού έτους σε καλή κατάσταση, ενώ σε περίπτωση μη επιστροφής τους ή επιστροφής τους σε άσχημη κατάσταση πληρώνουν την αξία τους. Έτσι, η Γερμανία ως κράτος πραγματοποιεί μόνο μια δαπάνη κάθε έξι χρόνια για τα σχολικά βιβλία των μαθητών, ενώ η Ελλάδα για το ίδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιεί έξι δαπάνες! Ακόμη και τώρα η υπουργός Παιδείας δεν εννοεί να περιορίσει αυτό το όργιο της σπατάλης και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος και ούτε βέβαια υπάρχει πρωθυπουργός για να επιβάλει το νοικοκύρεμα στο κράτος, το οποίο εξακολουθεί να πορεύεται στον ίδιο δρόμο.

Δεν μπορεί ν' αναμένουν οι πολίτες ότι θα υπάρξει ανόρθωση της χώρας από όλους αυτούς που οδήγησαν την πατρίδα μας σ' αυτό το κατάντημα, όταν ακόμη και τώρα δεν είναι σε θέση (δηλαδή δεν θέλουν) να εκδώσουν μία απλή Υπουργική, από την οποία θα υπήρχε εξοικονόμηση 30 εκατ. ευρώ το έτος. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν θα υπήρχαν ούτε προμήθειες αλλά ούτε και μίζες! Η ανόρθωση, όμως, της πατρίδας προϋποθέτει την ύπαρξη στην ηγεσία της χώρας αντρών αποφασισμένων, και αυτούς έχει χρέος ο λαός να αναζητήσει και να επιβάλει για να τον κυβερνήσουν, στέλνοντας στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας όλους τους ανεπάγγελτους και όλους όσους απομυζούν το δημόσιο χρήμα.