

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα εδώ και τρείς ημέρες εννοώ, κάνουμε λόγο για πίνακες, κάνουμε λόγο για δείκτες, κάνουμε λόγο για ελλείμματα, κάνουμε λόγο για δημόσια χρέη, για πρωτογενή ελλείμματα και για διαφόρους άλλους όρους τέλος πάντων, που πιστέψτε με, ο πολύς κόσμος δεν μπορεί να κατανοήσει.

(GK)

(3SS)

Ήρθε η ώρα λοιπόν –και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη για το ενδιαφέρον σας- να μιλήσουμε και για ανθρώπους και μάλιστα για ανθρώπους που αποτελούν τους πραγματικούς αιμοδότες του ελληνικού έθνους και συγκεκριμένα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις ελληνικές πολυμελείς οικογένειες, δηλαδή για τις τρίτεκνες οικογένειες, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά ακόμα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες, επί των οποίων ασκείται μια τρομερή πίεση, αφού ένας γονέας θα πρέπει να αναθρέψει δύο, τρία ή παραπάνω παιδιά.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ έναντι των οικογενειών αυτών υπήρξε απαράδεκτη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ υπήρξε πολιτική εχθροπάθειας έναντι των τριτεκνικών και πολυτεκνικών ελληνικών οικογενειών.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω κάποια παραδείγματα πολιτικών που ασκήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Το χορό άνοιξε η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία –τι έκανε;-

κατήργησε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας που απελάμβαναν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος περιέκοψε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα, ωσάν αυτό να ήταν το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ακολούθησε δηλαδή την πρακτική «βγάζω από τη μύγα ξύγκι» και με τις περικοπές αυτές θα επιλύονταν και τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.

Επανήλθε η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ουσιαστικά κατήργησε το καθεστώς των μετεγγραφών για τα παιδιά των οικογενειών αυτών σε μια δυσχερέστατη οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία στέρησε από τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους γονείς τη δυνατότητα να περιορίσουν τα έξοδα της οικογενείας έχοντας το προνόμιο της μετεγγραφής για τα παιδιά τους που θα ακολουθήσουν την άλφα ή τη βήτα σχολή.

Και το ερώτημα που πλανάται σε σχέση με αυτό που λέω είναι το εξής: Γιατί καταστρατηγήσατε το προνόμιο των μετεγγραφών; Το καθεστώς που ίσχυε επιβάρυνε οικονομικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό;

Μηδέν επιβάρυνση, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν επιβαρυνόταν ούτε ένα ευρώ και όμως ανερυθρίαστα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κατήργησε το προνόμιο των μετεγγραφών και το πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες –γιατί τα παιδιά θα πάνε να εγγραφούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας- θα είναι δυσεπίλυτο. Πολλά δε παιδιά δεν θα μπορέσουν

να παρακολουθήσουν τις σχολές τους. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι μήνυμα στέλνετε και στις οικογένειες, αλλά και στην ελληνική νεολαία που διψά για γνώση και μόρφωση.

Και βεβαίως ερχόμαστε τώρα στον κ. Βενιζέλο. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διότι ρίχνοντας, περικόπτοντας το αφορολόγητο όριο για τους τριτέκνους και πολυτέκνους και με τη συνεργασία των φορολογικών συντελεστών που υπάρχουν ανά κλίμακα δημιουργεί μια πραγματική φοροκαταιγίδα, μια φορολογική λαίλαπα που συντρίβει το εισόδημα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Ξέρετε σε ποιο σημείο φτάσαμε; Φτάσαμε στο σημείο αυτός που έχει ένα ή δύο παιδιά να έχει μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον άτεκνο και αυτός που έχει τρία, τέσσερα και παραπάνω παιδιά να έχει μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από αυτόν που έχει ένα και δύο παιδιά.

(SM)

(GK)

Υπάρχει, όμως, στο εσωτερικό των πολυμελών οικογενειών και μία ανισότητα, την οποία θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ' όψιν. Με τις ρυθμίσεις σας επιβαρύνονται πάρα πολύ οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι που έχουν μεσαία εισοδήματα, δηλαδή μέχρι 50.000 ευρώ. Ενώ οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι που έχουν εισόδημα

πάνω από 50.000 ευρώ, έχουν ελαφρύτερες επιβαρύνσεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι υπάρχει και εσωτερική ανισότητα στο σύστημα που κάνατε.

Καταλήξαμε αγαπητοί συνάδελφοι –για να χρησιμοποιήσω έναν όρο- τα παιδιά να χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως τεκμήριο. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνετε είναι εντελώς παράλογο διότι αν η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή ένα πρόβλημα δεν είναι το δημοσιονομικό. Είναι το δημογραφικό πρόβλημα.

Η Ελλάδα χάνει αίμα ελληνικό, φθίνει, πεθαίνει ο ελληνικός λαός. Είμαστε το μόνο κόμμα στην Αίθουσα αυτή που το φωνάζουμε αυτό το πράγμα. Δεν μας ακούτε όμως. Πότε το κάνετε αυτό; Θα αφήσω την οικονομική συγκυρία, γιατί αναφέρθηκα πλειστάκις σε αυτήν, για να σας πω ότι είμαστε εν μέσω πληθυσμιακών βομβών. Αυτό το λαμβάνετε υπ' όψιν σας; Δηλαδή, ενώ τα γειτονικά κράτη αυξάνουν τον πληθυσμό τους με ραγδαίους ρυθμούς, εμείς έχουμε μία υπερμεγέθη υπογεννητικότητα.

Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη, σημαίνει προβλήματα στην ασφάλεια της χώρας, σημαίνει προβλήματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ούτε αυτά τα λαμβάνετε υπ' όψιν. Προφανώς γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μία πολιτική επιλογή, η οποία είναι σεβαστή μεν αλλά να την πούμε για να την ακούσει ο ελληνικός λαός.

Η πολιτική σας επιλογή είναι ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας θα επιλυθεί ή επιλύεται –έτσι νομίζετε- μέσω των ανεξέλεγκτων λαθρομεταναστευτικών ροών. Έχετε κάνει αυτή τη στρατηγική επιλογή. Ό,τι λοιπόν σας λέμε τώρα, εσείς κλείνετε τα αυτιά, δείχνετε μία αυτιστική συμπεριφορά γιατί θεωρείτε ότι οι λαθρομετανάστες ή οι μετανάστες, όπως εσείς αρέσκεστε να τους ονομάζετε, θα επιλύσουν και το δημογραφικό μας πρόβλημα, που είναι το υπ' αριθμόν 1 εθνικό πρόβλημα.

Έχετε κάνει αυτήν την επιλογή και από εκεί και πέρα λαίλαπα έχει ενσκήψει πάνω στους τριτέκνους και πολυτέκνους. Ό,τι επέτυχαν χρόνια τώρα με αγώνες, με τους συλλόγους τους, με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ένα δίκτυο ασφαλείας με πιέσεις στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πιέσεις στην παρελθούσα κυβέρνηση Καραμανλή, με αγώνες, το έχετε αυτή τη στιγμή κατακρημνίσει. Είστε υπόλογοι στη συνείδηση των οικογενειών αυτών.

Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω με αριθμούς μπας και ξυπνήσετε από την υπνηλία στην οποία έχετε περιέλθει. Θα σας δώσω αντικειμενικά, αναμφισβήτητα δεδομένα για να καταλάβετε και εσείς και οι σύμβουλοί σας το έγκλημα, την ανοησία που κάνετε.

Ακούστε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στοιχεία για να δείτε τη φορολογική ανοησία του ΠΑΣΟΚ. Είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται. Πόσοι είναι οι Έλληνες που έχουν τέσσερα παιδιά; Είναι 26.102. Τι φόρο πληρώνουν αυτοί;

Πληρώνουν –δεν σας λέω τα άλλα- 43 εκατομμύρια. Δηλαδή 26 χιλιάδες πολύτεκνοι με τέσσερα παιδιά πληρώνουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο φόρος. Πόσοι είναι με πέντε παιδιά; Είναι 4.532. Τι φόρο πληρώνουν; Πληρώνουν 6 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Αυτοί που έχουν 6,7,8, 12 και άνω παιδιά; Είναι 1.945. Τι φόρο πληρώνουν; Πληρώνουν 2 εκατομμύρια.

Εάν τα αθροίσω τώρα όλα αυτά, δηλαδή τα 43 εκατομμύρια που πληρώνουν οι τετράτεκνοι, τα 6 εκατομμύρια που πληρώνουν οι πεντάτεκνοι και τα 2 εκατομμύρια που πληρώνουν οι έχοντες έξι τέκνα και άνω, βγαίνει ένα νούμερο 51 εκατομμύρια ευρώ.

(DE)

(03SM)

Αυτό είναι το μεγάλο κονδύλιο από το οποίο προσπαθεί η Κυβέρνηση εναγωνίως να περικόψει.

Ακούστε, όμως και ένα άλλο συγκριτικό μέγεθος. Σας τα λέω αυτά, μας και συγκινηθείτε, γιατί έχετε γίνει χοντρόπετσοι εντελώς. Πόσοι Έλληνες...

EMMANΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μην αναφέρεστε στον κ. Οικονόμου.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν αναφέρομαι στον κ. Οικονόμου. Θα τα ακούσει, όμως, γιατί είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.

Δεν σας αφορά προσωπικά το ζήτημα, κύριε Υπουργέ, αλλά το ότι είστε χοντρόπετσοι αποδεικνύεται από αυτά που θα σας πω τώρα.

Πόσοι είναι αυτοί που κάνουν φορολογική δήλωση; Πόσοι είναι οι Έλληνες που κάνουν φορολογική δήλωση; Είναι 5.598.885.

Ξέρετε, κύριε Κεφαλογιάννη από αυτούς πόσος είναι ο φόρος; Είναι 8.751.779.503 ευρώ. Ξέρετε τώρα σε αυτό το νούμερο που σας είπα, των 8 δισεκατομμυρίων περίπου, ποιο είναι το ποσοστό που πληρώνουν οι τετράτεκνοι, οι πεντάτεκνοι, οι εξάτεκνοι κ.λπ.; Είναι 0,59%. Και εδώ τώρα πάνε να κάνουν αυτά που κάνουν, στο 0,59%. Αυτό τώρα θα σώσει την ελληνική οικονομία, αυτή η επίθεση στους αιμοδότες του ελληνικού έθνους θα σώσει την ελληνική οικονομία, θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα, θα επιτρέψει να έρθει η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη δόση.

Μη σώσει και έρθει καμία δόση! Έχετε εξευτελιστεί στον κόσμο αυτό! Έχετε εξευτελιστεί! Είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Σας τα λένε καλά οι σύμβουλοί σας; Και να μου πείτε εάν δεν ευσταθούν τα στοιχεία αυτά. Μέχρι κεραίας ευσταθούν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ολοκληρώνουμε;

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Και αφού σας τα λέμε αυτά τα πράγματα, μένετε παντελώς ασυγκίνητοι και λέτε: «Μα, κάνουμε μία αλλαγή και το αφορολόγητο για τους τριτέκνους, παραδείγματος χάρη, το αυξάνουμε στα 20.500 ευρώ». Ξέρετε πόσο ήταν; Ήταν 23.500 ευρώ. Και λέτε: «Και στους πολυτέκνους δίνουμε συν 2.500 ευρώ για κάθε

παιδί μετά το τρίτο». Όχι. Για να είστε δίκαιοι, θα πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τρίτο. Αυτό θα ήταν φορολογική δικαιοσύνη για την οποία τόσο κόπτεται ο κ. Βενιζέλος.

Για να τελειώνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σας- αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής: Ακολουθείτε μία εθνοκτόνο πολιτική. Η πολιτική σας συντρίβει τον ελληνικό λαό, συντρίβει τους αιμοδότες του ελληνικού λαού, συντρίβει την ελληνική κοινωνία, συντρίβει το έθνος. Και εσείς μπορεί να μην έχετε εθνική ευαισθησία ή να τα θεωρείτε αυτά παρωχημένα λεκτικά σχήματα ή οντότητες που δεν υφίστανται. Διότι στο μυαλό σας εσείς έχετε ένα λαό, ένα λαπά λαό, δεν έχετε το έθνος μπροστά σας.

Να ξέρετε, όμως, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνω απ' όλα βάζουν την υπαρξιακή αγωνία του ελληνικού έθνους. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα αγωνιστεί γι' αυτή την υπαρξιακή αγωνία του ελληνικού έθνους.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, έχει το λόγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω όλα όσα είπε για τους πολύτεκνους ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Ροντούλης...

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Με αδιάσειστα στοιχεία.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με αδιάσειστα στοιχεία. Όμως, μιας και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος, ετράπη σε άτακτο φυγή...

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πράγματι. Καθαρά λόγια. Μια χαρά το λέει.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και δεν εδέησε να μας πει...

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έπρεπε να καθίσει να ακούσει τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Μια χαρά τα λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν ήξερε ότι θα μιλήσετε.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συνέχεια την κοπανάει, όταν μιλούν οι Κοινοβουλευτικοί.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιας και ο Υπουργός ετράπη σε άτακτο φυγή, μιας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε διακριτικά και μιας και έχουμε μόνο την ευτυχία να έχουμε τη μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην Αίθουσα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα μιλήσω για τα θέματα του νομοσχεδίου, αλλά θα ήθελα την ανοχή σας αύριο επί των άρθρων. Είναι, βέβαια, καταπονημένο και το Σώμα, καθώς από το πρωί, από τις εννιά, είμαστε όλοι εδώ. Επί των άρθρων θα τοποθετηθούμε.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το χρονικό διάστημα εδώ και τρεις ημέρες εννοώ, κάνουμε λόγο για πίνακες, κάνουμε λόγο για δείκτες, κάνουμε λόγο για ελλείμματα, κάνουμε λόγο για δημόσια

χρέη, για πρωτογενή ελλείμματα και για διαφόρους άλλους όρους τέλος πάντων, που πιστέψτε με, ο πολύς κόσμος δεν μπορεί να κατανοήσει.

(GK)

(3SS)

Ήρθε η ώρα λοιπόν –και ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη για το ενδιαφέρον σας- να μιλήσουμε και για ανθρώπους και μάλιστα για ανθρώπους που αποτελούν τους πραγματικούς αιμοδότες του ελληνικού έθνους και συγκεκριμένα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις ελληνικές πολυμελείς οικογένειες, δηλαδή για τις τρίτεκνες οικογένειες, για τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά ακόμα και για τις μονογονεϊκές οικογένειες, επί των οποίων ασκείται μια τρομερή πίεση, αφού ένας γονέας θα πρέπει να αναθρέψει δύο, τρία ή παραπάνω παιδιά.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ έναντι των οικογενειών αυτών υπήρξε απαράδεκτη, αγαπητοί συνάδελφοι. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ υπήρξε πολιτική εχθροπάθειας έναντι των τριτεκνικών και πολυτεκνικών ελληνικών οικογενειών.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω κάποια παραδείγματα πολιτικών που ασκήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Το χορό άνοιξε η κυρία Διαμαντοπούλου η οποία –τι έκανε;- κατήργησε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας που απελάμβαναν οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος περιέκοψε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα, ωσάν αυτό να ήταν το πρόβλημα της ελληνικής

οικονομίας. Ακολούθησε δηλαδή την πρακτική «βγάζω από τη μύγα ξύγκι» και με τις περικοπές αυτές θα επιλύονταν και τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας.

Επανήλθε η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ουσιαστικά κατήργησε το καθεστώς των μετεγγραφών για τα παιδιά των οικογενειών αυτών σε μια δυσχερέστατη οικονομική πραγματικότητα, δηλαδή σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία στέρησε από τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους γονείς τη δυνατότητα να περιορίσουν τα έξοδα της οικογενείας έχοντας το προνόμιο της μετεγγραφής για τα παιδιά τους που θα ακολουθήσουν την άλφα ή τη βήτα σχολή.

Και το ερώτημα που πλανάται σε σχέση με αυτό που λέω είναι το εξής: Γιατί καταστρατηγήσατε το προνόμιο των μετεγγραφών; Το καθεστώς που ίσχυε επιβάρυνε οικονομικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό;

Μηδέν επιβάρυνση, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν επιβαρυνόταν ούτε ένα ευρώ και όμως ανερυθρίαστα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά κατήργησε το προνόμιο των μετεγγραφών και το πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες –γιατί τα παιδιά θα πάνε να εγγραφούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας- θα είναι δυσεπίλυτο. Πολλά δε παιδιά δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις σχολές τους. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι μήνυμα στέλνετε και στις οικογένειες, αλλά και στην ελληνική νεολαία που διψά για γνώση και μόρφωση.

Και βεβαίως ερχόμαστε τώρα στον κ. Βενιζέλο. Έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διότι ρίχνοντας, περικόπτοντας το αφορολόγητο όριο για τους τριτέκνους και πολυτέκνους και με τη συνεργασία των φορολογικών συντελεστών που υπάρχουν ανά κλίμακα δημιουργεί μια πραγματική φοροκαταιγίδα, μια φορολογική λαίλαπα που συντρίβει το εισόδημα τριτέκνων και πολυτέκνων.

Ξέρετε σε ποιο σημείο φτάσαμε; Φτάσαμε στο σημείο αυτός που έχει ένα ή δύο παιδιά να έχει μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον άτεκνο και αυτός που έχει τρία, τέσσερα και παραπάνω παιδιά να έχει μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις από αυτόν που έχει ένα και δύο παιδιά.

(SM)

(GK)

Υπάρχει, όμως, στο εσωτερικό των πολυμελών οικογενειών και μία ανισότητα, την οποία θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπ' όψιν. Με τις ρυθμίσεις σας επιβαρύνονται πάρα πολύ οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι που έχουν μεσαία εισοδήματα, δηλαδή μέχρι 50.000 ευρώ. Ενώ οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι που έχουν εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, έχουν ελαφρύτερες επιβαρύνσεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι υπάρχει και εσωτερική ανισότητα στο σύστημα που κάνατε.

Καταλήξαμε αγαπητοί συνάδελφοι –για να χρησιμοποιήσω έναν όρο- τα παιδιά να χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ως τεκμήριο. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνετε είναι εντελώς παράλογο διότι αν η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή ένα πρόβλημα δεν είναι το δημοσιονομικό. Είναι το δημογραφικό πρόβλημα.

Η Ελλάδα χάνει αίμα ελληνικό, φθίνει, πεθαίνει ο ελληνικός λαός. Είμαστε το μόνο κόμμα στην Αίθουσα αυτή που το φωνάζουμε αυτό το πράγμα. Δεν μας ακούτε όμως. Πότε το κάνετε αυτό; Θα αφήσω την οικονομική συγκυρία, γιατί αναφέρθηκα πλειστάκις σε αυτήν, για να σας πω ότι είμαστε εν μέσω πληθυσμιακών βομβών. Αυτό το λαμβάνετε υπ' όψιν σας; Δηλαδή, ενώ τα γειτονικά κράτη αυξάνουν τον πληθυσμό τους με ραγδαίους ρυθμούς, εμείς έχουμε μία υπερμεγέθη υπογεννητικότητα.

Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει προβλήματα στην οικονομική ανάπτυξη, σημαίνει προβλήματα στην ασφάλεια της χώρας, σημαίνει προβλήματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Ούτε αυτά τα λαμβάνετε υπ' όψιν. Προφανώς γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μία πολιτική επιλογή, η οποία είναι σεβαστή μεν αλλά να την πούμε για να την ακούσει ο ελληνικός λαός.

Η πολιτική σας επιλογή είναι ότι το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας θα επιλυθεί ή επιλύεται –έτσι νομίζετε- μέσω των ανεξέλεγκτων λαθρομεταναστευτικών ροών. Έχετε κάνει αυτή τη στρατηγική επιλογή. Ό,τι λοιπόν σας λέμε τώρα, εσείς

κλείνετε τα αυτιά, δείχνετε μία αυτιστική συμπεριφορά γιατί θεωρείτε ότι οι λαθρομετανάστες ή οι μετανάστες, όπως εσείς αρέσκεστε να τους ονομάζετε, θα επιλύσουν και το δημογραφικό μας πρόβλημα, που είναι το υπ' αριθμόν 1 εθνικό πρόβλημα.

Έχετε κάνει αυτήν την επιλογή και από εκεί και πέρα λαίλαπα έχει ενσκήψει πάνω στους τριτέκνους και πολυτέκνους. Ό,τι επέτυχαν χρόνια τώρα με αγώνες, με τους συλλόγους τους, με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ένα δίχτυ ασφαλείας με πιέσεις στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πιέσεις στην παρελθούσα κυβέρνηση Καραμανλή, με αγώνες, το έχετε αυτή τη στιγμή κατακρημνίσει. Είστε υπόλογοι στη συνείδηση των οικογενειών αυτών.

Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω με αριθμούς μπας και ξυπνήσετε από την υπνηλία στην οποία έχετε περιέλθει. Θα σας δώσω αντικειμενικά, αναμφισβήτητα δεδομένα για να καταλάβετε και εσείς και οι σύμβουλοί σας το έγκλημα, την ανοησία που κάνετε.

Ακούστε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, στοιχεία για να δείτε τη φορολογική ανοησία του ΠΑΣΟΚ. Είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται. Πόσοι είναι οι Έλληνες που έχουν τέσσερα παιδιά; Είναι 26.102. Τι φόρο πληρώνουν αυτοί; Πληρώνουν –δεν σας λέω τα άλλα- 43 εκατομμύρια. Δηλαδή 26 χιλιάδες πολύτεκνοι με τέσσερα παιδιά πληρώνουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο φόρος. Πόσοι είναι με πέντε παιδιά; Είναι 4.532. Τι φόρο πληρώνουν; Πληρώνουν 6 εκατομμύρια

ευρώ μόνο. Αυτοί που έχουν 6,7,8, 12 και άνω παιδιά; Είναι 1.945. Τι φόρο πληρώνουν; Πληρώνουν 2 εκατομμύρια.

Εάν τα αθροίσω τώρα όλα αυτά, δηλαδή τα 43 εκατομμύρια που πληρώνουν οι τετράτεκνοι, τα 6 εκατομμύρια που πληρώνουν οι πεντάτεκνοι και τα 2 εκατομμύρια που πληρώνουν οι έχοντες έξι τέκνα και άνω, βγαίνει ένα νούμερο 51 εκατομμύρια ευρώ.

(DE)

(03SM)

Αυτό είναι το μεγάλο κονδύλιο από το οποίο προσπαθεί η Κυβέρνηση εναγωνίως να περικόψει.

Ακούστε, όμως και ένα άλλο συγκριτικό μέγεθος. Σας τα λέω αυτά, μπας και συγκινηθείτε, γιατί έχετε γίνει χοντρόπετσοι εντελώς. Πόσοι Έλληνες...

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μην αναφέρεστε στον κ. Οικονόμου.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν αναφέρομαι στον κ. Οικονόμου. Θα τα ακούσει, όμως, γιατί είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.

Δεν σας αφορά προσωπικά το ζήτημα, κύριε Υπουργέ, αλλά το ότι είστε χοντρόπετσοι αποδεικνύεται από αυτά που θα σας πω τώρα.

Πόσοι είναι αυτοί που κάνουν φορολογική δήλωση; Πόσοι είναι οι Έλληνες που κάνουν φορολογική δήλωση; Είναι 5.598.885.

Ξέρετε, κύριε Κεφαλογιάννη από αυτούς πόσος είναι ο φόρος; Είναι 8.751.779.503 ευρώ. Ξέρετε τώρα σε αυτό το νούμερο που σας είπα, των 8 δισεκατομμυρίων περίπου, ποιο είναι το ποσοστό που πληρώνουν οι τετράτεκνοι, οι πεντάτεκνοι, οι εξάτεκνοι κ.λπ.; Είναι 0,59%. Και εδώ τώρα πάνε να κάνουν αυτά που κάνουν, στο 0,59%. Αυτό τώρα θα σώσει την ελληνική οικονομία, αυτή η επίθεση στους αιμοδότες του ελληνικού έθνους θα σώσει την ελληνική οικονομία, θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα, θα επιτρέψει να έρθει η πέμπτη, η έκτη, η έβδομη δόση.

Μη σώσει και έρθει καμία δόση! Έχετε εξευτελιστεί στον κόσμο αυτό! Έχετε εξευτελιστεί! Είναι αδιάσειστα τα στοιχεία. Σας τα λένε καλά οι σύμβουλοί σας; Και να μου πείτε εάν δεν ευσταθούν τα στοιχεία αυτά. Μέχρι κεραίας ευσταθούν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Να ολοκληρώσουμε;

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.

Και αφού σας τα λέμε αυτά τα πράγματα, μένετε παντελώς ασυγκίνητοι και λέτε: «Μα, κάνουμε μία αλλαγή και το αφορολόγητο για τους τριτέκνους, παραδείγματος χάρη, το αυξάνουμε στα 20.500 ευρώ». Ξέρετε πόσο ήταν; Ήταν 23.500 ευρώ. Και λέτε: «Και στους πολυτέκνους δίνουμε συν 2.500 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τρίτο». Όχι. Για να είστε δίκαιοι, θα πρέπει να πείτε 10.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τρίτο. Αυτό θα ήταν φορολογική δικαιοσύνη για την οποία τόσο κόπτεται ο κ. Βενιζέλος.

Για να τελειώνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σας- αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής: Ακολουθείτε μία εθνοκτόνο πολιτική. Η πολιτική σας συντρίβει τον ελληνικό λαό, συντρίβει τους αιμοδότες του ελληνικού λαού, συντρίβει την ελληνική κοινωνία, συντρίβει το έθνος. Και εσείς μπορεί να μην έχετε εθνική ευαισθησία ή να τα θεωρείτε αυτά παρωχημένα λεκτικά σχήματα ή οντότητες που δεν υφίστανται. Διότι στο μυαλό σας εσείς έχετε ένα λαό, ένα λαπά λαό, δεν έχετε το έθνος μπροστά σας.

Να ξέρετε, όμως, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνω απ' όλα βάζουν την υπαρξιακή αγωνία του ελληνικού έθνους. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα αγωνιστεί γι' αυτή την υπαρξιακή αγωνία του ελληνικού έθνους.

Ευχαριστώ πολύ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κεφαλογιάννης, έχει το λόγο.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσυπογράφω όλα όσα είπε για τους πολύτεκνους ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Ροντούλης...

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Με αδιάσειστα στοιχεία.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Με αδιάσειστα στοιχεία. Όμως, μιας και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος, ετράπη σε άτακτο φυγή...

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πράγματι. Καθαρά λόγια. Μια χαρά το λέει.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Και δεν εδέησε να μας πει...

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έπρεπε να καθίσει να ακούσει τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Μια χαρά τα λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν ήξερε ότι θα μιλήσετε.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συνέχεια την κοπανάει, όταν μιλούν οι Κοινοβουλευτικοί.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μιας και ο Υπουργός ετράπη σε άτακτο φυγή, μιας και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε διακριτικά και μιας και έχουμε μόνο την ευτυχία να έχουμε τη μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην Αίθουσα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα μιλήσω για τα θέματα του νομοσχεδίου, αλλά θα ήθελα την ανοχή σας αύριο επί των άρθρων. Είναι, βέβαια, καταπονημένο και το Σώμα, καθώς από το πρωί, από τις εννιά, είμαστε όλοι εδώ. Επί των άρθρων θα τοποθετηθούμε.