

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

DEAL NEWS

10/12/2010 σελ. 17



Αγαπῆ μου πρόεδρε

Δεν ξέρω για ποιο γεγονός πρέπει να σε... «πρωτοσυχαρώ»;! Για την επιμήκυνση του δημοσίου χρέους που μας... «κόντυνες» τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας; Και αυτό γιατί διάρκεια της επιμήκυνσης τι σημαίνει; Άλλα 20 χρόνια ανέχειας, ανεργίας, πείνας και εθνικής κατάθλιψης! Να σε «συχαρώ» για τα 2.000.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που κινδυνεύουν με σοβαρές μειώσεις των αποδοχών τους; Να σε «συχαρώ» για τις περικοπές των επιδομάτων στους πολυτέκνους και τριτέκνους;

Πρόεδρέ μου, εσύ δεν ήσουν εκείνος που τον περασμένο Οκτώβριο στον Παγκόσμιο Εορτασμό των Πολυτέκνων όταν σε ρώτησαν για τα επιδόματά τους είπες ότι αυτό δεν το διαπραγματεύεσαι; Τώρα θα μας πεις το μόνο είναι από αυτά που έταξες και... αυτοδιαψεύστηκες; Τώρα θα μου πεις ότι δεν φταίω εγώ, η τρόικα και το ΔΝΤ. Ωραία, πρόεδρέ μου, και ποιος υπέγραψε για να μας κάνουν αυτά τα αφεντικά; Δέχθηκες και ήρθε στην Αθήνα ο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Στρος Καν. Ποιου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Του **Διεθνούς Νομισματικού Τυχοδιωκτισμού**, θέλετε να πούμε. Και αφού του αποδώσαμε τις τιμές που του αποδώσαμε, γιατί δεν τον πήγες, πρόεδρέ μου, και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον ορκίσεις πρωθυπουργό (!) να τελειώνουμε.

Ούτως ή άλλως αυτός με τη γριά γκιόσια την αλογομούρα Μέρκελ δεν διοικούν; Εσύ, πρόεδρέ μου, θα είσαι πρωθυπουργός επί... τιμή!

Κατά τα άλλα, πάρτυ κάνουν κάθε ημέρα οι λωποδύτες, κερδοσκόποι στέλνονται τα spreads της ευρωζώνης στα ύψη την ώρα που όλοι, συμπεριλαμβανομένων των Γερμανών τραπεζιτών, που επιτίθενται στη δαιμονισμένη Μέρκελ που με τις προτάσεις της προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στις αγορές. 31 καταστήματα ανακοίνωσε ότι κλείνει η αμερικανικών συμφερόντων τράπεζα City Bank. 13 έκλεισαν πέρσι. Με το καλό και τα υπόλοιπα. Αλίμονο στους εργαζόμενους που θα μείνουν στο δρόμο. Αυτούς, πρόεδρέ μου, ποιος θα τους στεγάσει επαγγελματικά;

Πολλοί απ' αυτούς οικογενειάρχες τι Χριστούγεννα θα κάνουν; Και από την άλλη 1.500.000 πτυχιούχους στη χώρα μας χωρίς δουλειά. Τυχαιοί; Δεν νομίζω. Μήπως πρέπει, πρόεδρέ μου, να κάνεις κάτι;

Με εκτίμηση
Ευδόκιμος

ΥΓ.: Πρόεδρέ μου, με όλο το σεβασμό, κινδυνεύεις να καταγραφείς στη νεότερη Ιστορία ως πρωθυπουργός της... «ανεργίας, της πείνας, της ανέχειας, της εθνικής κατάθλιψης, των χαμηλόμισθων και των δύσμοιρων συνταξιούχων»! Ο Θεός πλέον να μας λυηθεί με αυτούς που μπλέξαμε!