



ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Βασίλη Θεοτοκάτου, Επιτίμου Δικηγόρου,

Προέδρου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτένων Ελλάδος

Προέδρου της Ενώσεως Πολυτέκνων Αθηνών

Τό Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε απροσδόκητα ο θάνατος της Μαριέττας Γιαννάκου. Είχε διατελέσει υπουργός Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ήταν εκείνη, που έλαβε το σημαντικότερο δημογραφικό μέτρο στον τομέα των εκπαιδευτικών, θεσπίζοντας τον κατά προτεραιότητα διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών, με τον νόμο 3255/22-6-2004.

Ένα βράδυ με κάλεσε στο τηλέφωνο να με ρωτήσει αν θεωρώ πως θα έχει σημαντικό δημογραφικό αποτύπωμα ένα μέτρο που ήθελε να προτείνει στον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τον κατά προτεραιότητα διορισμό των πολυτέκνων εκπαιδευτικών στην α'-βάθμια και β'-βάθμια εκπαίδευση. Της απάντησα ότι είναι σίγουρο πως θα επιφέρει γεννήσεις και μάλιστα πρότεινα να προστεθεί στο νομοσχέδιο να διορίζονται στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Συμφώνησε ότι αυτό είναι σωστό και το νομοθέτησε. Έτσι συνεργάζονται και διαβουλεύονται οι Υπουργοί που επιθυμούν να είναι αποτελεσματικοί. Τόσο η ίδια όσο και ο τότε Υφυπουργός, αείμνηστος κι αυτός, Γεώργιος Καλός υπερασπίστηκαν τη διάταξη αυτή την οποία, εκ των υστέρων, αρκετοί Βουλευτές από όλες τις πτέρυγες της Βουλής επαίνεσαν ως ορθή και αποτελεσματική. Ο νόμος λειτούργησε πολύ ομαλά ως το 2009 αλλά όσοι, περίπου 200 άτομα, απέκτησαν το 4<sup>ο</sup> παιδί το 2009, δεν διορίστηκαν, καθώς οι επόμενες Κυβερνήσεις ως και σήμερα επέδειξαν ακατανόητη σκληρότητα και εμμονή να μην εκπληρώνουν το δίκαιο αίτημα γονέων που έλαβαν μια

απόφαση ζωής με βάση την ισχύουσα τότε νομοθεσία, έγιναν πολύτεκνοι, αλλά το Κράτος αρνήθηκε και αρνείται να τους διορίσει. Έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη του πολίτη στο Κράτος, έτσι οι νέοι γονείς δεν εμπιστεύονται την πολιτεία και δεν αποφασίζουν να αποκτήσουν περισσότερα από ένα παιδιά. Μετά διερωτώνται για το πως φτάσαμε στην δημογραφική κατάρρευση της χώρας που θα δείξει σύντομα η απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η απόφαση της Μαριέττας Γιαννάκου ήταν ένα μέτρο που αύξησε τις γεννήσεις την εποχή εκείνη, αφού οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν ένα, δύο ή τρία τέκνα προχώρησαν στην απόκτηση του τέταρτου παιδιού τους. Ένα μέτρο για το οποίο θα την ευγνωμονούν πάντοτε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, γιατί οι πολύτεκνοι γνωρίζουν να είναι ευγνώμονες, όχι μόνο επειδή διορίστηκαν στην εκπαίδευση αλλά και επειδή έγινε η αφορμή να γεμίσει το σπίτι τους με περισσότερα παιδικά χαμόγελα.

Ενθυμούμαι να λέει η αείμνηστη Υπουργός ότι περίμεναν με το νόμο αυτό να διορισθούν περίπου 200 εκπαιδευτικοί πολύτεκνοι και εμφανίστησαν για διορισμό 600 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί. Η πρόβλεψή μου ότι το μέτρο αυτό θα έχει ισχυρό δημογραφικό αποτέλεσμα δεν διαψεύστηκε. Η Υπουργός δήλωσε χαρούμενη που το νομοθέτημα, πέραν της διάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης, επέτυχε το δημογραφικό του στόχο, διότι η ίδια ενδιαφερόταν για την ουσία της πολιτικής και όχι για τις εντυπώσεις. Η πόρτα του γραφείου της ήταν πάντα ανοικτή για το προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Είχε τό θάρρος της γνώμης της, χωρίς να υπολογίζει την ιδιότητα της ως κυβερνητικής βουλευτού και δεν δίσταζε να αρνηθεί την ψήφο της για νομοσχέδια στα οποία δεν συμφωνούσε.

Πάντοτε μαχητική, παρά τά προβλήματα υγείας που είχε και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στις μετακινήσεις της, οι οποίες δεν την απέτρεψαν να έρθει με το αμαξίδιο της στο ΕΒΕΑ, τον Ιούνιο του 2009, στην ειδική ημερίδα που διοργάνωσε η ΑΣΠΕ για τους νέους, τότε, Ευρωβουλευτές, με διεθνές ακροατήριο σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα που άπτονται οικογενειακών και δημογραφικών πολιτικών. Ήρθε, μίλησε, εκφράστηκε θερμά για τις πολύτεκνες οικογένειες, επαίνεσε την ΑΣΠΕ που δραστηριοποιείται και στα Ευρωπαϊκά

θέματα, έκανε το ακροατήριο, τους Έλληνες και ξένους προσκεκλημένους μας, να την ακούνε προσεκτικά. Ευρωπαϊστής με Ελληνικό φρόνημα, με μέριμνα για το δημογραφικό πρόβλημα, με αγάπη στις πολύτεκνες οικογένειες. Ως Ευρωβουλευτής, επέδειξε ευαισθησία σε θέματα που άπτονταν επιπτώσεων της νομοθεσίας στην οικογένεια.

Ευχόμεθα ο Θεάνθρωπος ν' αναπαύει τήν ψυχή της στη χώρα των ζώντων, εκεί όπου υπάρχει η κατοικία των ευφραινομένων, και να δούμε στο Υπουργείο Παιδείας συνεχιστές του έργου της.

Αιώνια της η μνήμη, αιώνια η ευγνωμοσύνη των πολυτέκνων και ειδικά των πολυτέκνων εκπαιδευτικών.