

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Ἀθήναι
Τηλ. 210-7272.204, Fax 210-7272.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

ΠΡΩΤ. 5270

ΛΡΙΘ.

ΛΘΗΝΗΣΙ ΤΗ. 1η Νοεμβρίου 2023

ΔΙΕΚΤ. 2497

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τὴν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβασις Ἐγκυκλίου Ἱερᾶς Συνόδου "Περί τοῦ ἑορτα-
σμοῦ τῆς Ἡμέρας τῆς Πολύτεκνης Οἰκογενείας"»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδροίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 1ης μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἡμέρας ἑορτῆς τῆς Πολυτέκνου Οἰκογενείας, διαπέμπο-
μεν ὑμῖν, συνημμένως ὡδε, τὴν ὑπ' ἀριθ. 3080/1.11.2023 Ἐγκύκλιον
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ θέμα: «Περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας τῆς
Πολύτεκνης Οἰκογενείας», παρακαλοῦντες ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ'
Ἐκκλησίαις τὴν Ε΄ Κυριακὴν τοῦ Λουκᾶ, 5ην μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ.,
κατά τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος.



Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιεγγραμματεὺς

ἀρχ. μ. Ἰωάννης Καραμούζης

Ἀρχμ. Ἰωάννης Καραμούζης

Κοινοποιήσις:

1. Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν ἐπὶ τῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί τῆς Νεότητος (διὰ τὴν ἰστοσελίδα www.catichisi.gr)
2. Εἰδικὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν Γάμου, Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ Προβλήματος
3. Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις: Ἰωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Ἀθήναι
Τηλ. 210-7272.204, Fax 210-7272.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

ΠΡΩΤ. 5270

ΑΡΙΘ.

ΑΘΗΝΗΣ ΤΗ. 1η Νοεμβρίου 2023

ΔΙΕΚΤ. 2497

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 3 0 8 0

Πρός
τό Εὐσεβές Πλήρωμα
τῆς Ἀγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(Διά τῶν κατὰ τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν)

Θέμα: «Περί τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας τῆς Πολύτεκνης Οἰκογενείας»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τήν παροῦσα Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά πολλῆς ἐν Κυρίῳ ἀγαλλιᾶσεως καί χαρᾶς, ἐπικοινωνεῖ σήμερα μέ τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο, μέ σκοπό νά ὑπενθυμίσει τόν ἑορτασμό τῆς Ἡμέρας τῆς Πολύτεκνης Οἰκογενείας, ὁ ὁποῖος ἔχει καθορισθεῖ ἀπό τήν Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος καί ἐπιτελεῖται κατὰ τήν παροῦσα Κυριακή.

Ἡ ἐν λόγῳ Συνομοσπονδία ἐκπροσωπεῖ τίς πολύτεκνες οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας, οἱ ὁποῖες εἶναι περισσότερες ἀπό διακόσιες χιλιάδες (200.000), καί ἀπό κοινοῦ μέ τούς ἑκατό Συλλόγους Πολυτέκνων - Μέλη τῆς Συνομοσπονδίας, ἑορτάζει τήν προαναφερθεῖσα ἑορτή. Παραλλήλως, τιμᾶ καί τούς προστάτες Ἁγίους τῆς Συνομοσπονδίας: τούς ἁγίους Τερέντιο, Νεο-νίλλη καί τά ἑπτά τέκνα τους. Τά ἑννέα μέλη τῆς θεοσεβοῦς αὐτῆς πολύτεκνης οἰκογενείας, ἐξαιτίας τῆς βαθεῖας τους πίστεως στόν Χριστό, συνελήφθησαν κατὰ τήν περίοδο τῶν φοβερῶν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ διωγμῶν, βασανίσθηκαν ποικιλοτρόπως καί ὑπέστησαν ἅπαντες τόν διά ξίφους θάνατο. Ἔτσι, δόξασαν μέ τήν ζωή καί τό μαρτύριό τους τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος δοξάζει, κάνει δηλαδή μετόχους τῆς Βασιλείας Του, ὅλους ὅσοι Τόν δοξάζουν μέ ἔργα καί λόγια, μέ τήν μετάνοια καί τό εὐαγγελικό ἦθος, μέ τήν ζωή καί τόν θάνατό τους.

Ὁ σημερινός, λοιπόν, ἑορτασμός τῆς Ἡμέρας τῆς Πολύτεκνης Οἰκογενείας προβάλλει ὡς σημαντική εὐκαιρία προβληματισμοῦ τόσο γιά τήν Ἑλληνική Πολιτεία, ὅσο καί γιά τήν Ἑλληνική Κοινωνία γενικότερα, δεδομένου ὅτι, δυστυχῶς, ἡ Πατρίδα μας βρίσκεται στά πρόθυρα δημογραφικῆς καταρρεύσεως.

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό ὅτι κάθε χρόνο οἱ θάνατοι ὑπερτεροῦν σταθερά τῶν γεννήσεων καί ὁ πληθυσμός τῆς Χώρας μας συνεχῶς γηράσκει. Πολλοί εἰδήμονες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀσχοληθεῖ εἰς βάθος μέ τήν ὑπογεννητικότητα καί τό δημογραφικό πρόβλημα ἔχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις γιά τήν ὅσον τό δυνατόν ἔγκαιρη καί τελεσφόρο ἐπίλυσή του, σέ προσωπικό καί συλλογικό ἐπίπεδο. Καθότι τό δημογραφικό πρόβλημα ἔχει κοινωνικές, οἰκονομικές, ἐθνικές καί γεωπολιτικές συνέπειες, ἡ ἀντιμετώπιση τῶν ὁποίων εἶναι ἰδιαιτέρως δυσχερής.

Γι' αὐτό καί θεωροῦμε ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ὀφείλει νά ἀσχοληθεῖ ὄλως ἰδιαιτέρως καί ἐπισταμένως μέ τό δημογραφικό καί τήν ὑπογεννητικότητα καί νά δώσει κίνητρα καί εὐεργετικά μέτρα σέ νέους γονεῖς καί πολύτεκνες οἰκογένειες, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθοῦν πρακτικές δυσκολίες καί ποικίλα προσκόμματα.

Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία, ὡς τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ «*παρατεινόμενον εἰς τούς αἰῶνας*», ἐπιθυμοῦμε νά ἐπισημάνουμε καί μία ἄλλη διάσταση αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἡ ὁποία συνδέεται ἄρρηκτα μέ τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἐκκλησιαστική μας Παράδοση. Πρόκειται περὶ τοῦ χαρίσματος, πού παρέχει ἡ Ἐκκλησία στόν ἄνθρωπο, νά ὑπερβεῖ τήν ἀτομικότητά του καί νά ὀδηγηθεῖ ἀπό τήν ὑπαρξη στήν συνύπαρξη ἀπό τήν σχάση, τήν διαίρεση, στήν σχέση, στήν κοινωνία δηλαδή μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Αὐτή ἀκριβῶς ἡ χαρισματική δυνατότητα ἐμπνέει στόν ἄνθρωπο τήν διάθεση καί τήν τόλμη νά μή ζεῖ μόνον γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά μέ τήν ἀκατανίκητη δύναμη καί ἔλξη τῆς ἀγάπης νά καλλιιεργεῖ τό πνεῦμα τῆς ἐνότητας καί νά δημιουργεῖ οἰκογένεια, ὡς ἐχέγγυο ἀληθινῆς καί σταθερῆς ἀγάπης. Ἔτσι, ἀπό τήν εὐλογημένη κατά Θεόν συζυγία θά προκύψουν ὡς καρπός ἀγάπης, ὡς «*νεόφυτα ἐλαιῶν*», ὡς νέα ζωή καί ἐλπίδα οἱ νέοι βλαστοί, τά παιδιά. Τά παιδιά, τά ὁποῖα, ὁμορφαίνουν τόν κόσμο, νοηματοδοτοῦν τήν ζωή τῶν γονέων τους καί ἀξιῶνουν τόν ἄνθρωπο νά γίνεται συνδημιουργός τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα, μέ τήν ἀγάπη, τήν στοργή, τήν θυσία καί, γενικότερα, τήν ἀγωγή καί τό ἦθος πού ἀγωνίζονται οἱ γονεῖς νά προσφέρουν στά παιδιά τους γίνονται καί οἱ ἴδιοι καλύτεροι, περισσότερο ἀληθινοί, ἔμπειροι, χαρούμενοι ἀποκτοῦν τήν αἴσθησι ὅτι ἐκπληρώνουν τόν προορισμό τῆς ἐπί γῆς βιοτῆς τους. Καί ἐκτός τούτου, ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶ καί ἐμπιστεύεται κάποιος τόν Θεό, τόσο μεγαλύτερη εὐλογία θεωρεῖ τόν ἐρχομό πολλῶν παιδιῶν στήν ζωή καί τήν οἰκογένειά του.

Γι' αὐτό, εἰλικρινῶς, θαυμάζουμε, ἐπευλογοῦμε, συγχαίρουμε καί εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας τίς εὐλογημένες πολύτεκνες οἰκογένειες, πού σέ πείσμα τῶν χαλεπῶν καί ἐγκεντρικῶν καιρῶν μας, ζοῦν τό χάρισμα τῆς συννυπάρξεως καί μέ θυσιαστική ἀγάπη διακονοῦν τό μυστήριό τῆς ζωῆς καί δέχονται μέ χαρά τά παιδιά ὡς δῶρα τοῦ Θεοῦ.

Συγκινούμεθα ὅταν βλέπουμε τά πρόσωπα αὐτῶν τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν νά ἀκτινοβολοῦν ἀπό χαρά, εἰρήνη, ἀγάπη, καλωσύνη, ἀξιοπρέπεια, εὐγένεια, ἐλπίδα. Καί ὅλα αὐτά παρά τόν ἰσχυρό κλονισμό τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, παρά τίς κοινωνικές, οἰκονομικές καί λοιπές δυσκολίες πού ὑφίσταται ὁ Ἑλληνικός λαός μας. Τοιοῦτοτρόπως, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἀποστολή τῆς ὀρθόδοξης πολύτεκνης οἰκογενείας στήν ἐποχή μας εἶναι νά δώσει τήν μαρτυρία ὅτι ἡ ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου νοηματοδοτεῖται στόν βαθμό πού συννυπάρχει ἐν ἀγάπῃ μέ τόν ἄλλο· στόν βαθμό συναισθήσεως ὅτι

ἡ οἰκογένεια, ἡ γέννηση παιδιῶν, ἡ σπουδὴ καὶ ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν σωστὴ ἀνατροφή τους ἀποτελοῦν τό πλεόν ἀρραγές θεμέλιο γιὰ τό μέλλον τῆς κοινωσίας, τῆς Πατρίδας μας, τῆς ζωῆς μας, τῆς ὑποστάσεώς μας.

Ἀγαπητοί, ἡ ἀγία δυάς τῶν συζύγων, Τερέντιος καί Νεονίλλη, καί τά ἑπτὰ τέκνα τους μαρτύρησαν γιὰ τόν Χριστό καί ὁμολόγησαν τὴν καλή ὁμολογία τῆς Πίστεως. Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι καί κάθε ὀρθόδοξη πολύτεκνη οἰκογένεια μέ τούς ἀγῶνες καί τίς ἀγωνίες της, ὁμολογεῖ μέ ἀκράδαντη ἐμπιστοσύνη τὴν πρόνοια, τὴν ἀγάπη, τὴν μέριμνα τοῦ Θεοῦ γιὰ τόν ἄνθρωπο. Κατ' αὐτόν τόν τρόπο μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶναι ὁ χορηγός τοῦ δώρου τῆς ζωῆς, τῆς οἰκογενείας, τῆς πολυτεκνίας, τῆς καλλιτεκνίας καί κάθε εὐλογίας ἢ ἀρχῆ καί ἡ ἀτέλεστος τελειότης τῆς ὑπάρξεώς μας.

Μετά πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν **Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ**, Πρόεδρος
 † Ὁ Καρυστίας καί Σκύρου Σεραφεῖμ
 † Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος
 † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος
 † Ὁ Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Χρυσόστομος
 † Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος
 † Ὁ Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων
 † Ὁ Κίτρους καί Κατερίνης Γεώργιος
 † Ὁ Ἰωαννίνων Μάξιμος
 † Ὁ Ἐλασσῶνος Χαρίτων
 † Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἀμφιλόχιος
 † Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Νικηφόρος
 † Ὁ Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας Λαμασκηνός
 Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
 Ἀρχμ. Ἰωάννης Καραμούζης



Ἀκριβές Ἀντίγραφον
 Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

ἀρχμ. Ἰωάννης Καραμούζης

Ἀρχμ. Ἰωάννης Καραμούζης